

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

20e jaargang nummer 300 - donderdag 26 januari 2023



De volgende editie verschijnt op 23 februari

In den beginne

Je leven wordt bepaald door begin en einde, telkens weer opnieuw. Een oud en nieuw jaar. Een wondertje wordt geboren of een dierbare overlijdt. Je bakent je leven af met tijdslijnen: toen ben ik gestopt met werken of maakte ik die prachtige reis. Toen verhuisden we en begonnen we opnieuw.

Daarom moet de Bijbel wel beginnen met de woorden 'in den beginne', want ergens moet toch ook het verhaal tussen God en mensen beginnen? Inmiddels is het een lang verhaal geworden van eeuwen lang. Ooit begonnen en wanneer zal het einde zijn?

Van generatie op generatie vertellen we elkaar door hoe het van het begin af aan is gegaan tussen God en mensen; God zag dat het goed was, de mens ging zijn of haar eigen gang. God bleef nabij door al die tijden heen. Telkens opnieuw vertellen we in de kerk hierover, en dat begin begint vertrouwd te voelen.

Hoe zit dat met de toekomst? Wat zal er nog gebeuren in je leven? Hoe zal een nieuwe generatie haar geloof levend houden? Dit is onzeker, je weet het gewoonweg niet. Het is een open weg naar voren toe die vraagt om maar gewoon te beginnen en op weg te gaan.

Maar wat zou ik graag in mijn dagelijkse leven willen weten waar ik dit jaar wel of niet aan moet beginnen! Even vooruit kunnen kijken waardoor de inschatting makkelijker wordt. Alhoewel zou het mij werkelijk helpen met beginnen als ik het einde al zou weten, of zou het mij beklemmen?

De profeet Jesaja beschrijft God als de Eeuwige. 'Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.' (Jes. 41:4)

In het licht van de Eeuwige het nieuwe jaar instappen en eraan beginnen. Je weet niet wat er allemaal op je pad komt, maar het allereerste begin van God en mensen vertrouwt je toe: God is erbij.

Rineke van den Berg, predikant Protestantse gemeente Hengelo-Gld

Reageren? dominee@pknhengelgld.nl

In deze uitgave...



5 - Langs de Kruisweg

PeGeWe
fietsvierdaagse

7 - Goede doelen gezocht



19 - Kliederkerk



28 - Groene kerk

De kunst van de Kruisweg

door Kristie Vreeman-Legers

Een werkgroep vanuit Ontmoeting & Inspiratie bedacht om ook in het voorjaar van 2023 stil te staan bij de lijdensweg van Jezus Christus. De wandelaar wordt naar vijf bijzondere plekken in het centrum van Winterswijk geleid om in eigen tempo stil te staan, te bezinnen en kennis te maken met deze eigentijdse invulling van leven en opstanding door 10 regionale kunstenaars. Op een avond in september 2022 zijn de vijftien staties verdeeld en is het project waarbij ook sociale thema's hun weerslag zullen vinden al geslaagd. De tentoonstelling duurt van zaterdag 25 februari tot en met zondagmorgen 9 april.

In de Katholieke Kerk is het een gewoonte om de vrijdag voor Pasen bij elkaar te komen en de weg van Jezus met het kruis te volgen, ook wel de kruisweg genoemd. Stap voor stap wordt Jezus' gang met het kruis gevolgd. Het is een weg van vallen en opstaan, pijn en vernederd worden. Leven dat een levenslast met zich meebrengt, die vaak te zwaar is om alleen te dragen, maar soms ook onvermoed de schakel wordt tot een nieuw begin, een nieuwe horizon.

De geschiedenis van de kruisweg start ongeveer in de Middeleeuwen. Deze weg is een nabootsing van de lijdensweg van Jezus, die bij zijn veroordeling door Pontius Pilatus begint en eindigt op Golgotha. In de 11e eeuw was Jeruzalem bezet door de Turken. Het was voor pelgrims niet mogelijk om de Via Dolorosa in de Heilige Stad te lopen. Daardoor ontstonden er op veel plekken in heel Europa, vaak in kerken, alternatieve 'kruiswegen'. In het schip of in de beuken van de kerk werd de kruisweg afgebeeld in beeldengroepen, op fresco's, schilderijen of in klei-reliëfs. Paus Clemens XII (1652-1740) legde een aantal eeuwen later het aantal kruiswegstaties definitief vast op veertien. Vanaf de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt de kruisweg ook gebruikt om het eigentijdse lijden van mensen in beeld te brengen.

Enkele staties worden niet letterlijk in de Bijbel beschreven. Statie 6 is onder invloed van het kerkelijk drama van die tijd aan het begin van de 15e eeuw beschreven. Het gaat om de legende van Veronica; zij kwam haar huis uit op het moment dat Jezus voorbijkwam en zij gaf hem een doek om het zweet van zijn gezicht te wissen. Er verscheen toen op wonderbaarlijke wijze een afdruk van zijn gezicht op de doek (het sudarium of veronicadoek wordt nu als relikwie in de St. Pieter te Rome bewaard). Veronica betekent 'waar beeld ofwel vera icon' en zij hield de doek voor zich uit. In de kruisweg zal deze statie te zien zijn in het Baarhuisje op de Oude Begraafplaats.

Hoe divers staties zijn uitgebeeld in kerken heeft te maken met de verschillende opvattingen vanuit de kerk door de eeuwen heen. De kruisiging is een wijdverbreide methode om doodstraf aan verdachte misdadigers en aan slaven te voltrekken in de Romeinse Tijd. Aangezien het kruis als symbool van het leven en het

lijden vaak te zien is op afbeeldingen zal ik dit vertellen aan de hand van een aantal Nederlandse kunstenaars. In de drie staties die ik gekozen heb om te verbeelden laat ik het kruis ook onderdeel zijn van de compositie. Inspiratie voor statie 2 heb ik gevonden bij Piet Mondriaans Evolutie uit 1911 en de stiling van figuren door Jan Toorops Kruisweg uit 1916. De illustratie is een fragment van statie 2 'Weemoedig' of de klassieke versie 'Jezus neemt het kruis op zijn schouder' dat als drieluik te zien zal zijn in de Jacobskerk, het begin- en eindpunt van de route in Winterswijk.

Ruim honderd jaar later heeft Villa Mondriaan een tentoonstelling 'Tussen geloof en hoop' met heiligenprenten van Jan Toorop (1858-1928) laten zien. Deze prenten werden in de bovenzaal van het museum tentoongesteld. Die werken hebben mij toen weer geraakt. Toorop werd pas op latere leeftijd katholiek na een lange periode van voorbereiding in 1905. Religieuze denkbeelden kwamen meer tot uiting in zijn kunst tot aan zijn dood. Hij kreeg de opdracht om in de St. Bernulphuskerk in Oosterbeek de kruisweg al schilderend te verbeelden. Opvallend hierin zijn de gestileerde figuren gegroepeerd om Jezus die centraal staat met het kruis.



Fragment statie 2

In de voorbereiding heeft de werkgroep gekeken naar een eigentijdse versie van de teksten. Doorslag gevend waren de teksten van Leo Dortans (1924-1992) Het verhaal achter de kruisweg is terug te lezen in 'over Lijden over Leven'. Al jaren droeg Leo Dortans zelf een zwaar kruis. Sinds het einde van de oorlog was hij ziek, Door creatieve therapie was er een lichtpuntje in zijn ziektebeeld. Als boer, vertrouwd met klei, legde hij zich met hart en ziel toe op boetseren.

In 'Langs de Kruisweg' zullen de volgende kunstenaars meedoen: Henrike Gussinklo, Josien Eppink, Hans Hendriks, Catharina de Fauw, Marina Breukelman, Hiske Kremer, Aly Dekker-Stolte, Philipp Pohl, Jolanda ten Duis en ondergetekende. Namens de werkgroep en de kunstenaars heet ik jullie van harte welkom op 6 zaterdagen en 1 zondag van 13.00-16.00 uur in de Jacobskerk, de boomgaard van het Sellekamp, het Baarhuisje, de Klimop en het Doopgsgezinde kerkje.

Wil je reageren? kslegters74@gmail.com



Leerkracht PO

voor Protestants Vormings Onderwijs (PC GVO) op Openbare Basisscholen

Wil jij een hele leuke baan?

Het Protestants Centrum voor VormingsOnderwijs (PC GVO) zoekt een leerkracht PO voor het vak godsdienstig vormingsonderwijs in Winterswijk voor een paar uur op obs Woold en obs Bargerpaske.

Eventueel is er een combinatie mogelijk met andere scholen in Gelderland en Overijssel die een PC GVO docent nodig hebben. Bijvoorbeeld in Bathmen, Twello, Deventer, Ruurlo, Halle, Eibergen, Apeldoorn en Harderwijk

Wat ga je doen?

Als vakleerkracht verzorg je wekelijks lessen Protestants Vormings Onderwijs (PC GVO) op openbare basisscholen. Tijdens jouw lessen breng je de leerlingen in contact met de verhalen, de feesten, de rituelen en de symbolen uit de joods-christelijke traditie. Je vertelt verhalen, je stelt vragen en filosofeert, je biedt rijke werkvormen aan en je legt verbindingen met andere levensbeschouwingen. Zo laat je de leerlingen waarden onderzoeken en ontdekken voor hun eigen leven.

Wil je meer weten? Zoek de vacature op de website van www.pcgvo.nl/node/312, of op de website van PG Winterswijk: <https://pgwinterswijk.nl/>



Evensong in de Jacobskerk

Zondagavond 12 februari is er om 19.00 uur weer een Musica Jacobi Evensong in de Jacobskerk.

Psalmen, liederen, lezingen, gebeden en muziek krijgen hierin een vanzelfsprekende plek. Componisten zetten al eeuwenlang de vaste gebedsteksten van de Anglicaanse avonddienst op muziek. Er zullen werken worden gezongen van o.a. Byrd, Gibson en Stewart.

Medewerking wordt verleend door de Jacobscantorij, organist Annelies Sløetjes, lector Henk Vis en cantor Wim Ruessink. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Wim Ruessink

Nieuwjaars bijeenkomst Chr. Gemengd Koor HZW

Zoals elk jaar, kwamen we ook dit jaar op eerste donderdag van januari bij elkaar. Na de beste wensen voor elkaar, was er koffie met een kniepertje met slagroom. We kregen allemaal een bonnetje met een nummer. Deze was goed voor een prijsje later op de avond.

Een koorlid vertelde een verhaal over het gebit op oudejaarsavond. Een humorvol verhaal op een prachtige manier verteld door Janny Goossens. Onder genot van een hapje en een drankje werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Al met al een gezellige avond.

Vanaf onze volgende repetitie avond gaan we werken aan ons Paasconcert. Dit zal plaatsvinden op 1 april (geen 1 april grap) in de Zonnebrinkkerk. We gaan de Paascantate 'Lam Gods' van Johan Bredewout uitvoeren. Dit wordt een mooi concert met Orgel Piano en een samengesteld orkest. De gesproken tekst wordt gesproken door de echtgenoot van een koorlid.

Dus noteer vast in uw agenda:

1 april Paasconcert van het Chr. Gemengd Koor HZW.

Het wordt een bijzonder mooi Paasconcert.



Ria Addink



'Langs de Kruisweg'

eigentijdse verbeeldingsroute

10 kunstenaars:

Marina Breukelman - Aly Dekker - Jolanda ten Duis - Josien Eppink - Catharina de Fauw - Henrike Gussinklo - Hans Hendriks - Hiske Kremer - Kristie Legters - Philipp Pohl.

15 staties:

Van de ter dood veroordeelde Jezus tot en met de verrijzenis, hedendaagse invulling vanuit verschillende vakgebieden.

5 locaties:

Jacobskerk - Sellekamp - Baarhuisje oude begraafplaats - Klimop - Doopsgezinde Kerk.

6 zaterdagen van 13.00 - 16.00 uur:

25 februari, 4 t/m 25 maart en 8 april

1 zondag van 13.00 - 16.00 uur:

2 april

Paasochtend:

9 april tijdens de Nacht naar Licht, de laatste wandeling.

Laat de traditionele kruisweg veertien afbeeldingen (staties) zien van Jezus waar hij stilhield op weg naar Golgotha, zo zal 'Langs de Kruisweg' bestaan uit vijftien staties. Deze staties zijn gemaakt door tien verschillende kunstenaars die hun eigen invulling geven aan de kruisweg.

'Langs de Kruisweg' neemt de wandelaar mee naar vijf bijzondere plekken om in eigen tempo stil te staan, te bezinnen en kennis te maken met deze eigentijdse invulling van leven en opstanding.

Oproep

Voor de genoemde locaties zijn wij op zoek naar vrijwilligers die op één of enkele zaterdagen van 25 februari t/m 8 april of op zondag 2 april aanwezig kunnen zijn.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Barbara via barbarapoot@concepts.nl of via 06 - 46 56 74 76.

Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie,

Kristie, Freerk, Barbara en Dienne



God in de Supermarkt

Op 2 februari is er een workshop 'God in de Supermarkt'. Deze workshop gaat over 'Duurzaam eten.'

Alfred Slomp heeft een boek geschreven, Superwaar, over duurzaam boodschappen doen. Sindsdien houdt hij er geregeld workshops over. Want wat is duurzaam boodschappen doen? Voor welke vragen kom je te staan, als je in de supermarkt duurzaam wil inkopen? B.v. je staat in de supermarkt en je vraagt je af: 'eten we biologische boontjes uit Egypte of 'gewone' boontjes uit Nederland? Eten we een hamburger of een Sojaburger? En wat is duurzamer: kaas eten of kip? Mogen we wel vlees eten?

U zult merken, dat het niet zo eenvoudig is om 'duurzaam' te eten en welke keuzes gemaakt moeten worden! Op speelse wijze worden we gevraagd antwoorden te geven met kleuren papiertjes en samen praten in een groepje over de dilemma's.

De avond wordt gehouden in het Zonnebrink Centrum op 2 februari om 20.00 uur. We hopen, dat er genoeg mensen zich aanmelden (er zijn 20 aanmeldingen nodig). U kunt zich per mail of telefoon aanmelden bij ds. Jan Struijk (0545 - 47 29 87 - jansimonstruijk@gmail.com).

Jan Struijk

Inzameling Voedselbank Product van de maand



Boodschappenbriefje (niet vergeten te halen)

Januari: koffie

Februari: tandpasta / tandenborstel

Maart: houdbare zuivelproducten

April: rijst, macaroni, spaghetti

Mei: schoonmaakmiddelen

Juni: suiker

Juli: mix voor macaroni / rijst ed.

Augustus: nootmuskaat, peper, kerrie ed.

September: broodbeleg jam, hazelslag ed.

Oktober: blikjes leverpastei, kuipjes smeerkaas

November: blikgroente

December: blikjes ragout / vis ed.

Dank u wel!

**Deponeren in de krat. Bij de ingang van de
Jacobskerk, H. Jacobuskerk en Zonnebrinkkerk!**



Wij zijn op zoek naar foto's die we kunnen plaatsen op de cover van **Kerkenwerk**. Foto's die te maken hebben met de Winterswijkse (kerkelijke) gemeente of de tijd van het jaar.

Neemt u regelmatig uw fototoestel mee naar een activiteit? Gaat u soms op stap om het landschap op foto vast te leggen?

- Stuur uw(staande) foto('s) naar: kerkenwerk@pgwinterswijk.nl.
- Vermeld uw naam en een korte omschrijving.

Wellicht ziet u uw foto op de cover van een volgende editie!

Redactie Kerkenwerk

KOM-DIENST



Laat ons bidden

Zondag 29 januari is er weer een Kom-dienst. We zullen samen met ds. Wansink dieper ingaan op het Onze Vader. Wat zegt en betekent dit gebed voor een ieder. De muzikale begeleiding zal verzorgd worden door de PGW-band en Wim Ruessink op orgel.

De Kom-dienst in maart zal een dienst worden waarin u verzoeknummers kunt doorgeven. U krijgt hiervoor een briefje met alle info.

Wij zien u graag op 29 januari en/of op 29 maart,

de Kom-dienstcommissie



K.W.W.

De sokker was onderhands wal esmolten en de koffie kold eworden. Depe in gedachten bleef 'e in 't köpken reurn. Waor zol hee (in zien köpken) met tegange wezzen? Wat draeit daor in rond?

'Baeter zo dan dai-j te depe in 't glaesken kiekt ai-j depri bunt', schöt der deur mi-j haer.

Soms hei-j momenten dai-j 't zelf neet wet. Mo-k wat zeggen? Mo-k stille bi-j um anschoeven? Of mo-k 't laoten zoas 't is?

Ik bestelle ok 'n köpken koffie. De serveerster kump der met anlopen. 'n Warmen geurigen damp stig mi-j in de nözze at zee 't veur mi-j op taofel zet.

Efkes kik hee op en zeg: 'Laot ow de koffie neet kold worden.'

't lezer moi-j smeden as 't heet is. Dus zeg ik: 'Woi-j 'n warm bäkken met mi-j metdrinken?' 'Jao gaerne', zeg hee. En.....hee schöf zienen stool iets naor mi-j to.

En dan inens is 't ies esmolten. Vertrouwe wi-j langzaam an onze harsenspinsels an mekare to.

De tostand in de walt. Privé zaken wel moeilijk ligt. En wat al neet.

Wi-j nemt ze deur van 2022 en nemt deur wat uns te wochten steet in 2023.

Meestieds neet op te lossen in unzen eenmood. Maor 't gesprek daorover met mekare gef ruimte in uns gemood. Warme koffie dut good. Ik marke dat 't ronddraeiende cirkeltjen in zien heufd rumer wordt.

Zo ont...moete wi-j mekare rond old- en ni-jaar bi-j de koffie as mensen...

Inens neet zo vrömd maer veur mekare.

Wi-j wenst mekare Völle Heil en Zaegen to in 't ni-je jaar.

K.W.W. (kieken wat 't wordt)

Minus Jentink



OPROEP:

PeGeWe **fietsvierdaagse** zoekt goede doelen

Er kunnen weer goede doelen worden aangedragen voor de PeGeWe-fietsvierdaagse; in 2023 wordt deze georganiseerd van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 28 juli.

Zoals altijd is ook in 2023 de opbrengst van de PeGeWe-fietsvierdaagse weer helemaal bestemd voor goede doelen. En – ook zoals altijd – kunt u zelf mensgerichte goede doelen aandragen, die het liefst een band hebben met een plaatselijke of regionale vertegenwoordiging.

Laat ons weten welk goede doel volgens u in 2023 in aanmerking mag komen voor een bijdrage vanuit de PeGeWe-fietsvierdaagse.

Dat kan op de volgende manieren:

1. Stuur een e-mail naar pegewefietsvierdaagse@pgwinterswijk.nl. Vermeld als onderwerp: goede doelen PeGeWe-fietsvierdaagse 2023.
2. Stuur een brief naar PeGeWe-fietsvierdaagse, p.a. Kerkelijk Bureau, Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk. Vermeld in de linkerhoek van de envelop: goede doelen PeGeWe-fietsvierdaagse 2023.

In de e-mail/brief vertelt u welk goede doel u zou willen steunen en waarom.

Leg zo duidelijk mogelijk uit wat het goede doel is/doet, en waarvoor het geld nodig is. Natuurlijk mag u verwijzen naar een website of een folder meesturen om uw voorstel verder te verduidelijken. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden, zodat wij – indien nodig – meer informatie kunnen vragen.

U kunt uw voorstel aandragen tot 31 maart. Daarna maakt de organisatie van de PeGeWe-fietsvierdaagse een keuze uit de aangedragen goede doelen.

Heeft u nu al een idee, aarzel dan niet en stuur het meteen in.

Wilt u meer informatie? Neem dan even contact op met iemand van de PeGeWe-fietsvierdaagse. Dat kan bij voorkeur via bovenvermeld e-mailadres of telefonisch via 06 - 44 32 14 56.

De organisatie van de PeGeWe-fietsvierdaagse,

Durk Bouma



QR-code

Natúúrlijk... Ook onze kerk gaat met de tijd mee! Kijk maar op de Zondagsbrief!

Natuurlijk weet iedereen dat deze 2 letters Q en R achter elkaar in het alfabet staan; op de 17e en 18e plaats (uhhh... ja, ik heb het nageteld 😊). Maar wat is nu de QR-code??

QR staat voor Quick Response = in onze eigen taal: snelle reactie. Een QR-code is een soort streepjescode die je kunt scannen met je smartphone. Als je de QR-code scant kom je meteen op de website waar de code naar verwijst.

Op de Zondagsbrief wordt voortaan de mogelijkheid geboden d.m.v. de QR-code een bedrag over te maken naar de genoemde doelen van de collectes op de betreffende zondag. Het is tegenwoordig steeds moeilijker om met contant geld te betalen en als extra voordeel staat uw overmaking op uw bankafschrift en kan via de belastingaangifte nog weer een stukje 'terugkomen'.

Ook dit maakt het werk van het Kerkelijk Bureau weer gemakkelijker...
Doet u mee?
Bedankt!!



College van Kerkrentmeesters

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

“Daarom werken wij graag bij GUV!”

- Persoonlijk, betrokken, dichtbij
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Één vertrouwd aanspreekpunt

Bel daarom altijd eerst GUV!

Ook voor elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!
Zónder meerkosten verzorgt GUV alle diensten uit het pakket!

Onze betrokken medewerkers:



www.guv.nl Meer weten? Bel GUV! 0800 - 0809 (gratis)



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL



*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl

24
7



ONTSPRUITEN

SPRUITJES-AMANDELSOEP

Voor 8 personen

Ingrediënten

- 1,5 kg spruitjes
- 4 uien, fijn gesnipperd
- 2 el olie
- 4 el tomatenpuree of blik tomaten
- 2 l groentebouillon
- 200 gr amandelmeel
- desgewenst: sap van 2 biologische citroenen, peper en zout
- 4 el amandelschaafsel, droog geroosterd
- eventueel fijngehakte peterselie of zevenblad

Bereidingswijze

Halveer de spruitjes of snijd grote spruiten in vieren. Fruit de uien met olie in de soeppan. Overgiet ze met bouillon en voeg tomatenpuree (of tomaten uit blik) en spruitjes toe. Breng het geheel aan de kook. Voeg al roerend amandelmeel toe en laat ca. 20 minuten zachtjes koken. Breng desgewenst op smaak met citroensap, peper en zout. Garneer de soep met amandelschaafsel en eventueel peterselie of zevenblad.

Bron: naar een recept van Beatrijs Corveleyn in: *Clara's Bron, recepten voor eenvoudig en (h)eerlijk koken*, Berne Media, 2017.



Januari: een maand met goede voornemens. Meer groenten en bonen op het menu? Traditioneel wordt op 6 januari in een Driekoningentaart een boon verstopt: wie de boon vindt, mag koning spelen en vragen om zijn lievelingseten. Of dat voor kinderen spruitjes zijn? Waarschijnlijk niet, maar deze soep valt wellicht wel in de smaak.

Symboliek

Spruiten zijn een typische wintergroente. In feite zijn het bladknoppen. Een spruit herinnert aan een nieuw begin. Amandelen, met name de bloesem van de amandelboom, verwijzen ook naar een nieuw begin. De staf van Aäron stond in bloei 'en de staf droeg rijpe amandelen' (Numeri 17,23). De amandelboom is een van de eerste bomen die bloeit in het land van de Bijbel. De amandelen zijn een belofte van vruchtbaarheid.

Als begin van een verzoening tussen Jozef en zijn broers nemen zij onder meer amandelen mee naar Egypte (Genesis 43,11). Amandelen waren in die tijd in Egypte nog niet bekend. Een nieuw begin, ook voor het volk van Israël. ■

Tekst en foto's: Tini Brugge

Kerststuk voor S.K.B.

Het is al jarenlang traditie van de kerstattentie-commissie om Streekziekenhuis Koningin Beatrix te bezoeken en namens onze PGW een mooi kerststuk aan te bieden voor het Stiltecentrum.

Dit werd vóór de coronapandemie bovendien altijd opgesteld in het personeelsrestaurant ter opluistering van de kerstviering. In 2022 ging het kerstfeest weer niet door vanwege besmettingsgevaar.

Deze keer hebben Hermien Boeijink en Ali Nijman van de commissie het stuk symbolisch aan Gerrie Slütter-Peterkamp, pastoraal medewerker van de Geestelijke Verzorging, overhandigd. Die stelde het gebaar zeer op prijs omdat iedereen, die even rust zoekt in het Stiltecentrum, ervan kan meegenieten. (Zie op de pagina hiernaast haar bedankbrief - mede namens collega Henri Knol.)



Bovendien bood Ali een mooie kaart met een kerstgroet aan, gebaseerd op Jesaja 9: 5: Een kind is ons geboren.

En was er een aantal exemplaren van de speciale Elisabeth kerstuitgave, zoals ook de PGW-leden die kregen in het kersttasje.

Pastoraal medewerker Slütter vertelde dat er wel het een en ander was georganiseerd om de patiënten, die met de kerstdagen in het ziekenhuis moesten verblijven, toch de kerstfeest te laten proeven. Er werden bijv. speciale boekjes uitgereikt en er waren zang- en muziekovertredens in de gangen.

Geanimeerde kerstinloop in Den Angang



De bezoekers die Tweede Kerstdag naar Den Angang kwamen, hebben een heel gezellige en goedverzorgde middag beleefd. Er werd geanimeerd met elkaar gepraat en men kon sjoelen. De jeugdige Mondriaan, die er met zijn moeder Zoily was, vermaakte zich prima met het speelgoed en zelfs het sjoelen.

Voor de gasten waren er koffie, thee, koeken en chocolade kerstkransjes. En een lekker sapje.

Aan het eind van de middag smulde men van heerlijke soep en broodjes.

De kerstinloop was voorheen steeds op de Eerste Kerstdag in het Zonnebrink Centrum. De Diaconie heeft de middag qua financiën, organisatie en persoonlijke inzet van Gerda Osinga, Hetty Hijink en Roel Dekker mogelijk gemaakt.



**Tekst en foto's
Ans ter Horst**





Kerstgift van PGW voor Pronsweide

Vrijdagochtend 15 december hebben Riek Tolkamp en Henk Dunnewold van de kerstattentievergadering een bezoek gebracht aan Verpleeghuis Pronsweide. Dit is evenals de woningen aan de Goorweg 12 en 12A in Meddo onderdeel van de Zorgcombinatie Marga Klompé. Zij overhandigden namens de Diaconie een envelop met inhoud aan geestelijk verzorger ds. Hanny Wassink - Pluimers.

In een gesprek vooraf liet de predikant duidelijk merken hoe welkom de gift is. En dat er in de loop der jaren al heel wat mooie dingen voor de bewoners zijn verwezenlijkt, die anders niet mogelijk waren.

De foto is buiten in de binnentuin genomen bij kerststandaarden met lichtjes, die al eens van het geld zijn aangeschaft. Evenals bijv. het winters dorp in de hal (en waar - heel toepasselijk- een Juliana School bij staat). Dat is meteen een ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers. Ook zijn er o.a. optredens voor huiskamerconcerten mee betaald.

Optredens rond Kerst

Een extra lichtpuntje rond Kerst was dat het dameskoor Con Amore op zondag 18 december de hele dienst met liederen, gedichten en verhalen heeft verzorgd en op de Eerste Kerstdag-viering de zangeressen van Taborina meewerkten.

Ds. Wassink: 'Iedereen vond het heel fijn dat het weer kon.' (Deze optredens zijn overigens door Pronsweide zelf bekostigd./Ans)

Kerstster schijnt weer volop

Vorig jaar is de grote kerstster op het dak boven de ingang gerenoveerd, die van PGW-geld is aangeschaft. Er zijn weer nieuwe lichtslangen vastgemaakt, zodat hij weer mooi schijnt', aldus Hanny Wassink. 'De ster is van roestvrij staal gemaakt, waardoor hij tientallen jaren meekan, maar die slangen zijn kwetsbaar.'

**Tekst en
Foto's
Ans ter Horst**



Ds. Wassink (en medewerkers) hebben nog genoeg plannen. Zo baart het Johannes-orgel in de Schoppe, waar de kerkdiensten worden gehouden, zorgen omdat het niet optimaal functioneert. Zij heeft gelukkig al één tip binnen gekregen, waar ze hiervoor aan de bel kan trekken.

Deze PGW-gift zal worden besteed aan mooie bloemstukken met Pasen/en of Pinksteren, waar de bewoners ongetwijfeld van zullen genieten.



Bedankt

Donderdag 15 december kregen we weer een prachtig bloemstuk van de Protestantse Gemeente Winterswijk voor ons Stiltecentrum.

Iedereen die even rust zocht in het Stiltecentrum rond Kerst en Oud en Nieuw kon ervan meegenieten.

Hartelijke bedankt,

**geestelijk verzorgers
Henri Knol en Gerrie Slütter,
SKB Winterswijk**

Levende Adventskalender 2023

Al in het voorjaar van 2022 was ons eerste overleg over de Levende Adventskalender voor december 2022. De zomer moest nog beginnen en wij bogen ons al over de vraag of het dit jaar weer mogelijk zou zijn om een en ander te organiseren.

In dat overleg besloten we om, als de situatie rondom corona het zou toelaten, we in september met de organisatie zouden starten. En zo geschiedde.

Na aankondiging in de Zondagsbrief en Kerkenwerk gingen we vol goede moed op pad met de intekenlijst. Deze was binnen recordtijd gevuld en zo beschikten we op zondag 16 oktober over meer dan 24 adressen waar mensen welkom waren. Ondanks de afwezigheid van twee jaar was de Levende Adventskalender nog steeds springlevend!

En dat hebben we ook gemerkt in de afgelopen maand december. Om en nabij de 240 mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met elkaar koffie of thee te drinken, vaak met wat lekkers erbij. En, het belangrijkste, er waren vele mooie en ontspannen ontmoetingen. We kijken terug op een donkere decembermaand vol lichtpuntjes.

Hierbij danken we een ieder heel hartelijk voor zijn of haar medewerking, in welke vorm dan ook. De Levende Adventskalender doen we met elkaar en versterkt onze gemeenschapszin.

U doet dit jaar toch ook weer mee?

Netty Klomp, Barbara Poot, Petra Veerbeek



Trefpuntnieuws

Kerstviering op 20 december 2022



'Wat een prachtige middag!', 'Wat hebben we een mooie kerstmiddag gehad.', 'Wat was het fijn!' Bovenstaande woorden hoorden wij van verschillende mensen als reactie op de kerstmiddag. Al zat ik deze middag niet in de kerkzaal, maar was ik thuis via de 'kerkradio' aan het luisteren, toch wil ik dit stukje schrijven omdat het ontroerend was om zoveel hartverwarmende reacties te krijgen.

Mevr. Petra Veerbeek ging voor in de dienst en dhr. Gerrit Hietkamp was de organist en het Duo Amorosa zong met pianobegeleiding. Jannie Oonk las het gedicht 'Kerstmis'. Aan het eind van de viering, net voor de pauze, las Petra een geloofsbelijdenis voor de kersttijd. Dat was heel mooi en heel bijzonder om te horen. In de Zonnesaal werd de viering eerst onderbroken met koffie en een heerlijke kerstkrans. Daarna zong het Duo Amorosa: 'O Holy Night' en 'Canon in D.' Jannie vertelde een ontroerend kerstverhaal en aan het eind, na het dankwoord en de afsluiting, zong het Duo Amorosa opnieuw. Nadat de zegen was uitgesproken zongen we gezamenlijk het 'Ere zij God'.

Een middag om mee te nemen het nieuwe jaar in. De opkomst was echt geweldig.

Dank aan een ieder die op welke manier dan ook heeft meegewerkt om deze middag zo mooi, goed en waardevol mogelijk te maken.

Als Trefpuntcommissie wensen wij u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar (2023)!

Een hartelijke groet,



Willy Rauwerdink

Lichtjesticht 2022

De interkerkelijke organisatie van de Lichtjesticht kijkt terug op een mooie, gezellige, muzikale, theatrale maar vooral hartverwarmende Lichtjesticht op Kerstavond 2022. De weergoden waren de Lichtjesticht zeer goed gezind dit jaar!

Meer dan 100 kinderen en zo'n 300 volwassenen liepen groepsgewijs de route die begon in de Zonnebrinkkerk. Zowel zij die regelmatig in de kerk komen, het Kerstverhaal kennen en zij voor wie Kerst niets met de geboorte van Christus te maken heeft, liepen de route. Zij werden getraakteerd op tal van scènes uit het Bijbelse Kerstverhaal, soms verteld, soms verpakt in muziek, cabaret, toneelspel en met de nodige humor. Via de herders (met echte schapen!) en het engelenkoor kwam men aan bij Klimop voor de warme choco en natuurlijk Jozef en Maria met het kindje Jezus (een echt kindeke in de kribbe!). De meer dan 50 vrijwilligers uit alle deelnemende kerken, medewerkers van Klimop en betrokken Winterswijkers hebben er samen een prachtig spel van gemaakt.

Wij willen hierbij iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt aan de Lichtjesticht. Een nieuwe traditie op Kerstavond vanuit alle christelijke kerken in Winterswijk? Wie weet!
Groet,

Sandra Grevers (CG de Ontmoeting), Willemien Wolters (RK H. Jacobus), Jetske Veenhuis (Doops-gezinde Gemeente), Jacqueline van der Vinne, Wim Ruessink (PGW) en Leander Grooten (pioniersplek Klimop)



Een mooi nieuw jaar voor de Jacobskerk

Als werkgroep rekenen we hier zeker op. Alhoewel het proces van de overdracht naar een stichting bepaald niet zonder hobbels verloopt.

De gestegen energielasten maken het bijna onmogelijk het gebouw financieel overeind te houden. Op deze kosten zullen we moeten besparen willen we de kerk in de toekomst rendabel kunnen blijven gebruiken, verhuren en beheren.

Hiervoor is een strak plan nodig. Hieraan wordt gewerkt. Hulp van buitenaf is hierbij onmisbaar. De provincie Gelderland helpt mee. Doel wordt: een zo energieneutraal mogelijk middeleeuws kerkgebouw op de markt in Winterswijk. Mooi toch zo'n vooruitzicht naar een mooi nieuw jaar!

Namens de werkgroep,

Postbezorgers gezocht



Om kosten te besparen wordt (een groot deel van) de post binnen Winterswijk bezorgd door vrijwilligers. Wij zijn voor een aantal wijken op zoek naar mensen die hier enkele keren per jaar (ongeveer één keer per 2 maand) wat post willen bezorgen.

Rond september hebben we de meeste post in verband met de solidariteitskas. Dit zijn in elke wijk ongeveer 40 enveloppen. De andere keren betreft het minder enveloppen.

De wijken waar we mensen voor zoeken zijn:

1. De wijk omsloten door de Jachthuisweg, Merwedestraat, Amerstraat, Lekstraat en C.P.M. Rommelaan (deel de Rikker);
2. De wijk omsloten door de Vredenseweg, Jachthuisweg, Kobstederstraat en St. Elisabethgaarde;
3. De wijk omsloten door de Vlierstraat, Acacialaan, Abeelstraat en Pijnboomstraat.

Als u in 1 van de wijken post zou willen bezorgen dan graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau 0543 - 51 23 95 of kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl. Het Kerkelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.



Kerstfeest Bijbelclub



Vol verwachting klopt ons...

met een tekening van een hart er omheen: zo stond het op de uitnodiging voor de kerstviering van de dinsdagavond Bijbelclub op 6 december.

En zo werden de ongeveer twintig bezoekers dan ook in het Zonnebrink Centrum verwelkomd door de leidsters Ageeth Groen en Hanneke Prange. Allen waren blij, dat na drie jaar weer samen de geboorte van Jezus kon worden gevierd.

Een maand vol verwachting - met net het Sinterklaasfeest achter de rug - maar vooral voor het kerstfeest. Al eerder waren tijdens een clubavond prachtige slingers met lichtjes gemaakt, die de sfeer verhoogden. Voor iedereen was er een kaarsje, dat tijdens het zingen van **'Lied van het licht'** onder toezien van Ageeth en Hanneke werd aangestoken.



Men werd verwend met koffie, thee of chocolademelk (natuurlijk met slagroom...) en lekkere koeken en chocolaatjes. En kon genieten van het kerstevangelie **'Maria ontmoet een engel'** uit de familiebijbel en het kerstverhaal **'Het Herderskind'**.

Het was een sfeervolle avond met gebed en veel zang tussendoor,

zoals **'t Is geboren het Godd'lijk kind'** en **'Stille nacht, heilige nacht!'**

Altijd een vrolijk onderdeel is **'Midden in de winternacht'** met o.a. de regel **'Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren.'** Met allerlei muziekinstrumenten werd door iedereen de zang kracht bij gezet. En natuurlijk mocht het uitzwaailied **'Nu wij uiteengaan' (Ga met God)** eveneens niet ontbreken.



715 KERSTTASSEN UITGEREIKT AAN GEMEENTELEDEN

Dank zij de financiële bijdrage van de Diaconie en de inzet van zo'n negentig vrijwilligers, wijkmedewerkers/wijkhoofden en de geoliede organisatie door de kerstattentiefcommissie, die uit acht personen bestaat, konden ook in 2022 weer kersttassen worden uitgereikt. Het was een goed gevulde tas: behalve chocolaatjes en bonbons eveneens bijv. een mooie kalanchoë, knebelkoekjes, een doosje theezakjes en wafelbolletjes.

Daarnaast was er wat om te lezen: het Elisabeth kerstfeest-nummer 'God=dichtbij' met overdenkingen en ervaringen van bijv. een predikant, die nu werkt in een Leger des Heils-ontmoetingswinkel tot een puzzel en kerstkip-recept.

Van de gezamenlijke PGW- pastores was er de kerst- en nieuwjaarswens 'Vrede en alle goeds' - tevens verwijzend naar de oorlog zo dichtbij...

'Wij mogen en willen geloven dat de vrede van Boven en die tussen mensen de langste adem hebben.'





Alle papieren draagtassen waren onderin verstevigd met een stuk karton dat speciaal hiervoor op maat was gesneden door cliënten van de zorgboerderij 'De Olden Gaarden' (met dank aan Remco en Heidi).

Dit keer werden de kersttassen op 715 adressen afgeleverd bij PGW-leden van 80 jaar en ouder; in de wijk wonend en in de wooncomplexen de Sleeswijk, Elisabethgaarde en Homansbos, Vredense Hof, De Berkhof, De Molenaar, de Pelkwijk en Wamelinkhof en in het Prins Hendrikhuis. Soms ook bij jongere mensen, die door verlies of ziekte wel wat extra aandacht kunnen gebruiken.

Gemeenteleden in de complexen beschermd wonen kregen een bijzonder kleurrijke tas met een geschenkbond, zodat zij zelf iets moois kunnen kopen. Voor de vier huiskamers van de paraplu woningen op de Rikker werd een mooi bloementaartje met een cadeaubon bezorgd.

Het is leuk en dankbaar werk: het voorbereiden, het inpakken en bezorgen. Een moment van contact met elkaar en met de ontvangers.



Henk (Abbink/li.) knipte de lintjes af en Benno van Lochem vouwde de cellofaanzakjes open. Verder (v.a. li. foto onderaan vorige pag.) Ali, Siny, Anja, Henk en Johanna, die vulden en strikten.

Een week later was de Jacobskerk er helemaal op ingericht om in een vlot tempo de tassen te vullen - met ieder een eigen taak aan de tafels. Hier hielpen behalve de commissieleden ook Anja Sikkink, Bernhard Smit en Henk Abbink.



De bevoorrading van alle producten, het op de (nieuwe) kerkstoelen zetten van de honderden volle tassen. En stapels lege dozen in elkaar vouwen: het hoorde er bij. 's Middags werd diverse keren met volle kratten naar de tehuizen gereden, waar wijkmedewerkers de tassen verdeelden. Degenen, die erg veel tassen hadden te bezorgen, kregen ze thuis aangereikt.

Op donderdagmiddag 15 december konden alle bezorgers tussen 3 en 5 uur hun tassen in de Jacobskerk ophalen en bij hun adressen op bezoek gaan.

Geslaagde 'operatie kerst attenties' 2022

In de koffiehoek van de kerkzaal was het bij tijd en wijle gezellig druk. Even een praatje maken met elkaar, een kopje koffie/thee drinken met iets lekkers erbij.

'Van de overgebleven lekkernijen is een klein gedeelte gebruikt voor de kerst-inloop op Tweede Kerstdag en de rest is naar de Voedselbank gegaan. Al met al een geslaagde 'operatie' kerst-attenties actie 2022, althans dat idee hebben wij!' aldus commissielid Benno.



De kerst attentiecommissie zelf bestaat uit Ali Nijman, Benno van Lochem, Henk Dunnewold, Hermien Boeijink, Jan Ros, Rikie Boerman, Riek Tolkamp (nieuw als contactpersoon met de Diaconie) en Siny Abbink. De meesten werken al ontelbare jaren samen aan dit kersttasproject. Extra hulp kreeg de commissie in het Zonnebrink Centrum van Anja Sikkink, Henk Abbink en Johanna Grevers.

Urenlang bonbons inpakken

Op woensdag 7 december werd daar met een grote klus begonnen: het urenlang inpakken van de zakjes met vijf bonbons - met een strikje erom. Zorgen voor aanvoer en afvoer, inclusief tellen hoeveel zakjes er weer klaar zijn.

Tekst en foto's Ans ter Horst





Bekende gezichten en vertrouwde service

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl

Tolkamp
keukeninrichting

Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

De Keuken Designers

Bouwbedrijf

HENGEVELD

Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

Jezus aan het werk

Ds. Fokko Helder

Na de lange feestelijke periode van Advent en Kerst lezen we nu een paar weken uit Matth. 4 en 5, met natuurlijk elke week ook een gedeelte uit het Eerste Testament.

Maar eerst mag Joh. nog een keer aan het woord, op **15 januari**, met dat dubbelzinnige verhaal van de bruiloft, waar Jezus de feestvreugde redt: Joh. 1: 29-2: 11. En Jes. 62: 1-5, waar we horen, dat er andere tijden komen na alle ellende.

Op **22 januari** horen we dan, hoe dat gaat. Jezus gaat aan het werk. In Matth. 4: 12-22 staat het. Om te beginnen vestigt Hij zich in Galilea, een (zeker in Jeruzalem) ondergewaardeerd deel van het land. Op zich niks nieuws, in elke hoofdstad is vaak het idee, dat de rest van het land van mindere betekenis is. En juist hier kiest Jezus zijn eerste volgelingen, 4 vissers die zo van hun familiebedrijf in een totaal onzekere toekomst stapten, omdat ze blijkbaar niet anders konden. Geloof, heet dat. Een grote taak, waar je soms niet aan wilt. Maar dan is er de belofte (Jes. 49: 1-7), dat de machten, waar je tegenop ziet, zich buigen voor de Heer en jou de ruimte geven om je taak te doen.

29 januari De 'Bergrede', Matth. 5: 1-12, laat zien, voor wie de boodschap van Jezus allereerst is bedoeld: de mensen aan de onderkant van de samenleving (de treurende, de mensen die zich afvragen of er nog gerechtigheid in deze wereld is) en de mensen die zich inzetten voor een betere wereld (barmhartigen, mensen zonder verkeerde bijbedoelingen, vrede-stichters). De profeet Sefanja schildert in 2: 3-31 een wereld, die net als die van nu, de boodschap van de Bergrede hard nodig heeft.

5 februari Mooie woorden zijn nooit weg natuurlijk, maar als de veelbelovende boodschap van de Bergrede echt

verstaan wil worden zullen de getuigen daar vorm aan moeten geven, zout en licht op aarde zijn noemt Matth. dat in Matth. 5: 13-16. En dat niet voor eigen roem en eer, maar tot Gods eer. Jezus zegt: jullie zijn zout en licht. Dat betekent, dat het dus kan, die opdracht. Want het is immers een opdracht van de HEER, Die redt (Jes. 43: 9-12)

12 februari Een geweldig verhaal in Matth. 15: 17-26. De mensen hebben lang geluisterd. Maar er is ook een moment, dat je beter kunt eten dan luisteren, anders gaat het woord verloren. En als de discipelen niet weten, hoe dat te regelen, wijst Jezus hun de weg. Samen delen. Vaak leren mensen dat in noodsituaties, in oorlogstijd bijvoorbeeld. Als je de dingen samen doet, blijkt er veel meer te zijn en veel meer te kunnen dan wanneer het 'ieder voor zich' is. Zo kies je voor het leven (Deut. 30: 15-20).

19 februari Ineens een soort wetboek (Matth. 5: 33-48), regels. Want dat leven, dat is lastig genoeg. Wat kun je, wat mag je, wat kun je beter niet doen en wat juist wel. Jezus sluit hier aan bij wat er ook in Ex. 22: 20-26 al is gezegd. Het leven heeft regels nodig, zodat je ook inderdaad een samenleving gaat vormen. Alle vrijheid, maar in samenhang met de vrijheid van de anderen.

En daarmee is de periode tussen kersttijd en paastijd vol. Op **22 februari** is het Aswoensdag, vanouds het begin van de 40-dagen-tijd. Het leesrooster geeft aan als leessuggesties: Ps. 57, Joël 2: 12-19, Ps. 103: 8-12, Matth. 6: 1-21.

Vandaag lezen wij

Januari					
zo	29	Psalm 37: 1-11	zo	12	Matteüs 5: 21-32
ma	30	Psalm 37: 12-24	ma	13	Matteüs 5: 33-48
di	31	Psalm 37: 25-40	di	14	Spreuken 22: 1-8
Februari			wo	15	Spreuken 22: 9-16
wo	1	Spreuken 20: 1-10	do	16	Spreuken 22: 17-29
do	2	Spreuken 20: 11-20	vr	17	Psalm 24
vr	3	Spreuken 20: 21-30	za	18	1 Korintiërs 3: 1-9a
za	4	1 Korintiërs 1: 18-31			
			zo	19	1 Korintiërs 3: 9b-23
zo	5	1 Korintiërs 2: 1-9	ma	20	1 Korintiërs 4: 1-13
ma	6	1 Korintiërs 2: 10-16	di	21	1 Korintiërs 4: 14-21
di	7	Spreuken 21: 1-11	wo	22	Matteüs 6: 1-18
wo	8	Spreuken 21: 12-21	do	23	Matteüs 6: 19-34
do	9	Spreuken 21: 22-31	vr	24	Matteüs 7: 1-12
vr	10	Matteüs 5: 1-10	za	25	Romeinen 5: 1-11
za	11	Matteüs 5: 11-20			



Beginnen



KIK

De kinderen van Valentino en Martje Muis rennen door de kerk. Ze zijn druk, duiken weg, hollen verder, kibbelen. Maar waarom, denkt Kikker. Hij gaat midden in het pad zitten. Het groepje komt piepend tot stilstand. 'Wat doen jullie?' vraagt hij. 'Uuuuhm ... we ... verstoppen ons!' 'Voor onze moeder!!' gilt de jongste. 'Ssst!' sist een ander. Kik tikt nadenkend met zijn poot: 'Voor je moeder??' De jongste gilt: 'Ik wil NIET opruimen!!' Dan legt de oudste uit: 'Mama zegt dat we voortaan elke vrijdag ons huisje moeten opruimen. Het begint vandaag.' De kleintjes drukken hun oren plat. 'Neeee! Opruimen is STOM!' Kik zucht: 'Dus jullie willen niet BEGINNEN?' 'Beginnen is óók STOM!'

Kik neemt de muizen mee naar de keuken. 'Kijk,' zegt hij, 'Hier is het gezellig, toch?' Dat is waar. Ze zien de koektrommels op hun plek, de suikerpotten. Er staan bloeiende planten, de kranten liggen op tafel, de gevonden voorwerpen in een doos. Dan gooit Kik de doos om, boem. Alles rolt over de vloer. 'Oooh!' roepen de muisjes. 'Kik, nu moet JIJ opruimen!!' 'Ja hoor, dat wil ik wel', zegt Kik. 'Maar ik wil niet BEGINNEN.' En hij verstopt zich zogenaamd onder de tafel. Met een zucht begint de oudste zus spullen terug te doen in de doos. En al gauw is iedereen aan het opruimen. 'Gezellig hè!' roept de jongste als alles klaar is, 'Kom mee! Dan gaan we thuis ook BEGINNEN!' En natuurlijk helpt Kik even mee met beginnen.



Versje

Soms moet je iets gaan dóen, gaan durven of gaan starten uit plicht, voor je fatsoen, of vrolijk en van harte.
Soms moet je iets gaan wagen en riskeren om te winnen, de eerste stap gaan zetten, niet zeuren maar beginnen.

Starten start met starten, en gaan begint met gaan.
Als je niet bewegen wilt, begin er dan niet aan.
Beginnen is iets moeilijks, waaraan je nooit echt went, maar meestal merk je achteraf dat je begonnen bent!

Zo is God met ons begonnen, met licht en veel plezier en elke nieuwe morgen begint Hij weer met zwier.
Zijn scheppingskunst is zonder eind, zijn wijsheid die is top.
Maar als wij rommel maken, zegt Hij: ruim dat eens op.

En hoe je in beweging komt, dat leer je al als kind, beginnen is niet moeilijk ... als je maar begint!



Uit de Bijbel

'In het begin schiep God de hemel en de aarde.
De aarde was woest en leeg; duisternis lag over de diepte,
en de geest van God zweefde over de wateren.
Toen zei God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht.
En God zag dat het licht goed was.' (Genesis 1,1-4)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurniëns

De zon van de dag

uit Menslief ik hou van je, door Phil Bosman

Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk,
Als een gave
En zo mogelijk als een feest!
Sta 's morgens niet te laat op!
Kijk in de spiegel,
En lach tegen jezelf
En zeg 'goede morgen' tegen jezelf,
Dan ben je een beetje geoefend
om het oog tegen anderen te zeggen!
Als je de ingrediënten van de 'zon' kent,
Kun je ze zelf maken
Evengoed als een dagelijkse soep
Neem een grote portie goedheid,
Doe er flink wat geduld in,
Geduld met je zelf,
Geduld met anderen
vergeet dat tikkeltje humor niet,
om de tegenvallers te verteren
Meng er een behoorlijke dosis werklust in
en giet over alles een gulle lach
En je hebt
De zon van de dag!



WINTERSWIJK

Het meel dat
nooit opdraakte

Wat: een gezellige ochtend om samen te klieren, te spelen, te vieren en te eten

Wanneer: zondag 5 februari
Van 10.30 tot 12.30 uur

Waar: Klimop, Noteboomstraat 20

Voor wie: voor alle leeftijden, iedereen is welkom!

Opgave: opgave is gewenst door te mailen naar kliederkerkwinterswijk@gmail.com.

Uiteraard bent u ook zonder opgave van harte welkom. Bij eventuele diëten dit graag vermelden bij opgave.

Wees welkom en kom samen met ons ontdekken.

wijk A

Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Pelkwijk, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
tel. 76 90 84
fhovinga@xs4all.nl

Nieuwjaar

Hoewel dit jaar alweer enige tijd op weg is, wens ik toch iedereen nog allegoeds toe voor 2023! Graag wil ik u ook bedanken voor alle kaarten en goede wensen die wij aan het einde van het vorige jaar ontvingen!

Regelmatig denk ik nog wel eens terug aan een jaar en aan twee jaar geleden, toen we vanwege corona niet bij elkaar konden komen. Afgelopen december konden we weer Kerst vieren en waren de kerken (na twee jaar) weer gevuld. Ook andere activiteiten konden en kunnen gelukkig doorgaan. Laten we hopen dat dat zo blijft!

Bericht van overlijden

Omdat er geen in memoriam van haar wordt opgenomen, vermeld ik hier het overlijden van Dela Gerharda (roepnaam Dela) te Winkel. Zij is op 4 januari van dit jaar op 82 jarige leeftijd overleden. De laatste maanden van haar leven woonde zij in de Pronsweide, daarvoor aan de Meijerink en de Huininkmaatstraat. Haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen, wensen we sterkte toe.

Bezoekwerk

Als wijkteam komen wij volgende maand weer bij elkaar, deze keer in Kotten voor een gezellige bijeenkomst. Laat mij weten als u graag bezoek ontvangt.

Hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

wijk C

De Hazelder, Miste/Corle, De Pas, Bargerbosch



Ds. R.B.W. Wentink

Reggestraat 8
tel. 84 85 28
ds.r.wentink@ziggo.nl

De maand januari is al weer bijna voorbij als deze **Kerkenwerk** bij u op de mat valt. Zou de oude volkswijsheid: *'Als de dagen lengen gaat de winter strengen'* dit jaar uitkomen? Met de opwarming en klimaatverandering valt er over het weer weinig meer te voorspellen. De ene keer lijkt het herfst, een volgende dag voorjaar, terwijl het 'gewoon' winter is... Hoe dan ook: het voorjaar komt langzaam maar zeker dichterbij. Daar verlangen we in de tijd van de korte dagen en lange nachten bijna allemaal naar.

Op dinsdag 10 januari was er een vergadering van de wijkmedewerkers uit wijk C en aansluitend een nieuwjaarsontmoeting ten huize van Netty Klomp, met hartelijk dank voor haar gastvrijheid. Op de agenda stond o.a. de planning van de groot huisbezoeken in maart. De exacte data en plaatsen van samenkomst, evenals de inhoud van de samenkomsten, zullen in de volgende editie van **Kerkenwerk** vermeld worden. Hoogst waarschijnlijk zullen de groot huisbezoeken plaatsvinden in week 10 en week 11. Dat mag alvast op de keukenkalender.

Op dit moment zijn veel slaapkamers (hopelijk tijdelijk!) veranderd in een ziekenboeg. Beterschap voor de zieken. Voor wie gezond is: Houden zo!

Duidelijk is verder dat de wijken voor wat betreft het pastoraat na mijn afscheid als dienstdoend predikant worden heringedeeld. Onze voorzitter zal daar in de komende tijd zeker ook aandacht aan besteden. Wat betreft een ambtsopvolging leze men wat de beroepingscommissie schrijft. De beroepingscommissie (uit Winterswijk én Groenlo) heeft er sowieso een flinke klus aan.

Mocht u in de komende maanden bezoek van mij op prijs stellen, dan verneem ik dat graag tijdig.

Met groet en goede moed,

ds. Reinoud Wentink

wijk B & D

Windmolenveld, Woold, Balinkes Oostervoort/De Rikker, Scholteneuk/Hakkelerkamp

Aan de lezers: De beste wensen voor dit nieuwe jaar, dat nu al weer weken geleden begon. Er zijn mensen die 2022 graag achter zich laten, vanwege de problemen in de wereld. Ze houden ons nóg bezig. Wat kunnen we doen, in 2023?

We kunnen samen op zoek gaan om de hoop te hervinden. Het goede, dat er ook is, onder ogen gaan zien. Om dan, met nieuw vertrouwen in elkaar, te gaan léven. Om ook je moeilijkheden onder ogen te zien... Wat je dwars zit, nu eens voor elkaar uit te spreken, met de kracht van liefde.

Het hart hebben elkaar te bemoedigen. Misschien zelfs: elkaar vergeven. Een nieuw begin maken, elke dag met een schone lei. Dat is zo prachtig aan een nieuw jaar: het oude werk achter te mogen laten! De bladzijde om te slaan en als het ware de nieuwe zinnen van jouw levensverhaal te mogen schrijven op die lege bladzij.

Kent u dat nog, dat vlekkeloze, lege schriftje, mooi groen met een etiketje op de voorkant, waar jouw naam al zo netjes op stond? Het rook nog nieuw en je wilde het zo lang mogelijk mooi houden... Zullen we dat met elkaar proberen? Ons leven, zo lang als het kan, niet verknoeien, maar zo 'mooi' houden als we maar kunnen? We hebben immers weet van een Helper, die met ons wil gaan.

U mag me bellen of laten bellen door uw zoon of dochter, als u verlangt eens ongestoord met elkaar te kunnen spreken. Ik verheug me op uw berichtje!

Gerrie Zemmeling



Drs. G. Zemmeling

Zuiderlaan 6 (Aalten)
06 - 12 39 60 22
gzemmeling@lijbrandt.nl

wijk E

Huppel, Henxel, Meddo

Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar! Met deze oude wens bid ik allen een goed jaar toe. Natuurlijk hopen we op een goede gezondheid, fijne verhoudingen, een goede oude dag of een mooie baan met collega's, die kunnen samenwerken. En vooral wensen we vrede in deze tijd van oorlogen (Oekraïne, Ethiopië) en dreigende conflicten (China met Taiwan).

De uitdrukking 'veel heil en zegen' betekent meer dan dat het ons materieel en geestelijk goed moge gaan. Ik denk aan lied 650: 'Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, zij gaat in alle nood door heel het leven heen'. Want ons leven bestaat niet alleen uit vreugde; er is altijd ook verdriet en gemis, ziekte en zorgen. En dan van Gods goedheid weten, die in alles met ons gaat. Hij draagt ons, vaak door de zorg en liefde van anderen heen!

Mocht u een bezoek wensen, neemt u dan gerust contact op met mij of met één van de wijkmedewerkers.

Een hartelijke groet van

ds. Jan Struijk



Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48 (Eibergen)
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com



Giften

Wijk A

Allereerst een goed, gezond, vredevol en gezegend 2023 gewenst!

Wij mochten al dan niet n.a.v. de kerstattenties weer een aantal giften in ontvangst nemen, waarvoor onze hartelijke dank! Tenzij anders vermeld, allen bestemd voor de wijkkas.

Via Ine Sandmann 4x € 10,=, 2x € 5,= en 3x € 20,=.

Via Annie Klein Brinke 3x € 10,=, 2x € 5,= en 1x € 20,=.

Via Mariejan Wientjes 2x € 5,=; via Barbara Poot € 5,=.

Via Jan te Brinke € 15,=, € 5,= en 2x € 10,=. Via Annie Luiten € 20,= en 2x € 10,=.

Via Anita Jentink € 10,=. Via Atie Huiskamp € 10,= en € 20,=. Via Hennie Toebes 4x € 10,=.

Via Annie Wilterdink € 5,= en 5x € 10,=.

Via Ineke Aalbers € 5,= en € 20,=. Via Harry Aalbers € 5,= en € 10,=. Via Miranda Jentink € 20,=, € 15,=, 4x € 10,= en 2x € 5,=. Via Joke Wieberdink € 10,= en € 5,=. Gerda Eenink ontving € 10,= voor het Jeugdwerk.

Tevens is er een gift van € 40,= binnengekomen voor de wijkkas van Ratum

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B

In de afgelopen weken zijn de volgende giften binnengekomen:

Via Dinie Vreeman een gift van € 20,= voor de wijkkas.

Via Annie Wibbels € 10,= voor de wijkkas. Via Beppie ten Pas € 5,= en € 10,= voor de wijkkas en € 10,= voor de Bloemencommissie. Via Johanna Pennings € 10,= voor de wijkkas, € 10,= voor de kerstattentie, € 6,= voor de kerstattentie, € 50,= waarvan € 20,= voor de kerstattentie, € 10,= voor de bloemencommissie, € 10,= voor de wijkkas en € 10,= voor de Diaconie. € 20,= waarvan € 10,= voor de Kerk en € 10,= voor de kerstattentie. € 20,= waarvan € 10,= voor de Bloemencommissie en € 10,= voor de wijkkas. Via Ina Stemerding € 10,= voor de wijkkas. Via Dini Wensink € 10,= voor de wijkkas, € 7,50 voor de Kerk en € 20,= voor de Kerk. Via Riet Esselink € 15,= voor de Kerk en € 5,= voor de wijkkas. Via Joke Droppers 2x € 10,= voor de wijkkas. En via Gerrie Grievink € 10,= voor de wijkkas en € 25,= voor Jeugdwerk.

Allen hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers

Wijk C

In de afgelopen weken zijn de volgende giften binnengekomen:

Via Nel Bosma 2x € 10,= en € 5,= voor de wijkkas.

Via Annie Meinen 4x € 10,=, € 15,= en € 5,= voor de wijkkas.

Via Annie Hengeveld € 10,= en € 5,= voor de wijkkas.

Via Willy te Winkel € 10,= en € 15,= voor de wijkkas.

Via Margeret Borst € 6,= voor de wijkkas.

Via Roelien Hemink € 5,= voor de wijkkas. Via ds. Wentink

€ 20,= voor de wijkkas. Via Cobi Jentink € 4,= voor Kerk,

€ 5,= voor de Bloemencommissie. Via Gerda Lichtenberg

€ 10,= voor de kerstattentie, 2x € 10,= voor de wijkkas,

€ 9,= voor de wijkkas en € 20,= voor de wijkkas. Via Riet

Tolkamp € 10,= voor de Bloemencommissie en € 20,=

voor de wijkkas. Via Diny Lamers 2x € 10,= voor de wijkkas.

Via Bea Mallegrom € 10,= voor de wijkkas.

Via Netty Klomp € 20,= voor de wijkkas en via Nomke

Esselink € 15,=, € 5,= en 3x € 10,= voor de wijkkas.

Allen hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers

Wijk D

In de afgelopen tijd mochten wij via Benie Leeuwerke

€ 10,=, via Dini Sonderen € 10,=, via Benno van Lochem

2x € 10,=, via Rikie Boerman 2 x € 10,=, Johanna Grevers

2x € 5,= en Jan Grevers 1x € 20,= en 6x € 10,= ontvangen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk E

In de laatste periode van 2022 mochten we de volgende giften, voor de wijkkas, ontvangen: via Ina Duenk € 4,=,

€ 10,= en € 20,=. Via Gerry Geessink € 10,= en € 20,=.

Via Wilma Wiggers € 5,=, € 10,= en € 30,=. Via Rianne

Ruessink 2x € 5,=. Via Dinie Hoenink 2x € 10,= en € 5,=.

Via Sandrien Huiskamp € 10,= en via Annie Oonk € 10,=,

€ 20,= en € 5,=.

Heel hartelijk dank voor uw giften.

Een vriendelijke groet van

Annie Oonk



wijk F

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk



Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Een nieuw jaar

Op moment van schrijven zijn we al weer 1,5 week onderweg in 2023. Het nieuwe jaar begon voor mij geweldig, met een aantal magische dagen in Disneyland Parijs. Helaas werd ik op de terugreis van Parijs naar huis ziek en dit resulteerde in een stevige griep. Ik kon mijn werk op 9 januari dan ook niet hervatten, maar ik hoop dat ik, wanneer u dit stukje leest, weer volop in de running ben.

In de maanden november en december heb ik velen van u ontmoet tijdens één van de vieringen of bijeenkomsten in de verschillende huizen. Het waren mooie middagen/avonden met teksten en muziek, waarin we met elkaar toeleefden naar Kerst.

In februari hoop ik voor te gaan in de diensten in de Pelkwijk, Vredense Hof, Berkhof en het Prins Hendrikhuis. Wie weet tot dan.

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

Aaldersbeeklaan 141
7091 EE Dinxperlo
tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Petra Veerbeek

Psalm 117

*Loof de HEER, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de HEER.
Halleluja!*

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Uit de wijk

Ik wens u een gezegend en hoopvol 2023.

Het is fijn dat de vacature, ontstaan door het vertrek van Janneke Bron, inmiddels weer is ingevuld. Ds. Petra Speelman is door St. Marga Klompé benoemd als geestelijk verzorger in o.a. De Pelkwijk. Ds. Speelman is inmiddels al een keer voorgegaan in de kerkdiensten in De Pelkwijk, Vredense Hof en Berkhof. Binnenkort maken we kennis met haar op de eerstvolgende vergadering van het Ouderenpastoraat.

De collecte in november en december voor de Voedselbank/Kledingbank heeft € 620,62 opgebracht.

Een hartelijke groet,

Chris Wijnveen

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar

die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leeghwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

 **EBBERS**
MECHANISATIE BV

 **HUISKAMP b.v.**
WINTERSWIJK



Waliënweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



baderie

Winterswijk

de **STRUKER**



Vakmanschap in
keukens & badkamers

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18

Het nieuwe jaar

Vanuit Klimop wensen we u allen een geïnspireerd 2023 toe! Het nieuwe jaar is meteen ook het tweede jaar van de pioniersplek. Dat mochten wij beginnen met vrije giften van enkele kerkleden, waarvoor wij u hartelijk danken.

Ook begroeten we nieuwe gezichten op de pioniersplek. Fijn dat mensen ons volgen en over de drempel durven te stappen om deel te worden van de beweging, voor kortere of langere tijd.

Er zijn...

Wat Klimop doet komt voort uit de opdracht die het pioniersteam in haar vezels meedraagt: er zijn voor elkaar en samen werken aan een mooie wereld, die wij een tijdje van God mogen lenen. De basis van een veilige ontmoeting als belangrijkste uitdaging zien. Een opdracht om klein en bescheiden van te worden en tegelijkertijd vol trots groots mogen uitdragen in ons doen en laten. Dat doen we niet per se met grote woorden en met christelijke taal, omdat deze voor menig een onbekend, of zelfs onbemind is (geworden). We doen dat soms met een spel, tuinieren, een kopje koffie of een maaltijd.

Tuinteam

De lente staat voor de deur en dat vraagt

inzet. Wilt u enkele zaterdagen een paar uur meewerken in de tuin? Dat is in deze tijd zeer gewenst om alles voor elkaar te krijgen voordat er iets kan bloeien.

Kom op zaterdagen in de komende maand naar Klimop om 9.30 uur om een paar uur met elkaar te spitten, schoffelen, zaaien, opruimen, enzovoorts. We kunnen iedereen gebruiken in dit (voor)seizoen!

Vrijdagavond diners

Elke vrijdag kookt er iemand bij Klimop. Om 18.00 uur kunt u aanschuiven (opgave vooraf is nodig om de hoeveelheden duidelijk te hebben). Het is altijd vegetarisch en altijd € 2,- vergoeding. Er komen gemiddeld 10-20 mensen per week. Voor de rest is het een verrassing wat er wordt vergeten.

Op de laatste vrijdag van de maand is vanaf dit jaar een 'vraag-maar-raak-gast' aanwezig die ons inspireert met zijn/haar verhaal, tijdens het eten:

- 27 januari: bij het schrijven van dit bericht nog niet bekend
- 24 februari: Jana Roovers, kunstenares en directeur Villa Mondriaan

Meldt u aan voor de maaltijd via klimopwinterswijk@gmail.com.

Leander Grooten

Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail timmermansmulder@hetnet.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor een nog ruimer assortiment planten en aanverwante artikelen!

**Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje**

HOVENIERS & GROENCENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302



Berichten uit de Kerkenraad

Tijdens de vergadering van 15 december werd de Kerkenraad bijgepraat over de voortgang met betrekking tot de **overdracht van de Jacobskerk**. Er is wat vertraging ontstaan. Onder andere doordat er op een paar plekken asbest is ontdekt. Aan het verwijderen hiervan wordt gewerkt. Daarnaast zijn de hoge stookkosten een punt van zorg. Samen met het beoogd stichtingsbestuur wordt onderzocht hoe de Jacobskerk verduurzaamd kan worden. Hiervoor kunnen diverse subsidies worden aangevraagd.

In september is er weer de **wisseling van ambtsdragers**. Enkele kerkenraadsleden hebben het maximaal aantal jaren behaald dat ze achter elkaar in de Kerkenraad mogen plaatsnemen. In de vergadering van februari wordt geïnventariseerd wie zijn/haar werkzaamheden neerlegt en wie er verlengt. Er zullen dan wat functies vacant komen.

In de vorige editie is al iets gemeld over de **Young@Heart-diensten, Kliederkerk, Kik-dienst en kindernevendienst**. In deze vergadering is het voorstel van de commissie goedgekeurd. Elke 1e zondag van de maand is er een Young@Heart-dienst met kindernevendienst, óf een Kik-dienst (= uitgebreide kindernevendienst) óf Kliederkerk van 10.30-12.30 uur (in Klimop). Wanneer er Kliederkerk is, is er daarnaast een reguliere dienst in de Zonnebrink- of Jacobskerk.

Helaas heeft de **beroepingscommissie** tot op heden geen reacties ontvangen op de vacature voor een nieuwe predikant, de reactietermijn liep af op 31 december. De vacature zal opnieuw worden geplaatst.

Op 17 maart wordt er een gezellige avond gehouden voor alle **vrijwilligers van de PGW**. In de volgende editie zal hierover meer worden verteld.

Scribaat PGW



Alvast voor in de agenda:

Gemeenteavond 17 mei

Onderwerpen

Overdracht Jacobskerk

Pionieren



Volgende kerkenraadsvergadering

23 februari, 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!



Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail:

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief, zie www.pgwinterswijk.nl (via het menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**).

U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres kunt doorgeven.

Collegebesognes

Een nieuw jaar, een nieuw begin...!

Ook al is de eerste maand alweer bijna voorbij als u dit leest: voor 'Goede Wensen' is het nooit te laat dus daarom willen wij -als College- u allereerst

een gezegend, gezond en goed 2023 wensen!

Ook al weten we dat voor een aantal van u het jaar misschien al helemaal verkeerd is begonnen: door het wegvallen van een geliefd persoon of een akelig bericht van een arts of gewoon door de almaar stijgende kosten voor het huishouden en alles wat daarbij hoort...

En ook het zware gevoel van een persoon missen, wat al langer geleden is, kun je zomaar niet 'uitzetten': dat heeft meer tijd nodig en een sterke schouder of een luisterend oor!

Dat was mede de basis voor het thema van de zojuist gehouden actie Kerkbalans 2023:

De kerk is er voor ons... Zijn wij er voor de kerk?

Natuurlijk is de opbrengst op dit ogenblik nog niet bekend en hopen wij op een goed eindbedrag van de toezeggingen, zodat de kerk weer een jaar financieel kan functioneren...

Maar geld alleen is niet alles: het er zijn voor een ander en ook eens een poosje 'meedraaien' met de werkzaamheden die van een kerk een **(mee-)Levende Kerk** maken zijn superbelangrijk!!

Dus: Namens het College van Kerkrentmeesters van de PGW

Graag tot ziens in de kerk!

Anneke Stans, voorzitter



Opbrengst collecten 2e halfjaar	
Bloemencommissie	486,30
Diaconie	4.557,07
IKA vakantieweken	158,90
Jeugdwerk	733,10
Kerk	3.869,96
Kerk & Israël	167,85
KIA: adventscollecte	250,40
KIA: diaconaat	14,00
KIA: kinderen in de knel	336,86
KIA: vredesweek	145,61
KIA: werelddiaconaat	295,68
KIA: zending	383,20
KIA: zomerezending	203,62
Klimop	430,00
Multimediamiddelen	416,87
Musica Jacobi	775,25
Nederlands Bijbelgenootschap	183,45
Orgelfonds	1.324,94
PKN: JOP	218,85
PKN: missionair	140,94
PKN: pastoraat	355,26
Plaatselijk missionair	132,89
Plaatselijke kerkmuziek	184,86
Sectiewerk eigen gemeente	<u>168,06</u>
	15.933,92

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!

Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.

Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd!

Kerkbalans

Toegezegd 2022: € 374.123,=

Ontvangen per 11 januari: € 137.123,=

Dat is **99,5 %**.

Werelddiaconaat

Giften kunnen gedaan worden op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van 'Bestemming werelddiaconaat' en 'Lid PKN Winterswijk'.

Verduurzamen, ook een opdracht voor kerken

Op weg naar een duurzame groene geloofsgemeenschap

Als ik schrijf dat 2022 in vele opzichten een bijzonder jaar is geweest, vertel ik u weinig nieuws.

De versoepelingen van de coronamaatregelen was voor iedereen natuurlijk een positief hoogtepunt.

Minder goed nieuws kwam er vanuit oost Europa. Waar meneer Poetin donkere plannen smeedt. De oorlog in Oekraïne treft ons allemaal. We leven oprecht mee met geheel Oekraïne en alle betrokkenen. Ook wij hier in Nederland merken de gevolgen. De inflatie schiet omhoog en de dagelijkse boodschappen worden alsmaar duurder. En de energieprijzen stijgen naar recordhoogten.

Zo waren daar de klimaatconferenties van Verenigde Naties, in 2021 en 2022. Mocht u even niet op het netvlies hebben wat er in het Klimaatakkoord staat? Eén belangrijk doel van het Klimaatakkoord is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Broeikasgassen komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen. Zoals gas, olie en steenkool. CO₂-uitstoot behoort tot het broeikasgas en er ligt de afspraak dat in 2030 de uitstoot van CO₂ met 49% verminderd moet zijn, vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5 °C.

Samengevat: geopolitieke onrust stuwt de prijs van grondstoffen op en het klimaatakkoord dwingt ons anders om te gaan met fossiele brandstoffen. Dat vraagt om actie en wel nu!

Uit onderzoek blijkt dat duurzaamheid voor veel christenen een belangrijk thema is in hun leven. Voor vier op de vijf christenen geldt dat 'goed zorgen voor Gods schepping' een belangrijke leefregel is. Daarbij blijkt ook dat 'Duurzaam leven' voor 60 procent van de christenen van belang is. Verduurzamen is dus een belangrijk thema dat leeft binnen de christelijke gemeenschappen. Ook de PGW zal (en wil) een bijdrage leveren en roept op tot samen te 'vergroenen'. Een lastige kwestie en iets waar waarschijnlijk veel mensen tegenaan zullen lopen, is de praktische kant van verduurzamen.

Iedereen spreekt er over maar wat kunt u en de PGW daarin **doen**? Vanuit het College van Kerkrentmeesters is er in 2021 een Duurzaamheidscommissie PG Winterswijk gestart. De Duurzaamheidscommissie bestaat uit: Gerrit Onnink, Johan Grievink, Dick te Voortwis en Geert te Paske. Met als hoofdtak: onderzoek de mogelijkheden om van de Zonnebrinkkerk een groene geloofsgemeenschap te maken.

Wat is er tot zover onderzocht?

- Zonnepanelen (ook gerealiseerd);
- Vervanging van beglazing door HR+++ glas;
- Isolatie van zalen van het kerkelijk centrum en kerkzaal;
- Aanpassing van het verwarmingssysteem algemeen;
- Reinigen van het vloerverwarming systeem;
- (hybride) Warmtepomp;
- Hoog rendement CV circulatiepompen;
- Airco;
- Temperatuurregeling in zone verdeling;

Waar staat de Duurzaamheidscommissie nou mee in contact voor informatie:

www.milieucentraal.nl

www.energievoorkerken.nl

www.groenekerken.nl

www.greenchoice.nl/zakelijk

www.dwa.nl

www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

www.winterswijk.nl/duurzaamheid

www.Rouwenhorst-isolatie.nl

Centrum Duurzaam Winterswijk



De vlag aan de horizon: nul op de gasmeter

Er zijn zo veel meer innovatieve mogelijkheden om de energietransitie kracht bij te zetten. Verduurzamen is zoeken naar alternatief voor het verbruik van o.a. aardgas. Innovatief groen dus. Hernieuwbare energie, ook wel duurzame of groene energie genoemd, is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Verduurzamen kost geld, veel geld. Maar bij weloverwogen investeringen en met het gebruik van subsidies is toch veel mogelijk. En bedenk, elke goed bestede euro doet zijn werk in behoud van Gods grote schepping.

Start met het verbeteren van de schil

Wanneer de PGW in aanmerking wil komen voor subsidie, moeten we aankloppen bij subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Een voorwaarde vanuit DUMAVA voor deze subsidie is een energieadvies. Dit advies wordt opgemaakt door engineers bureau DWA uit Rijssen.

Verbeteren van de bouwkundige constructie -de schil- is het belangrijkste startpunt om mee te beginnen. Per slot van rekening willen we onze (dure) warmte zo goed mogelijk vasthouden en het verbruik er van aardgas zover mogelijk terugdringen. Het aanbrengen van spouwmuurisolatie helpt daarbij. De firma Rouwenhorst Isolatie BV uit Apeldoorn heeft dit aangebracht bij de Zonnebrinkkerk.

Duurzaamheidsplannen verder uitwerken

De Duurzaamheidscommissie is volop bezig allerlei opties en mogelijkheden te onderzoeken.

We zijn gestart met 'laag hangend fruit.' Dit zijn de acties die relatief eenvoudig zijn te realiseren en direct resultaat opleveren.

Onze werkwijze:

- Goed verkennen van de route voor verbetering en /of verduurzaming;
- Onderzoek de nut en noodzaak;
- Meten is weten;
- Actie uitzetten volgens gefundeerd plan;
- Start met de VBSU-methode

Visie → Beleid → Strategie → Uitvoering.

13 oktober jl. heeft de Duurzaamheidscommissie een presentatie gehouden in de kerkenraadsvergadering. Daar zijn de plannen uiteengezet en de noodzaak onderbouwd. Draagvlak is absoluut noodzakelijk. Het is van belang dat elk gemeentelid begrijpt waarom verduurzamen van de Zonnebrinkkerk noodzakelijk is.

Zoals u leest, er is werk te doen voor de PGW. Allemaal acties die omwille van de gasprijs en CO2 reductie noodzakelijk zijn. Mogelijkheden te over, laten we ze oppakken.

Wilt u meer informatie over de plannen, neem van gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Geert te Paske,
voorzitter Duurzaamheidscommissie
06 - 27 11 95 61

Collectief Zonnebrinkkerk Winterswijk

Samen met de firma Rouwenhorst, is het idee 'Collectief Zonnebrinkkerk Winterswijk' ontstaan. Dit idee houdt in dat u, als gemeenteleden van de PGW-gemeente, mag 'meeliften' op de (voordelige) prijscondities die met de Duurzaamheidscommissie zijn afgesproken.

Twijfelt u op dit moment om uw woning te isoleren? Dan is nu het moment. U kunt zich vrijblijvend aanmelden op de website van Rouwenhorst (www.rouwenhorst-isolatie.com). Vermeld in uw aanvraag: 'Collectief Zonnebrinkkerk Winterswijk.' Rouwenhorst neemt dan contact met u op en u zult voor een voordeligere prijs uw woning kunnen verduurzamen.



Roelof Rook

11 augustus 1948 - 3 december 2022

Na een kort ziekbed kwam er een einde aan het leven van Roel Rook. De plannen die hij nog had, om samen met zijn vrouw Anneke in hun camper erop uit te trekken, werden plotseling doorkruist. Rustig, in de nabijheid van zijn vrouw en kinderen, is hij heengegaan.

Roel werd in Hulshorst geboren, maar verhuisde samen met zijn ouders, broers en zus al jong naar Heemstede. Hij was niet zo'n schoolganger en ging al snel aan het werk. Met de brommer die hij met zijn verdiende geld kocht, trok hij tot ver Duitsland in. Toen een collega van hem trouwde, ontmoette hij Anneke, zijn toekomstige vrouw. Omdat in de buurt van Haarlem weinig woonruimte was, kwamen ze in Winterswijk te wonen.

Roel vond hier een baan bij transportbedrijf Hannink. Meer dan 50 jaar zou hij aan dit bedrijf (of aan één van de opvolgers daarvan) verbonden blijven. Tot vijf weken voor zijn overlijden zat hij

nog wekelijks op de vrachtwagen. Het rijden was zijn lust en zijn leven.

Anneke en Roel kregen samen drie kinderen. Het viel hem zwaar dat hij de zorg voor hen zoveel aan zijn vrouw moest overlaten, zelf was hij de hele week van huis. Maar als hij in het weekend thuiskwam, dan was hij er ook helemaal voor zijn gezin. Roel begon in die tijd een eigen transportbedrijf dat hij flink wist uit te bouwen, maar later toch weer van de hand heeft gedaan.

Trots en blij was hij met de kleinkinderen die later geboren werden en voor wie hij alle aandacht had.

In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij zijn leven en bij wat hij voor zijn dierbaren betekend heeft. We lazen woorden over de liefde uit 1 Korintiërs 13. In het vertrouwen dat Gods liefde voor mensen nooit zal ophouden, hebben wij Roel losgelaten.

Ds. Freerk Hovinga

Jan Gerhard Berenschot

23 februari 1930 - 9 december 2022

Jan Berenschot was een van de twee zonen van Hendrik Bertus Berenschot en Theodora Hendrika Vrugink. Jan werd Timmerman en oefende dat ambacht met hart en ziel uit. Hij kreeg werk bij de gemeente en werkte zich op tot Technisch Hoofd Ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht. Ook was hij op en top brandweerman, waarvoor hij de erepenning van de gemeente Winterswijk kreeg.

Jan trouwde in 1952 met Tonnie Berenschot-van der Wagen. Ze kregen twee dochters: Marjanne en Thea. Hij was verenigingsmens en familieman. Wat genoot hij enorm van het samenzijn met kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Een tevreden man is overleden. Hij vertrouwde erop dat alles goed zou komen. Kort voor hun 70-jarig huwelijk brak Tonnie haar heup. Zij moest revalideren en Jan kon niet meer alleen thuis zijn.

Het weg moeten uit zijn vertrouwde omgeving heeft Jan geen goed gedaan. Op 9 december overleed hij in een groepswoning in Meddo.

In de afscheidsdienst op 16 december lazen we uit 1 Corintiërs 13: het beroemde hoofdstuk over de liefde. Liefde die er was en is in de familie. Liefde die uiteindelijk sterker zal zijn dan de dood. Dat die belofte en dat vooruitzicht tot troost mogen zijn voor zijn echtgenote Tonnie, voor de kinderen Marjanne en Jan, Thea en John, voor de kleinkinderen Mayke en Bert, Ellen en Jan Willem, Corine en Martin, Niek en Marit, Wietse en Jana, Marieke en Roy en voor de achterkleinkinderen: Roos, Merel, Pieter, Marjolein, Milou, Anniek, Fenne, Eva, Oskar, Wenke en Noor.

*Familie Berenschot
Ds. Reinoud Wentink*

Dina Aleida Kempers-Huiskamp

26 september 1946 – 12 december 2022

Dinie is geboren in Aalten en verhuisde later naar Miste. Op 15-jarige leeftijd tijdens het buurtfeest leerde ze de drummer van het muziekkorps Excelsior kennen: Cor Kempers. Ze werden een stel en trouwden. In 1969 is Sandra geboren. Toen Sandra 2 jaar was zijn ze verhuisd naar de Elzenstraat in Winterswijk. In 1973 is Wilco geboren. Beiden vonden hun eigen partner. Er kwamen 3 kleinkinderen. Ze werd een oppas- en knuffel-oma.

Zij hield van diverse soorten muziek en zang, hedendaagse maar ook van de oude christelijke liederen als 'Veilig in Jezus' armen'.

Dinie hield ook van stijdansen: dat was echt hun 'ding'. Dinie en Cor waren er goed in! Tijdens de vele fietstochtjes om Winterswijk genoot ze zo van de natuur. Daarnaast had ze de moeilijke taak van mantelzorgster voor haar broer. Dat heeft ze met veel liefde gedaan.

Helaas kreeg Dinie 7 jaar geleden de diagnose

leukemie. De laatste 2 jaren in haar leven werden moeilijker. Haar conditie ging achteruit, de medische behandelingen namen toe. Dit ontnam haar een stukje plezier uit het leven maar ze bleef moedig. Onverwacht zorgde een hersenbloeding in amper 2 dagen voor haar levenseinde.

Op 20 december brachten we haar naar haar plek op de Alg. Begraafplaats. Voordien was er de dankdienst voor haar leven, met teksten uit 1 Korintiërs 13 over de Liefde en uit Filippenzen 4: 'Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt.'

Voor Femke, Roy, Stijn en Lars was Dinie een heel lieve oma.

Sandra, Erik, Wilco en Marijke kijken terug op de meest zorgzame moeder en schoonmoeder die ze maar konden wensen. Voor haar man Cor was ze de liefste, zijn steun en toeverlaat. Ze zal enorm gemist worden.

Gerrie Zemmeling

Willemina Gerharda te Winkel - Oonk

6 december 1930 – 17 december 2022

Op 17 december is Willy rustig ingeslapen. Zij mocht de hoge leeftijd van 92 jaar bereiken. Willy is geboren in Winterswijk. Ze had een broer en een zus, beiden zijn al overleden.

In 1952 is zij getrouwd met Jan te Winkel en is ze op boerderij 'Uwland' in het Woold komen wonen. Hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van twee zoons en twee dochters. Samen hebben ze nog een aantal bus- en bootreizen mogen maken. Haar man Jan is op 76-jarige leeftijd vrij plotseling overleden.

Willy was een harde werker, altijd bezig in de tuin of op het erf. Tot het laatst toe heeft ze dit volgehouden.

De laatste vijf jaar woonde ze vanwege dementie in het verzorgingshuis 'Beth San' te Aalten. Het lukte niet meer om thuis te wonen; er moest dag en nacht hulp zijn. Toch heeft ze in 'Beth San' ook nog wel een goede tijd gehad.

Willy leefde vanuit haar geloof, het betekende heel veel voor haar.

In de dankdienst voor haar leven hebben we afscheid van haar genomen. We hebben liederen gezongen die ze zelf had opgeschreven en we hebben Psalm 84 gelezen. Dicht bij God leven is geen situatie die je kunt bereiken, waarvan je kunt genieten en waarbij je kunt neerzitten. Nee, je moet hem wel zoeken, op weg gaan, op weg naar God toe.

Een uitspraak van Willy was: 'Draag je lot en vertrouw op God'.

Vanuit dat geloof heeft ze geleefd en heeft ze haar doel bereikt. Ze is thuisgekomen bij God. Laat dat haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar liefhadden tot troost zijn.

Annemarie de Boer - Niemeijer

Evert Stout

24 december 1938 - 24 december 2022

Op 24 december jl. overleed Evert Stout. Hij woonde aan de Ravenhorsterweg en werd precies 84 jaar. Evert werd geboren in Hoge Hexel (bij Wierden), waar zijn vader een pompstation van de waterleidingmaatschappij had. Hier ontstond zijn liefde voor water.

Bij de korfbal in Vriezenveen ontmoette hij Hennie Zomer met wie hij verking kreeg en na 10 jaar trouwde. Het werd een gelukkig huwelijk dat 57 jaar lang duurde. Ze betrokken een woning in Winterswijk waar Evert al een baan had gevonden bij de waterleidingmaatschappij. Samen kregen ze twee kinderen: Evert jr. en Ria.

Evert was handig en technisch, en ook zeer zorgvuldig. Hij was een zorgzame man en betrokken op mensen die zijn hulp nodig hadden. Zo was hij twee keer een periode in Indonesië voor het aanleggen van een waterleidingsysteem, maar ook in eigen kring was hij een zeer behulpzame en belangstellende man. Evert was taalvaardig en

humoristisch. Hij was ook veeleisend, voor zichzelf en soms ook voor anderen. Evert heeft veel van het leven genoten en er veel van gemaakt. Samen met Hennie en zijn kinderen en vrienden maakte hij veel reizen, onder andere naar Guatamala, waar dochter Ria woont met haar gezin. Een groot verdriet was het overlijden van zijn eerste kleinkind Pim in maart 2000.

In de uitvaartdienst hebben we samen teruggekeken op zijn goede leven, op wie hij voor ons was en hoeveel we van hem hebben geleerd. Wij lazen uit psalm 23: God is voor Evert altijd een goede herder gebleven en hij was zelf vaak ook een goede herder voor anderen. Ook in die psalm gaat het over 'water': God laat de dichter liggen in groene weiden aan vredig water (vers 2). Wij willen geloven dat hij nu bij God is, aan vredig water. Wij gedenken hem met liefde en dankbaarheid.

Ds. Jan Bos

Gesiena Aleid Everdina Olbach-Wiggers

Sien

7 oktober - 30 december 2022

In de vroege morgen van 30 december is Sien Olbach-Wiggers in haar slaap uit het leven gegleden. De laatste jaren van haar leven woonde Sien in Pronsweide waar ze liefdevol verzorgd werd.

Sien werd geboren in Miste als middelste van 5 kinderen in het gezin van vader en moeder Wiggers. Aan het einde van de WOII leerde ze Bennie Olbach kennen en ze trouwden in 1950. Ze gingen wonen op boerderij 'het Elzen' in het Woold. Daar werden hun 4 kinderen geboren. Het leven van Sien stond in het teken van liefde en zorg voor haar dierbaren. Ze was een ondernemende vrouw en trok er graag op uit, deed vrijwilligerswerk in de Pelkwijk en ging menigmaal naar haar dochter Joke en verdere familie in Canada.

In 2010 verhuisden Sien en Bennie naar de Pelkwijk. In 2019 verhuisde Sien naar de Pronsweide en in datzelfde jaar overleed Bennie, na een huwelijk van bijna 69 jaar.

Op 6 januari werd het leven van Sien herdacht in een dienst van Woord en Gebed. De liederen waren door Sien uitgezocht en hadden betrekking op haar levensweg. De lezing was Psalm 121, over de pelgrimsreis die ook een levensreis is. Daarna werd Sien te ruste gelegd bij haar man Bennie.

Mogen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen troost vinden in de dierbare herinneringen en Gods liefdevolle nabijheid.

Erica Hijink-Elferdink

Sneeuwklokje

*Voor dag en dauw
als eerste paraat
ontwaakt ze
uit haar winterslaap
om de klok te luiden
en een teken van leven
uit te bazuinen.*

Janna Alberta Lammers - Deunk

17 december 1922 – 3 januari 2023

Op de gezegende leeftijd van 100 jaar is Anna Lammers - Deunk in Verpleeghuis Pronswede overleden. In de afscheidsdienst stond dochter Erna stil bij haar leven. Anna Deunk werd geboren in Corle waar ze met broer Henk opgroeide.

In 1940 trouwde ze met Bertus Lammers. Samen kregen ze 6 kinderen: Gerrit, Jan (†), Jan, Henk, Kitty en Erna. Later kwamen daar klein-, achterklein- en achterachterkleinkinderen bij en daar was ze heel trots op. Ze had een volle dagtaak aan de zorg voor de kinderen, het huishouden en de verkoop van planten in hun hoveniersbedrijf. Haar grote hobby was handwerken: breien en haken heeft ze tot het laatst kunnen doen.

Lang hebben ze gewoond aan de Dennendijk waarna ze in 1984 naar de Beuzenes verhuisden. Toen de zorg voor de kinderen en het bedrijf

wegviel kwam er ruimte om te genieten van fietstochten en vakanties. In 2012 overleed haar man met wie ze samen nog naar de Pelkwijk was verhuisd. Een aantal jaren daarna verhuisde ze naar woning 4. Bijzonder was hoe ze genoot van familiebezoek, van bloemen en allerlei activiteiten. Daar bezocht ze trouw de kerkdiensten, want dat gaf haar rust. Bijna alle liederen zong ze uit het hoofd mee.

Tijdens de afscheidsdienst las haar schoonzoon het gedicht 'Uren, dagen, maanden, jaren' over de vergankelijkheid van ons leven. Daarnaast lazen we in Psalm 71 dat God ons nooit in de steek laat, ook niet als we ouder worden. Moge die trouwe God haar familie nabij zijn en troosten.

Ds. Hanny Wassink-Pluimers

Agenda

Februari

1	09.30 uur	Spitgroep	Zonnebrink Centrum
2	20.00 uur	God in de supermarkt *	Zonnebrink Centrum
8	17.00 uur	Samen koken & Samen eten	Den Angang
12	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
17	12.00 uur	Kom d'r bi'j en schoef an	Zonnebrink Centrum
17	19.30 uur	Place2B	Den Angang
21	14.30 uur	Trefpunt	Zonnebrink Centrum
22 feb - 5 april			
	19.00 uur	Bezinningsmoment 40-dagentijd	
23	09.30 uur	Joods Leerhuis	Zonnebrink Centrum
23 feb - 10 april			
		Langs de Kruisweg *	Route in het dorp

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag 9:30-12:00 uur

Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13:30-16:00 uur

TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18:00 uur

(kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

Inloop en meeklussen

Elke zaterdag 9:30-14:00 uur

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 17 augustus 16.00 uur.

De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 1 september.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
kosters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. J.W. Overijnder, tel. 84 02 08
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
kerkrentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

Jacobskerk

29 januari geen dienst

5 februari geen dienst

10.30 Kliederkerk Klimop

12 februari 10.00 uur
Ds. F. Hovinga

19.00 uur
Musica Jacobi
m.m.v. Jacobscantorij

19 februari geen dienst

Zonnebrinkkerk

10.00 uur, Avondmaal
Ds. F. Hovinga

19.00 uur, KOM-dienst
Ds. P. Wansink
m.m.v. PGW-band
geen ringleiding

10.00 uur
Ds. S. van 't Zand
m.m.v. Zonnebrinkcantorij

geen dienst

10.00 uur
Ds. J.T. Parmentier
met kindernevendienst

Collecten

1 Kerk
2 Multimediamiddelen

1 Diaconie
2 Bloemencommissie

1 Kerk
2 KIA werelddiaconaat

Musica Jacobi

1 Diaconie
2 Orgelfonds

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

7 februari Mevr. Petra Veerbeek
21 februari Mevr. Annemarie de Boer

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

7 februari Mevr. Petra Veerbeek
21 februari Dhr. J. Tetelepta

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

4 februari Mevr. Petra Veerbeek
18 februari Dhr. J. Tetelepta

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

29 januari Ds. H. Wassink-Pluimers
5 februari Mevr. Rianne Luiten
12 februari Pastor M. De Blok
19 februari Mevr. Annemarie de Boer

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor de wijk van ds. Wentink en wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk D:

Joke Sloetjes, Schaepmanstraat 11, tel. 52 28 23
e-mail: g.sloetjes2@chello.nl

Voor de wijk van ds. Struijk (wijk E):

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor de wijk van ds. Hovinga:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor het Ouderenpastoraat:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Filippine

1		2			6		3	6	7		9			3
2		10		6				7	7	10			8	
3		9		5	7		8	9	3	8	1	4	4	5
4	11	6	8		7	2		9	5	9		3	2	
5	1			2			8	9	10	5			9	10

Vul hierboven de woorden in volgens de onderstaande omschrijvingen. Gelijke cijfers in de vakjes zijn gelijke letters. De 'ij' geldt als één letter. Vul de gevonden letters alvast in bij de overige woorden. Breng de letters volgens hun nummer over in de balk hieronder. De oplossing vormt een verzuchting van **'heer Berkgroen'** over het nieuwe jaar 2023.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1 eerstvolgende emeritus | 6 Eibergse predikant-bestuurder |
| 2 oude Groenlose kerk | 7 eigenaar kerkgebouw Meddo |
| 3 vorige standplaats ds. Hovinga | 8 vaak het eerste toegediende sacrament |
| 4 vierdaagse PGW-zomeractiviteit | 9 predikantenactiviteit |
| 5 scriba Protestantse Kerk Nederland | 10 kerkelijk werker (voornaam) |

1	2		3	4	5		6	7		8	9		10	11
---	---	--	---	---	---	--	---	---	--	---	---	--	----	----

© BERKROEN

Oplossing Prijspuzzel Kerkenwerk 299

De oplossing is:
snowboarden, schaatsen, skien, langlaufen

De 100% Winterswijk cadeaubonnen zijn gewonnen door:

- mevr. G. Oonk
- dhr. J.H. Bollen

Van harte gefeliciteerd met uw prijs

Oplossing KW 298

r	H	d	s	e	f	a	G	t
e	A	g	T	R	H	f	D	s
t	s	f	g	D	a	r	e	h
g	T	S	d	a	e	H	F	r
h	e	r	f	s	t	d	a	g
D	f	A	h	g	r	T	s	E
s	r	H	E	f	D	G	t	a
F	G	t	A	h	S	e	R	D
a	d	E	R	t	G	S	h	f

© BERKROEN