

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

21e jaargang nummer 307 - donderdag 21 september 2023



De volgende editie verschijnt op 19 oktober

Pelgrimstocht

Ds. Hanny Wassink-Pluimers

Afgelopen weekend ben ik drie dagen op pelgrimstocht geweest in de Achterhoek. Het was heerlijk om te wandelen in de prachtige natuur rondom Kasteel Slangenburg. Dan merk ik weer hoe ik in de natuur tot rust kom. Wandelen helpt mij om te ontspannen en misschien deelt u die ervaring wel.

Maar het was niet vrijblijvend wandelen. De dagen stonden in het teken van drie thema's: jouw rugzak, onderweg zijn en thuiskomen. Mooie thema's. Allemaal hebben we een rugzak op de rug. Het is helpend om die rugzak zo nu en dan even af te doen om te kijken wat je allemaal met je meedraagt. Wat kan ik daarvan achterlaten en wat is me juist dierbaar en heb ik nodig om verder te kunnen gaan?

De wandeling met het thema 'onderweg zijn' ging langs een prachtig kerkje met daarvoor een labyrint. Een labyrint is geen doolhof want je kunt daarin niet verdwalen en komt altijd goed uit. Voordat we het labyrint gingen lopen werd uitleg gegeven en kregen we allemaal een tekst mee. Ik kreeg de tekst "Gods kracht gaat mee op alle wegen". Een mooie tekst van Alfred Delp die ik graag met u deel. Ik merkte hoe dat vertrouwen geeft: hoe onze weg ook gaat, God is erbij.



Op de derde dag kwam het thema 'thuiskomen' aan de orde. Het mooie om weggaan, van vakantie vieren is dat je weer thuiskomt. Maar wat betekent dat thuis voor ons? Wie of wat maakt dat we ons 'thuisvoelen'? Ik werd me extra bewust hoe belangrijk het is dat we een 'thuis' hebben; dat er plekken zijn waar we thuis kunnen komen bij onszelf, bij een ander en bij God. Voor mij was het dan ook fijn om na drie heerlijke dagen weer thuis te komen.

In deze uitgave...



5 - Natuurtuin



7 - Lectio Divina



16 - Zoeken en vinden



17 - Van de Kerkenraad

Coverfoto

Gezellige drukte bij de Startzondag op 3 september

Foto: Ans ter Horst

Zoeken naar zin, bronnen van betekenis

door ds. Freerk Hovinga

Wat is de zin van het leven? Veel mensen hebben zich die vraag gesteld. Wat is de zin en het doel van ons bestaan? Vroeger werd het geloof vaak gezien als de weg naar zingeving, tegenwoordig is dat voor veel minder mensen het geval. De zoektocht naar zin en betekenis is voor veel mensen daarmee ongrijpbaarder geworden. Het antwoord op de vraag wat mijn leven zinvol maakt, bestaat niet, maar er zijn wel enkele elementen die helpen om je leven als betekenisvol te ervaren. De psycholoog en journalist Emily Esfahani schreef er een boek over, *De kracht van betekenis*.

Steeds meer komen onderzoekers tot de ontdekking dat het najagen van geluk mensen juist ongelukkiger maakt. Het leven is meer dan alleen gelukkig zijn. Er is ook een verschil tussen een gelukkig leven en een zinvol leven. Wie alleen het geluk nastreeft, is vooral met zichzelf bezig en leidt een oppervlakkiger bestaan. Wie een zinvol leven wil leiden, ziet ook de ander staan. Het aardige nu is dat het leiden van een zinvol leven ook bijdraagt aan een gelukkiger leven, het één sluit het ander zeker niet uit.

De betekenis van ons bestaan zullen we waarschijnlijk nooit helemaal begrijpen. We zullen zelf op zoek moeten gaan naar wat ons leven zin geeft. Wat zijn de bronnen die ons leven betekenis geven? Vier elementen komen steeds terug: zin heeft te maken met de relaties die we aangaan, het ergens bij horen. Het leiden van een zinvol leven heeft ook te maken met het nastreven van een doel dat bijdraagt aan de samenleving. Het derde element dat wordt genoemd, gaat over het vertellen van verhalen: via het vertellen van ons levensverhaal geven we zin en betekenis aan wat wij in ons leven hebben meegemaakt. Het vierde element ten slotte is het zoeken naar verbinding met iets dat groter is dan onszelf, met wie wij God noemen.

We willen allemaal ergens bij horen, we hebben begrip nodig, erkenning en bevestiging van anderen. Mensen die eenzaam zijn en een geïsoleerd leven leiden, ervaren hun leven vaak als minder zinvol. In een tijd waarin mensen kunnen vereenzamen is het dan ook belangrijk dat wij oog hebben voor elkaar en werken aan een goede relatie. Als we ons hart openen voor anderen en hen met liefde benaderen, verrijken we niet alleen hun leven, maar ook dat van onszelf. Door ons te richten op de ander, krijgen we ook zelf het gevoel dat we erbij horen en ervaren we ons leven als zinvol.

Het hebben van een doel in je leven, klinkt misschien wat verheven, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook eenvoudigweg betekenen dat je probeert een goede vader, moeder, buurman, of werknemer te zijn. Het hebben van een doel kan een richtingwijzer



zijn die je motiveert. Vooral doelen die, op welke manier dan ook, bijdragen aan de samenleving, helpen mee aan de ervaring een zinvol leven te leiden. Wat onze bezigheden ook zijn, als ons doel is om anderen te helpen wint ook ons leven aan betekenis. Iemand zei eens: 'Roeping ligt daar waar je diepste vreugde én de behoeften van de wereld elkaar tegenkomen.'

Welke gebeurtenissen in ons leven, zowel de goede als de slechte, hebben ons gemaakt tot wie we zijn? Door erover te vertellen, door er een verhaal van te maken, geven we zin aan alles wat er in ons leven gebeurd is. Wat was of is belangrijk in mijn leven, wat is mijn plaats in de wereld, wat heeft mij gemaakt tot wie ik ben? Het vertellen van ons levensverhaal helpt om gebeurtenissen met elkaar te verbinden en om ons leven voor onszelf inzichtelijk te maken. Wanneer ouderen aan jongeren over hun leven vertellen, komt er een bijzondere ontmoeting tot stand. Jongeren zullen meer begrijpen over hoe het leven vroeger was. Ouderen zullen door over hun leven te vertellen meer betekenis daaraan toekennen. Jongeren op hun beurt kunnen vertellen waar zij zich mee bezighouden, waardoor ouderen meer van hun wereld gaan begrijpen.

In ons leven kunnen we ervaringen opdoen die ons boven onszelf uittillen. Ook dat klinkt misschien wat verheven, maar hoeft het niet te zijn. Buiten in een donkere nacht, wanneer we de sterrenhemel zien, kunnen we ons verbonden voelen met een groter geheel. Het draait niet om mij in deze wereld, maar ik maak er wel onderdeel van uit. Dat kan je het gevoel geven, dat jouw leven ertoe doet en zinvol is. Mensen kunnen ervaren dat hun leven gedragen wordt, door wie zij God noemen. Gelovigen zullen de betekenis van hun leven verbinden met hun geloof. Maar ook voor wie niet gelooft, kan de ervaring dat er meer is tussen hemel en aarde, bijdragen aan een zinvol leven.

Het antwoord op de vraag naar wat ons leven zinvol maakt, is misschien niet zo eenvoudig te beantwoorden. Maar inspirerend vond ik wat Esfahani ons over de bronnen van betekenis vertelt en wat ik graag met u wilde delen.

de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

Trefpuntnieuws

Ook dit seizoen bent u weer van harte welkom en hopen we op hele gezellige middagen met elkaar. De middagen worden gehouden in het Zonnebrink Centrum.

Dinsdag 26 september - 14:30 uur

Opening in de kerkzaal van het nieuwe seizoen. Op dit moment weten we nog niet wie onze voorganger zal zijn, maar dat komt goed! Na de pauze (ook in de kerkzaal) komt de heer Jan Goorhuis ons vertellen over de geschiedenis van de Jacobskerk.

Dinsdag 17 oktober - 14:30 uur

Midden in het buitengebied tussen Groenlo, Eibergen, Borculo en Beltrum ligt 'Natuurtuin de Weerkamp' van de familie Lammers. Een nauw paadje voert u langs een schat aan planten, vlinders, insecten, vogels en waterflora van deze aan de bosrand gelegen tuin. Elk seizoen weer anders; elk seizoen weer uniek.

Deze middag vertelt de heer Henk Lammers ondersteund met een diaklankbeeld gepassioneerd over de natuurtuin 'de Weerkamp' en haar bewoners.



Lezing dr. Peter van 't Riet

Donderdag 5 oktober houdt dr. Peter van 't Riet, op uitnodiging van de Commissie Kerk & Israël van de Protestantse Gemeente Aalten, een lezing onder de titel 'Wie waren de Farizeeën'?

Uit ons taalgebruik kun je opmaken dat hun reputatie niet al te best is. Maar het historische beeld van deze groep rechts- en wetsgeleerden is veel genuanceerder dan wij uit de evangelieverhalen van b.v. Mattheus en Markus hebben afgeleid. Dr. Peter van 't Riet schreef er een uitgebreide studie over en hij komt zijn toehoorders daar graag over vertellen.

De lezing vindt plaats in de Zuiderkerk, Ludgerstraat 64 en begint om 19.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt bij de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd. U bent van harte welkom!

Commissie Kerk & Israël Prot. Gem. Aalten

K.W.W.

Wi-j laeft van 'n enen dag in 'n andern. En mangs hei-j 't geveul dat der niks ni-js is under de zonne.
Der gebeurt zovölle um uns haer, dai-j deur "t bos de beume" neet zeet. 't Höld neet op...

Ik gao dan wal 's naor 't Schrieverspad op Landgoed Kotmans in Miste.

Daor in 't bos staot beume met bordjes derbij waarop gedichtjes en teksten staot.

Ik laeze 'n spröksken, nem den in miene gedachten en gao daoroaver met mi-jzelf an "'t bomen".

As 't kan, lekker in 't zunneken mi-j opwörmen. Stille staon bi-j mienen schepper en stille staon bi-j 't laeven van alle dag, um waer op gang te kommen. Der grip op te kriegen. De leste kaere he-k nao-edacht over 't gedicht...

*An de Grenze - op de Grenze
Owwer de Grenze
Van hier naor daor - an waerskanten
Op Morgen an.*

Daor kui-j alle kanten met op... I-j zeet en heurt 'n betken de invloed van 't Nedersak-sisch van genne kante van de grenze.

En... grenzen kom i-j nogal is teggen in 't laeven.

"Toevallig" we-k de achtergrond van dizzen tekst en bun 'k zelf daor deel van.

Nó gef 't mi-j; bi-j alle sores in de walt en um mi-j haer, ni-jen mood.

Grenzen, grenzen en nog 's grenzen...

Maor... 't is nog nooit zo donker ewest of 't is waer lecht eworden. Mangs moi-j gewoon 'n grenze over dörven gaon.

As 't ware deur 'n duustern van de nacht op morgen an.

In de Statenvertaling steet heel poëtisch...

-totdat de dag aanlichte... (2 Petr. 1: 9).

En dan... is 't morgen.

K.W.W. (kieken wat 't wordt)

Minus Jentink



Bouwbedrijf



Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl



Wegtreintje

Groepsaccommodatie

EELINK

mail: info@eelink.nl

tel.: 0543 564394

(met lift voor minder
validen)

Voor tochten, excursies, familiedag, arrangementen, etc.

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:

Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Eén vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u



*Bel daarom
altijd eerst GUV!*

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) · www.guv.nl

Ook voor uw uitvaartverzekering!



EBBERS MECHANISATIE BV **HUISKAMP b.v.**
WINTERSWIJK



Waliënweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.

06 - 36 49 33 46

info@dienkenijboer.nl

www.dienkenijboer.nl

24
7

Lectio Divina - 3 en 5 oktober



Lectio Divina, oftewel geestelijke lezing, is een oude, aandachtige en meditatieve manier van lezen.

Een tekst, meestal een kort gedeelte uit de Bijbel, wordt twee keer hardop gelezen (lectio), daarna overwogen we in stilte het gelezene (meditatio). We laten ons door de tekst aanspreken: waar valt je aandacht op, wat raakt je in de tekst. Misschien komt er naar aanleiding van het gelezene een gebed in je op of vindt er een gesprek in jezelf plaats. We zijn in stilte aanwezig. Na de meditatie ben je vrij om al of niet iets te delen van wat je ervaren hebt. U bent van harte welkom om aan de Lectio Divina deel te nemen. Na afloop drinken we nog een kopje koffie of thee.

U heeft de keuze uit dinsdag of donderdag: de eerste keer is op **dinsdag 3 oktober** van 10.00 - 11.45 uur of **donderdag 5 oktober** van 20.00 - 21.45 uur. Beide keren in de Jacobskerk. Andere data zijn 31 oktober en 2 november, 28 en 30 november, 9 en 11 januari, 6 en 8 februari en 5 en 7 maart. U kunt u opgeven bij mij per mail: f.hovinga@xs4all.nl of telefonisch/whatsapp 0619 73 69 86).

Ds. Freerk Hovinga

Sponsoring 'Rabo ClubSupport'

De Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek hanteert dit jaar weer dezelfde subsidieregeling voor verenigingen en stichtingen als in de voorgaande jaren: leden van de Rabobank vanaf 18 jaar kunnen hun invloed uitoefenen op het toekennen van subsidie voor de verenigingen en stichtingen, die zij een goed hart toedragen. Ieder lid van de Rabobank mag dit jaar drie stemmen uitbrengen.

Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht wordt, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar is er € 400.000,- te verdelen. De Stichting Vrienden van de Jacobskerk is ook dit jaar weer een lijst verbinding aangegaan met drie andere verenigingen: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), Muziekvereniging Eendracht en Vereniging Het Museum (VHM). Op deze manier hopen wij stemmen te winnen van de Rabobank-leden, die verbonden zijn met één van de genoemde verenigingen.

De **Stichting Vrienden van de Jacobskerk** wil het geld gebruiken voor de jubileumuitgave van 'Uit de Kerk Geklapt', ons informatieblad dat ieder jaar verschijnt. *Er kan van 4 t/m 26 september worden gestemd.* Aan het stemmen kunnen alleen Rabobank-leden deelnemen. Het zijn dus niet de klanten van de bank die stemrecht hebben, maar de leden. Zij krijgen binnenkort een stemkaart thuisgestuurd.

De vier genoemde organisaties zijn u zeer erkentelijk voor uw stem(men) ten faveure van hun projecten.

Namens de besturen van
Vereniging Het Museum,
Muziekvereniging Eendracht
KNNV Oost-Achterhoek
Stichting Vrienden van de Jacobskerk

Willem van den Berg,

Voorzitter Stichting Vrienden van de Jacobskerk

Aardappelkoeken

Ingrediënten voor ca. 8 koeken

400 gr aardappels (bij voorkeur kruimig)
200 gr zoete aardappels
beide schillen en grof raspen
2 uien, grof raspen
1 bosje selderij, peterselie, bosui of koriander, naar smaak, fijngesneden
1/2 eetlepel kerrie
2 eetlepels bloem
1 ei
1 eetlepel citroensap
snuf zout
olie om in te bakken

Bereidingswijze

Meng in een kom de geraspte aardappels met de uien, bloem, kerrie, zout, ei en de fijngesneden kruiden. Verhit de olie in een koekenpan. Schep 4 bergjes beslag in de pan en druk ze met de bolle kant van een lepel tot een dikte van ca. 1 cm, bak ca. drie minuten, keer dan om en bak de andere kant goudbruin. Laat de koeken op keukenpapier uitlekken. Geef hierbij een chutney of een eenvoudige salade.



Bron: naar een recept van claris Beatrijs Corveleyn, in: Clara's Bron, recepten voor een eenvoudig leven en (h)eerlijk koken, Berne Media, 2017



3 september: drukbezochte, gezellige en leerrijke startzondag



Groepjes gemeenteleden, door het 'lot' bepaald met wie ze aan tafel zouden zitten, gezellig samen koffiedrinken, de PGW-band o.l.v. Johan Klein Nibbelink met zang van Ellies en Ben - èn bandleden; de cantor-organist Wim Ruessink, die het orgel - en nog veel meer instrumenten bespeelde, zoals Carla te Voorwis als ouderling namens de taakgroep MGO het in haar welkomstwoord uitdrukte. (li.) Het afscheid van Isa ten Dolle van de kindernevendienst omdat ze nu naar het Gerrit Komrij College gaat. En een gesprekje met voorganger Freerk Hovinga, die eraan herinnerde dat ze 22 mei 2011 in de deze Zonnebrinkkerk is gedoopt. Er is toen een doopkaars voor haar aangestoken en dat zij dat nu bij haar afscheid zelf kan doen. De gemeenteleden zongen haar toe over het Levende Licht van Christus, dat haar mag begeleiden. (zie hiernaast bovenaan en ook jeugdpag.) Kortweg: veel te doen!



'GA MEE! Jaartheme van de Prot. Kerken Nederland

De overdenking van ds. Freerk Hovinga sloot aan bij de lezing uit Numeri 10: 29-36 door lector Anita Kolkman over Mozes, die op weg is naar het beloofde land. En past precies bij het thema van het nieuwe kerkelijke jaar 'Ga mee, kom mee'. Woorden die Mozes tegen zijn zwager Choab zei, maar deze wilde niet. Ook al hoorde hij niet bij het Joodse volk, hij mocht toch mee. Vanaf het begin van de Bijbel is al duidelijk dat Gods zegen niet alleen tot het volk Israël beperkt is.



De voorganger roept op: 'We worden vandaag van harte uitgenodigd om mee te doen. Er wordt ook het komende jaar in onze kerk en in pioniersplek Klimop van alles georganiseerd en gedaan. Laten we proberen om de kerk een plek te laten zijn waar een ieder zich thuis voelt. Hoe? In ieder geval door oog en oor te hebben voor elkaar, door elkaar echt te zien.



Isa steekt haar doopkaars aan

Hierna was er tijd voor ontspanning: samen quizen. Leander Grooten, in een kleurrijke outfit, had de flamboyante leiding. Er waren drie rondes met een motto: Kijk mee, Denk mee en Zing mee.

Bij afbeeldingen van gebeurtenissen uit de Bijbel werd gevraagd waar het hier over ging. Er werden vragen gesteld als 'Wat betekent Jeruzalem' en de muzikale kennis kwam aan de orde, nl. o.a. de werken van componisten en de naam van het muziekinstrument van Wim Ruessink (een darbuka /zie foto). En tenslotte over welke melodieën door elkaar werden gezongen en gespeeld - heel knap en best verwarrend.

Freerk Hovinga en Joke Wieberdink vormden de jury.

Kinderen hielpen mee

De kinderen waren intussen teruggekomen van hun nevendienst in de hal. (Wel eerst op verzoek van leidster Dorien de handen gewassen: 'want je gaat met voedsel om.')

Zij gingen samen met haar en leidster Jacqueline meteen aan de slag om hapjes te maken. Die deelden ze uit in de kerkzaal.

Bovendien haalden ze na elke ronde de antwoorden op. Na controle werd dan - met het nodige commentaar - een tussenstand gegeven. Uiteindelijk won groep 14. (Grote foto hieronder.)

De winnaars werden beloond met een doos bonbons.



Een moment van bezinning was er aan het eind van de dienst: het herdenken van twee overleden gemeenteleden: mevrouw Hennie Stout-Zomer en de heer Willie Hiddink.

Na het gezongen Onze Vader, het bedankje voor de bakkers van iets lekkers bij de koffie en thee na afloop en de zegenbede van de predikant, werd eveneens het Zegenlied 'Dat de weg naar je toekomst' gezongen. De opnames van de dienst verzorgde PGW-techniek. Het bleef nog geruime tijd gezellig druk in het Zonnebrink Centrum.



Tekst en foto's Ans ter Horst





Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Misterstraat 49, Winterswijk, tcl. 0543-512403
E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor een nog ruimer assortiment planten en aanverwante artikelen!

Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje



HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Meddo T. 0543-569 302

GUV Crematorium Aalten

Landelijk en sfeervol maar hyper modern

- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken.



Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl
Ook voor uitvaartbegeleiding

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas
Water
Sanitair
Ventilatie
Centrale verwarming
Airconditioning
Elektrotechniek
Koper- en Zinkwerk
Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:
Kruisselbrink Installaties
Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk
Tel. 0543 - 564478
E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

OXENER

SCHOENMODE

MISTERSTRAAT 29-31 WINTERSWIJK T 0543-512285 | WWW.OXENER-WINTERSWIJK.NL

Toeval

Paul Oskamp

Het kan raar gaan in het leven: toeval is iets wat zomaar gebeurt, het valt je toe, onvoorspelbaar. Dat maakt het leven bij tijden verrassend en schokkend.

Nu hoor je wel stemmen, vroeger in de kerken en tegenwoordig in kringen van New Age, die zeggen: toeval bestaat niet, alles wat gebeurt moet zo zijn, het wordt je van hogerhand toebedeeld. Je had dat boek of die ontmoeting nodig, die ziekte of dat ongeluk was voor jou beschikt. Niks toeval, het is allemaal uitgestippeld, het is voor je bestwil, daar kun je van leren. U vindt dit denken ten voeten uit in de Celestijnse Belofte, een bestseller.

Er zit in dit denken een kern van waarheid, want het geloof ziet soms tot zijn verwondering de vinger Gods in wat ons overkomt.

Ik zeg: soms maar dat gaat lang niet altijd op.

En als mensen Gods leiding ervaren is het meestal achteraf en is dat een conclusie die anderen niet voor je kunnen trekken.

Wie de willekeurigheid van het toeval ontkent verzeilt in een gedetermineerde wereld waarin alles voorgeprogrammeerd is.

Dan hebben we geen enkele keuzevrijheid omdat God of het lot alles beschikt.

Dan rest ons slechts fatalisme.

Wij zijn echter tot vrijheid geroepen.

Neem het leven daarom zoals het op je af komt, toevalstreffers zijn soms een creatief moment: het gaat toch weer heel anders dan je voorzag.

En God speelt daar op een eigen en onnaspeurbare wijze doorheen. Hij geeft wel eens een wending aan het lot, door mensen te inspireren. Dat is *zijn* vrijheid.



Vandaag lezen wij

september

zo	24	Matteüs 20: 1-16	zo	8	Matteüs 21: 33-46
ma	25	Matteüs 20: 17-28	ma	9	Psalm 21
di	26	Matteüs 20: 29-34	di	10	Openbaring 1: 1-8
wo	27	2 Koningen 22: 1-13	wo	11	Openbaring 1: 9-20
do	28	2 Koningen 22: 14-20	do	12	Psalm 16
vr	29	2 Koningen 23: 1-14	vr	13	Openbaring 2: 1-7
za	30	2 Koningen 23: 15-30	za	14	Openbaring 2: 8-11

oktober

zo	1	2 Koningen 23: 31 - 24: 7	zo	15	Openbaring 2: 12-17
ma	2	2 Koningen 24: 8-17	ma	16	Openbaring 2: 18-29
di	3	2 Koningen 24: 18 - 25: 7	di	17	Openbaring 3: 1-6
wo	4	2 Koningen 25: 8-17	wo	18	Openbaring 3: 7-13
do	5	2 Koningen 25: 18-30	do	19	Openbaring 3: 14-22
vr	6	Matteüs 21: 18-22	vr	20	Psalm 73
za	7	Matteüs 21: 23-32	za	21	Matteüs 22: 1-14



De kinderen Muis sluipen naar het kinderhoekje van de kerk, op zoek naar knutselspullen. Ze willen een slinger maken voor Kik, voorierendag. 'Papier hier!' roept Florans en trekt een paar vellen uit de kast. 'Goed zo!' roepen haar broers, 'Nu de verf en de kleurtjes!' Ricardo duwt tubes verf en een bol draad van de plank. Gino gooit kwasten naar beneden en een pakje viltstiften. Ze sjouwen de buit naar huis. 'En nu,' zegt Florans, 'gaan we herfstbladeren maken. Voor de slinger.' Ze beginnen. Het is moeilijk! Wat voor vorm heeft een blad? Hoe lopen de lijnen? Waar zit het steeltje? Het moeilijkste is het uitknippen met hun tanden. Eindelijk hebben ze een blad af. Het wordt aan de draad gehangen.

De muizen zuchten. 'Het lijkt nergens op. Het moet beter. En we moeten er nog zéker tien maken. Of twintig.' Florans roept: 'We hebben een vóórbeeld nodig!' en ze trippelt weg. Even later komt ze terug met een prachtig esdoornblad. 'Kijk, zó moet het!' IJverig tekenen de muizen het blad na. Het blijft ontzettend moeilijk. Dan kijkt Florans op. 'Jongens. Het is niet moeilijk! Het is heel EENVOUDIG! Kom!' Ze rennen achter haar aan en komen terug met pootjes vol esdoornbladeren, geel, groen, rood, klein en groot. Elk blad krijgt een gat. En de volgende dag wordt Kik wakker met een prachtige slinger boven zijn hoofd. En in het muizenhol hangt er ook een.



Versje

Francesco is de zoon van een koopman in stoffen.
Zijn vader verdient heel veel geld, dat is boffen.
Francesco werkt mee, hij is rijk, hij is knap
en gaat elke avond met vrienden op stap.
Op een dag krijgt Francesco een helder gevoel:
mijn leven is leuk zo, maar wat is mijn doel?
Hij trekt de natuur in en schuilt in een kerk.
plots hoort hij: 'Franciscus, dit wordt jouw werk.
'Hij kijkt op. Het kerkje is oud en kapot.
'Dit kerkje herstellen! Dat doe ik voor God!
Zijn ouders, zijn bureu, iedereen is verwonderd,
dat vrolijke Frans zich heeft afgezonderd
en alle dagen maar druk loopt te sjouwen,
met balken en steen om de kerk te herbouwen.
Maar hij straalt van geluk, dat ziet iedereen.
Zijn vrienden gaan helpen, een voor een.

En zo heeft Franciscus Gods kerk hersteld,
door dankbaar te leven in het vrije veld,
in een simpel habijt zonder luxe en bladgoud.
Hij koos voor de Heen voor de liefde en eenvoud,
zoals Jezus gevraagd had vanaf het kruishout.



Uit de Bijbel

Franciscus van Assisi nam een voorbeeld aan deze woorden van Jezus: 'Neem geen zak geld, geen extra kleren en schoenen mee, en laat je niet afleiden onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 'Vrede voor dit huis!' Lucas 10



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Tijdens de startzondag op 3 september was er veel te beleven en te doen

Voordat de nevendienst begon, werd eerst al in de kerkzaal door dominee Hovinga afscheid genomen van Isa ten Dolle. Zij gaat van de basisschool (de Wilhelmina-school) naar de middelbare school (het Gerrit Komrij College). 'Een hele stap,' aldus de dominee. Hij wenste haar veel succes en plezier op de nieuwe school en hoopte dat zij er zich snel thuis zal voelen. Isa stak toen haar doopkaars aan. (zie foto's pag. 9)

Daarna stak Róbin de kaars van de lantaarn aan en liep iedereen, terwijl de mensen zongen over het 'even uiteengaan' naar de hal. (foto bovenaan)



*Isa neemt afscheid van de KND
Juf Jacqueline spreekt haar toe*

Leidster Dorien vertelde daar eerst een verhaal uit de Bijbel. Namelijk over een rijke koopman die heel graag een kostbare parel wilde kopen. Daarvoor verkocht hij alles wat hij had, zelfs zijn dierbare hoedje. En zij vertelde over Gods hemelse koninkrijk. 'Niets op aarde is meer waard dan HIJ.'

Daarna werd afscheid genomen van Isa ten Dolle, die de kindernevendienst verlaat. Zij gaat van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Leidster Jacqueline sprak haar toe en wenste haar alle goeds toe op het Gerrit Komrij College.

Isa kreeg twee cadeaus: het dagboek 'SPIEGELS, SMILEYS en stille tijd met GOD.' En een armband met het woord WAARDEVOL er op.

Daarna ging iedereen snel naar de kerkzaal waar heel veel lekkere, gezonde hapjes werden gemaakt. Deze werden op borden gelegd en aan de bezoekers uitgedeeld. (zie ook pag. 9)



Lekkere, gezonde hapjes maken

*Tekst en foto's
Ans ter Horst*



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Start

We zijn weer begonnen, een feestelijke en bruisende startdienst vormde het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. In een speciale flyer die u tegelijk met het vorige nummer van **Kerkenwerk** hebt gekregen, vindt u een overzicht van alle activiteiten van MGO en de Taakgroep Ontmoeting en Inspiratie. Ook staan er enkele activiteiten van onze pioniersplek Klimop vermeld. Bent u al iets ouder (60+) dan bent u ook van harte welkom bij de Trefpuntmiddagen. Een beschrijving van de eerstvolgende activiteiten vindt u ook elders terug in **Kerkenwerk** en in de Zondagsbrief.

Verdrietig nieuws

Op 22 augustus is onze bezoekermedewerker Henny Hesselink (Wilterdinkweg 2, Kotten) onverwachts aan de gevolgen van een operatie overleden. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe bij dit grote verlies. Henny deed bezoekerwerk in Kotten. We zijn nu op zoek naar iemand die haar bezoekadressen kan overnemen. Als dat iets voor u is, kunt u contact met mij opnemen.

Bezoek

Als pastoresteam gaan we nog even in afgeslankte vorm verder, na het vertrek van ds. Wentink en tot de komst van ds. Alserda op 5 november. Maar aarzelt u vooral niet om een beroep op ons te doen als u een bezoekje op prijs stelt.

Met een hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

Bargerbosch, Miste/Corle, Oostervoort/De Rikker, De Pas, Scholtenenk/Hakelerskamp, Windmolenveld



Vacant

**Wijk A**

Hennie Toebes ontving een gift van € 10,= voor de wijkkas. Onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B

In de afgelopen tijd mochten wij via Johanna Grevers € 10,= ontvangen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis



Huppel, Henxel, Meddo

Op 5 november begroeten we ds. Wout Alserda als onze nieuwe predikant van Winterswijk en Groenlo. We zijn blij, dat het pastoresteam versterkt wordt en we het werk beter met elkaar kunnen delen!

Ik weet niet of het u opgevallen is, maar onze wijk heeft een andere letter gekregen. Vanaf nu is het niet meer wijk E, maar wijk C. Met het vertrek van Reinoud en eerder al van Theo en Berdie zijn er nog maar vier wijken over! Voor onze wijk verandert er verder niks, i.t.t. de andere wijken, waar de grenzen wel verlegd zijn!

Half september komen we als wijkteam bij elkaar (als ik dit schrijf, ligt dat nog voor ons). In ons wijkteam voelen we de lege plek, die Gerry Geessink heeft achtergelaten. Zij was tot op het laatst toe betrokken op velen in onze wijk. We zijn dankbaar, dat zij zoveel betekend heeft voor Meddo, Huppel en Henxel. Samen zullen we ook haar werk voortzetten.

Buurtschapsdienst 15 oktober

Op 15 oktober om 10.00 uur is er weer een buurtschapsdienst in Meddo, op een bijzondere plek! In de kerk van Meddo hebben we opnieuw een plek gevonden om samen te komen!! Het thema van de dienst is: Hoogmoed komt voor de val, maar leven met Gods leefregels en elkaar liefhebben brengt een goede aarde, een samenleving, waarin niemand zich meer acht dan een ander! Reserveert u alvast deze datum!

Rest mij u hartelijk te groeten!

Ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronsweide en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

In de zomermaanden waren er geen vergaderingen, maar andere activiteiten gingen 'gewoon' door, o.a. het bezoeken van gemeenteleden en de kerkdiensten in de woonzorgcentra. Ook onze zoektocht naar uitbreiding van het bezoekteam van de Berkhof had geen vakantie en we zijn blij en dankbaar dat we hierin zijn geslaagd. Annemarie de Boer komt het team versterken en gaat de gemeenteleden in de vier groepswoningen bezoeken.

Opbrengst collecten

In juli was de collecte voor de Stichting Leergeld met als opbrengst € 398,60. De collecte in augustus voor Hospice de Lelie heeft € 318,92 opgebracht.

Een hartelijke groet,

Chris Wijnveen



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Nieuwe keuken werpt meteen vruchten af

Vlak voor de zomer is de keuken van Klimop gerenoveerd door Tolkamp Keukens. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om maaltijden te maken en begeleiden we onze vrijwillige koks beter in het koken. Komt u ook mee eten om verse biologische producten uit eigen tuin te proeven?

Onze dank gaat uit naar de gulle gevers: Stichting Haëlla, Coöperatiefonds Rabobank Oost, Diaconie PGW, Tolkamp Keukens en particulieren die ons schenkingen deden. Wilt u Klimop financieel ondersteunen? Dat kan door een gift te storten op NL49 RABO 0354 7563 03 t.n.v. Protestantse Gemeente Winterswijk o.v.v. Klimop

AGENDA KLIMOP / PIONIEREN

30 september: Netwerkdag

Op deze zaterdag vertrekt een aantal gemeenteleden en Klimop pioniers naar de Netwerkdag in Utrecht. Een dag om geïnspireerd te raken door nieuwe initiatieven om kerk te zijn in Nederland en om samen te ontdekken hoe we meer kunnen verdiepen. Bevraag het pioniersteam gerust naar wat zij hier hebben mogen ontdekken!

21 oktober: Het Verhaal Van Winterswijk

De Gemeente Winterswijk heeft, naast o.a. de Jacobskerk, de pioniersplek gevraagd mee te werken aan het evenement 'Het verhaal van Winterswijk'. Het wordt een dag die vooral voor kinderen en gezinnen erg leuk wordt. Hoe het programma eruit komt te zien, is bij het schrijven van deze copij nog onbekend. Hou de media in de gaten!

Huiskamerconcert Graceland

Het spiritueel-christelijk festival Graceland strijkt in oktober neer bij de Wenterse pioniersplek voor een intiem huiskamerconcert. De onderhandelingen zijn gaande. Zodra de datum bekend is, melden wij deze op alle mogelijke manieren!

Zoeken en vinden

Vanuit Klimop starten weer drie groepen op die zoeken naar zin, geloof en spiritualiteit.

1. Zinzoekers

Een groep volwassenen die met elkaar de zin van het bestaan, de onderlinge relaties en hoe zij als individu vormgeven aan dat leven, bespreken. Op 7 november en 19 december staan volgende avonden gepland.

2. Twintigers

Een groeiende groep jongeren (inmiddels 11) zoekt naar wie God in hun leven is. Noem het volwassen-catechisatie, wij noemen het een zoektocht. Het is een groep Achterhoekers met leden van de PGW en van kerken uit Aalten, Borculo, Gelselaar, Eibergen en Groenlo.

3. Schatgraven

Onder leiding van ds. Freerk Hovinga graaft een groep christenen in Bijbelverhalen op zoek naar de verborgen schatten achter de woorden, in de christelijke traditie maar met het vizier op het hier-en-nu.

Heeft u interesse aan te sluiten bij één van deze groepen, neem dan contact met mij op.

Leander

Alles voor het (laten) verfraaien van uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten

0543-491230 info@gravengroep.nl



Van de Kerkenraad

Na juni is de Kerkenraad nog niet bij elkaar geweest. Dit wil echter niet zeggen, dat er niets te melden is.



Op zondag 10 september nemen we **afscheid** van kerkenraads- en collegeleden die zich (vaak heel) lang hebben ingezet voor de PGW. Eigenlijk zouden we wat korter moeten kunnen 'dienen' en dan na een poosje rust weer een nieuwe termijn aan de slag. Nu is het vaak zo dat een ambtsdrager of collegelid 12 jaar aaneengesloten 'aan de beurt' is. Een gemeentelid belde mij op met de opmerking dat het was opgevallen dat er bij de aantredende kerkenraadsleden wel erg bekende namen zitten. "Kan dit wel?" was de vraag. PKN-gemeenten zijn niet de meeste begeerde 'clubs' om lid van te worden. Alle instellingen hebben te kampen met een gebrek aan vrijwilligers om het vele werk van de sportvereniging, de diverse culturele instellingen, muziekverenigingen enz. enz. te doen. Dit komt o.a. door een andere vorm van kijken naar onze samenleving.

Onze gemeente heeft heel veel **vrijwilligerswerk**. Het varieert van het schenken van koffie enz. na de kerkdienst, het bezorgen van post, maken van begrotingen en aanvragen van subsidies t/m het werk in de rouwgroep. Met een krimpende gemeente zal er meer werk door minder mensen gedaan moeten worden.

De PGW moet de komende tijd met andere gemeenten in de regio kijken naar de vraag: hoe kunnen we de komende jaren het werk voor en in de kerk voortzetten. Het zal betekenen dat we voor **ingrijpende keuzes** komen te staan.

De Kerkenraad ziet een spannend nieuw kerkelijk jaar op zich af komen: vormgeving van het pastoraat met minder menskracht, samenwerking met andere PKN-gemeenten in de regio, voortgang van het losmakingsproces van de Jacobskerk in een stichting, veel werk voor een slinkende bezetting van het College van Kerkrentmeesters... Om er zomaar een paar te noemen. Toch weten we: we doen het voor het geloof in de toekomst.



Sjaak Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergadering

12 oktober 2023, 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in het
Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk
donderdagds vóór 19.00 uur inleveren,
per e-mail:

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale
ontvangst van de Zondagsbrief, zie
www.pgwinterswijk.nl (via het menu
PGW Media en dan **Zondagsbrief**).
U ziet ook hoe u wijzigingen in uw
e-mailadres kunt doorgeven.



Collegebesognes

Ik kijk naar buiten (vandaag 6 september) en zie een stralende zomerse dag ontstaan: zo'n dag waar je in de vakantie helemaal blij van wordt!

Maar ja, de vakantie is voor de meeste mensen voorbij, kinderen zijn alweer helemaal aan het vaste schoolritme gewent en het kerkelijk werk is -net zoals ieder jaar- aan het opstarten met veel vergaderingen en acties die daarbij horen...

Een beetje vroeg voor deze Besognes, want wij hebben morgen pas de eerste collegevergadering, met als start het afscheid van onze vertrekkers Bert te Winkel en Dennis van de Giessen, die na een gezamenlijke kop koffie en een babbel, weer zullen vertrekken...

Daarna komen zaken als de dringend noodzakelijke verduurzaming van de kerken (isolatie en energie), subsidie aanvragen om de kosten zo laag mogelijk te houden, de teruglopende bijdragen door de kleiner wordende gemeente, het geluid in de kerken zo goed mogelijk in evenwicht te krijgen, noodzakelijke aanschaffingen etc. aan de orde.

Ook de Kerkenraad heeft pas over 1,5 week weer de eerste vergadering om op te starten.

Raar hoor, mensen waar je een poos mee optrekt en gezamenlijk probeert de belangen van de kerk op een goede manier te regelen, die dan lege stoelen achterlaten... Voor ons betekent dat -samen met de al lege stoel van Roel Stronks, die we door zijn overlijden plotsklaps moesten missen- 3 plaatsen die leeg blijven; het College moet proberen met minder mensen zoveel mogelijk zaken toch draaiend te houden.

De komende tijd zullen ook nog meer mensen afscheid gaan nemen omdat ze al heel lang meewerken in de diverse commissies... en wat dan???

Binnen het Moderamen wordt al een poosje gezocht naar andere manieren om de noodzakelijke werkzaamheden te laten doorgaan, wat niet meevalt!

Er is contact met andere gemeenten om elkaar een hand toe te steken, want ook zij krijgen de open plaatsen niet meer gevuld...

Dit zal wellicht een ander soort kerk als resultaat krijgen, niet als eerste keuze, maar uit pure noodzaak: we houden u op de hoogte!

Hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters

Anneke Stans, voorzitter



Van de Diaconie

Na twee keer niet in **Kerkenwerk** te hebben gestaan, is het de derde keer wel tijd om weer iets te vermelden uit het college van de Diaconie. In de vakantie was er niet zoveel te beleven. Het werk lag een beetje stil, vergaderingen waren er niet veel, activiteiten komen na de vakantie weer op gang.

De enige activiteit die doorging was de Fietsvierdaagse. De laatste die georganiseerd werd. De commissie heeft besloten er een eind aan te maken. Zoals bij veel organisaties ontstaat een tekort aan vrijwilligers. Een aantal commissieleden vonden het tijd om de commissie te verlaten en het is erg moeilijk om hiervoor vervangers te vinden. Ook liep de deelname steeds verder terug. Na ruim veertig jaar komt er een eind aan. Misschien kan er nog wel een fietstocht of iets dergelijks plaatsvinden, maar dat zal dan erg incidenteel zijn. Dames en heren van de organisatie heel, heel hartelijk dank voor alle bestede tijd en energie aan dit project. Ook dit laatste jaar was het erg gezellig, ondanks het soms tegenvallende weer. De opbrengst was dit jaar weer, dankzij de goede verloting en het gebruik van het pinapparaat erg goed. Men jutte elkaar op om opnieuw loten te kopen, er kon immers gepind worden, want er waren best wel veel prijzen en wie wil nu niet een leuk prijsje.

Een andere activiteit die wel door blijft gaan is Schoef's an, de maandelijkse maaltijd. We begonnen in september met een koud en warm buffet. Het was een feestelijk begin van het nieuwe seizoen. Iedere maand is er een andere maaltijd en het is altijd erg gezellig, wees welkom en zie **Kerkenwerk** en Zondagsbrief voor verdere gegevens.

We hebben afscheid genomen op 10 september van 2 diakenen. Henk Eeltink was er voor het laatst en Henk Abbink blijft ons helpen als adviseur. We verwelkomen Benno Prange en Henk Dunnewold weer in de Diaconie. We blijven hierdoor mooi op sterkte. Henk en Henk dank voor al jullie werkzaamheden en Benno welkom weer op je oude vertrouwde plek.

Namens het hele College van Diakenen wens ik u een heel goede herfst met zon en op geregelde tijden een beetje water

Gerda Osinga, voorzitter

Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 357.003,=
Ontvangen per 6 september: € 286.995,=
Dat is **80,4 %**.

Werelddiaconaat

Giften kunnen gedaan worden op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van 'Bestemming werelddiaconaat' en 'Lid PKN Winterswijk'.

In Memoriam

Herfstbomen

*Zij lijken draadloos
met de tijd verbonden
en na vele zonneronden
dromen zij opnieuw
hun opgetogen kleurentaal*

*een woord van licht
dat mij vandaag
zo onverwachts
wordt toegezonden*

Oeke Kruythof

Marita Heesen

2 februari 1937 – 16 mei 2023

Dinsdag 16 mei is Marita Heesen overleden in de zorgzame en liefdevolle omgeving van Hospice de Lelie. De weken daarvoor ook thuis aan de Sellenkamp waren moeilijke weken. Marita had al lange tijd veel klachten en veel pijn maar plotseling bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. De prognose – zoals dat dan heet – was heel slecht. Weken, een paar maanden. Het werd iets er tussenin.

Een enkel woord over Grietje Heesen – Rozema. Een praktische vrouw, georganiseerd en gedisciplineerd. Eén van haar zoons zei: Mama had de regie. Ze hield alles bij. Fotoboeken van haar reizen, o.a. naar Nieuw Zeeland, geholpen door een fenomenaal geheugen overzag ze situaties snel. Voor haar kinderen zorgzaam, maar duidelijk, wel met een gave voor diplomatie. Niet makkelijk voor zichzelf, niet altijd makkelijk voor anderen. Ze bleef zich ontwikkelen, leerde talen, leerde de digitale wereld hanteren, waardoor de afstand naar de kinderen minder groot werd. Kortom de spil in een gezin dat niet altijd zonder stormen door het leven ging. Dat wist ze maar al te goed en dat droeg ze met zich.

We lazen bij haar afscheid Mattheus 6: 25-33. Een tekst die gaat over bezorgd zijn en je zorgen maken. Marita was uiterst zorgzaam, dat kon haar parten spelen. Jezus spreekt daarover in Mattheus 6: "Daarom zeg ik jullie maak je geen zorgen." Let op: Hij bedoelt niet dat we niet zorgzaam zouden

mogen zijn, maar wel dat er iets van vrijheid in een mens kan en mag leven. Hij gebruikte daarvoor een beeld dat Marita zeer zou hebben aangesproken. "Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld, ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als één van hen." Op de voorkant van de liturgie zagen we Marita aan het werk in Henxel, in de tuin, met de bloemen van het veld. Ze straalt. En dat is geen toeval. Want juist te midden van de pracht van de schepping voelde Marita zich thuis, kon ze haar praktische kant combineren met een gevoel voor schoonheid, en nog verder met een gevoel van dankbaarheid voor iets dat groter is dan jezelf. Dat heeft Marita zeer diep ervaren. Terwijl ze tegelijk altijd op zoek was. Dat is geen tegenstelling maar zo werkt dat in het geloof. Je zoekt en bij vlagen weet je je gedragen.

Rond haar bed hebben we ten afscheid ook gebeden. Gedankt voor de liefde van Henk en de kinderen, verwoord hoe lastig het soms kan zijn in dit leven en om dit leven los te laten. Tot slot heb ik haar de zegen meegegeven. De zegen van God die verder reikt dan de dood, die een mens draagt. En we waren stil. Die stilte was prachtig. Als een amen over haar leven. Moge zij zich geborgen weten in de eeuwige God.

Ds. Paul Wansink

Aleida Ida Boukema – Wieberdink

23 juni 1937 – 10 augustus 2023

Alie werd geboren op boerderij 'Ruimzicht' in Ratum.

Toen ze 14 jaar oud was overleed haar moeder. Alie bleef thuis om te helpen op de boerderij. Ze haalde haar melkdiploma's en is enkele jaren achter elkaar melkkampioen geweest van Gelderland.

Ze ontmoette haar latere echtgenoot Henk Boukema toen hij als boerenknecht kwam in Meddo. In 1963 zijn Alie en Henk getrouwd, het stel kreeg twee kinderen.

Alie werkte in de bejaardenzorg, bij mensen thuis en deed ook vrijwilligerswerk in het ziekenhuis.

Daarnaast hield Alie veel van zingen. Ze heeft 50 jaar in verschillende koren gezongen, de laatste 25 jaar samen met Jan in hetzelfde koor.

Henk was internationaal vrachtwagenchauffeur en door zijn werk veel van huis. Alie nam de opvoeding van de kinderen en alles wat daarbij kwam kijken voor het grootste deel alleen op zich. In 1989 overleed Henk, na een kort ziekbed. Een grote klap voor Alie en de kinderen.

Enkele jaren later ontmoette ze Jan te Brinke. Jan was weduwnaar.

De families kenden elkaar al vanuit hun jeugd, Alie en Leis, Jans' eerste vrouw, zaten naast elkaar in de schoolbanken.

Na enige tijd verhuisde Alie naar Miste. Met de komst naar Miste kreeg Alie er nog een bonusdochter en schoonzoon bij en later twee bonuskleinzoons.

Samen met Jan zette Alie de bakkerij in Miste nog ongeveer 12 jaar voort. Alie deed de winkel en de inkoop, Jan bezorgde het zelfgebakken brood. Daarnaast waren ze ook actief in het kerkenwerk, samen als ouderling.

Toen Jan 65 jaar was stopten ze met de bakkerij en verhuisden ze naar de Dokter Brummelkampstraat, waar ze samen met heel veel plezier hebben gewoond.

Toen bleek dat Alie ongeneeslijk ziek was, aanvaardde ze dat in volle overgave. Na een kort ziekbed overleed ze thuis, terwijl Jan achter het orgel 'Veilig in Jezus' armen' speelde. Alie mocht Thuiskomen, veilig in Jezus' armen.

**Familie Boukema/Te Brinke
Petra Veerbeek**

Hendrika Albertha Oonk - Renskers

17 februari 1930 - 12 augustus 2023

Na een kort ziekbed kwam er een einde aan het leven van Riek Oonk - Renskers. Riek is veel ziek geweest en waarschijnlijk had niemand verwacht dat ze de 93 jarige leeftijd zou behalen.

Riek werd geboren op Pieriks in Ratum, had een oudere broer, een jongere zus en twee halfzussen. Haar vader overleed toen ze nog jong was en met haar stiefvader had ze geen geweldige relatie. In Hendrik Oonk vond ze de grote liefde van haar leven. Ze trouwden en kregen samen drie kinderen, van wie de jongste voor de geboorte kwam te overlijden, iets waarover ze maar moeilijk kon praten.

Gelukkige jaren braken aan toen het gezin naar Miste verhuisde, waar ze voor 10 jaar een boerderij konden pachten. Het was voor Riek en haar man hard werken, maar ze hadden ze het goed met elkaar en met hun kinderen. Een ernstig brommer-

ongeluk maakte een eind aan deze jaren. Riek liep een schedelbasisfractuur op en werd nooit meer helemaal de oude. Toen de pacht van de boerderij niet verlengd werd, kwam het gezin in het dorp te wonen. Haar man Hendrik overleed op jonge leeftijd en Riek is daar eigenlijk nooit overheen gekomen. Zo werd het leven van Riek gekenmerkt door ziekte en tegenslagen en toch waren er gelukkig ook betere tijden. Riek was een liefdevolle en zorgzame moeder en oma, maar ze kon ook veeleisend zijn, waardoor ze mensen van zich vervreemde.

In de dankdienst voor haar leven hebben we Psalm 139 gelezen. Hoe gesloten Riek kon zijn, de Psalm vertelt ons dat er Eén is die je kent en die je blijft vasthouden zelfs door de dood heen.

Ds. Freerk Hovinga

Hennie Stout - Zomer

16 februari 1940 - 23 augustus 2023

Op 23 augustus 2023 overleed Hennie Stout-Zomer. Ze woonde aan de Ravenhorsterweg en werd 83 jaar. Hennie Zomer werd geboren in een groot gezin in Vriezenveen. Op de korfbal ontmoette ze Evert Stout. Ze trouwden met elkaar en gingen wonen in Winterswijk, waar Evert werkte bij de waterleidingmaatschappij. Hennie gaf haar werk in de winkel in Almelo toen op. Jaren later pakte ze het betaalde werk weer op bij meubelzaak Eugelink te Kortschot in Winterswijk. Samen met Evert kreeg ze twee kinderen: Evert en Ria. Nadat Evert eind 2022 overleed was het leven voor Hennie weinig zinvol. Ook waren er veel andere mensen uit haar vrienden- en familiekring weggefallen. Haar geest en lichaam gaven het daarom op.

Hennie was een sociale, belangstellende en optimistische vrouw. Ze hield van de natuur, met namen van honden en zwanen. Ze fietste daarom ook heel graag door de prachtige natuur om haar huis. Samen met Evert maakte ze veel grote reizen naar Indonesië, Afrika en Guatamala, waar dochter

Ria was gaan wonen. Ze genoot van haar kinderen en kleinkinderen. Een groot verdriet was het overlijden van hun kleinzoon Pim in maart 2000. In 2016 werd ze getroffen door een infectie in haar hoofd, wat haar leven erg beperkte.

In de dankdienst voor haar leven hebben we Psalm 23 gelezen, over God als de Goede Herder. Deze psalm was ook de trouwtekst en ook de lezing bij de uitvaart van Evert. We luisterden naar prachtige muziek over de schepping en kleindochter Alexa deelde pepermunten uit omdat ze die altijd van oma kreeg als ze in Guatamala was. Samen met al haar familie, vrienden en collega's van vroeger hebben haar kinderen en kleinkinderen in dankbaarheid afscheid van haar genomen en haar gelegd in de handen van God. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen de vrede toe van God, die alle verstand te boven gaat.

Ds. Jan Bos, Huissen
(en aangetrouwde neef van Hennie)

Willie Hiddink

25 februari 1936 - 28 augustus 2023

Willie Hiddink werd geboren op het Leeferdink te Ratum, waar hij opgroeide met drie broers en drie zussen. Na de lagere school ging hij vanaf Ratum op de fiets naar de landbouwschool in Borculo. Zijn vader overleed jong, toen Willie nog maar 18 jaar was. Voor hem betekende dat dat hij volop mee moest helpen om de boerderij draaiende te houden. Pas toen zijn broer de boerderij overnam, kon hij elders werk gaan zoeken. Willie werkte een poos in Noord-Holland bij een loonwerker, maar keerde al snel terug naar de Achterhoek, terug naar zijn familie. Nog voordat hij naar Noord-Holland vertrok, had hij Willie Nijenhuis leren kennen, met wie hij in 1960 trouwde. Samen kregen ze drie kinderen (en later zes kleinkinderen).

Toen hun oudste zoon net geboren was, begon Willie samen met zijn vrouw een grondverzetbedrijf. De eerste machine, een laadschop, werd aangeschaft. Hoewel het een moeilijke tijd was om voor zichzelf te beginnen, liepen de zaken goed en breidde het bedrijf zich uit. Het was een drukke tijd en een tijd van hard werken. Vaak moest er 's

avonds of 's nachts een machine gerepareerd worden, die immers de volgende dag weer dienst moest doen.

Willie, die in de volksmond grote Willie werd genoemd, was een zorgzame man, streng, maar rechtvaardig. Je wist wat je aan hem had. Klanten kwamen graag bij hem terug. Willie was gek op dieren, vooral naar herdershonden ging zijn liefde uit, maar daarnaast hield hij ook paarden en herten en was hij veel in de tuin te vinden.

Na een lelijke val ging Willie, die de laatste paar jaar in de Molenberg woonde, ook lichamelijk hard achteruit. Op 28 augustus is hij in alle rust ingeslapen. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij woorden uit Prediker 3, die de eeuwige afwisseling van de tijden beschrijft. Prediker gelooft dat bij alles wat ons in ons leven overkomt, God het is die met ons meegaat. Aan Zijn liefdevolle zorg hebben we Willie Hiddink toevertrouwd.

Ds. Freerk Hovinga

Agenda

September

26 14.30 uur Opening Trefpunt* Zonnebrinkkerk

Oktober

3 20.00 uur Lectio Divina* Jacobskerk
5 20.00 uur Lectio Divina* Jacobskerk
8 12.00 uur Ontmoeting op Zondag Den Angang
17 14.30 uur Trefpunt* Zonnebrink Centrum
20 11.30 uur Schoef's an Zonnebrink Centrum
20 19.30 uur Place2B Den Angang

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur en elke vrijdag vanaf 15.00 uur

Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13.30-16.00 uur

TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18.00 uur (kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

Inloop en meeklussen

Elke zaterdag 9.30-14.00 uur

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 4 oktober 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 19 oktober.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
koters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk
Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. I. Stans, tel. 51 88 73
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
Secretaris: mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

Jacobskerk

24 september	10.00 uur Maaltijd van de Heer Ds. P.L. Wansink
1 oktober	geen dienst
8 oktober	10.00 uur Ds. F. van Keulen 19.00 uur Musica Jacobi
15 oktober	geen dienst 10.00 uur Meddo Buurtschapsdienst Johannes de Doperkerk

Zonnebrinkkerk

geen dienst
10.00 uur Young@Heart-dienst Ds. F. Hovinga m.m.v. PGW-band <i>kindernevendienst</i> <i>geen ringleiding</i>
10.00 uur Mevr. P.M. Veerbeek <i>kindernevendienst</i>

Collecten

1 Kerk 2 KIA vredesweek
1 Diaconie 2 PKN kerk & Israël
1 Kerk 2 PKN missionair werk Musica Jacobi
1 Diaconie 2 Kerstattenties

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

26 sept	mevr. P.M. Veerbeek
10 okt	evangelisatiekoor

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

26 sept	mevr. P.M. Veerbeek
10 okt	evangelisatiekoor

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

23 sept	mevr. P.M. Veerbeek
7 okt	evangelisatiekoor

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

24 sept	dhr. J. Tetelepte
1 okt	dhr. Pietersz
8 okt	ds. H. Wassink-Pluimers
15 okt	mevr. G. Hallerdijk

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Kruiswoordlegpuzzel

In te vullen woorden

Breng de onderstaande woorden over in de puzzel. Enkele woorden zijn al ingevuld. Vul aan de hand van de gegeven woorden de rest van de puzzel in. Let hierbij bijv. op de eerste of de laatste letter van een woord.



© BERKGOEN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

2 letters

-ad
-al
eo
fa

4 letters

-abel
-beth
boaz
heil
hoop
isai
orpa
ook u
spui
toch
toga
zeep

5 letters

achaz
actie
adieu
elisa
inval

judea
stoel
obers
plato
snood
tamar
uriel

6 letters

beroep
-koster-
-pastor-
sodoms

7 letters

belijden
emanuel
profeet
tralala

8 letters

behouden
carillon
emeritus
erfzonde

Oplossing puzzel Kerkenwerk 306

v	r	ij	m	a	k	i	n	g
n	G	i	R	V	IJ	m	A	k
A	m	k	g	I	n	r	v	IJ
m	V	g	i	ij	r	n	K	a
R	ij	n	k	G	a	v	i	M
k	I	A	N	M	V	G	IJ	r
ij	A	R	v	N	m	K	G	i
i	k	v	A	r	G	ij	m	n
g	n	M	IJ	k	I	A	r	v

© BERKGOEN