

Protestantse Gemeente Winterswijk



Kerkenwerk

21e jaargang nummer 311 - donderdag 25 januari 2024



De volgende editie verschijnt op 13 februari

Het potlood

Ds. Hanny Wassink-Pluimers

Een jongen keek toe hoe zijn oma een brief schreef. Nieuwsgierig vroeg hij: "Oma, schrijf je een verhaal over mij?". Oma antwoordde: "Ja, ik schrijf over jou. Maar belangrijker dan de woorden is het potlood waarmee ik schrijf. Ik hoop dat als jij groot bent, net zo wordt als dit potlood." De jongen keek naar het potlood. Daar was toch niets bijzonders aan! Daarom vroeg hij: "Dat is toch een gewoon potlood?" "Dat is de vraag. Het gaat het erom hoe je naar de dingen kijkt", antwoordde z'n oma glimlachend. "Weet je, dit potlood heeft vijf eigenschappen. En wanneer het je lukt om je deze eigenschappen eigen te maken, dan zul je een mens zijn die in vrede met de wereld leeft.

De eerste eigenschap luidt: je kunt grote dingen doen. Maar vergeet nooit dat er een hand is, die al je stappen leidt.

De tweede eigenschap laat zien dat ik het schrijven af en toe moet onderbreken om het potlood te slijpen. Daardoor lijdt het puntje een beetje, maar is daarna weer goed scherp. Leer dus om af en toe pijn te verdragen, want dat zal je van nut zijn.

Kijk, de derde eigenschap zie je aan het potloodeinde: daar zit een gummetje waarmee je fouten kunt verbeteren. Correcties zijn noodzakelijk om op de goede weg te blijven.

De vierde eigenschap zegt ons dat het bij een potlood om de kwaliteit van de kern gaat.

Let dus altijd op datgene wat er binnen in je omgaat.

Tenslotte de vijfde eigenschap: het laat altijd een spoor na. Dat geldt ook voor jou: alles wat je in het leven doet, laat sporen na. Probeer daarom alles wat je doet, bewust te doen."

Ik hoop dat wij in 2024 veel sporen van geloof, hoop en liefde nalaten want dat heeft onze wereld meer dan ooit nodig.



In deze uitgave...

KOM-DIENST



5 - Talenten



6 - Vakantie 2024



9 - 40 dagentijd



24 - Van de Kerkenraad

Coverfoto

Wateroverlast rondom en in 't Bönink eind december 2023.

Foto: Peter Rhebergen

Zie Ik ga iets nieuws beginnen

door ds. Freerk Hovinga

We leven in een tijd van verandering. Grote gebeurtenissen als de coronapandemie, maar ook de oorlog in Oekraïne, de strijd tussen Israël en de Palestijnen hebben een schokgolf te weeg gebracht. Terwijl er eerder een groter geloof was in de wetenschap, dringt het besef door dat die ook niet alles kan. Er is veel meer wantrouwen ontstaan tegenover de gevestigde orde, waardoor grote politieke verschuivingen plaatsvinden en populistische leiders aan de macht komen. We leven in een tijd waarin nepnieuws en complottheorieën weelderig tieren. Daarnaast zien we ook veel mensen die zich zorgen maken om de opwarming van de aarde (XR) en zich inzetten voor de wereldvrede. De vraag is of en hoe de Kerk zich in al dit tumult staande kan houden?

Ook de Kerk is aan verandering onderhevig. Tot zover mijn geheugen reikt, zie ik de Kerk alleen maar kleiner worden. Was ik veertig jaar geleden één van de jongsten die naar de Kerk ging, nu hoor ik nog steeds bij de 'jongeren' die naar de Kerk gaan. Het aantal kerkleden en het kerkbezoek neemt hard af, vacatures voor taakgroepen en Kerkenraad zijn steeds moeilijker te vervullen. Zonder bestuur zal een kerk ophouden te bestaan. Als we weer even verder kijken dan onze eigen kerkelijke gemeente is de vraag hoe de Kerk kan reageren op wat er in de wereld gebeurt? Is de Kerk in staat om mee te veranderen?

'De hele nacht hebben wij ons ingespannen om iets te vangen', zeiden de leerlingen van Jezus tegen hem, toen Hij hen zei om naar dieper water af te steken (Lucas 5). Het gevoel van de leerlingen is voor veel gelovigen herkenbaar. Alles wat we doen, lijkt vergeefs. We spannen ons al jaren in om de Kerk aantrekkelijker te maken, om weer nieuwe leden te winnen, maar al ons werken heeft niet het gewenste resultaat. Precies op het moment dat de leerlingen met lege handen staan, omdat ze niets gevangen hebben, zegt Jezus tegen hen dat ze naar dieper water moeten varen. 'Probeer het daar nog eens.' Zou dat ook voor de Kerk gelden? Moeten we afsteken naar dieper water? Het is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden dat we de Kerk niet 'redden' door alleen uiterlijke vormen aan te passen. We zullen een laag dieper moeten gaan.

Het leeglopen van de Kerk heeft in zekere zin ook iets goeds gebracht, geeft Halík aan. Terwijl veel mensen eerder uit gewoonte of plichtsgetrouw de Kerk bezochten, is dat nu hun eigen vrije keuze. Christenen denken, wellicht meer dan vroeger, na over hun persoonlijke geloof en over wat het voor hen betekent. Daardoor kan het geloof zich verdiepen en vernieuwen.

Halík geeft heel nauwkeurig weer, hoe de wereld de afgelopen jaren veranderd is. Alleen daarom al is zijn boek de moeite waard om te lezen. Het is voor hem belangrijk dat de Kerk openstaat voor alle veranderingen die plaatsvinden, wat iets anders is dan daar automatisch in meegaan. De Kerk moet de 'tekenen van de tijd' proberen te begrijpen om daar op de juiste wijze op te kunnen reageren. Daaraan heeft het nog wel eens ontbroken. De Kerk kan dan wel op een rots gebouwd zijn, ze mag niet versteend raken. Ook de Kerk zelf is in verandering en dat is nooit anders geweest.

De Kerk kan dan wel (in ons werelddeel) op haar retour zijn, dat geldt zeker niet voor het geloof. Veel mensen zoeken naar iets dat hun eigen leven overstijgt, dat hun leven zin en betekenis geeft. Deze zoekers kom je tegen binnen én buiten de Kerk. Dat onderscheid is vaak helemaal niet meer zo duidelijk: in én buiten de Kerk kom je gelovigen tegen én twijfelaars. Hoe levensvatbaar de Kerk is, hangt volgens Halík voor een groot deel af van de wijze waarop ze met hen kan communiceren. Hoe kan de Kerk omgaan met de zoekers binnen en buiten de Kerk?

Eén van de richtingen die Halík wijst, is dat de Kerk moet erkennen dat ze onderweg is en niet al op haar eindbestemming. Het geloof is een zoektocht, waarbij de Kerk een leerschool kan zijn. De Kerk zou een spiritueel centrum moeten zijn, waar ruimte is om je geloof te beleven, maar ook voor ontmoeting en gesprek, waar geloofservaringen gedeeld worden. Het geloof moet in praktijk gebracht worden, door net als Jezus op te komen voor wie in psychische, sociale of lichamelijke nood zijn.

We moeten in ieder geval onze angst overwinnen en net als Abraham eropuit trekken. We zullen een proces moeten beginnen van naar elkaar luisteren en gezamenlijk een weg vinden naar de toekomst. Belangrijk lijkt me ook dat we erkennen dat we het niet precies weten hoe het nu verder moet. Desondanks kunnen we de toekomst met vertrouwen en hoop tegemoet zijn, omdat er ook beloften klinken van Godswege:

'Zie Ik ga iets nieuws beginnen. Het ontkiemt al. Zie je het niet?' (Jesaja 43,19).

Iemand die over de vraag hoe het verder moet met de Kerk diepgaand nagedacht heeft, is de Tsjechische priester Tomáš Halík in zijn boek 'De namiddag van het christendom. Op weg naar een nieuw tijdperk'. Om teleurstellingen te voorkomen, het is niet zo dat hij met concrete antwoorden komt. Als er eenvoudige antwoorden bestaan op de vraag hoe nu verder, dan waren die ook allang gegeven. Halík schets een realistisch, maar geen somber beeld van de Kerk. Hij ziet de crisis van de huidige tijd ook als een tijd van kansen.



DE NAMIDDAG VAN HET CHRISTENDOM

OP WEG NAAR EEN NIEUW TIJDPERK

TOMÁŠ HALÍK

Kerstgift voor Pronsweide

Afgelopen december konden onze Diaconie-ambtsdragers wegens ziekte van geestelijk verzorger ds. Hanny Wassink-Pluimers (via de PGW uitgezonden aan de Stichting Marga Klompé) de jaarlijkse enveloppe met inhoud niet persoonlijk overhandigen. Het bedrag is dit keer via de bank overgemaakt.

Gelukkig was de predikant zover hersteld, dat ze wel in de Kerstdienst kon voorgaan. Zij vond het ook zeker jammer, dat ze het winterdorp niet kon opstellen, waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en vaak in gesprek komen.

Welzijnsmedewerkers hebben nu hun best gedaan om toch de kerstgedachte vorm te geven. Zij hebben twee grote besneeuwde kerstbomen, die eigenlijk voor bij het kerstdorp waren gepland, naast een mooie kerststal met engel geplaatst. Met een grote kerstster erboven, bij de receptie in de hal. De stal en het dorp zijn al eens eerder van een PGW-gift aangeschaft.



Wel een mooi alternatief vindt de predikant. 'Was ook erg sfeervol. Dit jaar hoop ik het kerstdorp weer op te kunnen zetten.' Die kerstbomen waren gekocht van de Diaconie-gift van vorig jaar.

Het geld van de Diaconie is erg welkom en wordt besteed aan extra activiteiten voor de bewoners van Pronsweide en de woningen aan de Goorweg 12 en 12a in Meddo.

Tekst Ans ter Horst /Foto Hanny Wassink

Terugblik op de Levende Adventskalender

Ook dit jaar was de intekenlijst om je als gastadres voor de Levende Adventskalender beschikbaar te stellen binnen een mum van tijd vol!

Dan komt de volgende fase: weten de gasten de weg te vinden naar de verschillende adressen?

Ook dat is weer gelukt!

De ene huiskamer was, misschien mede door de vele regen, wat voller dan de andere, maar gezellig was het overal.

Ook nu weer kunnen we terugkijken op fijne ontmoetingen in de donkere decembermaand.

Als dank aan de gastheren/-vrouwen hebben we op vrijdag 12 januari het project afgesloten met een koffie/theeochtend in het Zonnebrinkcentrum.

Ook vanaf deze plaats nog eens allen die meegedaan hebben, zowel als gastadres alsook als gast:

HARTELIJK DANK!

**Barbara Poot
Riek Tolkamp
Netty Klomp**



K.W.W.

't Is kort dag; gauw nog efkes wat inlaevvern veur **Kerkenwerk**.

Kort dag..., maor gelukkig lengt de dage al waer wat... 't Völt dit jaor neet met um van 'n duustern oet naor 't lecht to te schrievan. Met alles wat der zich um uns haer afspölt, waereldwied en in kleinen kring. Ai-j neet oppast woi-j der zwartgallig van. Hoppelijk he-w rond de karsdage en old en ni-j ok wat belaeft wat uns vastigheid onder de veute gef.

De appelbeignets en pöfferkes hebt mi- j good esmaakt. En...'goede wensen' doot 'n mense ok good. Bi-j 'n kekker köpken troost met 't leste pöfferken he 'k mi-j veurenommen dit jaor te probaern um de krinten oet de pap

te halen. Daor kui-j dan hoppelijk ok nog van delen. Wi-j mot maor kieken wat 't wordt.

In Wenters begonne wi-j 't jaorwinnen altied heel warm onder mekare en in 'n naoberschap. Wi-j wensen mekare 'Völle Heil en Zaegen' to.

Daor is nog niks mis met en ik denke da-w dat in 2024 good gebroeken könt.

En as ps-jen voog ik nog to...'Goodgaon' (=Shalom).

K.W.W. (kieken wat 't wordt)

Minus Jentink



Musica Jacobi met bijzondere vesper

Zondagavond 11 februari is er in de Jacobskerk een bijzondere vesperdienst.

Dichter Sytze de Vries en componist Dirk Zwart schreven 'Tussen licht en donker'. Het is een getoonzette vesper-liturgie voor koor, gemeente en instrumenten. Het werk is compositie en liturgie tegelijk. In 'Tussen licht en donker' komen traditie en vernieuwing tot klinken. Aan de vesper wordt

medewerking verleend door Zonnebrinkcantorij en organist Annelies Slöetjes, Henk Vis is liturg. Musica Jacobi begint zoals gewoonlijk om 19.00 uur in de Jacobskerk. Voor aanvang worden enkele liederen met de aanwezigen geoeffend. Bij de uitgang wordt gecollecteerd.

Wim Ruessink

Bedankt PGW!

In december mocht Henri Knol een prachtig kerststuk in ontvangst nemen voor het Stiltecentrum in het SKB. Hartelijk bedankt hiervoor!

Als geestelijk verzorgers genieten wij van de mooie stukken, maar ook iedereen die even tijdens de donkere dagen rond kerst, het Stiltecentrum bezoeken konden ervan meegenieten.

Aan de brandende kaarsjes in het Stiltecentrum kunnen wij altijd waarnemen dat er geregeld gebruik wordt gemaakt van deze mooie plek.

Mocht u een keertje in het SKB komen, loop dan ook eens het Stiltecentrum binnen. Deze is te vinden via route 1, ingang is naast de lift. Een oase van rust in de hectiek van het ziekenhuis.

Wij wensen iedereen een gezegend 2024 toe,

Henri Knol
Gerrie Slütter-Peterkamp
Geestelijk verzorgers SKB

Ontmoetingsdag Kerk en Israël

Graag nodigen wij u uit voor de regionale Ontmoetingsdag van de werkgroep Kerk en Israël Gelderland Zuid en Oost op woensdag 6 maart 2024 in het Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61.

We ontvangen u graag vanaf 10.30 uur met koffie/thee. Het programma start om 11.00 uur.

Hoofdthema van de ochtend is het werk van rabbijn Jonathan Sacks. Wij hebben prof. dr. Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze joodse studies, bereid gevonden om ons in te leiden in het werk van Jonathan Sacks. Hij zal het toespitsen op het thema: 'De zondebok – een oeroud mechanisme'. Na zijn lezing zal hij met ons in gesprek gaan.

Na een lunch in Het Zonnebrink Centrum vervolgen wij de dag met een bezoek aan de Synagoge in Winterswijk en een bezoek aan de monumenten ter nagedachtenis aan de omgekomen Joden in de 2e Wereldoorlog. Mirjam Schwarz en Henk Vis zullen ons in twee groepen rondleiden. Na een uur wisselen we van groep.

Om 15.30 uur sluiten wij de dag af. De kosten van de dag bedragen inclusief koffie/thee en lunch € 27,50. Voor wie dit bedrag een bezwaar is, vragen wij om van tevoren contact met ons op te nemen. U kunt zich voor deze dag vóór 1 maart opgeven bij Dirk Roos, d.rooszet@gmail.com tel. 0488 - 45 40 66.

Met vriendelijke groet,
Namens de Classicale Werkgroep Kerk & Israël Gelderland Zuid en Oost,

ds. Henk Boonen, voorzitter

KOM-DIENST



Zondag 28 januari om 19.00 uur is er weer een Komdienst in de Zonnebrinkkerk. In deze dienst gaat Chesron Tetelepta voor. Het thema is 'Talenten!?', naar aanleiding van het verhaal uit Matteüs waarin drie dienaren talenten krijgen om te beheren.

Twee dienaren vermeederen hun talent waarvoor ze door hun heer worden beloond. De derde dienaar geeft terug wat hij gekregen heeft. Hij heeft het niet vermeederd, maar is het ook niet kwijt geraakt. Toch krijgt hij daarvoor straf en wordt zijn gekregen talent afgenomen. Waarom reageert zijn heer zo? Zijn talent is toch niet verloren gegaan. En wat betekent dit voor ons? Hoe kunnen wij onze talenten gebruiken of begraven wij onze talenten ook?

Wees welkom om samen te zingen, bidden en luisteren naar het verhaal. De Komdienstcommissie ontmoet u en jullie dan graag!

Lieke Ruessink

IKA - vakantieweken 2024

De IKA, Interkerkelijke Vakantieweken Achterhoek en Liemers, organiseert in 2024 weer twee geheel verzorgde vakantieweken voor ouderen. Ook voor mensen, die geen zorg of begeleiding nodig hebben (al of niet samen met hun partner), maar niet alleen op vakantie kunnen/willen gaan. Dit is een vakantie, waarin u met mensen uit uw eigen regio, in een gemoedelijke sfeer, onbezorgd een week kunt genieten.

Waar gaan we naartoe in 2024?

- **Doorn** **Nieuw Hydepark** za 18 mei t/m 25 mei
Max 44 gasten, Leiding: Rianne/Rienke/Ellen
- **Lunteren** **Het Bosgoed** za 15 juni t/m 22 juni
Max 36 gasten, Leiding: Joanne/Nicolle

Wat doen we daar?

De vakantieweken lopen van zaterdag tot zaterdag. We proberen een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen. In deze week is er ook een gezamenlijke viering, onder leiding van een predikant/pastoraal medewerker. Verder kan het programma bestaan uit optredens van zang-, toneel- of dansverenigingen, zijn er soms speldagen en wordt er met de bus een uitstapje gemaakt, of op de duo-fiets erop uit, of evt. winkelen. Regelmatig staan vrijwilligers klaar om de evt. rolstoelen te duwen om een wandeling te maken.

Is er verzorging/verpleging aanwezig?

Alle vakantieverblijven zijn volledig aangepast voor de verzorging van mindervalide mensen. In alle weken is voldoende deskundige verpleging aanwezig.

De hoeveelheid zorg en hulp, die een deelnemer behoeft, is geen bezwaar voor deelname.

Wie zorgt voor het vervoer?

Het vervoer van en naar uw vakantieverblijf verzorgt de Diaconie en regelt de contactpersoon voor u.



Wat zijn de kosten?

De kosten zijn in 2024 voor gasten die lid zijn van een PKN kerk en boeken via de plaatselijke Diaconie:

Per persoon: € 950,-

Voor particuliere gasten: per persoon: € 1.100,-

Deze kosten zijn inclusief volpension en alle activiteiten.

Bij annulering binnen 14 dagen voor het begin van een vakantie wordt € 50,- in rekening gebracht.

Bij annulering binnen 7 dagen € 100,-.

Boeking

Uitsluitend via het aanmeldformulier dat vergezeld moet gaan van een verklaring van de huisarts.

Dit zal de contactpersoon voor u regelen.

Aanmeldingen moeten vóór 15 maart binnen zijn.

Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot. Mocht u voor de eerste keer meegaan, dan hebt u altijd recht op deelname! Formulieren zijn verkrijgbaar via uw contactpersoon, deze komt bij u langs, om het formulier samen in te vullen! Na een telefoontje kom ik u in februari bezoeken.

Contactadres:

Mevr. Annie Schonewille, tel. 06 - 10 59 85 10.

Annie Schonewille



Hoera!!

Voor al onze gasten met een 'hulpmiddel' als vervoermiddel wordt er op 6 februari een automatische deur gemonteerd in de Zonnebrinkkerk.

De rechter ingang is dan simpel te openen door de knop op de paal in te drukken:

WELKOM !!!



Trefpuntnieuws

Dinsdag 19 december 2023 was de kerstviering. Het vrouwenkoor Zang en Vriendschap uit het Woold zong deze middag voor ons. Dominee Hovinga was de voorganger en Gerrit Hietkamp de organist.

Bij binnenkomst zong het koor: 'Licht In de stille morgen.' Daarna zongen we met elkaar: 'Kom tot ons de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht. Licht dat in de nacht begint. Kind van God, Maria's kind.' Dit was een heel mooi begin van deze middag in een kerk met veel mensen. Na de bemoediging en groet werden de adventskaarsen aangestoken en las Ria het gedicht: 'Kijken wat komt.' Er werd gebeden en gezongen en Jannie las een gedicht van Nel Benschop: 'De profetie van Jesaja', daarna zongen we met elkaar en werd het geboorteverhaal gelezen. Daarna de overdenking en zang van het koor. Het 'Stille Nacht' zongen we gezamenlijk en met de gebeden en het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader' en het gezamenlijk zingen van lied 481 was er de afsluiting van het eerste gedeelte van deze middag.

Nadat de zegen was uitgesproken (na de pauze) gingen we in de Zonnesaal verder met de viering. Nadat de koffie met een kerstkrans was genuttigd, werd er weer gezongen door het koor. Willy vertelde een kerstverhaal en na het dankwoord werd deze prachtige middag afgesloten met het gezamenlijk zingen van het 'Ere zij God' met een kleine attentie gemaakt door Dinie (en anderen). Iedereen ging voldaan huiswaarts.

De volgende Trefpuntmiddag was dinsdag 16 januari in de kerkzaal 's middags om half drie. Het Shantykoor de Grensvaarders wil deze middag verzorgen. Met een lekker hapje en drankje erbij zal het vast een gezellige Nieuwjaarsmiddag worden.

**Namens de Trefpuntcommissie wens ik u
veel Heil en Zegen toe in 2024.**

Een hartelijke groet

Willy Rauwerdink

Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink met 'Liedboeksessions' en 'Psalmen anders

De commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente Lichtenvoorde nodigt u uit voor een interactieve lezing c.q. ontdekkingstocht door en met de musici Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink op donderdag 15 februari 2024 om 20.00 uur, in de Johanneshof (naast de Johanneskerk) in Lichtenvoorde.

In 2013 verscheen het nieuwe Liedboek: Zingen en bidden in huis en kerk. Een groot verschil met het oude Liedboek voor de kerken uit 1973 is dat er naast meer traditionele strofen-liederen ook liederen in heel andere genres en stijlen zijn opgenomen. Daarbij zit nogal wat dat je beter niet met een orgel – het standaardbegeleidingsinstrument sinds eeuwen – maar beter met een piano of band kunt begeleiden.

Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink hebben samen een enorme staat van dienst als het gaat om het begeleiden, uitvoeren en componeren van kerkmuziek. Zij gingen aan de slag met een aantal liederen uit het Liedboek. Dat resulteerde in een cd met de titel de Liedboeksessions, wat een boeiend en afwisselend geheel opleverde. Allerlei muziekstijlen als jazz (onder

meer Lied 844), close harmony (Lied 1013) en soft pop komen voorbij.

Op deze avond nemen Wim Ruessink en Johan Klein Nibbelink de bezoeker mee op een muzikale ontdekkingstocht door het kerklied. Maar de tijd staat niet stil. Ondertussen is er ook enthousiast gewerkt aan een nieuw project: Psalmen anders.

Het is niet alleen maar luisteren, want wat is er leuker dan meedoen en samen zingen! Het belooft een heel boeiende en inspirerende avond te worden. Iedereen is van harte welkom!

De toegang tot de avond is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Info: Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52, mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl.



Sjors Tamminga



Gezellige kerstinloop bij Den Angang

Het duurde even voor er bezoekers kwamen voor de kerstinloop 's middags op Tweede Kerstdag bij Den Angang. Gerda Osinga, Til Veenendaal en Henk Dunnewold van de Diaconie waren er op tijd, heel wat voorbereidende bezigheden hadden zij verricht. Alleen bijv. al voor de maaltijd op het eind van de middag. Gelukkig werd hun geduld beloond, want al spoedig kwamen er belangstellenden. Het werd niet zo vol als voorgaande jaren, maar wel heel gezellig. Er ging wel eens iemand weg, maar er kwamen in de loop van de middag ook weer anderen binnen. De Diaconie maakte dit gebeuren financieel mogelijk. Er hoefde zelfs niet voor te worden betaald. De drie ambtsdragers zorgden ervoor dat iedereen wat te drinken - met iets lekkers erbij - kreeg. Eerst werd aan de lange tafel gezellig met elkaar gepraat. Van platpraoten tot hobby's, koken, uitstapjes en over de toestand in de wereld of problemen bij het ouder worden.



Samen biljarten

Toen de biljarttafel tegen kwart voor vijf beschikbaar kwam, werd daar door de heren meteen gebruik van gemaakt. Sommigen kenden de spelregels, speelden wel eens bijv. tijdens de inloop door de week, een ander had nog nooit gebiljart. Deze werd dan geholpen en voorgezegd welke ballen waarin moesten worden gestoten. Misschien ging het ook om het winnen, maar hilarisch was het soms bovendien. Voor de dames eveneens best leuk om te volgen.

Tegen zes uur was de grote tafel feestelijk gedekt en was de soep opgewarmd. Henk serveerde die uit en na een welkom en dank voor de opkomst door Til én een moment van stilte kon men zich tegoed doen aan de soep en o.a. de verschillende soorten brood en beleg. Het was een geslaagde ontmoeting voor allen.



Tekst en foto's Ans ter Horst



40 dagentijd:

Ga mee op weg naar Pasen

'Ga mee!' is het thema van de veertigdagentijd 2024. Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in de bijzondere tijd op weg naar Pasen.

Vanaf woensdag 14 februari zullen we als Gezamenlijke kerken 7 woensdagen op weg gaan naar Pasen d.m.v. bezinningsmomenten. 14-02: het eerste bezinningsmoment start op Aswoensdag met een dienst om 19.00 uur in de Rooms Katholieke kerk met de uitleg (en eventueel krijgen) van het askruisje.

Daarna zijn er de volgende bezinningsmomenten om 19.30 uur:

21-02: Molukse kerk Immanuël, Kloetenseweg 53

28-02: LIFE Winterswijk, Jeugdkerkstraat 12

06-03: Protestantse Gemeente Winterswijk, Jacobskerk, markt 2A

13-03: Christengemeente de Ontmoeting, Jeugdkerkstraat 12

20-03: Het Leger des Heils, Spoorstraat 25

27-03: Doopsgezinde kerk, Torenstraat 4

Wij nodigen u/ jou hierbij van harte uit om met ons mee te gaan op weg naar Pasen!

Taakgroep MGO



Linzensoep of -brei



Ingrediënten (voor ca. 8 personen)

500 gr rode linzen
ca. 250 gr winterwortels
2 flinke uien
olijfolie (paar eetlepels)
ca. 200 ml tomatenpuree
groentebouillon (blokjes)
desgewenst peper
1,5- 2 l water
platte peterselie of selderij



Bereiding

Was de linzen en laat ca. 15 minuten in het waswater weken. Fruit de kleingesneden uien een paar minuten in olijfolie tot ze glazig zijn.

Voeg dan water (ca. 1,5 l), linzen, fijngesneden wortels en bouillonblokjes toe. Laat ca. 20 minuten zachtjes koken. Rode linzen worden bij koken gelig. Roer tomatenpuree door de brei. Linzensoep hoort stevig te zijn, voeg desgewenst meer water en peper toe. Garneer met peterselie of selderij. Verrijk eventueel de soep met stukjes knolselderij en/of prei.

Bron: naar een recept van Rena Rossner, in 'Proef en geniet', overheerlijke recepten bij de Bijbel. Ark Media, 2014

Tekst en foto's: Tini Brugge

Uitgifte in erfpacht

Percelen grasland/bouwland

Aan/nabij noordzijde Rotweg te Winterswijk

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente te Winterswijk biedt per 1 januari 2024 openbaar bij inschrijving voor 26 jaar in erfpacht aan:

de percelen grasland/bouwland

Kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie C, nummers 4766, 4947, 4948, 5074 en 5425, gezamenlijk groot 12.69.10 ha.

Dit perceel is gelegen aan/nabij de noordzijde van de Rotweg te Winterswijk.

U kunt inschrijven op de koopsom. De aanvangscanon is vastgesteld op € 1.150,-- per ha. per jaar, zijnde totaal € 14.594,65 per jaar.

De gunning wordt voorbehouden aan de diaconie van de Protestantse Gemeente te Winterswijk.

Meer informatie of inschrijven?

Inschrijfformulieren en -voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het Kantoor der Kerkelijke Goederen, Postbus 675, 3800 AR Amersfoort, telefoon 033 - 467 10 10 of via e-mail r.radstake@kkgkka.nl.

De inschrijfformulieren moeten op **donderdag 15 februari 2024 tussen 16:00 en 16:15 uur** worden ingeleverd op het Kerkelijk Bureau, Zonnebrink 61 te Winterswijk.

Opening van de enveloppen vindt aansluitend plaats in voornoemd gebouw. Iedere inschrijver kan hierbij aanwezig zijn.



KKG
Rentmeesters & Makelaars

www.SilasGroep.nl/kkg

KKG is onderdeel van de Silas Groep

 **Tolkamp**
keukeninrichting



Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

De Keuken Designers



Komst van het LICHT thema sfeervolle kerstviering dinsdagavond bijbelclub

Rond de twintig mensen hebben dinsdag 6 december met veel vreugde en energie deelgenomen aan het kerstfeest van de Bijbelclub. De leidsters Ageeth Groen en Hanneke Prange hadden een prachtige viering voorbereid.

Zij vertelden in de Zonnebrinkkerk het verhaal over de aankondiging van de geboorte van Jezus. Over de drie wijzen die een stralende ster aan de hemel zagen staan en deze volgden tot de stal in Bethlehem. Evenals de herders in het veld. Beeldjes werden intussen onder een grote brandende ster geplaatst om het gebeuren voor iedereen aanschouwelijk te maken.

Het begon al heel symbolisch, nl. dat de aanwezigen om beurten het eigen lichtje aan gingen steken. Dat waren behalve de bezoekers van de Bijbelclub en hun ouders/verzorgers, bijv. de predikanten Fransien van Keulen en Freerk Hovinga. Zij waren/zijn bij de aangepaste gezinsdienst betrokken en ook commissieleden van het eerste uur. Uiteraard werd daar 'Het wordt anders, het wordt lichter' bij gezongen. Tussendoor werd getrakteerd op koffie, thee en chocolademelk met slagroom en koeken.

Het was daarnaast een avond met gebeden en heel veel liedjes zingen: van 'Op U mijn Heiland blijf ik hopen', 'Komt verwondert u o mensen' tot 'Hoor, d'engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer'.

Iedereen kwam in actie toen 'Midden in de winternacht' op het programma stond: de muziekinstrumenten werden tevoorschijn gehaald en men zong enthousiast mee met 'Laat de citer slaan, blaast de fluiten aan. Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren.'



Aan het slot bedankte Joke Wieberdink de leidsters voor het werk, dat ze hebben verricht voor deze viering. Zij overhandigde een presentje. De clubleden kregen nog een kerstpakketje mee.

Op 7 mei wordt het seizoen 2023/2024 afgesloten met een gezellige avond en men start weer op 17 september.

ERE ZIJ GOD zingen alleen bij het licht van de kaarsjes!

Tekst/foto's Ans ter Horst





Weer 700 gemeenteleden blij gemaakt met kerstattentie

Dankzij de bijdrage van onze Diaconie en de tomeloze inzet van de kerstattentiecommissie en heel veel bezorgers konden dit jaar 700 kersttassen worden aangeboden aan gemeenteleden vanaf tachtig jaar, thuis, in de appartementencomplexen op Sleswijk, De Pelkwijk, de Vredense Hof en de Elisabethgaarde, het Homansbos, de Wamelinkhof, de Berkhof met o.a. de Molenaar én in het Prins Hendrikhuis.



Het realiseren van de voorbereide plannen begon voor de commissie al op woensdag 6 december. In de Magnoliazaal van het Zonnebrink Centrum werden vijf heerlijke bonbons in cellofaanzakjes gestopt. Deze

waren eerst door Benno van Lochem over een speciale houten staaf opgevouwen. Siny Abbink, Anja Sikkink en Gerda Grevers (foto v.l.n.r.) en Ali Nijman, Rikie Boerman en Hermien Boeijink telden de bonbons af en stopten ze daarin en versierden het met een kleurrijk lintje. Die waren door Henk Abbink op maat afgesneden.



In totaal werden zo 3500 bonbons verpakt. Henk Dunnewold hielp tussendoor mee met inpakken, maar hield evenals Jan Ros ook de voorraden in de gaten en het wegzetten in de kratten.

De volgende fase was in de Jacobskerk, nl. op woensdag 13 december, waar de papieren tassen werden gevuld. Hier versterkten Lia en Henk Eeltink, Wim Droppers en Bernhard Smit de commissie.

Ook nu waren de taken verdeeld de één deed een groen 'jasje' om de bloempot met de amaryllus, de ander vouwde de tassen open, deed de amaryllus erin, de bonbons, een pakje thee of rozijnenkoekrepen.





Bovendien iets om te lezen: de kerstuitgave van het blad Elisabeth en een kerst- en nieuwjaarswens van de pastores, geschreven door ds. Freerk Hovinga: *Gezondheid, vrede en het licht van Kerst toegewenst in deze tijd!*

Henk E. zorgde dat de tassen op de stoelen werden gezet en Jan o.a. voor de aanvoer van de producten en het opruimen van de lege dozen. Ook werden al tassen bij de tehuizen afgeleverd, waar vrijwilligers ze rond konden delen.

Op Sleswijk was het afhaaladres Bertus te Selle, waar 34 tassen de woonkamer vulden. Ina Tolkamp haalt daar haar tassen op. (foto linksonder)

Op donderdag 14 december zijn de kersttenties opgehaald door zo'n negentig vrijwilligers, wijkhoofden en wijkmedewerkers om ze uit te delen.

Ze deden het graag, want hun bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

Als men de tijd had/nam kon in de kerk gezellig een kop koffie of thee worden gedronken - met iets lekkers erbij.

De bewoners van de groepswoningen op de Rikker kregen een bloementaart met een bloemenbon voor in de vier huiskamers. En de bewoners van Estinea op het Oostervoort een extra vrolijke tas met o.a. een waardebon om zelf een mooi cadeautje uit te zoeken.



Bloemstuk voor stiltecentrum SKB



Rikie Boerman en Jan Ros van de commissie hebben op woensdag 20 december een bezoek gebracht aan het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Namens de PGW boden zij een fraai kerststuk aan,

dat in het Stiltecentrum een mooie plaats kreeg.

Geestelijk verzorger van het SKB ds. Henri Knol nam het - mede namens collega Gerrie Slütter- Peterkamp - in ontvangst. Hij was er blij mee en was ervan overtuigd dat deze plek, waar veel mensen even willen vertoeven om een stil moment voor zichzelf te hebben - er zeker van zullen genieten.

Ook werd een kaart aangeboden met kerst- en nieuwjaarswensen. Hierna was er een gesprek met elkaar bij een kop koffie.

Er was geen kerstkerkdienst. Daarvoor in de plaats kregen de patiënten van het SKB, die met de Kerst daar verbleven, het fraaie boekje 'Verlangen', met behalve bijdragen van de beide geestelijk verzorgers, veel indrukwekkende gedichten en mooie verhalen van allerlei auteurs over het kerstgebeuren.

Henri Knol schrijft in zijn bijdrage in het boekje:

'EEN FEEST VAN VERLANGEN: KERST.

'Ieder jaar opnieuw biedt kerst ons de kans opnieuw ontvankelijk te worden voor al het bijzondere om ons heen.

En verder: Wie weet kleurt de wereld anders wanneer we haar steeds opnieuw bekijken vanuit de ogen van een kind... en: dat er daardoor ruimte is te genieten van het gewone.'



**Dienne
Nijboer**
UITVAARTBEGELEIDING

*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent. 24/7

06 – 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN
SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

GUV Crematorium Aalten
Landelijk en sfeervol maar hyper modern



- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken.



*Bel ook daarom
altijd eerst GUV!*

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl
Ook voor uitvaartbegeleiding



Tussen Kerst en Pasen

Ds. Fokko Helder

We leven op dit moment tussen Kerst en Pasen. Het leesrooster heeft nu eerst een paar weken, dat de vraag aan de orde is, wie Jezus nu eigenlijk is. Die vraag heeft hij natuurlijk zelf ook doen ontstaan, omdat hij niet paste in het gewone stramien van het leven. Rondtrekkend leraar, rabbi, maar wel een die nogal dwars lag. Hij zei dingen, die andere Rabbi's zo niet zeiden, en hij deed dingen, die volgens de mensen buiten het gewone vielen, hoopvolle tekens..

Wie is Jezus. De vraag wordt tot vandaag de dag gesteld. Aan het antwoord kom je in de lezingen van deze weken nog niet toe. Maar al heel snel gaan we daar dieper op in, in de '40 dagen tijd' eerst, en dan in de verhalen rond Pasen.

De komende zondagen lezen we een paar keer uit het begin van het Evangelie naar Markus. Markus, de man van weinig woorden. Hij noemt een paar situaties waarin Jezus mensen te hulp kwam. Signalen van een vreemde toekomst. Want het wordt direct al duidelijk, dat deze rabbi er niet bij hoort, buitengesloten wordt. Plaats is er feitelijk niet voor hem. Hij gaat 40 dagen de woestijn in en na die ervaring weet hij: het Koninkrijk is nabij. De Kerk heeft daaruit opgemaakt, dat het goed is om nu ook zelf 40 dagen je open te stellen voor die boodschap van het Koninkrijk en zo doende te leren, wie Jezus is.



Vandaag lezen wij

Januari

zo 28 Psalm 111
 ma 29 Maleachi 3: 13-18
 di 30 Maleachi 3: 19-24
 wo 31 Psalm 18: 1-25

Februari

do 1 Psalm 18 :26-51
 vr 2 Leviticus 12: 1-8
 za 3 Marcus 1: 21-28

zo 4 Marcus 1: 29-38
 ma 5 Psalm 31
 di 6 Leviticus 13: 1-11
 wo 7 Leviticus 13: 12-23
 do 8 Leviticus 13: 24-37
 vr 9 Leviticus 13: 38-46
 za 10 Psalm 32

zo 11 Marcus 1: 39-45
 ma 12 Marcus 2: 1-12
 di 13 Marcus 2: 13-22
 wo 14 Jeremia 14: 1-10
 do 15 Jeremia 14: 11-16
 vr 16 Jeremia 14: 17-22
 za 17 Psalm 130

zo 18 Jeremia 1: 4-12
 ma 19 Jeremia 1: 13-19
 di 20 Psalm 116
 wo 21 Jeremia 17: 1-18
 do 22 Jeremia 17: 19-27
 vr 23 Psalm 27
 za 24 2 Petrus 1: 1-11



Watermeloen pizza's

Gewoon een keertje lekker snacken of een ander ontbijtje

voor 6 stuks

- 1 mini watermeloen
- Een paar eetlepels Griekse yoghurt
- 15 aardbeien
- 1 handje blauwe bessen
- 2 perziken (vers of uit blik)
- Verse muntblaadjes
- 1 handje muesli of granola

BEREIDING

1. Snijd de watermeloen in plakken van ca. 1,5 cm.
2. Snijd het fruit in stukjes en verdeel over de Griekse yoghurt.
3. Besprenkel met de muesli of granola en maak de pizza af met wat muntblaadjes.
4. Snijd de pizza in punten voor het serveren.
5. Tips: Bestrooi de watermeloen pizza's pas vlak voor het serveren met de muesli of granola anders bestaat de kans dat deze zacht worden.
6. Ook lekker met ander fruit zoals banaan, kiwi of frambozen.

Eet smakelijk



**Jezus is als een herder,
En zijn schaapjes, dat zijn wij**

**Waar we ook naar toegaan
Hij is er altijd bij!**

**Zeg maar 'ja' tegen de Here Jezus
Zijn kudde is nog klein**

**Hij wil zo graag voor je zorgen,
En voor altijd bij je zijn.**

Esther Verdam



© 2000 LogosCity. ALL RIGHTS RESERVED. www.logoscity.com



KERSTFEEST 2023: KJKDOZEN MAKEN BIJ DE KINDERNEVENDIENST

Er is hard gewerkt door de leidsters Rianne en Monique, de moeders en één vader en de ongeveer twintig kinderen, die Eerste Kerstdag de kindernevendienst in de Zonnebrinkkerk bezochten.

Het plan was de kijkdoos OP WEG naar de STAL te maken: het verhaal van de ster, die de herders en de koningen de weg wijst naar Bethlehem. Daar is namelijk het zoontje van Jozef en Maria geboren. Zij noemden hem Jezus, wat o.a. redder en bevrijder betekent. De bezoekers kwamen van ver en wilden het kindje eren.

De tafels in de Vlinderzaal stonden vol dozen, waar alle figuren moesten worden ingeplakt. Maar die moesten eerst worden uitgeknipt: de ezel en os, Maria en Jozef, het kindje in het stro, schaapjes enz. (getekend door Roger Klaassen.) En dat was een precies werkje, dat tijd kostte.

Toen koster Anita in de Vlinderzaal kwam om te vragen mee naar de kerkzaal te komen, was nog niet alles klaar. Gelukkig kon iedereen al het materiaal meenemen om de kijkdoos thuis af te maken. Ook kregen de kinderen het boekje 'Een ster met een geheim' door Coby Hol.

Samen 'Vrolijk Kerstfeest' zingen

In de kerkzaal werd aan het slot het lied 'Vrolijk Kerstfeest' gezongen over de geboorte van Jezus. De PGW-band begeleidde het eigen zangduo Ellies Wentink en Ben Ruessink en Lauren en Lize stonden tussen hen in. Alle kerkgangers mochten bij het weggaan bij Wout of bij Lize een kerstkransje uit het mandje pakken. Dat vond iedereen natuurlijk heel lekker.

Tekst en foto's Ans ter Horst



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Allereerst wens ik u en jullie een heel goed en gezegend 2024 toe! Heel erg bedankt voor alle kaarten en goede wensen die wij in de afgelopen tijd hebben ontvangen! Alle feestdagen zijn weer achter de rug en het 'gewone' leven gaat weer verder. De één ervaart dat als heel prettig, een ander ervaart zo rond *Blue Monday* als alle feestelijkheden voorbij zijn juist meer de somberte en donkerte van het leven.

Iemand schreef: 'Laten we de hoop afschaffen en alleen leven in de realiteit van alledag.' Zonder die realiteit te willen ontkennen, denk ik dat wij als gelovigen juist leven van de hoop. En ook in deze tijd, met de grote zorgen die er zijn vanwege oorlogen dichtbij en verder weg, vanwege de opwarming van de aarde, vanwege grote veranderingen in het politieke klimaat in ons land, willen we ons ergens aan vasthouden. Dan heb ik meer aan de woorden van Paulus die schrijft over geloof, hoop en liefde (1 Korintiërs 13). Deze drie horen bij elkaar, maar de grootste daarvan is wel de liefde. Zonder geloof en zonder hoop voor de toekomst gaat het niet en wordt het leven onnodig

zwaar. Laten we vooral in liefde naar elkaar omzien, ook in dit nieuwe jaar.

De afgelopen maand was een drukke periode, met veel kerstvieringen en kerkdiensten. Het was overwegend ook een fijne tijd, waarin we de geboorte van Jezus konden vieren. Helaas moesten we ook afscheid nemen van enkele gemeenteleden die in de afgelopen tijd overleden zijn. Zo gaat ook het kerkelijk leven weer verder, met feestelijke hoogtepunten, maar ook met soms wat zorgen voor de toekomst. Het is goed om nu vast na te denken over de uitdagingen waarvoor we de komende jaren komen te staan. Dat hoeven we niet als sombere mensen te doen, maar als mensen van de hoop. De wijzen uit het Oosten (Matteüs 2) lieten zich leiden door een ster en gingen op weg. Ook wij mogen ons laten leiden door het Licht dat in ons midden kwam en door Woorden van de Schrift.

Met een hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld 2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Allereerst wil ik u/jullie voor het nieuwe jaar nog alle goeds toewensen. We leven in een spannende tijd waarin van alles gebeurt en waarop we vaak geen invloed hebben. Dat zal dit jaar ook weer zo zijn. Het nieuws zal ons weer overvallen. Belangrijk is dan om ook de goede momenten en de zegeningen niet te vergeten. Hoewel ik weet dat de maand januari alweer (bijna) voorbij is, als u dit leest, daarom toch nog een gezegend 2024 (het kan nog). Dank ook voor de kaarten, mails en persoonlijke wensen die we mochten ontvangen. Het doet je goed.

Er wordt altijd gezegd dat de eerste keer altijd het spannendste is. Dat is natuurlijk ook zo. De eerste keer voorgegaan in Jacobskerk of de Zonnebrinkkerk, de eerste keer een vergadering meemaken van de Kerkenraad of de pastorale teams. De eerste keer voorgegaan in Groenlo op 7 januari. De eerste keer 'Kerkenwerk' schrijven en noem maar op.

Het is allemaal achter de rug. En het viel gelukkig mee. Nu gaan we 'echt' aan de slag, om het zomaar te zeggen. Wanneer u contact met mij wil, aarzel dan niet om zelf even contact op te nemen of via de wijkmedewerkers. We zijn er voor.

Op vrijdag 5 januari is overleden Gerrit Bernhard Veldboom, zijn roepnaam was Gerrit. Gerrit heeft lang met zijn ouders gewoond aan de Scholtenenk. De laatste jaren woonde hij in Pronsweide. Gerrit was lid van onze gemeente. Zijn afscheidsdienst heeft vrijdag 12 januari plaatsgevonden. Deze dienst werd geleid door Jan Kuipers, voorganger van gebouw Irene. Zij waren vroeger buurjongens en heeft Gerrit goed gekend. We hebben Gerrit zondag 14 januari herdacht in de Jacobskerk.

ds. Wout Alserda



Ds. J.S. Struijk
Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronsweide en groepswoningen Goorweg 12 en 12a:
eigen predikant of kerkelijk werker.

Albe (toga)

Enkele maanden geleden, nadat ik een uitvaart had geleid en in de hal van de Zonnebrink van een kopje koffie en broodje genoot, kwam Elly van Ballegooijen naar mij toe. Zij was aanwezig geweest bij de uitvaart en in ons gesprek deed zij mij een geweldig aanbod. De albe van haar overleden man Jan hing bij haar nog steeds in de kast en zij bood deze aan mij aan. Ik was er helemaal stil van, wat een prachtig gebaar.

Net voor Kerst heb ik bij Elly en Egbert een kopje koffie gedronken en daar de albe gepast. Hij was iets te groot, maar met een moeder die coupeuse is, is dat verholpen en is de albe passend gemaakt voor mij. Vanaf dit jaar zal ik, in liefdevolle en dankbare herinnering aan Jan van Ballegooijen, zijn (en nu mijn) albe dragen bij de diensten waarin ik voor ga. Deze albe is dus niet zomaar een ambtsgewaad, maar heeft voor mij een grote emotionele waarde. Ik ben dankbaar en blij dat ik deze dragen mag.

Balinkes/Hazelder

Op donderdag 25 januari komen de beide wijkteams weer bij elkaar. Op de agenda staat dan o.a. de invulling van de wijkontmoeting op 14 maart a.s. Deze is van 14.30 - 16.30 in het Zonnebrink Centrum. Verdere informatie volgt t.z.t.

Coördinatoren Uitvaartgroep

Binnen de coördinatoren van de Uitvaart-

groep hebben Wim en Nel Bosma aangegeven te willen stoppen met hun werk. Wim en Nel, hartelijk dank voor jullie jarenlange trouwe inzet binnen de Uitvaartgroep. Onze dank wordt ondersteund met een bloemetje dat binnenkort bij jullie bezorgd zal worden.

Per 1 januari is Rianne Korten toegevoegd aan het team van coördinatoren, zodat we weer op volle sterkte zijn. Rianne, hartelijk welkom en een goede tijd gewenst als coördinator.

Contact

Wilt u graag dat ik u bezoek of zijn er andere vragen, neemt u dan gerust contact met mij op via mail, telefoon of app. Mijn werkdagen zijn (in principe) maandag tot en met donderdag.

Petra Veerbeek

Een nieuw jaar is weer begonnen. Een begin met oorlog elders in de wereld en in ons land politieke onzekerheid. Ondanks dit alles mogen we blijven vertrouwen! Ik wens u veel Heil en Zegen voor 2024.

De collecte in november en december voor de Voedsel- en Kledingbank heeft € 470,95 opgebracht.

We ontvingen uit de Pelkwijk 2 giften van € 20,- en één van € 5,-.
Hartelijk dank.

Chris Wijnveen



Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:

Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*

Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) · www.guv.nl

Ook voor uw uitvaartverzekering!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leeghwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Bouwbedrijf



*Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk*

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

8.15 uur. Ik loop het pand binnen waar gisteravond nog een band repeteerde en een groep vrouwen hebben gerouwd. De vriend van hun vriendin overleed plotse-ling en nu kwamen ze hier om hun verdriet te delen.

De keuken is opgeruimd en netjes achter gelaten, ik zet koffie.

Mijn afspraak van half 9 komt binnen en aan de keukentafel praten we over de toekomst van Klimop en waarin de inhoudelijke verdieping gevonden kan worden. Even later komt een beroeps- muzikant binnen en wil bij ons gaan zitten. 'We zitten even in overleg,' zeg ik en ik zie haar beteuterd zich onwelkom voelen en voeg snel toe: 'Maar je bent welkom, mag ik vragen wat je komt doen.' Ze vertelt dat ze heeft afgespro- ken met de buurman om samen muziek te maken. Ze loopt naar de muziek- kamer. Even later horen we prachtige harmonieën klinken.

Even later, mijn eerste afspraak is voor- bij, is de buurman ook gearriveerd en drinken we koffie met een nieuwe pianist. Samen praten we over ervaring in optreden, inspiratie vinden in muziek en hoe je gevoelige snaren kunt raken. Ondertussen snij ik de uien en tomaten voor de soep van 's avonds. Ook praten we over hoe we bij Klimop muziek als inspiratiebron willen gebruiken en over mini concertjes van pionierende muzi- kanten die zich durven te geven.

De volgende afspraak dient zich aan. We hebben het over hoe asielzoekers niet worden gezien in de samenleving en hoe wij ons daar hard voor kunnen maken. Ook spreken we over waar Klimop de toekomst zal hebben. Er klopt iemand op de deur. Ze had geen afspraak of specifiek doel. Het is een oude bekende die tot enkele maanden terug regelmatig aanwaarde en benieuwd was hoe het bij ons was. Ze roert de soep en pakt de afwasmachine uit terwijl ik mijn gesprek afmaak.

Het is 11.15 uur. De docent Nederlands van het Taalhuis komt binnen omdat hij heeft afgesproken met een Irakese bedrijfseconome die asielzoeker in

Nederland is. Hij helpt haar met huis- werkopdrachten. Hij vertelt dat hij dit werk zo waardevol vindt om te doen en er graag zijn vrije tijd voor opoffert, elke week enkele uren.

De muziekrepetitie is afgelopen en met de 'buurmanzanger' drink ik een kopje koffie. Hoe zingen zijn leven heeft veranderd. 'Dankzij Klimop ben ik gaan zingen.' Die steek ik in m'n zak. Ik weet dat hij zocht naar zo'n plek en wie zoekt, die vindt nu eenmaal. En ik weet dat hij zélf heeft bijgedragen aan de totstandkoming van Klimop, de idealen, de uitvoering, hij is voor een deel daardoor zelf Klimop.

Het is 12.15 uur, op een vrijdag. Dit is het moment dat Klimop doorgaans hele- maal niet geopend is, dat dit niet plaats had kunnen vinden. Al deze hoofdper- sonen hebben ook elkaar ontmoet in deze paar uurtjes, ze hebben nieuwe gezichten gezien, standpunten en inspiratie uitgewisseld of hun hart gelucht.

Ergens waaide er een geest van inspiratie, a wind of change, Begeistering, er waaide een wind van beweging en bevlogenheid, die ik als een heilige geest aanvoel.

De openingstijden moeten nog beginnen, vanmiddag, als we gaan koken met elkaar. Of wanneer de gitaarles begint tussen een Winterswijker en een Afghaan. Of wanneer er achttien mensen binnenkomen op zoek naar ontmoeting, maaltijd, gezelligheid, warmte, veiligheid. Maar ook zonder dat al in de middag, was deze dag nu al geslaagd vóór het middaguur!

Mededelingen:

- tot 2 maart is Klimop op zaterdag gesloten i.v.m. te weinig tuinactiviteiten
- 40-dagen tijd: een gesprek hierover en een consuminderen-uitdaging om samen aan te gaan. Houdt Zondags- brief en Klimop nieuwsbrief in de gaten voor updates.

Leander Grooten

de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

Giften

Wijk A

Al dan niet n.a.v. de Kerstattenties mochten wij in de afgelopen periode de volgende giften in ontvangst nemen, waarvoor onze hartelijke dank! (Tenzij anders vermeld: allen bestemd voor de wijkkas.)

Via Ine Sandmann 6 x € 10,= en 2 x € 20,=; via Annie Klein Brinke € 20,= en 4 x € 10,=; via Annie Luiten € 10,= en € 20,= en daarnaast € 10,= voor de bloemencommissie; via Annie Wilterdink 2 x € 5,= en 2 x € 10,=; via Riet Esselink 2 x € 10,= en daarnaast € 20,= voor de kerk en nogmaals € 20,=, waarvan € 10,= voor de wijkkas en € 10,= voor de kerk; via Henca Kruisselbrink 2 x € 10,=; via Wim en Trijntje Dunnewold 2 x € 20,=; 2 x € 30,=; 1 x € 15,=; 6 x € 10,=; 1 x € 6,= en 1 x € 5,=; via Jan te Brinke € 15,= en 2 x € 10,=; via Hennie Toebes 5 x € 10,=; via Joke Wieberdink € 20,=; via Ineke Aalbers € 10,=; via Barbara Poot € 5,=; via Miranda Jentink 4 x € 10,= en 1 x € 20,=; via Wilma Overkamp € 20,=; via Mariejan Wientjes € 10,= en via Atie Huiskamp 2 x € 10,=. Via ds. Hovinga € 40,= voor de wijkkas van Ratum.
Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B1

Allereerst namens de bezoekmedewerkers van wijk B1, nog veel heil en zegen voor 2024.

De laatste weken van 2023 hebben wij de volgende giften binnengekregen:

Via Gerda Lichtenberg: 2 x € 10,= voor de wijkkas en € 10,= voor de kerk.

Via Netty Klomp: 3 x € 20,= en 2 x € 10,= voor de wijkkas. Via Dinie Vreeman: € 20,= voor de wijkkas. Via Ina Stemetdink: 2 x € 10,= voor de wijkkas. Via Nel Bosma: 2 x € 10,= en 2 x € 5,= eveneens voor de wijkkas. Via Diny Lamers: € 10,= en € 20,= voor de wijkkas. Via Tonnie ter Vrugt: € 10,= voor de wijkkas. Via Gerrie Grievink: 3 x € 10,= en 1 x € 5,= voor de wijkkas en € 50,= voor het jeugdwerk. Via Annie Meinen: 1 x € 30,=, 2 x € 20,=, 2 x € 10,=, 1 x € 15,= en 1 x € 5,= alles voor de wijkkas.

Via Beppie ten Pas: € 20,= voor de wijkkas en via Cobi Jentink: € 10,= en € 5,= voor de kerk.

Allen hartelijk dank hiervoor!

Met een vriendelijke groet,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman 1 x € 10,= ontvangen en via Jan Grevers 6 x € 10,= en 1 x € 15,= en 1 x € 20,= ontvangen en via Johanna Grevers 2 x € 5,= en 1 x € 10,= ontvangen en via Benno van Lochem 2 x € 10,= en 1 x € 5,= en via Binie Leeuwerke 1 x € 10,= en 1 x € 5,= ontvangen.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten

Helma te Grotenhuis

Wijk C

Voor de wijkkas mochten we in de maand december de volgende giften ontvangen:

Via Janny Abbink € 15,=, € 10,= en € 5,=.

Via ds. Struijk € 20,=. Via Ina Duenk € 20,=

€ 9,= en 2 x € 10,=. Via Dinie Hoenink 1 x € 5,= en 2 x € 10,=. Via Rianne Ruessink € 5,=. Via Wilma Wiggers € 5,= en € 32,=.

Via Anke Hoijtink 1 x € 20,= en 2 x € 10,= en via Annie Oonk € 20,= en € 5,=.

Heel hartelijk dank voor uw giften.

Een vriendelijke groet van

Annie Oonk

Wijk D

In de afgelopen periode zijn de volgende giften binnengekomen:

Via Bea Mallegrom een gift van € 5,= voor Trefpunt.

Via Riek Bargeman 2x een gift van € 5,= voor de wijkkas.

Via Johanna Pennings een gift van € 5,= voor de kerstattenties, Een gift van € 20,= waarvan € 10,= voor de kerstattenties, € 5,= voor de wijkkas en € 5,= voor de Jeugd. Een gift van € 30,= voor de wijkkas. Een gift van 20,= waarvan € 10,= voor de wijkkas en € 10,= voor de Kerk. Een gift van € 20,= voor de Kerk. Een gift van € 10,= voor de kerstattenties. Een gift van € 10,= voor de wijkkas en een gift van € 15,= waarvan € 5,= voor de wijkkas en € 10,= voor de Jeugd.

Via Joke Droppers 2 giften van € 10,= voor de wijkkas.

Via Dini Wensink een gift van € 10,= en € 25,= voor de Kerk en een gift van € 10,= voor de wijkkas

Via Mieke Hermsen een gift van € 10,= en € 20,= voor de wijkkas.

We ontvingen uit de Pelkwijk 2 giften van € 20,= en één van € 5,=.

Allen hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers



Van de Kerkenraad

Op 14 december kwam de Kerkenraad weer bijeen. De belangrijkste punten tijdens deze vergadering waren:

- eerst **een verzuim herstellen**: voor de samenvoeging van de Hervormde Gemeente Groenlo en de Protestantse Gemeente Winterswijk is een adviseur gevonden: de heer H.J. Korenberg, voormalig scriba van de PGW, begeleidt dit proces met raad en daad.
- **evaluatie avondmaal met kleine bekertjes**: i.v.m. de CORONA-periode werd de viering van het avondmaal met kleine bekertjes gedaan. Dit was destijds een verstandig besluit. Maar als iets uit de nood geboren is, moet je ook evalueren: 'houden we dit zo?' of 'wordt het weer tijd om op het besluit terug te keren?'. Al pratende kwamen tot de conclusie dat er veel voors en tegens zijn. Op de gemeentevond willen we deze vraag graag voorleggen aan de gemeenteleden: wat doen we met de kleine bekertjes?
- **kerkdiensten in de wintermaanden**: 'Brr, wat is het koud in de Jacobskerk' in de periode november – half maart'. Jassen aanhouden, dus. En daarom horen we ook de vraag: 'waarom kerken we in de winter niet in de Zonnebrinkkerk?'. De energiecrisis van de afgelopen 2 jaar maakt dat de kosten om de Jacobskerk te verwarmen torenhoog werden. Eigenlijk niet betalen. Daarom werd de binnentemperatuur vastgesteld op 15 graden. Dit was nog acceptabel voor het monumentale orgel en de fresco's. Inmiddels zijn de tarieven weer gedaald, maar nog lang niet op het niveau van 2020. Je zou kunnen denken aan een beperkte openstelling: wel voor de kerstdiensten en Musica Jacobi, niet voor de 'gewone kerkdiensten'. Ook dit punt willen we graag voorleggen aan de gemeente tijdens een gemeentevergadering.
- **Klimop**: de Diaconie financiert dit project de komende jaren voor € 60.000,- per jaar. Ook komen er extra collectes voor deze belangrijke Pioniersplek.
- **overdracht Jacobskerk**: door Corona en energiecrisis lag dit proces niet echt stil, maar het stond wel op een laag pitje. (En eerlijk is eerlijk: met de energietarieven van 2022 en 2023 was het gebouw niet te exploiteren; de PGW heeft zéér diep in de geldbuidel moeten tasten om de temperatuur op 15 graden te houden.) Vanaf de zomer van 2023 is het proces in positieve zin weer op gang gekomen. I.v.m. de energieproblematiek kunnen eigenaren van bijv. rijksmonumenten in aanmerking komen voor een duurzaamheidssubsidie. Veel monumentale gebouwen zoals bijv. de Jacobskerk kunnen ook in aanmerking komen voor diverse fondsen om het gebouw voor de toekomst te behouden, bijv. kan de Jacobskerk na aanpassingen ook andere functies krijgen. De eerste aanvraag voor de duurzaamheidssubsidie was een voltreffer: de PGW/Stichting Bestuur Jacobskerk heeft een bedrag van ruim € 600.000,- ontvangen voor de verduurzaming. Nu het perspectief voor het gebouw weer positiever is, vinden we het van belang met u als leden van de PGW, maar zeker als eersten ook met de personeelsleden van de PGW goed te communiceren over de voortgang van dit proces. In januari '24 denken we na over hoe het een en ander het beste kan.
- In **de werkgroep HGG en PGW** zijn op 13 november de volgende punten besproken:
 - Doopvragen: tekst van de PGW
 - Deelname Avondmaal: wordt 'Avondmaal' in de tekst van de PGW
 - Kiesrecht: de tabel van de PGW wordt overgenomen, omdat hierin zo ruim mogelijk wordt uitgenodigd
 - Verkiezing ambtsdragers: tekst van de PGW
 - Verkiezingsmaand: volgens de tekst van de PGW
 - Verkiezingsvorm: volgens de tekst van de PGW
 - Zegenen levensverbintenissen: volgens de tekst van de PGW
 - Naam: Protestantse Gemeente Groenlo Winterswijk, gevestigd te Winterswijk

Sjaak (Izaäk) Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergadering

22 februari, 19.30 uur

De vergadering vindt plaats in het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!



Collegebesognes

Als ik naar buiten kijk, terwijl ik dit schrijf, is daar het laatste restje sneeuw en erboven een mooie, blauwe lucht: Het vriest en alles vraagt om genieten van het (nu eens niet natte) buitenleven...

Waarom kan dat nu niet voor deze hele wereldbol gelden: een Nieuw jaar, een Nieuw begin... zonder wapens, bommen, overstromingen, aardbevingen, hongersnood en allerlei verdrietige onderlinge nargigheid... ver weg of juist dichtbij.

Zullen wij zelf kijken wat we voor mogelijkheden hebben om een ander te helpen... burens, eenzame, verdrietige of asiel vragende mensen die uit pure nood en angst hun land verlaten...

Ik kwam toevallig onderstaand gedichtje tegen, geschreven door Toon Hermans

*"Wat schort er aan de samenleving? "
vraagt ons een vette krantenkop
Het antwoord luidt: 'de samenleving'
houdt meestal bij de voordeur op...
Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen!!*

Namens het College van Kerkrentmeesters

Samen een heel goed 2024 toegewenst!!

Anneke Stans, voorzitter

Opbrengst collecte 4e kwartaal 2023

Bloemencommissie	515,02
Diaconie	2.840,36
Jeugdwerk	25,00
Kerk	2.531,20
KIA advent	180,09
KIA diaconaat	212,97
KIA kinderen in de knel	316,25
KIA najaarszending	327,87
KIA werelddiaconaat	252,05
Multimediamiddelen	25,00
Musica Jacobi	903,05
Orgelfonds	175,35
PKN JOP	85,50
PKN kerk & Israël	41,00
PKN missionair werk	174,75
PKN pastoraat	470,97
Sectiewerk eigen gemeente	83,00
	<u>9.159,43</u>

Kerkbalans

Toegezegd 2023: € 355.158,-

Ontvangen per 10 januari: € 353.566,-

Dat is 99,6 %.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!

Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pg winterswijk.nl.

Uw bestelling collectebonnen wordt gratis thuisbezorgd!

Inzameling Voedselbank Product van de maand



Boodschappenbriefje (niet vergeten te halen)

Januari: koffie

Februari: tandpasta | tandenborstel

Maart: houdbare zuivelproducten

April: rijst, macaroni, spaghetti

Mei: schoonmaakmiddelen

Juni: suiker

Juli: mix voor macaroni | rijst ed.

Augustus: nootmuskaat, peper, kerrie ed.

September: broodbeleg jam, hagelslag ed.

Oktober: blikjes leverpastei, knipjes smeerkaas

November: blikgroente

December: blikjes ragout | vis ed.

Dank u wel!

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden.

Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.



EBBERS MECHANISATIE BV

HUISKAMP b.v.
WINTERSWIJK

Waliëneweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



**Groencentrum
Wenninkhof nog groter**

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

**Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje**



**HOVENERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF**

Hoerinkstege 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADDEAU'S
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl

In Memoriam

Harmina Berendina Droppers – Bollen

31 december 1934 - 25 november 2023

Mini werd geboren op Oudejaarsdag 1934 en groeide op in een christelijk gezin. Na de lagere school was doorleren er niet bij. Mini ging aan het werk bij de familie Willink, waar ze een gezin met 6 zonen hielp. Daar heeft Mini het goed gehad. Eind 1955 kreeg Mini verkering met Henk Droppers en ze trouwden op 17 oktober 1961. Er werden in de loop van de jaren drie kinderen geboren.

Mini hield van zingen, jarenlang was ze trouw lid van het Hervormd Zangkoor. Geloof en de kerk waren belangrijk binnen het gezin en Mini is jaren ouderling geweest.

Aan de Eelinkstraat was Mini regelmatig bezig in de groente- en bloementuin. Samen met Henk werd er van alles ingeweekt en werden er veel soorten jam gemaakt.

Ook handwerken deed Mini graag: truien breien, haken en meters gordijnen maken voor al de verhuizingen van de kinderen.

Toen de kinderen ouder waren ging Mini weer aan het werk, als oppasmoeder en later oppasoma voor de kleinkinderen.

Vakanties waren er ook, niet te ver weg, het liefst naar Texel of het Sauerland. Maar ook met de bus naar Zuid-Duitsland en Zwitserland.

In juni 2021 verhuisden Mini en Henk naar de Pelkwijk, naar een ruim appartement.

Mini voelde zich daar meteen op haar gemak. Toch namen de lichamelijke ongemakken toe, waardoor ze steeds minder buiten de deur kwam.

Toen een ziekenhuisopname noodzakelijk was, beseftte Mini dat ze zou gaan sterven. Ze sprak van haar geloof in God en de hemel, dat gaf haar houvast en rust. In de nacht is Mini overleden.

Tijdens de afscheidsdienst luisterden we naar een opname van het HZW van het lied "You raise me up", een lied dat Mini zeer dierbaar was. Dat Gods' liefde en troost jullie op mogen tillen, vandaag, morgen en de komende tijd.

**Familie Droppers
Petra Veerbeek**

Annie Ros-Kolstee

11 mei 1938 - 7 december 2023

Onverwacht kwam er een einde aan het leven van Annie Ros-Kolstee. Nadat ze gelukkig nog afscheid heeft kunnen nemen van haar kinderen, is ze vredig en rustig ingeslapen.

Annie werd geboren in Aalten en kwam uit een groot gezin van elf kinderen. Annie deed de Mulo en had ook nog graag verder onderwijs willen volgen, maar dat zat er helaas niet in. Na haar schooltijd volgde ze cursussen tot boekhouder en kon ze aan de slag bij een accountantskantoor. In die periode leerde ze ook haar man Jan Ros kennen, met wie ze in 1963 trouwde. Samen kregen ze drie dochters, voor wie ze een lieve en zorgzame moeder was.

Annie werkte mee in hun gezamenlijke bedrijf, Ros Bouwmaterialen, waar ze de administratie verzorgde. Groot was hun verdriet toen dit bedrijf in de jaren '80 failliet ging. Daar kwam nog bij dat haar man ernstige problemen met zijn gezondheid kreeg. Annie die veel aan haar man had overgelaten, nam nu een grotere taak op zich in het afgeslankte bedrijf dat na het faillissement voortgezet kon worden.

Ook anderszins was Annie actief, tot op het laatst van haar leven. Ze was lid van minstens twee handwerkclubjes en heeft heel wat afgebreid, gehaakt en genaaid. Ze zat in het bestuur van de Passage en ze was echt een buitenmens. Ze hield van wandelen, fietsen en was graag bezig in de tuin. Toen haar man bijna vier jaar geleden overleed, wist ze, hoe moeilijk ook, de draad van het leven weer op te pakken. Annie had een oprechte belangstelling voor anderen, bood vaak haar hulp aan en was voor velen een luisterend oor. Geestelijk ging ze de laatste tijd achteruit. En hoewel ze dit op bewonderenswaardige manier accepteerde, maakte ze zich wel zorgen over hoe het verder moest. Die zorg is haar nu ontnomen.

In de herdenkingsdienst hebben we de woorden gelezen die ook bij het afscheid van haar man centraal hadden gestaan. 'Als God een deur sluit, opent Hij elders weer een venster'. Zelfs als het bij ons ophoudt, als ons leven ten einde komt, dan nog blijft Hij ons dragen, door de dood heen.

Ds. Freerk Hovinga

Johan van Lochem

2 maart 1940 – 11 december 2023

Hans heeft zijn hele leven in Winterswijk gewoond. Hij was het eerste kind in het gezin Van Lochem. Zes jaar later werd zijn zus Ria geboren. Al jong had Hans interesse in muziek; hij heeft heel wat jaren saxofoon gespeeld bij de muziekvereniging 'de Eendracht'.

Op 21 mei 1963 is hij getrouwd met Diny van Lochem, hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van Harriët en Gerben. Hans dacht zijn vader op te volgen, die was horlogemaker, maar is toch een administratieve richting op gegaan. Hij was gek op cijfers. Ruim twintig jaar heeft hij o.a. gewerkt als administrateur bij 'de 'Pelkwijk'.

Zwitserland was wel veertig jaar het vakantieland van Hans en Diny. In 2018 lukte het om gezond-

heidsredenen niet meer om op vakantie te gaan. Met name het afgelopen jaar was niet gemakkelijk. Gelukkig zijn ze samen nog naar de 'Pelkwijk' verhuisd, een hele geruststelling voor Hans.

Op zaterdag 18 december hebben we afscheid genomen van Hans in een dienst vanuit de Zonnebrinkkerk. Geluisterd naar muziek en liederen gezongen die hij zelf had uitgezocht. We hebben stilgestaan bij woorden uit psalm 121. De Heer gaat met ons mee op onze reis door het leven. Hij is erbij in vreugde en bij verdriet.

Laat dat Diny, de kinderen en kleinkinderen en allen die Hans liefhadden tot troost zijn.

Annemarie de Boer - Niemeijer

Johanna Oonk-Heesen

30 oktober 1937 – 21 december 2023

Op de avond van de kortste dag van het jaar overleed Johanna Oonk-Heesen in het hospice De Lelie, waar ze liefdevol verzorgd werd. Tot het laatst van haar leven heeft zij op haar geliefde plek aan de Harkel Wassinkweg kunnen wonen. Ze genoot er van haar mooie kleine huis en van de natuur om haar heen.

Johanna werd geboren in Ratum en kwam uit een gezin met drie kinderen. Ze was drie jaar toen haar vader door een ongeluk om het leven kwam. Ze groeide op in de periode in en rond de Tweede Wereldoorlog, veel was er niet en er moest al van jongs af hard gewerkt worden.

In 1960 trouwde ze met Wim Oonk en samen kregen ze drie kinderen, voor wie zij een zorgzame en lieve moeder was. Het was een drukke tijd, naast de zorg voor de kinderen, werkte zij volop mee op hun bedrijf, een stierenmesterij. Toen haar man begin zestig was, werd hij getroffen door een hersenbloeding. Vijf jaar lang heeft Johanna voor hem gezorgd. Het waren intensieve, maar ook waardevolle jaren.

Na zijn overlijden en toen het bedrijf aan de kant

was, brak er een nieuwe periode aan. Johanna kreeg veel meer tijd voor de dingen die ze graag deed. Ze genoot van haar groente- en bloementuin, speelde kaart en deed mee aan andere spelletjesavonden. Vooral genoot ze van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, die ook graag bij haar kwamen en met wie ze van alles ondernomen heeft.

Een gemakkelijk leven heeft Johanna niet gehad, maar dapper heeft ze zich door alle moeilijkheden heen geslagen. Bij haar overheerste vooral het gevoel van dankbaarheid om alles wat haar gegeven werd. In de liefde en aandacht die ze kreeg van lieve mensen om haar heen, zag zij kleine stukjes hemel op aarde. In haar afscheidsdienst hebben we woorden gelezen van Jezus die ons oproept om naar de vogels en de bloemen te kijken. Zoals de Hemelse Vader zorgt voor de vogels en de bloemen, zo zal Hij ook voor ons mensen zorgen. Aan zijn zorg hebben we Johanna Oonk-Heesen toevertrouwd.

Ds. Freerk Hovinga

Mattheus ten Wolde

8 juli 1940 – 30 december 2023

Thijs werd geboren in de Beemster. Met zijn twee broers en zijn zus groeide hij daar op. Na de HBS studeerde hij in Wageningen aan de Hogere Agrarische Landbouwschool. In 1962 trouwde Thijs met Sybrecht (Siep) Westerneng. Het gezin verhuisde in 1966 naar Winterswijk waar Thijs docent werd. In 1973 werd Thijs directeur van de Middelbare Agrarische Landbouwschool. Een jonge directeur van net 30 jaar maar die wel een natuurlijk gezag uitstraalde. Later werd hij bij een fusie regiodirecteur. Thijs was gedreven in alles wat hij deed. Hij was gedreven om zijn leerlingen goed agrarisch onderwijs te kunnen laten geven. Hij was gedreven om zijn collega's een fijne werkomgeving te bieden. Hij nam de tijd om met iedereen te praten en hield van openheid en eerlijkheid.

Toen Thijs 53 jaar was ging hij met de VUT maar hij bleef actief. Hij bleef gedreven, nu om ouderen goede zorg te bieden als directeur van het verpleeghuis De Pelkwijk. Ook hier stond zijn deur voor iedereen open. Ook werd hij actief voor het cultureel erfgoed van boeren. Dit deed hij bij de Stichting Boerengoed. Thijs was gedreven bij zijn paarden, en wat kon hij dan fanatiek zijn. Een groot

verdriet was er toen zijn vrouw Siep overleed, zijn steun en toeverlaat. Hij was veel weg en bezocht graag anderen. Zo kreeg hij weer contact met Jannie Pronk. Jannie verhuisde naar Winterswijk en in 2009 trouwden ze. Thijs vond zichzelf weer en samen hebben ze nog veel genoten en samen gedaan. De laatste jaren werd Thijs zachter en milder, wat minder fanatiek. Ook werd hij vrijwilliger bij de Jacobskerk. Hij keek steeds meer terug op zijn leven en maakte de balans op. Hij accepteerde ook steeds beter een situatie als hij deze niet kon veranderen. Er kwam steeds meer en meer een rust over hem.

Op zaterdag 30 december kwam er plotseling een einde aan het leven van Thijs. We hebben Thijs op maandag 8 januari herdacht in een afscheidsdienst in de Jacobskerk. We hebben even stilgestaan bij de woorden uit 1 Korintiërs 13: 'De liefde zal nooit vergaan', een tekst die Thijs zelf had uitgezocht. Daarna hebben we Thijs begraven op de Begraafplaats te Winterswijk. We wensen zijn vrouw Jannie en (klein)kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Ds. Wout Alserda

Rectificatie

Helaas stond in de tekst van het In Memoriam van mevrouw Joke Sløetjes-Klein Wolterink de overlijdensdatum verkeerd vermeld. Mevr. Sloetjes is overleden op **15 november 2023**. Excuses voor deze storende fout.

Agenda

Februari

8	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
11	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
14 feb-27 mrt			
	19.00 uur	elke wo bezinningsmoment *	diverse locaties
15	20.00 uur	Liedboeksessions *	Johanneshof, Lichtenvoorde
16	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
16	19.30 uur	Place2B	Den Angang
20	14.30 uur	Lezing Trefpunt	Zonnebrink Centrum

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Inloop voor ontmoeting

Elke dinsdag en woensdag 9.30-12.00 uur en elke vrijdag vanaf 15.00 uur

Kletsproat & Droad

Elke donderdag handwerken 13.30-16.00 uur

TGIF maaltijden

Elke vrijdag om 18.00 uur (kosten € 2,-, opgave 06 - 37 47 96 20 of klimopwinterswijk@gmail.com)

Kerkenwerk

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactiesamenstelling

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Inleverdatum kopij

Uiterlijk woensdag 7 februari 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 22 februari.

Adverteren in Kerkenwerk

kerkenwerk@pgwinterswijk.nl
Dhr. D.J. Wensink

Zondagsbrief

zondagsbrief@pgwinterswijk.nl

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95
kerkelijkbureau@pgwinterswijk.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
koters@pgwinterswijk.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

Kerkenraad

Voorzitter: ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87
Scriba: dhr. I. Stans, tel. 51 88 73
kerkenraad@pgwinterswijk.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73
Secretaris: mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter: mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72
diaconie@pgwinterswijk.nl
Bankrekening: NL63RABO 0371 2037 59

Kerkdiensten

Jacobskerk

28 januari geen dienst

4 februari Kliederkerk
Klimop, Noteboomstraat 20

11 februari **10.00 uur**
Ds. W. Alserda
19.00 uur
Musica Jacobi
m.m.v. Zonnebrinkcantorij

18 februari geen dienst

Zonnebrinkkerk

10.00 uur Maaltijd van de Heer
ds. W. Alserda
kindernevendienst

19.00 uur Komdienst
dhr. C. Tetelepta
m.m.v. PGW-band
geen ringleiding aanwezig

10.00 uur
Ds. F. Brandenburg

geen dienst

10.00 uur
Ds. J. Struijk
kindernevendienst

Collecten

1 Diaconie
2 Multimediamiddelen

1 Kerk
2 sectie eigen gemeente
werk

1 Diaconie
2 KIA, noodhulp
Musica Jacobi

1 Kerk
2 Orgelfonds

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

30 jan Evangelisatiekoor
13 febr Petra Speelman

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

30 jan Evangelisatiekoor
13 febr Petra Speelman

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

27 jan Evangelisatiekoor
10 febr Petra Speelman

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

28 jan ds. G. Braam
4 febr Rianne Luiten
11 febr mevr. G. Hallerdijk
18 febr ds. Hanny Wassink

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Kruiswoordpuzzel

Vul aan de hand van bijgaande omschrijvingen de puzzel in. Vul daarna de onderste balk in. Neem hiervoor de letters uit de overeenkomstig genummerde vakjes van de puzzel.

Bij een juiste oplossing ziet de puzzelaar de vrome wens van puzzelbedenker Broeder Berggroen.



© BERKGROEN



Horizontaal

- 1 stad, waar de Moezel in de Rijn stroomt (7)
- 5 bereiding volgens islamitische voorschriften (5)
- 8 vrouwelijke godheid, bijv. Asjera (5)
- 9 mensen noemen God ook wel 'de
- 10 klein salarisje voor 'boontje' (7)
- 11 wie 'laatst' komt, komt volgens de Bijbel
- 12 zij vullen in supermarkten de voorraad aan (13)
- 15 janboel, ook meute (5)
- 17 ontdekker van de X-straling (7)
- 20 hel, vuurzee, ook Dante schreef hier over (7)
- 21 prinsenstad in Zuid-Holland (5)
- 22 zit hiervan een aantal in uw portemonnee? (5)
- 23 wat doet het als u buiten nat wordt? (7)

Verticaal

- 1 pylon, maar ook drankadem (5)
- 2 handdoek voor de badkamer (7)
- 3 serieusheid, ook jongensnaam (5)
- 4 transport van patiënten (13)
- 5 gereedschap om in harde rots te houwen (7)
- 6 babybroekje, pamber (5)
- 7 hiaten, lacunes (7)
- 12 uitstalkast (7)
- 13 deskundigen, kenners (7)
- 14 Godsgezanten, Gabriël en Michaël bijv. (7)
- 16 vaak kerkelijke gave (5)
- 18 vereist, noodzakelijk (5)
- 19 harde boomvruchten, ook in kerkmuziek? (5)

Oplossing Prijspuzzel Kerkenwerk 310

De oplossing is: Kerstfeest

De cadeaubon is gewonnen door:
dhr. C. Lensink

Van harte gefeliciteerd met uw prijs!

Oplossing Filippine Kerkenwerk 309



© BERKGROEN