



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

22e jaargang nummer 318 - donderdag 5 september 2024



De volgende editie verschijnt op 10 oktober

De zorgenboom

Een vrouw huurde een loodgieter in om haar te helpen bij het restaureren van een oude boerderij. De loodgieter had net de zware eerste dag van de opdracht afgerond. De dag begon al met een lekke band waardoor hij veel werktijd had verloren. Later begaf zijn elektrische boor het ook nog. Om de dag af te sluiten met zijn werkauto die niet meer wilde starten. De vrouw bracht de loodgieter met haar auto naar huis, de loodgieter zat stil voor zich uit te staren. Toen ze bij het huis van de loodgieter aankwamen vroeg hij haar of zij zijn gezin wilde ontmoeten. Toen ze naar de voordeur liepen, bleef de loodgieter even bij een kleine boom staan, hij raakte met zijn beide handen de uiteinden van de takken aan.

Toen de voordeur open ging, onderging de loodgieter een ware transformatie. Op zijn gebruinde gezicht verscheen een grote lach, hij knuffelde zijn twee jonge kinderen en gaf zijn vrouw een kus.

Toen de vrouw weer naar de auto liep, liep de loodgieter mee. Ze passeerde opnieuw de kleine boom, maar de vrouw kon haar nieuwsgierigheid niet onderdrukken. Ze vroeg hem naar wat zij hem eerder had zien doen bij de boom. "Oh, dat is mijn zorgenboom," antwoordde hij. "Ik weet dat ik niet compleet zonder zorgen kan werken, maar één ding weet ik zeker; deze zorgen horen niet thuis bij mijn vrouw en kinderen. Dus, elke avond wanneer ik thuiskom, hang ik mijn zorgen aan deze boom en vraag God of hij ze wil helpen oplossen. En elke morgen wanneer ik weer vertrek, pak ik mijn zorgen weer op. Maar er is een grappig ding," zei hij lachend, "wanneer ik ze in de ochtend weer oppak zijn het lang niet zoveel zorgen meer als dat ik mij herinner toen ik ze de avond ervoor ophing.

Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Matteüs 6:34

Bron: www.varietyreading.carlsguides.com
Vertaling: Esther Kooij



Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactie

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Kopijdatum volgend nummer

Woensdag 25 september 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 10 oktober en beslaat tijdvak 10 oktober t/m 14 november.
Kopij aanleveren via kerkenwerk@pggw.nl

Coverfoto

Young@Heart-dienst 7 juli j.l..
Foto: Corrie Janssen

In deze uitgave...



11 - De paden op...



27 - Samengaan

Boom des levens

door Kristie Legters

De Levensboom is een zeer belangrijk symbool in het jodendom en het christendom. Een heilige boom die in verband wordt gebracht met God zelf. De boom des levens die de relatie tussen de mens en God verbeeldt komt vanuit de Joodse traditie. Als ik aan deze boom denk gaan mijn gedachten uit naar de oorspronkelijke boom van Adam en Eva en waar zij de verboden vrucht aten. Anderen geloven dat de boom een voorstelling is van de Hof van Eden waar Adam en Eva leefden. In de christelijke traditie is de boom verbonden met Christus. Een boom is een levend organisme, kan als een kruis gezien worden waaraan Christus het leven liet voor ons allen. In het boeddhisme wordt de boom gezien als de belichaming van verlichting. Het symbool van de levensboom wordt vaak geassocieerd met religie en spiritualiteit en is ook een algemeen erkend symbool in kunst en architectuur.

Voor mij staat de boom voor kracht en groei. De boom maakt veel mee in zijn leven en is dus een verbinding met onze voorouders, onze familie en onze toekomst. De Levensboom wordt vaak afgebeeld met drie hoofdkenmerken: wortels, takken en bladeren. Wortels zijn de verbinding tussen nu en onze voorouderlijke geschiedenis. Takken vertegenwoordigen de verbindingen die we met anderen maken. Het gaat om de relaties waarbij we liefde en steun ontvangen van de mensen om ons heen. Bladeren staan voor de vruchten van onze arbeid. Als we hard werken plukken we de vruchten van onze inspanningen. Daarnaast staat de Levensboom ook voor onsterfelijkheid en wedergeboorte. Want de bomen in de winter verliezen hun bladeren en lijken dood. Maar in de lente ontvouwen zich nieuwe, frisse bladeren aan de boom. De onsterfelijkheid wordt gesymboliseerd, omdat de boom nieuwe zaden afgeeft die zijn essentie dragen, zodat de boom voorleeft via nieuwe jonge boompjes.

De iconografie van kunst en architectuur heb ik beter leren te begrijpen door de boeken die ik tijdens mijn studie Eerstegraads Lerarenopleiding Teken en Kunstgeschiedenis heb gelezen. Van Adam tot Zevende Hemel en De Beeldtaal van de Christelijke Kunst. Later heb ik Hall's Iconografisch Handboek gekocht waarin de belangrijkste thema's uit de Bijbel en de geschiedenis van het christendom worden besproken.

De boom van Jesse is een typologisch thema. Typologie staat voor leer, theorie. Voor een goed begrip van de middeleeuwse kunst is het noodzakelijk om de meest voorkomende typologieën te kunnen herkennen. Andere typologische thema's zijn de verhalen over Adam, Mozes en Jona. Adam is een duidelijk voorbeeld van een persoon uit het Oude Testament waarvan gezegd wordt dat hij een type van Christus is. Hij is het hoofd van het menselijk ras. Hij vertegenwoordigt ons. Wij vallen in Adam. De verbinding met Christus wordt gemaakt omdat Jezus het hoofd is van de nieuwe mensheid. Hij vertegenwoordigt ons, en wij worden in Hem opgewekt en verlost. Adam noemde ik al eerder in het verhaal over de Levensboom.

En Mozes geeft aan dat hij een beeld is van de toekomstige Profeet: "Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren" (Deut. 18:15) In het Nieuwe Testament komt Christus als zoon van God ten tonele en dat werd beschouwd als vervulling van alles wat in het Oude Testament was voorgezegd. Een voorbeeld uit het Evangelie van Mattheus gaf Christus zelf er al een voorbeeld van: "Jona verbleef drie dagen en drie nachten in de buik van het zee-monster, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde (Math. 12,40)" In deze verhalen lezen we de verbinding tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat ze niet zonder elkaar kunnen, dat de verhalen ook doorverteld dienen te worden middels de vele glas-in-lood-ramen in kathedralen in Europa. Die ramen zijn ook zo gemaakt dat de middeleeuwse mens ze begreep, want zij waren niet in staat om de Latijnse tekst te lezen in de Bijbel.

In de 9e eeuw werd het Glossa ordinaria geschreven waarin een opsomming staat van oudtestamentische voorafbeeldingen van het Nieuwe Testament. Dit boek heeft veel invloed gehad op het theologisch denken in de middeleeuwen en werd in grote getalen verspreid over heel Europa. En daar plukken wij nu nog de vruchten van!

In de christelijke traditie werd mij het verhaal van de Boom van Jesse aangereikt. De profetie van Jesaja (11: 1-3) dat een Messias zou voortkomen uit de familie van Isaï, de vader van David werd in de middeleeuwen gevisualiseerd in de vorm van een stamboom ofwel "Een twijg ontspruit aan de stronk van Isaï, een telg ontbloeit aan zijn wortel". Op de typische Jesseboom in het gebrandschilderd glas van een middeleeuwse kathedraal ziet men aan de voet van een boomstronk de achteroverliggende figuur van Isaï. Uit zijn lendenen groeit een boom, op de takken

waarvan zich de voorouders van Christus bevinden, met op het hoogste punt de Maagd Maria en de Verlosser. Zoals ook is te zien in de illustratie bij de tekst. In het vorige artikel (nr. 314) schreef ik over Jesaja's bijbehorende attributen; zaag, tang, boek en boomstronk.





Joods Leerhuis Aalten – Seizoen 2024-2025

Op maandag 9 september a.s. start het nieuwe cursusjaar van het Joods Leerhuis Aalten. We vervolgen onze lessenserie over de Joodse Feestrollen met het boek Ruth, dat verbonden is aan Sjevoet, de vijftigste dag na Pesach. Het is het feest van de gave van de 'Woorden ten leven' op de berg Horeb. Niet zomaar wordt op dat feest het verhaal van Ruth gelezen, want er is een onlosmakelijke band tussen het Woord en brood!

Nieuwsgierig geworden? Meld u aan bij het Joods Leerhuis Aalten via Henk Vis – mail: visschouten@hotmail.com of tel. (0543) 51 24 97.

De cursus wordt gegeven in een zaal van de Zuiderkerk, eenmaal per maand, op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. De kosten bedragen € 65,- incl. koffie/thee.

De cursusdata zijn: 9 september, 7 oktober, 4 november, 2 december, 6 januari 2025, 10 februari, 10 maart en 7 april.

Henk Vis

15 jaar Taizé-vieringen in Groenlo

Op dinsdag 23 september 2009 vond in Groenlo de eerste Taizé-viering plaats. De vieringen zijn niet meer weg te denken in Groenlo.

De locatie was tot nu in de maanden oktober t/m maart de Oude Calixtuskerk aan de Markt en van april t/m september de Calixtusbasiliek aan de gracht. Daar komt na 15 jaar verandering in: in de wintermaanden in de Calixtusbasiliek of de aangrenzende Calixtuszaal en in de zomermaanden in de Oude Calixtus.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022 is elke Taizé-viering een vredesgebed. De noodzaak om om vrede te bidden is sindsdien alleen maar toegenomen, ook de vrede in ons hart is soms moeilijk te bewaren bij het zien van zoveel geweld en ellende.

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er van 19.00u tot 19.45u een Taizé-vredesgebed: 11 – 25 september – 9 – 23 oktober – 13 – 27 november – 11 december – 8 – 22 januari – 12 – 26 februari – 12 – 26 maart. Daarna zijn de vieringen weer in de Oude Calixtus.

De gezangen zijn speciaal voor de gebedsvieringen in Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) gecomponeerd. Deze korte liederen zijn meditatief. Ze worden gedurende enkele minuten herhaald om afleidende gedachten tot rust te laten komen en de gebedstekst van het lied goed door te laten dringen. Mede door de eenvoud van de liederen en de herhalingen zijn ze makkelijk mee te zingen, ook als ze meerstemmig gezongen worden.

Ook kenmerkend voor Taizé-vieringen is het moment van stilte. Deze stilte duurt ongeveer 10 minuten en is bedoeld om te mediteren over de gezongen liederen, de gebeden en schriftlezing en om te bidden, dicht bij God te komen. Zijn stem laat zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in Zijn aanwezigheid, om Zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.

Om de sfeer van Taizé op te roepen wordt er gebruik gemaakt van veel waxinelichtjes en een oranje doek. Ook is er een speciaal kruis, dat identiek is aan dat in Taizé.

De vieringen verheugen zich in een min of meer vaste groep bezoekers. Men vindt er rust door het meditatieve karakter van de viering. De lichtjes en het oranje doek dragen zeker bij aan de mooie sfeer van de gebedsvieringen. Eén van de doelstellingen van de broedergemeenschap van Taizé is eenheid en verzoening tot stand te brengen. Met deze vieringen hopen we ook een bijdrage aan de oecumene te leveren.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een kop koffie of thee nog even met elkaar na te praten.



Peter Müller



Muziekvesper Musica Jacobi

Zondagavond 8 september is er om 19.00 uur Musica Jacobi met een muziekvesper in de Jacobskerk. Muzikale medewerking wordt verleend door altviolist Dominica Eyckmans en organist Wim Ruessink. Beiden verzorgden onlangs nog samen een marktconcert in de serie Muziek Centraal. Henk Vis is liturg van dienst. In de vesper klinkt naast de muziek ook de Schrift, zingen we liederen en is er ruimte voor inkeer en verstillig. Na afloop van de vesper wordt er gecollecteerd.

Wim Ruessink

Bach bij kaarslicht

Zaterdag 14 september om 20.15 uur wordt de orgelzomerconcert-serie Muziek Centraal, als te doen gebruikelijk, afgesloten met een Bach-concert. De Enschedese organist Gijs van Schoonhoven speelt werken van en rond Johann Sebastian Bach op het Naber/Metzler-orgel van de Jacobskerk. Medewerking wordt verleend door vocaal ensemble Triple4, dat enkele koralen zingt. Het concert is extra bijzonder omdat de kerk feestelijk wordt verlicht met kaarsen op de kroonluchters. De toegang tot het concert bedraagt € 10,-. Een drankje na afloop is daarbij inbegrepen.

Met de 'brommer' op vakantie

Ook op zondagmorgen 18 augustus (kerkdienst bij dominee De Jonge) waren er vakantiegangers in de kerkdienst. Dit keer waren er onder andere drie studenten bij ons te gast. En deze gasten studeerden allerdië Theologie in Kampen. En nu waren ze als vrienden op vakantie in Nederland op de brommer. Na de dienst bleven ze ook koffiedrinken. En zo zaten ze bij ons aan de tafel in de hal. Het was heel gezellig om te horen waar ze al waren geweest en dat zij ook af en toe pech hadden met hun brommers. Na de koffie wensten wij hun nog een fijne vakantie toe en buiten, achter de kerk, heb ik deze foto gemaakt.



Drie stoere theologen in spe op een brommer, mooi gezicht. Het lijkt wel een foto uit de jaren...

Johanna Grevers

Opening seizoen Trefpunt

dinsdag 24 september 14.30 uur

We beginnen deze middag in de kerkzaal van de Zonnebrinkkerk.

Ds. Hovinga zal onze voorganger zijn en Gerrit Hierkamp de organist.

Daarna gaan we samen naar de Zonenzaal, om met elkaar te genieten van een broodmaaltijd. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Dinie Oonk tot woensdag 18 september.

Het telefoonnummer van Dinie is: 06 - 51 96 53 83

Willy Rauwerdink

*Moge de weg van God
ons de richting wijzen
moge het schild van God
ons behouden
moge de legerwacht van God
over ons waaken
tegen de verlokkingen
van het kwaad en
de verleidingen van de wereld.*

(St. Patrick)

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:

Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Eén vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*



Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hartteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) www.guv.nl

Ook voor uw uitvaart verzekering!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

*Dienke
Nijboer*
UITVAARTBEGELEIDING

*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl

24
7

Rouwbegeleidingsgroep:

DOORleven en doorLEVEN

Verlies verweven in je leven

Wanneer je een groot verlies lijdt omdat iemand die je heel dierbaar is overlijdt, begint een periode van rouw. Niets zal meer hetzelfde zijn.

Het leven gaat door, maar voor jou is het lastig de draad weer op te pakken zo zonder degene die je liefhebt.

Rouwen is hard werken en er is niemand die rouw zo goed begrijpt als diegene die het zelf heeft meegeemaakt.

Daarom wordt er ook dit jaar weer een rouwbegeleidingsgroep opgestart.

In een zestal bijeenkomsten zullen we met elkaar delen wat ons bezighoudt aan de hand van een aantal thema's.

Natuurlijk zal de rouw en het verdriet na afloop van deze bijeenkomsten niet voorbij zijn. Hopelijk kun je, doordat je de ervaringen hebt gedeeld met lotgenoten, iets bruikbaar meenemen voor je verdere leven.

De eerste maanden van het rouwproces is er, naast de heftige emotie, vaak ook nog van alles te regelen.

Meestal kom je na een maand of drie in een andere fase van rouw waarbij het praten met mensen die hetzelfde meemaken helpend kan zijn.

Daarom is het advies pas aan deze groep deel te nemen als het overlijden langer dan drie maanden geleden is.

De rouwbegeleidingsgroep wordt geleid door Freerk Hovinga en Petra Veerbeek, pastores binnen de PGW.

Data 2024/2025:

25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 12 februari.

Locatie: Zonnebrink Centrum, Zonnebrink 61.

We beginnen telkens om 15.00 uur en eindigen uiterlijk om 17.00 uur.

Eerste bijeenkomst: 'Kennismaking'

Tijdens deze bijeenkomst maken we met elkaar kennis en daarnaast maken we ook kennis met de geliefde die er niet meer is door verhalen te delen.

Vragen als 'wie ben jij' en 'wie mis je' staan centraal.

Daarnaast is er ook ruimte om te vertellen wat jou overkomen is.

We vragen je voor deze bijeenkomst de rouwkaart mee te brengen.

Tweede bijeenkomst: 'Wat is rouwen'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over hoe het is om iemand verloren te hebben. Er wordt

ook uitleg gegeven over wat rouwen is en welke (voor)oordelen er bestaan t.a.v. rouwen.

Daarnaast is er ook aandacht voor de emoties die je hebt. Wat vind je daarin lastig? Wat is daarin goed?

Derde bijeenkomst: 'Het afscheid'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over hoe het afscheid was. Hoe is dat vormgegeven: met een kerkdienst, bijeenkomst, crematie of begrafenis?

Welke muziek klonk er? Welke rituelen waren of zijn daarin belangrijk? Hoe kijk je er op terug?

We vragen je voor deze bijeenkomst, zo mogelijk, een orde van dienst mee te brengen.

Vierde bijeenkomst: 'Periode na het overlijden tot nu toe'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over de gevoelens die er allemaal leven en halen we herinneringen op aan wie we missen.

Wat wil je bewaren? Wat wil/moet je loslaten?

Vijfde bijeenkomst: 'Periode na het overlijden tot nu toe'

Tijdens deze bijeenkomst spreken we met elkaar over wat jouw leven nu zin geeft. Waar haal je kracht uit? Hoe leef je door? Welke symbolen of rituelen zijn daarbij helpend?

We vragen je voor deze bijeenkomst een voorwerp mee te brengen dat je kracht geeft.

Zesde bijeenkomst: 'Afronding'

Tijdens deze laatste bijeenkomst spreken we over hoe jij je hebt aangepast aan de nieuwe situatie en hoe de overledene daarin een plek heeft. Dit doen we aan de hand van het maken van een collage.

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een broodmaaltijd.

Opgave

Iedereen die langer dan 3 maanden geleden een geliefde heeft verloren is welkom.

Je hoeft geen lid te zijn van de Protestantse Gemeente of jezelf als gelovig te zien om deel te nemen aan deze groep.

Maximaal aantal deelnemers: 8-10 personen.

Als je interesse hebt om deel te nemen, geef dit dan door aan:

Freerk Hovinga – tel. 06 - 19 73 69 86 /

f.hovinga@xs4all.nl

**Petra Veerbeek
Ds. Freerk Hovinga**

Vakantieoverdenking

Soms hei-j inens dat 't ow overvölt.
Wi-j zaten gezellig te lunchen op 'n terras in Gorssel. Nao de aerste kilomaeters, genieten van 'n tussendeurtjen.
Straks waer op de pedalen en dan... nao afloop nog efkes de kleine gäëtjes vullen...
Vakantietied, wat 'n luxe.

Rondumme, an andere täöfeltjes nog maer 'More'-mensen.
Interessant gezelschap. De gewichtigheid is an eur hele doon en laoten af te laezen.

Markkleding en schone könt zo op de catwalk flanaern. En de geur van parfums en lotions vermengd zich en komt boven de rökke van de koffie en 't zweet oet.
Haerlijk um zó in de koelte van de beume te genieten van zommerse oetzichten. 't Is bienao paradieselijk.

De gegoede grieze golf op pad. Lang laeve de E-Bike.
Simon Carmiggelt hef daor in 't verre verleden columns an-ewi-jd...
De bliebjes van luxe telefoons wet van gin opholden. Zée probaert via de iPhone dén ándern te bereiken. Want zo as op völle plaatsen bunt ok hier, de meeste leu al lange oet-epraot.

Zo gebeurt der nog 's wat waarover i-j ow 'laevenswiesheid' könt spuien.
Sommigen wet precies welk bliebjen bi-j welk soort bericht heurt. Koi-j selectaern wai-j wal of neet zeen en heurn wilt um daor over deur te praoten. Want 't is wal vakantietied.

Dan inens waer 'n bliebjen...
't Laatste ni-js over Gaza en de Oekraïne...
Daor zit wi-j mooi met in de mage, as 'More'-mensen met unze volgevretten buuke...

Minus Jentink

Schoef 's an

Ook het komende jaar organiseert Schoef's An weer een aantal gezellige maaltijden. Deze zijn doorgaans op de derde vrijdag van de maand in een van de ruimtes van de Zonnebrinkkerk. De eerste keer dat we weer bij elkaar komen is op vrijdag 20 september. Op het menu staat dan: een warm/koud buffet, uiteraard gevolgd door een overheerlijk toetje. De daarop volgende data zijn: 18 oktober, 15 november, 20 december, 17 januari, 21 februari, 21 maart, 25 april en de reeks zal worden afgesloten op vrijdag 17 mei met een High Tea.

Wat gaan we eten?

Wintersoepen, overheerlijke hachee, stampotten, een gewoon AVGtje (aardappelen, vlees, groente) maken deel uit van het menu. Alles voortreffelijk verzorgd door Harm Kookt. Ook het kerstdiner is van zijn hand. En we weten uit ervaring: dat smaakt goed!!
En de overheerlijke pannenkoeken komen ook een keer voorbij.

Eet u ook weer mee?

U kunt zich opgeven bij het kerkelijk bureau: tel (0543) 51 23 95. Dit kan tot de woensdag voor de vermelde datum, dus voor mee eten op 20 september is dat 17 september. Heeft U vervoer nodig, dan kunt u dit bij de opgave vermelden. Dan wordt dat voor U geregeld.

Dus:

20 september Schoef's an
Locatie Zonnebrink
Inloop vanaf 11.30 uur
Vrije gift na afloop
Aanmelden t/m 17 september

De Schoef's An Cie

Postbezorger gezocht

Om kosten te besparen wordt **Kerkenwerk** binnen Winterswijk bezorgd door vrijwilligers. Wij zijn voor een wijk in Kotten op zoek naar iemand die hier 1 keer per maand (11 keer per jaar) het kerkblad wil bezorgen.

Het gaat om ongeveer 9 kerkbladen in de straten Burloseweg, Geessinkweg, Vardinkhof en Vlaskampweg.

Als u in deze wijk **Kerkenwerk** zou willen bezorgen dan graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau
(0543) 51 23 95 of kerkelijkbureau@pggw.nl.
Het Kerkelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.



Angelique en Annette

Lieve mensen,

Hierbij wil ik onze PGW hartelijk bedanken voor de prachtige bloemengroet, die ik na de dienst van 30 juni kreeg aangereikt door Rikie Boerman.

Met een opbeurende boodschap erbij van de dienstdoende predikant Elsje Braam.

Eerst al in het ziekenhuis verrast met een mooi boeket in vaas van 'PGW-collega's' Angelique, Anneke en Petra en toen dit thuis. Een opkikker! Ook wil ik allen bedanken voor de lieve beterschapswensen in de vorm van mooie kaarten, mailtjes, messengerberichten, telefoontjes en persoonlijke contacten. Het was fijn te ervaren dat zo velen meeleeften.

Corrie dank ik voor de Young@Heart-bijdrage en Elsbeth, Erna en Mieke voor het maken van de pagina over het altijd zo bijzondere 'Samen in de Naam van Jezus'-weekend'. Beide heb ik node gemist.

Hartelijke groet, Ans ter Horst-Boeijink



Handwerkontmoeting organiseert een leuke middag!

Voor iedereen die belangstelling heeft



Donderdag 19 september is er in het Zonnebrink Centrum vanaf 14.00 uur een presentatie van Carla Klein Breteler. Zij werkt in het SKB ziekenhuis en gaat elk jaar met een team naar Gambia.

De handwerkontmoeting maakt mutsjes, knuffels, dekens, sokjes en slofjes voor het goede doel.

Carla komt die middag vertellen over haar werk in Gambia en heeft daar ook beelden bij!!!!

Dus vindt u het interessant om te zien en te horen waar onze zelfgemaakte spullen naar toe gaan, dan bent u van harte welkom.

Opgave en info bij Joke Droppers, liefst via de mail.

Mail: marcella.jelmer@kpnmail.nl

Telefoonnummer: 06 - 12 52 25 46

Joke Droppers

Gezellige Jaarafsluiting?

Commissies en andere -voor de kerkactieve groepen-, effies niet vergeten: zo aan het begin van het jaar misschien een beetje raar, maar: ...

Eventuele vergoeding bij jaarafsluiting max. € 5,- p.p. Restbedrag voor eigen kosten!

College van Kerkrentmeesters



Nu alvast "WAKKER SCHUDDEN" ...:

Het Kerkelijk Bureau wil graag alle **declaraties** zo snel mogelijk ontvangen en voldoen; het is veel extra werk als de bonnen van dit jaar pas volgend jaar worden ingeleverd voor betaling... dus: **kosten gemaakt of voorgeschoten**. Direct Declaratie indienen... **Dank U!**

Fiets-3-daagse

Helaas dekt de 'kop' van dit schrijven niet de lading. In plaats van een fiets-3-daagse fietsten we dit jaar een fiets-2-daagse.

Dinsdag 23 juli regende het pijpenstelen. Met een klein groepje deelnemers hebben we in de Zonnebrink met elkaar koffie gedronken en het besluit moeten nemen om die dag niet te gaan fietsen. Helaas, het was niet anders.

Maar hoe anders was het weer op de overige twee dagen. Op woensdag 24 juli verzamelden zich rond de 25 personen in de Zonnebrink om gezellig met elkaar te gaan fietsen. Na een kop koffie/thee, aangeboden door de Diaconie, waarvoor hartelijk dank, en al de nodige gesprekken, fietsten we om 10.00 uur weg, richting Miste en Bredevoort. Het weer was prachtig, zonnig en niet te warm. In Bredevoort hielden we halt voor een kop koffie/thee met, voor de meesten, een lekker stukje gebak.



Na de koffie ging het weer verder, richting Winterswijk. Om 13.00 uur was iedereen weer terug en met een kleine groep sloten we af met nog een kopje koffie in de Zonnebrink.

Op donderdag 25 juli verzamelde zich weer een groep van rond de 25 personen in de Zonnebrink om nog een dagje samen te fietsen.

Deze keer fietsten we door de Brinkheurne, Woold, Kotten en een stukje Duitsland. Het was mooi dat zowel woensdag alsook op donderdag mensen met een driewieler en tandem deelnamen aan de fietstochten.

Ook nu was het weer ons goed gezind en genoten we van elkaars gezelschap en de prachtige omgeving van Winterswijk.

Toen we ons pauzepunt naderden, stond "fotograaf" Minus Jentink klaar om ons op de foto te zetten.



Bij de Italiaanse Meren genoten we met elkaar van koffie/thee, wederom met voor de meesten een stukje gebak. Henk Wiggers maakte daar de foto's van.



Gesterkt door spijs en drank vervolgden we onze fietstocht. Ook nu weer was iedereen rond 13.00 uur weer terug en sloten we in de Zonnebrink af met een kopje koffie.

Gezien de vele positieve reacties en het aantal fietsers viel de fiets-2/3-daagse in de smaak. Daarom hopen we ook volgend jaar weer met elkaar gaan fietsen. Hierbij alvast de data: **22, 23 en 24 juli 2025**. Om alvast te noteren.

De volgende mensen wil ik graag bedanken voor hun medewerking:

Ineke Klomps, die samen met mij de organisatie wilde doen, maar helaas door omstandigheden niet mee kon fietsen. Zij maakte ook voor iedereen een bedankje.

Minus, Hermien en Chris, Anna en Durk die de routes vooraf gecontroleerd hebben ook heel hartelijk dank hiervoor.

We kunnen terugkijken op twee gezellige dagen met mooie gesprekken onderweg!

Petra Veebeek



KWW

De leste tied bun 'k nogal 's benoederd deur mensen wel 'k jaorn amper ezeene en essproken hadde. Verrassend wat dan boven kump drieven. Bi-j eur..., bi-j mi-j... Luchtige gesprekken en ellenlange verhalen wel de diepte in gaot.

En... moderne techniek steet veur niks. 't Ovverbrugt afstanden as of i-j bi-j mekare an de kökkentaofel zit te praoten, onder 't genot van 'n glaesken.

't Völt mi-j op dat der zovölle boven kump drieven van ho 't anders had motten gaon. Ai-j jong bunt 'staoi-j' meestieds in ow eigen geliek. Nao al dee jaorn is 't bliekbaor makkelijker um kortzichtigheid, ongeliek en zelfs... neet wetten, te onderkennen en te beneumen. 'n Mense is nooit te old umme te laern.

't Bunt gesprekken over oorlog en vrae, geleufsover- tuggingen, relaties, opvoeding, milieu en zo wieter.

Waar ging 't good, waar ging 't mis? He-w

motten bi-jstuur in ùns laeven?

En... wat hef dát met met uns zelf edaone? In 't algemeen (goddank) milder emaaft en elaed da-w neet alle wiesheid in pacht hebt. Tolerant neemt ze dat wal is.

Laern van eigen fouten. Wetten en geleuven da-w unieke schepsels bunt. Mekare zeen zitten! Dee ruimte gefft en kriegt um 'eigen laeven' te laeven. Zeuken naor verbinding en oplossingen in alle kommer en kwel. 't Is de kunst um in gesprekken en kontakten aover déé kökkentaofel haer te kieken naor den andern. Wel zit daar...?

In dát spiegel kiekend mo-k vake bi-j mi-jzelf hier en daar nog wal 's wat bi-jstuur. Naor mekare luustern en... an de praot blieven.

Daor he-w 'de hande' vol an.

K.W.W. (kieken wat 't wordt)



Minus Jentink

Ontdek ons mooie Winterswijk

*"De paden op, de lanen in, vooruit met flinke pas.
Met stralend oog, en blijde zin, en goedgevulde tas."*

Met deze mooie openingszin van de tekstdichter Antoon Leonard de Rop, willen ds. Wout Alserda en Geert te Paske jullie uitnodigen om gezellig met ons mee te wandelen.

We wandelen als groep door de mooie Willink Weust richting de Steengroeve.

We gaan genieten van wat de natuur in dit unieke stukje Winterswijk heeft te bieden. Ondertussen zal de gids ons wat vertellen over dit prachtig landschap. Eenmaal onder in de Steengroeve, ja we dalen af, wordt er wat verteld over de Muschelkalk, de groeven en firma Sibelco. Waarna we weer terugwandelen naar ons startpunt.

Hoe zal het programma er uit zien.

- Datum: zondag 22 september 2024
- Start en eindpunt: Adamskampweg 1, 7115 AN, Winterswijk
- Inloop en lunch vanaf 12.00 uur
- Start wandeling: 13.00 uur
- Wandelduur en km: 2,5 uur en +/- 11km.
- De kosten zijn € 10,- per persoon. (incl. lunch).
- Max. aantal wandelaars: 15-20



Heeft dit je interesse gewekt. En je beschik over een paar wandelschoenen en een klein beetje wandelconditie. En je laat je niet afschrikken, voor een klim die bekend staat als de 'kuitenbijter'. Geeft je dan snel op. Want vol = vol. En wandel met ons mee. Een deel van de inleg zal worden overgemaakt aan een goed doel.

Meer informatie en opgave bij:

Wout Alserda: woutalserda@gmail.com, (0543) 53 88 02

Geert te Paske: gtepaske@gmail.com, 06 - 27 11 95 61







THOMA

POST

 makelaars

**Bekende gezichten
 en vertrouwde service**

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl



de **STRUKER**





 Winterswijk

Vakmanschap in
 keukens & badkamers



Overweldigend

Leven met wat je niet in de hand hebt

Onder deze titel zal Frits de Lange **zondag 6 oktober** een muzikale lezing verzorgen. Het is tevens de titel van een van zijn hand verschenen boek.

De commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen – Rekken en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Parochie HH. Paulus en Ludger nodigen u van harte uit om zondag 6 oktober 2024 naar de Oude Mattheüs in Eibergen te komen.

De lezing begint om 15.00 uur.

De lezing zal afgewisseld worden met indringende liedjes van Maarten van Roozendaal, De Dijk, Nick Cave en Leonard Cohen; liedjes over kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over geloof, schoonheid en intens geluk, gezongen door Eessa Frieman, op gitaar begeleid door Frits de Lange.

Frits de Lange vertelt over zijn boek:

“De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de klimaatcrisis, het conflict in het Midden-Oosten – het besef dat de wereld niet maakbaar is dringt zich steeds meer aan ons op. We hebben het leven niet in de hand. Dat maakt ons onzeker, bezorgd en bang. Hoe kun je nu nog voluit ja blijven zeggen tegen het leven? Ooit moesten we alles nemen zoals het kwam. De Voorzienigheid of het lot bedeede ons iets toe.

De laatste twee eeuwen benadrukten we onze eigen autonomie en dachten we dat wijzelf de wereld wel konden managen. Nu leven we met een permanent crisisgevoel waarbij we de regie hebben verloren. We hebben het leven niet in de hand. Het gevaar is dat we ons boos opsluiten in ons eigen gelijk, ons terugtrekken in onze eigen bubbel. Dat lost niets op. Beter is het om in verbinding te blijven met de wereld om ons heen, met de mensen en met de planeet waarop we wonen.

De lezing is een pleidooi voor hernieuwde afstemming, voor resonantie met het leven dat we niet in de hand hebben. Hij is een combinatie van zorgvuldig gekozen liedjes over het thema en een prikkelende, inspirerende tekst waarmee ik probeer de inhoud van het boek dichterbij de ervaring van mensen te brengen.”

Frits de Lange is hoogleraar ethiek en doceert aan de Filosofische Academie op Kreta.

Voor meer informatie zie <https://www.fritsdelange.nl/>

Middag met liederen en gedichten van Huub Oosterhuis

Op zondagmiddag **29 september** organiseren de commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeenten Eibergen – Rekken en de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Parochie HH. Paulus en Ludger in de Oude Mattheüs in Eibergen een middag die in het teken staat van de vorig jaar overleden theoloog/dichter Huub Oosterhuis. Er zullen liederen worden gezongen door een gelegenheidskoor, maar er is ook volop ruimte voor samen-zang. Wie mee wil zingen in het gelegenheidskoor, wordt op maandag 23 september van 19.00 tot 20.00 uur in de Oude Mattheüs te

Engelen in Bijbel en Kunst

Engelen spreken tot de verbeelding. Hun gevleugelde gestalte wordt zelden waargenomen, toch worden ze ervaren als boodschapper of beschermer. Dat engelen zich vrij bewegen tussen hemel en aarde is fascinerend. Engelen overbruggen de afstand tussen goddelijk en menselijk, hemels en aards. Ze spelen een rol in onze verlangens en angsten. Engelen laten iets oplichten van wat verborgen is, het mysterie, het onzegbare....

In de Bijbel spelen engelen vooral een rol als bode, boodschapper. Soms zijn engelen beschermend, zuiverend of oordelend aanwezig. We beginnen met enkele verhalen uit het eerste Testament waarin engelen een rol spelen, maar het leeuwendeel lezen we teksten uit het evangelie van Lucas, rond geboorte van Jezus, zijn verblijf in de woestijn en de verhalen van dood en opstanding.

Elke bijeenkomst beginnen we met het kijken naar en bespreken van een kunstwerk, dat associatief is gekozen bij de tekst die we vervolgens lezen en bespreken. De bijeenkomst eindigt met kijken naar engelen in de kunst, die in de loop van de eeuwen gemaakt is bij het bijbelverhaal. Deze kunst is eerder illustratie dan vrije verbeelding...

De cursus omvat zes bijeenkomsten onder leiding van Carla Roetgerink. Na de cursus volgt op 8 april 's avonds een open avond: 'Engelen in de kunst'. De voordracht van Ben Piepers sluit aan op deze cursus, maar kan ook los daarvan bezocht worden.

De serie bestaat uit zes bijeenkomsten op woensdagochtend (9.00 uur - 12.00 uur): 23 oktober - 20 november - 18 december - 22 januari - 12 februari - 19 maart; in het Achterhuis, Borculoseweg 43, in Neede; de kosten voor deze 6 bijeenkomsten bedragen € 40,-; opgave uiterlijk 13 oktober bij Peter Müller (0544 - 463 045 - pjamueller@gmail.com).



Engel op grafzerk, 1150, Pieterskerk, Utrecht

Eibergen verwacht.

Verder worden er gedichten gelezen en er wordt een presentatie getoond.

De middag begint om 15.00 uur, de kerk is om 14.30 uur open.

De toegang is gratis, wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de bestrijding van de onkosten. Wij hopen dat we met elkaar gaan genieten van de prachtige teksten van deze begaafde Huub Oosterhuis.



Vredesbonbons

Sinds 1967 staan de kerken jaarlijks stil bij de Vredesweek. Dit is de week van 21 september, de Internationale Dag van de Vrede die uitgeroepen is door de Verenigde Naties.

We leven in een tijd met oorlog om ons heen. Dodelijk geweld om macht, bezit van grondstoffen en land, en vrijheid ten koste van anderen. Is oorlog en geweld te rechtvaardigen? Jezus werd in Jeruzalem als vredevorst verwelkomd met (dadel)palmtakken (Johannes 12,12-13). Hij zit niet hoog te paard. Hij is gericht op het licht van de zon voor eenieder. Hij is verbonden met een barmhartige, leven scheppende God, gericht op de ander en de aarde.

Dadels gevuld met amandelen

Ingrediënten

12 medjooldadels (mooie grote dadels)
50 g zachte geitenkaas of roomkaas
50 g amandelschaafsel
0,5 theelepel kaneel
12 blanke amandelen

Bereiding

Rooster kort het amandelschaafsel. Meng het samen met de kaneel door de smeerbare zachte kaas. Vul hiermee de dadels. Stop in elke dadel een blanke amandel.

Bron: naar een recept van Han Wilmlink in *Bijbels Culinair*, Kok 2007.

Dadels en amandelen herinneren ons daaraan. In de Bijbel is de dadelpalm een boom met een rechte stam en zoete vruchten. Daarom is de boom een Bijbels beeld van een rechtvaardige (Psalm 92,13). De amandel is een van de eerste bomen die bloeit na de winter. In de Bijbel is de amandel een beeld van uitverkiezing, omdat er tijdens de bloei ook vruchten zijn (Numeri 17,23). Aäron was uitverkoren om voor te gaan in het herscheppen van de wereld, de amandelen aan zijn staf waren een teken.



Tekst en foto's:
Tini Brugge

*Ik wist het niet... ik koos voor vrede (...)
Vrede, het was vrede (...)
en in de hemel hing een andere zon.*

Toon Tellegen



Einde zomer

Ds. Freerk Hovinga

We naderen de herfst. De zondagen die genoemd zijn naar de tijd van het jaar, krijgen een andere naam. Spreken we eerst nog over de 12e of 13e zondag van de zomer, vanaf 22 september noemen we de zondagen naar de herfst. Voor een viertal zondagen in deze periode worden ons alternatieve lezingen gegeven uit Handelingen.

8 september: Handelingen 11: 1-18

Nog een keer, net als in het vorige hoofdstuk, komt het visioen van Petrus ter sprake. Op een groot kleed dat voor Petrus wordt neergelaten, bevinden zich allerlei dieren. 'Slacht en eet', krijgt hij te horen. Petrus weigert, want nog nooit heeft hij iets gegeten dat onrein is. Nadat hij tot drie keer toe deze opdracht had gekregen, komen er drie mannen uit Caesarea bij hem, met de vraag om met hen mee te gaan. Nu begrijpt hij dat hij dit verzoek niet kan weigeren, ook al zijn het dan mensen van buiten, niet-Joden. God schenkt deze mensen dezelfde gave die ook zij hebben ontvangen. Gods heil is er voor iedereen, ook wij 'als mensen van buiten' mogen erin delen.

15 september: Handelingen 13: 42-52

In dit deel horen we hoe Paulus en Barnabas het goede nieuws van en over Jezus verder brengen. Allereerst richten ze zich in de synagoge van Antiochië tot de Joden. Ze vinden een groot en welwillend gehoor. De Joodse leiders worden jaloers en zaaien verdeeldheid, zodat velen zich alsnog tegen Paulus en Barnabas keren. Noodgedwongen trekken ze dan weer verder. De haat die ze ondervonden maakte zo wel dat het goede nieuws zich nog verder verspreidde. Ook elders zullen ze tot 'een licht voor alle volken' zijn.

22 september: Handelingen 15

Moeten gelovigen uit de 'heidenen' zich laten besnijden, net zoals de christenen die voortkwamen uit het Joodse volk? Dat is de vraag waar het hier in dit lange hoofdstuk om gaat. Dat het heil ook bestemd is voor niet-joden, daarover

wordt geen discussie meer gevoerd, maar aan welke voorwaarden moeten de heiden-christenen voldoen? Daarover wordt flink onenigheid gemaakt. De gelovigen volgen hier wat de Geest hen ingeeft. Dat is misschien nog wel belangrijker dan de uitkomst: de Geest is leidend. Besloten wordt om de heiden-christenen niet te zwaar te belasten en om daarom de besnijdenis achterwege te laten.

29 september: Handelingen 24:1-23

Voorlopig even de laatste lezing uit Handelingen. Het verhaal komt ons bekend voor. Een goed mens wordt gevangen genomen, een schrijfactie van Amnesty zou gepast zijn geweest. Even lijkt het of het toch goed komt voor Paulus, de procurator Felix is hem goedgezind. Maar toch laat hij hem, wanneer Felix door een ander opgevolgd wordt, in de gevangenis achter. Zal het recht zegevieren? Dat zal pas later blijken.

6 oktober: Marcus 10:1-16

We vervolgen voor even de lezingen uit Marcus en een heel andere vraag komt hier aan de orde. Mogen twee mensen van elkaar scheiden? Het antwoord daarop is niet een eenvoudig ja of nee. Je moet er niet te licht over denken. Wie met een beroep op dit gedeelte denkt dat scheiden niet mag, heeft het misschien toch niet helemaal begrepen. Zou Jezus er geen oog voor gehad hebben dat mensen soms 'verkeerd verbonden' kunnen zijn. In alles klinkt naar mijn idee ook hier het gebod van de liefde door. Uit liefde kun je de beslissing maken om bij elkaar te blijven, uit liefde kun je ook besluiten om uit elkaar te gaan.

Vandaag lezen wij

September

8 zo Handelingen 11: 1-18
9 ma Handelingen 11: 19-30
10 di Handelingen 12: 1-17
11 wo Handelingen 12: 18-25
12 do Deuteronomium 11: 1-17
13 vr Deuteronomium
11: 18-12: 1
14 za Marcus 9: 2-13

15 zo Marcus 9: 14-29
16 ma Handelingen 13: 1-12
17 di Handelingen 13: 13-25
18 wo Handelingen 13: 26-43
19 do Handelingen 13: 44-15: 7
20 vr Handelingen 14: 8-20
21 za Handelingen 14: 21-28

22 zo Handelingen 15: 1-18
23 ma Handelingen 15: 19-35
24 di Deuteronomium 12: 2-12
25 wo Deuteronomium 12: 13-28
26 do Deuteronomium
12: 29-13: 6
27 vr Deuteronomium 13: 7-19
28 za Marcus 9: 30-37

29 zo Marcus 9: 38-50
30 ma Micha 6: 1-8
Oktober
1 di Micha 6: 9-16
2 wo Micha 7: 1-7
3 do Micha 7: 8-20
4 vr Deuteronomium 14: 1-21
5 za Deuteronomium 14: 22-29

6 zo Marcus 10: 1-16
7 ma Deuteronomium 15: 1-11
8 di Deuteronomium 15: 12-23
9 wo Psalm 119: 113-120
10 do Leviticus 16: 1-10
11 vr Leviticus 16: 11-22a
12 za Leviticus 16: 22b-34



In het zaaltje gonst het van de vakantie verhalen. Het tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond. Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels. Dirigent John staat op: "Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift bij onze eerste optreden dit jaar!" "Yeeeh!!" roepen de tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart. Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:



Dan mag de andere groep. Die klinkt veel liever:



Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt zichzelf de beste omdat je bóós moet zijn op oorlogmakers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: "Luister. De eerste rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop. Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen ze allebei!" Dat doen ze. Onder het gordijn swingen de muizen mee.

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september. Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen. Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is. Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt. Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekkoekjes! Deel ze vooral uit!



Wat je nodig hebt:

- 125 gram koude boter
- 200 gram bloem
- 100 gr suiker
- mespuntje zout
- 1 ei



1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.
2. Leg de boter erin en snijd die (met twee messen) erdoorheen.
3. Klop het ei los en giet het erbij.
4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. Maar kneed niet langer, het is geen klei 😊.
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik.
7. Snij er met een koekvorm harten uit. Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.
8. De vredeskoekjes worden nog mooier als je ze versiert met glazuur en sprinkels. De letter V misschien?



Uit de Bijbel

De koning naar uw hart, God, laat hem zijn als regen die op kale akkers valt, als buien die de aarde te drinken geven. Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar psalm 72, 6-7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Ga je mee?

Samen met de PGW-band zong Lauren luid en duidelijk het openingslied: Goedemorgen, welkom allemaal, ik met mijn en jij met jouw verhaal... Nicolette heette ons welkom en Evi mocht de Paaskaars aansteken.

Het was al even geleden dat er in onze gemeente iemand belijdenis deed. Daarom was het bijzonder dat op 7 juli Danique te Paske-Nijland in een feestelijke Young@Heart-dienst in ons midden was om te worden an-enomne, zoals Jan te Brinke het zo mooi zei in zijn verhaal "uit de tijd toen alles nog anders was". Op een tafel in de Zonnebrinkerkerk waren tastbare herinneringen (doopjurk, doopkaarsen, kaarten) opgesteld, die ons deden denken aan hoe het in eerdere tijden was.

Freerk legde uit dat bij de doop de ouders hun kind aan God willen toevertrouwen en dat ze het kind zullen vertellen over de Bijbel en dat ze het voor willen leven hoe een goed Christen te zijn. Belijdenis doe je als je er zelf voor kiest om het voorbeeld van Christus in je leven toe te passen. Dorien vertelde het verhaal van Ruth en haar schoonmoeder, Naomi. Ruth koos ervoor om niet in Moab te blijven maar mee te reizen met Naomi die terug ging naar Bethlehem. In de kindernevendienst werd ook het gedeelte gelezen waarin Ruth de restjes graan mocht verzamelen die, na het dorsen op de akker waren achtergebleven.

In de overdenking verwoordde Freerk de keuze die Ruth maakte door bij Naomi te blijven. "Geloven is geen garantie dat het goed zal gaan, het is geen verzekering die je afsluit. Als we ervoor kiezen om de weg te gaan van het geloof, dan zullen we niet bedrogen uitkomen." Hij sloot de overdenking af met een gedicht van Johanneke Baljeu, "Ga je mee". Johan Klein Nibbelink bracht een prachtige vertolking van het toepasselijke lied van Stef Bos: My land is jou land.



Toen was het de beurt aan Danique om naar voren te komen. Freerk: "Danique, vandaag wil jij je doop bevestigen en belijdenis doen van je geloof." Danique beantwoordde zijn vragen met een krachtig ja; ze knielde en de dominee legde zijn handen op haar voorhoofd en maakte er een kruisteken terwijl hij zei: "Je bent een kind van God. Wees gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen."



De belijdenistekst die Danique meekreeg was uit Joh. 8: 12. Het boek: "De koe die naar de hemel vloog", een bloemlezing van verhalen over Joodse wijsheden, kreeg ze van onze gemeente.

Vervolgens sprak de gemeente een welkom uit en daarna een eigentijdse geloofsbelijdenis.

Evi en Dorien boden Danique, namens de kindernevendienstgroep, een kunstwerkje aan dat een verbeelding was van de aren die Ruth mocht verzamelen op de akkers van Boaz. Als afsluiting van de belijdenisceremonie zong de PGW band het sfeervolle lied: Uw naam is Ik ben en Ik zal er zijn.

Tijdens de collecte krijgt Aron te Paske de gelegenheid om iets te zeggen over Place2B, een activiteit voor jongeren die 6 jaar geleden was opgezet. Vandaag werd er afscheid genomen van 3 werkers van het eerste uur: Mart, Danique en Gerben en daarnaast van Jiska die er later bijgekomen is. Aron, Arjen, en Marike blijven de maandelijkse bijeenkomsten verzorgen, maar zij willen heel graag versterking van enkele nieuwe medewerkers!

Na de gebeden spreekt Freerk de zegenbede uit van Sint Patrick.

Corrie Janssen



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Aan alle goede dingen komt een einde, zelfs aan een vakantie. Maar zo erg is dat nu ook weer niet. Na vier weken vakantie en na twee weken heerlijk gefietst te hebben (van Maastricht naar Basel) wordt het ook weer tijd voor het 'gewone' dagelijkse en werkende leven.

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. De voorbereidingen voor de startdienst van 8 september zijn op het moment van schrijven volop bezig. Tegelijk met dit nummer van **Kerkenwerk** ontvangt u een overzicht van alle activiteiten die het komende jaar zullen plaatsvinden. Wij denken dat we een breed programma aan activiteiten kunnen aanbieden en hopen dat er ook iets bij zal zijn dat uw belangstelling heeft. Mocht u iets missen of heeft u ideeën voor andere activiteiten, laat het ons weten. Wel-

licht kunnen we die opnemen voor het volgende jaar. U bent in ieder geval van harte welkom!

Het komende jaar zal ook meer duidelijkheid moeten brengen over hoe onze toekomst eruit zal zien. Wat zal er gebeuren met de Jacobskerk? En hoe zien we de toekomst van onze kleiner wordende kerkelijke gemeenschap? Daarover gaan we in het najaar als Kerkenraad samen met pioniersplek Klimop van gedachten wisselen.

Bij alles wat we ook het komende seizoen zullen ondernemen wens ik u en ons allen de zegen toe van de Eeuwige.

Met een hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

B1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld B2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp E Groenlo



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Nu de vakantie weer voorbij is en ik op dit moment van schrijven mijn eerste diensten op 11 augustus weer heb gehad, wil ik allereerst vermelden dat ik met veel plezier gestart ben. De ochtenddienst in de Jacobskerk voelde weer als vertrouwd aan. Ook de Taizé-dienst 's avonds vond ik indrukwekkend. De mooie muziek met het vioolspel, de fijne liederen en de stilte maakten de viering compleet. Misschien moeten we er eens over nadenken om wat vaker dit soort diensten te houden. Misschien ook eens in een ochtenddienst?

Het kerkenwerk start weer op. Allerlei activiteiten worden dit seizoen weer aangeboden, u kunt het lezen in de flyer. We komen in september weer met de wijkteams bij elkaar om het één en ander door te nemen want het pastoraat verdient zeker onze aandacht in ons kerkelijk leven. Soms zijn er wel eens dingen waar je wel over zou willen praten. Of je zou het plezierig vinden wanneer iemand met je meeleeft. Maar helaas brengen de vogeltjes deze boodschap niet over en zo kan het gebeuren dat je onnodig lang uitkijkt of er eindelijk eens bezoek komt van de kerk. Daarom zeg ik het maar voor alle duidelijkheid: u/jij kunt me altijd bellen. Dan is een afspraak gauw gemaakt!

Het wijkteam B2 (pastoraatsteam) komt maandag 23 september om 19.30 uur bij elkaar in de Zonnebrinkkerk. Een dag later vergadert het wijkteam B1 ook in de Zonnebrinkkerk, we beginnen die avond ook om 19.30 uur. Ik hoop dat iedereen die avonden aanwezig kan zijn.

Per ingang van 1 september is de Protestantse Gemeente Winterswijk samen gegaan met de Hervormde Gemeente Groenlo. Na veel gesprekken en veel voorbereiding, ook vanaf deze plaats alle dank aan Henk Korenberg voor de begeleiding hierbij, is het dan eindelijk zover. Beide gemeentes gaan verder onder de naam Protestantse Gemeente te Groenlo-Winterswijk, in de volksmond Protestantse Gemeente Groenlo Winterswijk (PGGW).

Wat Groenlo betreft het volgende. Alle administratieve en financiële activiteiten van Groenlo worden voortaan gedaan door het Kerkelijk Bureau in Winterswijk. Ook wat betreft de kerkelijke activiteiten verandert er het één en ander voor Groenlo. Vanaf 1 januari 2025 wordt er één dienst per maand in de Oude Calixtuskerk gehouden, meestal zal dat de eerste zondag van de maand zijn. Om elkaar toch te blijven ontmoeten, zijn drie mensen uit Groenlo aan de slag

gegaan om te kijken welke activiteiten er naast de kerkdiensten mogelijk blijken. Op dit moment van schrijven is nog niet duidelijk welke dat worden. Natuurlijk hangt dat ook van het aantal mensen af die hieraan mee willen werken. U hoort daar binnenkort meer over. Om de samenwerking te accentueren zal er op 10 november een dienst zijn in de Jacobskerk waarin het samengaan centraal zal staan. Iedereen is hiervoor uitgenodigd, zeker ook de mensen uit Groenlo.

De Kerkenraad van Groenlo zal opgaan in de Kerkenraad van Winterswijk. Maar er zal ook een aantal mensen van Groenlo afscheid nemen van de Kerkenraad of het kerkenwerk. Dat zijn: Hans Bragt, Harry Vennebekken, Diny Vennebekken en Ina Bloemers. We zullen in de dienst van zondag 15 december officieel af-

scheid van hen nemen. Uiteraard bent u hier ook van harte voor uitgenodigd. Gelukkig blijft er een pastoraatsteam in Groenlo over die de belangen van de gemeenteleden in Groenlo behartigt. Het pastorale team (binnen de PGGW wijkteam E genoemd) bestaat uit Joke Bekenutte voor de stad zelf, Cobi Pleiter voor het buitengebied en ds. Wout Alserda. Binnen deze teams zijn er gelukkig verschillende wijkmedewerkers bereid gevonden om mee te werken. Met de diaconale taken blijven Jan Klein Wolterink en Gerrit Wiggers belast.

We hopen op deze manier het kerkelijk leven in Groenlo te kunnen voortzetten omdat we uit ervaring weten hoe belangrijk dit voor mensen kan zijn.

ds. Wout Alserda

Huppel, Henxel, Meddo

Afgelopen zomer is wel anders verlopen, dan we dachten! We hadden ons voorbereid op Schotland, maar het werd Denemarken. Ik hoopte op een rustige zomer, waarin ik wat meer huisbezoeken zou doen, maar verdriet om mensen die overleden vulde de weken. De laatste jaren gaan ook de vergaderingen en overleggen gewoon door in de zomer! En zo loopt het altijd weer anders dan je denkt! Onderweg een kapotte auto kan ook zo maar gebeuren...

Belangrijker is, hoe we omgaan met al die onverwachte mooie en lastige dingen op ons pad. Het mooiste wat me overko-

men is, zijn de 'langzame' wandelingen, waarin ik meer oog kreeg voor de 'kleine' natuur van bloemetjes, libellen, diertjes... Wat een pracht!

En zo werd de zomer een tijd van veel 'verbinding' met mensen, staande in het grote geheel van de schepping, die uitzielt naar heelheid, liefde, zorg. Dat verlangen is des te groter, nu er zoveel spanning is in de wereld. *Da pacem Domine in diebus nostris: geef vrede, Heer, in onze dagen!*

Een hartelijke groet van

ds. Jan Struijk



Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
jansimonstruijk@gmail.com

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers

beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.

wijk D Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk
Balinkes, Hazelder



Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

In deze zomermaanden geen vergaderingen, maar het bezoeken van gemeenteleden en de kerkdiensten gaan - heel fijn - 'gewoon' door. De opbrengst van de collecte in juni voor Dorcas was € 367,36. In juli is gecollecteerd voor Stichting Leergeld met als opbrengst € 378,20. We ontvingen via Riet Stuivenberg een gift van € 10,=. Hartelijk dank.

Een zomerse groet,

Chris Wijnveen

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
kwouderen@pgwinterswijk.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Giften

Wijk A

Hartelijk dank voor de navolgende giften voor de wijkkas:
via Mariejan Wientjes € 10,= (en correctie m.b.t. melding gift van € 20,= in Kerkenwerk 317: dit was ook € 10,=);
via Ineke Aalbers € 20,=; via Harry Aalbers € 30,=; via Hennie Toebees € 5,= en € 10,=; via Ine Sandmann € 20,= en via Jan te Brinke € 10,=.

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Annie Klein Brinke

Wijk B1

Via Gerrie Grievink: € 50,= voor het jeugdwerk en € 20,= voor de wijkkas. Via Netty Klomp: 3 x € 10,= voor de kerk; € 10,= voor de Diaconie en € 10,= voor de wijkkas. Via Dinie Vreeman: 2 x € 10,= voor de wijkkas. Via Nel Bosma: € 20,= voor de wijkkas.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Jan Grevers € 10,= en € 15,= ontvangen en via Benno van Lochem € 25,= en € 20,= ontvangen.
Onze hartelijke dank hiervoor.
Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk C

Ontvangen voor de wijkkas: via Dinie Hoenink € 10,=, Wilma Wiggers € 42,= en Henk Dunnewold € 10,=.

Hartelijk dank voor deze giften.

Met vriendelijke groet,

Sandrien Huiskamp

Wijk D

In de afgelopen periode zijn de volgende giften binnengekomen;

Via Riek Bargeman een gift van € 10,= voor de wijkkas en via Dini Wensink een gift van € 10,= voor de Kerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijk groet,

Mieke Hermsen-Grevers



Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Ook al staat er een verhuizing voor de deur, het seizoen van Klimop begint gewoon aan de Noteboomstraat met 5 nieuwe initiatieven:

Kunstproject 'Vrouwen van de draad'

Maak samen in 10 keer met textiele werkvormen een groots wandkleed dat later dit jaar mee verhuist en her en der in Winterswijk wordt geëxposeerd. Uw aandeel even belangrijk als dat van ieder ander, het is een gezamenlijk kunstwerk van en voor vrouwen uit de wereld. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur.

Helden, Helpers & Heiligen

Drie avonden over drie heiligen die ons inspireren in hun goede daden: St. Michael, St. Maarten en St. Nicolaas. Aan de hand van kunst, Bijbel, muziek en christelijke rituelen ontdekken wat deze 'sinten' ons anno nu mee kunnen geven. 3x een avond waarin we geleid worden door muzikant Wim Ruessink, priester Michael Johannes en pionier Leander Grooten. De avonden vinden plaats tussen september en december. Interesse? Mail met Leander Grooten of Wim Ruessink voor opgave voor de eerste avond.

Vrijdagochtend inloop

Elke vrijdag ontvangen gastheren Henk Beskers en Flip Schaap u vanaf 9.30 uur voor een heerlijk kopje koffie en een gezellige koffietafel! Wees welkom.

Naailes voor beginners

Vanaf 15 september 9.00 uur is Hannelore Duenk elke week uw lerares op de naaimachine. Voor jong en oud en voor beginners die alles nog moeten leren. Na 10x

kun je zomaar je eigen kleding verstellen of zelfs maken!

Samen Schilderen

Elke donderdag vanaf september kun je bij Klimop schilderen, niveau maakt niet uit. Het gaat om jouw expressie op het doek. Neem je eigen doek mee (te koop bij o.a. Action) en sluit aan. Marjolein coacht je professioneel en heeft verf en kwasten. Donderdags om 10.00 uur.

Wat nog 'gewoon' doorgaat (zoals ook voor de zomer):

- Spelletjesavond op maandagavond
- Koffie en inloop op dinsdagochtend
- Schatgraven (17-9) en Zinzoekers (10-9)
- Kletsproat & Droad (donderdagmiddag)
- Nederlandse les voor asielzoekers
- Weekafsluiting/stiltemoment op vrijdag
- De Eetclubmaaltijden op vrijdagavonden (per september is deelname verhoogd naar € 3,50)

KlimopKids is deze maand op woensdag 25 september van 15.00-16.30 uur. Erg leuk en gezellig voor kinderen van 8-12 jaar.

Op 27 september is Humanitas te gast tijdens de avond om met ons alles te delen over financiële nood, schulden en de oplossingen die hiervoor zijn.

Op zaterdag 28 september is er een Huiskamerconcert met de Acherhoekse singer-songwriter Linda Lammerse. Het belooft een mooi concert te worden, bij te wonen voor € 5,- entree (maximaal 30 bezoekers, reserveren gewenst).

Openingstijden en activiteiten Klimop

- Maandag 19.30 - 22.00 uur: spelletjesavond en 'Vrouwen van de draad'
Dinsdag 9.30 - 12.00 uur: inloop voor ontmoeting
Donderdag 10.30 - 12.00 uur: taalles voor asielzoekers
Donderdag 13.30 - 16.00 uur: Kletsproat & Droad en inloop voor ontmoeting
Vrijdag v.a. 9.30 uur: inloop voor ontmoeting
Vrijdag v.a. 15.00 uur: samen koken en ontmoeten
Vrijdag 18.00 uur: samen eten voor € 3,50 (opgave via klimopwinterswijk@gmail.com)
Vrijdag 19.30 uur: weekafsluiting en stiltemoment (15 minuten)

Niet elke week: bijbelverdieping, zinzoekers-avonden, schilderworkshops, kinderactiviteiten, Kliederkerk,

Klimop zoekt doorlopend vrijwilligers voor ontmoeting, tuin, klussen, buurtwerk en sprankelende nieuwe ideeën! Meld je aan via 06 - 14 84 78 18 en we kijken samen naar de mogelijkheden.

GUV Crematorium Aalten

Landelijk en sfeervol maar hyper modern

- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen registreren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken.



Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl
Ook voor uitvaartbegeleiding



Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

Vorming Regio-kerkenraad

Inleiding

Afgelopen jaren hebben we u, onze gemeenteleden, geregeld geïnformeerd via kerkblad en gemeenteavond over de bestuurskracht van onze gemeentes. Ook in de classis wordt veel gesproken over en met gemeentes, die met steeds meer moeite de plaatselijke geloofsgemeenschappen draaiende houden. De bottleneck is vooral het vinden van vrijwilligers, voor de kerkenraden en colleges, maar ook voor het organiseren van kerkbalans, het onderhoud van gebouwen, het bezoekwerk, het vormings- en jeugdwerk...

Gemeentes worden kleiner, de leeftijd van betrokken gemeenteleden hoger, de financiële bijdrage lager, terwijl de kosten hoger worden.

Toch zien we op heel veel plaatsen een enthousiaste groep gemeenteleden, die graag op zondag de kerkdiensten bezoeken, samen willen koffiedrinken en eten, af en toe een goed verhaal willen horen, mensen willen ondersteunen in nood, en nog veel meer.

De vraag die we ons al langer stellen

Hoe zorgen we er voor, dat onze plaatselijk geloofsgemeenschappen vitaal blijven? Hoe kunnen de plaatselijke activiteiten gefaciliteerd blijven? Hoe lukt het ons om naar elkaar te blijven

omzien en om geïnspireerd te worden door de Bijbelse boodschap?

Samenwerking met buurgemeentes

Het antwoord zoeken de kerkenraden in samenwerking met buurgemeentes.

Ook op gemeenteavonden wordt deze samenwerking genoemd. Samen dingen doen, zoals de vier PG gemeentes van Berkelland. Samen bestuurlijke taken delen, zoals Winterswijk-Groenlo en Eibergen-Rekken samen aan een bureau de functies van de penningmeester hebben toegedeeld.

Regio-kerkenraad

De volgende stap, die we nu onderzoeken, is het vormen van een Regio-kerkenraad. Een kerkenraad voor eerst Winterswijk-Groenlo en Eibergen-Rekken, maar waar later ook andere gemeentes bij aan kunnen sluiten.

Deze kerkenraad kan ons inziens deels uit betaalde krachten bestaan, in ieder geval de voorzitter en de scriba; verder uit elke gemeente 1 à 2 ambtsdragers. Aparte colleges van kerkrentmeesters en diakenen zullen opgaan in de kerkenraad. Gemeentes kunnen fuseren of toch zelfstandig blijven.

Coördinatoren

Het praktische werk, dat gedaan wordt door taakgroepen Beheer en Diaconie,

zullen we zo veel als mogelijk uitbesteden aan bedrijven (b.v. onderhoud van gebouw). De kerkelijke bureaus zullen net als nu plaatselijk veel blijven coördineren en voorbereiden.

Hoe krijgt het vorm?

De kerkenraden van Groenlo-Winterwijk en Eibergen-Rekken hebben zich uitgesproken om te komen tot een Regio-kerkenraad. In september leggen we dat aan u voor op een gemeenteraadpleging. Daarna kan een stuurgroep e.e.a. praktisch uit gaan werken, in samenspraak ook met de classis. Eind 2025/begin 2026 zouden we dan kunnen gaan werken op deze manier.

Organogram

In onderstaande schets ziet u, hoe e.e.a. eruit kan gaan zien.

Tenslotte nogmaals het doel: de plaatselijke geloofsgemeenschappen ondersteunen en versterken, de kerk dichtbij de mens houden, plaatselijk pastoraat en kerkdiensten in de 'eigen' kerken, diaconale ondersteuning bieden, waar mogelijk oecumenische contacten onderhouden!

Kerkenraden van Eibergen-Rekken en Groenlo-Winterswijk

Regiokerkenraad, coördinatie en plaatselijke geloofsgemeenschappen

Kerkenraad, bestaande uit 7 ambtsdragers. Betaalde voorzitter en scriba, aangevuld met (hopelijk) enkele vrijwillige ambtsdragers en een predikant
Taak: beleid, aansturen taakgroepen, voor alle huisgemeentes, verdelen pastorale krachten onder plaatsen, jaarrekeningen en begrotingen

Taakgroep Beheer

Met (betaalde) coördinatoren voor de CvK-taken: gebouwen, P&O, administratie, aansturen vrijwilligers, kerkelijk bureau, etc.

Taakgroep Diaconie

Coördinatie door diaconaal rentmeesters of diaconale (betaalde?) medewerkers voor CvD-taken: beheer onroerende goederen, beheer vermogen, diaconale bijdragen en activiteiten.

Taakgroep Pastoraat

Ondersteunen en aansturen pastoraat in huisgemeenten.

Vierplek Eibergen-Rekken

Commissie verzorgt en coördineert plaatselijk geloofsleven: pastorale zorg, kerkdiensten, diaconale hulp, jeugdwerk, oecumene.

Vierplek Winterswijk

Vierplek Groenlo

Vierplekken uit de regio, die zich later aansluiten...



Van de Diaconie

Na een hete, natte zomer is het weer september geworden en gaat het gewone programma weer van start. De eerste kerkdienst heet dan ook Startzondag.

Op deze zondag starten alle activiteiten weer. De Kindernevendienst gaat starten met mogelijk een jongere generatie, de oudste kinderen nemen afscheid. De Diaconie gaat van start met een nieuw project Moldavië, Er zijn al een paar activiteiten geweest maar nu gaan we het groter aanpakken. Er zullen een aantal collectes speciaal voor dit doel gehouden worden, waarbij de diaconie de opbrengst van die collecte zal vermenigvuldigen. We werken in dit geval samen met Kerk in Actie, zij hebben al diverse projecten daar opgestart en zullen ons ook op de hoogte houden van de activiteiten die daar uitgevoerd worden. Het is de bedoeling dat de giften besteed gaan worden aan ouderenprojecten, in Groenlo loopt er een zelfde project maar dan voor de jeugd. Dus die samenwerking is er al.

We hebben gekozen voor Moldavië omdat dit het armste land is in Europa, de werkenden vertrekken naar het buitenland en laten kinderen bij de grootouders achter. De armoede is daar heel groot.

Voor en tijdens de dienst zullen er beelden van de werkzaamheden in Moldavië vertoond worden via de beamer, ook zal er muziek en misschien wel dans na de dienst, uitgevoerd worden. We hebben een goede samenwerking met de mensen van de kindernevendienst, predikant en organist. Dames en heren dank hiervoor. We proberen zelfs nog koekjes te bakken zoals die in Moldavië gebakken worden. Het eerste baksel is mislukt, maar we gaan stug door.

Als Diaconie bevelen we deze collectes van harte aan. Namens de Diaconie PGGW,

Gerda Osinga, voorzitter



“De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten”

De Doopsgezinde Kerk in Groningen organiseert maaltijden voor en door asielzoekers die INLIA opvangt in de stad. Vandaag vertoont chef-kok Meteb uit Jemen er zijn kunsten.

Het idee ontstond toen INLIA kerken opriep om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht konden noodopvang te bieden. Voorganger Nick Everts: “Wij hadden geen leegstaand gebouw, maar wilden wel heel graag wat betekenen.”

Meteb is kok van beroep en kookte in Jemen wel voor 200 man. Dat is te zien als hij even later met Henriëke boodschappen doet. Hij weet wat hij nodig heeft en dat is veel, heel veel. Een cultuurding: grote porties fungeren als blijk van welkom: ‘schuif maar aan, er is genoeg’.

Tegen zessen komen de gasten binnen; mannen uit Syrië en



Jemen, leden van de kerk, een Turks en een Eritrees gezin. De eerste keer dat de asielzoekers hier kwamen koken en eten was afgelopen december. De mensen wilden heel graag zelf koken en eigenlijk alles zelf doen.

Eenmaal bezig hielden ze nauwelijks meer op. Ze versierden ook de kerk, voor kerst. Nick: “Nog nooit zo mooi geweest!” Ze mogen in december weer komen: “Maar dan mag er geen spuitsneeuw meer op de ramen, want daar hebben de vrijwilligers twee dagen werk van gehad om het er weer af te krijgen.” De afspraak staat.

Het eten is verrukkelijk en het is enorm gezellig. Nick: “Van mij mag dit iedere week en dat zeg ik niet alleen vanwege het vlees.” Khalid uit Syrië: “De hele wereld zou samen aan tafel moeten zitten.” De arabiste naast hem voegt toe: “En van elkaar houden.”

Collegebesognes

De tijd vliegt... en dan bedoel ik niet een klok die van de muur valt of een horloge die door een ongelukje van een pols wegschiet... Nee, onze tijd vliegt!

De vakantie ging razendsnel voorbij en de eerste week dat we weer thuis rondkeken waren er elke dag werkzaamheden voor de kerk die niet konden wachten.

Allereerst was de dringende vervanging van onze administratieve kracht Petra, die na 32 jaar een andere baan heeft gevonden...



3 sollicitanten hadden zich gemeld en wij zijn heel blij dat we iemand gevonden hebben, die in onze ogen goed op haar plaats zal zijn bij het Kerkelijk Bureau, voor 16 uur. Annette Vreeman zult u vanaf september daar dan ook kunnen vinden.

Ook hebben we nog een pluspuntje: zij zal kosterswerkzaamheden gaan uitproberen, zodat we er weer een hulpkoster bij krijgen voor 3 uur. Als het allemaal lukt en naar ieders zin is...

Dan is er de samenvoeging van de kerken van Groenlo en Winterswijk: ook daar worden allerlei zaken afgerond om het officieel te maken en ook daar is een hoop overleg voor nodig...

En niet te vergeten: de Jacobskerk: stap voor stap komen we steeds verder, met (natuurlijk) ook heel veel zaken die besproken moeten worden.

Dus: met volle vliegende kracht vooruit!!!!

We houden u op de hoogte...

Met hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, voorzitter

Opbrengst collecte 2e kwartaal 2024	
Actuele nood	331,29
Bloemencommissie	40,00
Diaconie	1.295,26
Jeugdwerk	84,80
Kerk	1.735,37
KIA: binnenlands diaconaat	174,45
KIA: werelddiaconaat	50,00
KIA: wereldvluchtelingendag	137,00
KIA: zending	496,23
Multimedia	427,15
Musica Jacobi	406,01
Nederlands Bijbelgenootschap	7,50
Orgelfonds	236,12
Ouderenpastoraat	304,98
PKN: missionair werk	119,95
Sectiewerk eigen gemeente	<u>239,65</u>
	6.085,76

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,= en € 2,=) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!

Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.

Als u uw bestelbon tijdens openingstijden bij het Kerkelijk Bureau afgeeft, kunt u de collectebonnen meteen meenemen.

Kerkbalans

Toegezegd 2024: € 339.377,=

Ontvangen per 21 augustus: € 252.170,=

Dat is 73,9 %.




Monere
Uitvaartbegeleiding

24/7 bereikbaar
06-81419911

*leder mens is uniek.
 Laat het afscheid
 de weerspiegeling zijn
 van het leven.*

Monere werkt met alle uitvaart-
 verzekeringen samen.
 Transparant zijn is mijn werkwijze,
 zodat er voor u geen onnodige
 kosten worden gemaakt.

Transparant & Helder
Lokaal goed verzorgd
Winterswijk

Timmermans & Mulder
 BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
 Misterstraat 49, Winterswijk, tcl. 0543-512403
 E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl





Waliënseweg 44
 Winterswijk Huppel
 0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl





Bouwbedrijf



Winterswijk

Voor al uw verbouw,
 nieuwbouw en onderhoudswerk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Groencentrum
 Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
 een nog ruimer assortiment
 planten en aanverwante
 artikelen!

Nieuwsgierig??
 Breng ons een bezoekje




HOVENIERS & GROECENTRUM
 WENNINKHOF

Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Medda T: 0543-569 302

Henk Korenberg, adviseur fusieproces

Samengaan...

... of de invoeging van de **Hervormde gemeente Groenlo** in de **Protestantse gemeente Winterswijk**.

Notaris

Op **12 september** heb ik namens de beide kerken een afspraak bij de notaris. Zoals het er nu uitziet, komt op die dag de **samenvoeging** tot stand. Dan hebben wij alle procedures doorlopen en hebben wij aan alle formaliteiten voldaan.

De notarisakte bepaalt dat de fusie **economisch** geacht wordt in te zijn gegaan **per 1 september 2024**. Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één boekhouding is. Feitelijk is dan de Hervormde gemeente Groenlo ingevoegd in de andere gemeente en opgehouden te bestaan. Er is dan ook geen sprake meer van de Protestantse gemeente Winterswijk. Voortaan is het de **Protestantse gemeente te Groenlo-Winterswijk**, die gevestigd is in Winterswijk.

'Maar die fusie was toch allang rond...?'

Begrijpelijke reacties, maar een fusie van kerken gaat iets anders dan een bedrijfsfusie. Je hebt hier niet alleen te maken met het **civiele recht**: het Burgerlijk Wetboek. Je hebt eerst en vooral te maken met het **kerkelijk recht**. De Protestantse Kerk Nederland (PKN) stelt veel en hoge eisen; lastig om mee te werken. Laten wij er maar van uitgaan dat zij dit doen uit '**herderlijke zorg om de kudde**'.

Kerkelijk recht

De hoofdzaken van het samengaan van gemeentes staan in de Kerkorde en Ordinanties. Deze documenten verwijzen ook naar de Generale Regelingen van de PKN (en weer terug). Voor de details is er een 'Stappenplan', ook van belang voor de ledenregistratie. Er is een 'Handleiding': wat moet er allemaal gebeuren om goedkeuring te krijgen. Er is een zeer strenge 'Leidraad' over de naamgeving van de nieuwe gemeente. Aan welke eisen moet een 'Besluit tot Samengaan' voldoen. De 'Financiële Richtlijn' zegt wat er op financieel gebied moet gebeuren.

Het kerkelijke traject

Alles moest volgens 'het boekje' gaan en dat ging als volgt. De beide kerkenraden hebben besloten om samen te gaan. Elke kerkenraad heeft zijn gemeenteleden hierin gekend en erover gehoord.

De kerkenraden hebben overeenstemming bereikt over de '**Specifieke Beleidspunten**' (geloofszaken), die de Kerkorde noemt. *Wie mag de doopvragen beantwoorden? Wie mag aan het avondmaal? Wie heeft actief en passief kiesrecht? Hoe gaat de eventuele verkiezing van ambtsdragers? Welke levensverbintenissen wil de nieuwe gemeente zegenen?*

Uiteindelijk is met de PKN in Utrecht overeenstemming bereikt over de naam van onze gemeente. Bekrachtigd met een wel heel erg officiële oorkonde van hun juridische dienst! De grenzen van de nieuwe gemeente zijn ook vastgesteld, op straat-, postcode- en huisnummerniveau.

Een nieuwe '**Plaatselijke Regeling**' zag het levenslicht. De beoogde bemensing van kerkenraad, kerkrentmeesters en Diaconie is duidelijk geworden. Daarna hebben de kerkenraden en diaconieën het officiële '**Besluit tot Samengaan**' genomen. Hiermee is ook de positie geregeld van de predikanten en de kerkelijk werkers.

Verder is het nodige geregeld op het gebied van de vermogensrechtelijke zaken. Met name alle registergoederen zijn in kaart gebracht.

De kerkelijke goedkeuring

Eind juni gaf het CCBB het positieve advies aan de classis over de samenvoeging. Dit CCBB is de Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken: de financiële toezichthouder. Daarop gaf de classis begin juli voorlopige goedkeuring aan de samenvoeging. Zij gaven toestemming om het traject van het burgerlijke recht in te gaan.

Het traject van het burgerlijk recht

Er waren al contacten gelegd met de notaris voor enkele besprekingen. Geleidelijk aan zijn alle vereiste stukken aangeleverd. De notaris kon hiermee het eerste concept van de **akte van samenvoeging** opstellen.

Op 2 en 3 juli verscheen de **fusie-advertentie**, verplicht door Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze '**Nederlegging van een voorgenomen besluit tot samengaan**' verscheen in acht edities van Achterhoek Nieuws. De bedoeling van de wetgever is om de positie te beschermen van zogenaamde 'schuldeisers'. Mensen die nog geld tegoed zouden hebben, moeten zich kunnen overtuigen van hun 'verhaalspositie'. Alle vereiste stukken hebben één maand ter inzage gelegen op het Kerkelijk Bureau.

Niemand heeft in deze maand bij de classis bezwaren tegen de samenvoeging ingebracht.

Definitieve goedkeuring

Daarop kwam in de loop van augustus de definitieve goedkeuring van de classis. Op het daarmee ook goedgekeurde 'Besluit tot Samengaan' prijken maar liefst **14 handtekeningen!** Al die handtekeningen waren uiteindelijk half augustus allemaal gezet.

Akte van Samenvoeging

Niets stond meer in de weg om een afspraak met de notaris te maken. De 'Akte van Samenvoeging' kon definitief gemaakt worden en '**verlijden**' bij de notaris. Maar ... de notaris was op vakantie; als dit nummer van **Kerkenwerk** verschijnt ben ik buitengaats ... '**Hij die gelooft, haast niet**' (Jes. 28: 16 - NBG 1951).

Uiteindelijk...

...zal naar verwachting op 12 september de nieuwe gemeente een feit zijn. Dan is het: de **Protestantse gemeente te Groenlo-Winterswijk**, gevestigd te Winterswijk.

Kortweg: de **PGGW**.

Gerrit Hendrik te Voortwis

- Gerrit van de Sikker -

13 juli 1924 – 15 juli 2024

Aan het graf van Gerrit te Voortwis klonk deze tekst:

“Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.”

Gerrit werd in Corle geboren op boerderij de Sikker. Daar leefde en werkte hij samen met zijn ouders en zijn vrouw Jo te Winkel. De kinderwens van Gerrit en Jo werd vervuld door adoptie van hun pleegkinderen Annie, Peter en Janneke. Gerrit was een veelzijdig mens, sociaal niet heel handig maar zeer plichts-getrouw, zorgzaam en liefdevol. Hij was boer, maar ook mantelzorger voor zijn ouders; steun en toeverlaat van zijn vrouw; zorgzame vader en opa voor zijn kinderen en kleinkinderen. Trouw was hij in al zijn contacten, bescheiden in zijn wensen, zuinig op spullen, royaal in dienstbaarheid.

Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nam Gerrit afscheid van de boerderij en ging met Jo aan de Hazelderstraat wonen. Na het overlijden van Jo moest hij alleen verder en dat deed hij op een kranige manier. Hij verzorgde zijn eigen huishouden en vond opnieuw de weg door het leven. Hij werd actief voor de PCOB en de kerk deed nooit tevergeefs een beroep op hem. Lang was Gerrit zeer vitaal en actief, tot zijn 90ste leefde hij zelfstandig, later verhuisde hij naar de Pelkwijk en de Berkhof. Zijn heldere brein werd steeds mistiger en raakte hij steeds meer de weg kwijt.

Omringd door liefdevolle zorg is Gerrit rustig uit het leven gegleden en teruggekeerd naar zijn Schepper.

Mogen dierbare herinneringen tot troost zijn voor al zijn geliefden.

Erica Hijink-Elferdink

Alberta Harmina ter Haar - Mengers

24-08-1930 – 16-07-2024

Na langzaam afnemende gezondheid is Berta op 16 juli rustig ingeslapen.

Ze mocht 93 jaar worden. Berta werd geboren in Huppel als jongste dochter in een gezin van acht kinderen. Ze was een opgewekte, vrolijke vrouw. Heel creatief ook, ze maakte van alles, van kaarten tot tassen, ze had genoeg ideeën.

Het grootste gedeelte van haar leven heeft ze samen met haar man aan de Keizersdwarweg in Winterswijk gewoond. Hun huwelijk werd verrijkt met de geboorte van vier zonen. Rond hun zeventigste zijn ze verhuist naar de Forsythialaan. Haar man is in 2012 overleden. In 2013 is hun zoon Berto overleden en in 2019 de vrouw van haar zoon Wim. Ze heeft daar veel verdriet van gehad. Toch ging ze niet bij de pakken neerzitten, ze bleef optimistisch en haar geloof was haar tot steun en gaf haar kracht. Zwemmen, fietsen en autorijden

heeft ze tot op hoge leeftijd gedaan. Ook mocht ze graag zingen, ze was lid van een koor. In 2019 werd ze na een hersenbloeding opgenomen in de Pronsweide. Langzaam ging haar gezondheid geestelijk en lichamelijk achteruit. De laatste jaren woonde ze in ‘Het Ambthuis’ in Bredevoort.

In de dankdienst voor haar leven hebben we liederen gezongen die zij mooi vond. We hebben Psalm 121 gelezen. Een psalm die gaat over de pelgrimsreis die ons leven is. God blijft zich bezighouden met het leven en de leefwereld van de mensen op aarde. Het leven kan soms pijn doen maar er ligt een bodem onder ons bestaan. God is onze bewaarder.

Laat de mooie herinneringen aan deze moeder en oma tot troost zijn.

Annemarie de Boer-Niemeijer



Gerrit Willem Simmelink

15 juli 1930 – 11 augustus 2024

Een lang leven is ten einde gekomen en lang kon Wim Simmelink zelfstandig blijven. De laatste 2 jaar woonde hij in de Vredense Hof waar hij liefdevol werd verzorgd. Wim werd geboren op de Busker, vlakbij het Buskersbos in Brinkheurne en was voorbestemd om boer te worden. Wim trouwde met Dela te Winkel en samen kregen ze 5 kinderen. Toen hij geen opvolger had koos hij er voor om de boerderij op te geven en ging werken bij Philips. Ook verhuisde de familie naar het dorp.

De WO II heeft grote indruk op hem gemaakt en hij heeft zijn verhalen verteld op basisscholen, ook adopteerde hij een graf van een omgekomen militair en onderhield dat met liefde. Grote interesse en medeleven had Wim voor mensen die naar Nederland waren gekomen uit oorlogsgebieden of wegens vrijheidsbeperkingen.

Wim was een gelovig mens en trouwe kerkganger, hij heeft zich op velerlei wijze ingezet voor de Gereformeerde Kerk. Hij was traditioneel in zijn opvattingen en principes. Dat kwam ook tot uitdrukking in zijn liederen keuze voor de uitvaart; psalm 42 en 150 werden gezongen in de oude berijming. Met psalm 104 werd Wim zijn liefde voor natuur en schepping gememoreerd en aan het graf werd de apostolische geloofsbelijdenis uitgesproken.

Mogen Gods liefdevolle nabijheid en de dierbare herinneringen tot troost zijn voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Erica Hijink-Elferdink

Agenda

September

11	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	R.K. Calixtus
14	20.15 uur	Bach bij kaarslicht	Jacobskerk
17	20.00 uur	Schatgraven	Klimop
19	14.00 uur	SKB4Gambia presentatie	Zonnebrink Centrum
20	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
22	12.00 uur	Wandeltocht	Adamskampweg 1
24	14.30 uur	Seizoensopening Trefpunt	Zonnebrinkkerk
25	15.00 uur	Rouwbegeleidingsgroep	Zonnebrink Centrum
25	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	R.K. Calixtus

Oktober

3	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
9	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Oude Calixtus

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkcontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 21.

Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 51 23 95

kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08

kosters@pggw.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 BR Groenlo

Vertrouwenspersoon PGGW

Dhr. A.K. Numan

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. 51 88 73

kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

mevr. A.M. Stans, tel. 51 88 73

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers

kerkrentmeesters@pggw.nl

Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal

diaconie@pggw.nl

Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl.

Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.

Kerkdiensten

	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Groenlo
8 september <i>Startzondag</i>	19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. de Jacobscantorij</i>	10.00 uur Ds. F. Hovinga kindernevendienst en -oppas <i>m.m.v. PGW-band</i> <i>geen ringleiding</i>	geen dienst
15 september	geen dienst	10.00 uur Ds. P. Speelman kindernevendienst	10.00 uur dhr. H. Dijkman
22 september	10.00 uur Ds. F. Hovinga	geen dienst	10.00 uur Ds. P. Speelman
29 september	geen dienst	10.00 uur , Avondmaal Ds. W. Andela	10.00 uur drs. W. Ekker
6 oktober	geen dienst	10.00 uur Ds. F. Hovinga kindernevendienst en -oppas <i>m.m.v. PGW-band</i> <i>geen ringleiding</i>	10.00 uur Ds. W. Alserda

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

- 10 sept Evangelisatiekoor
- 24 sept ds. P. Speelman
- 8 okt ds. F. Hovinga

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

- 10 sept Evangelisatiekoor
- 24 sept ds. P. Speelman
- 8 okt ds. F. Hovinga

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

- 7 sept Evangelisatiekoor
- 21 sept ds. P. Speelman
- 5 okt ds. F. Hovinga

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

- 8 sept mevr. G. Hallerdijk
- 15 sept ds. F. Hovinga
- 22 sept mevr. J. Huizinga
- 29 sept ds. W. Alserda
- 6 okt ds. H. Wassink

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Kruiswoordlegpuzzel



© BERKROEN

In te vullen woorden

Breng de onderstaande woorden over in de puzzel. Er zijn deze keer geen woorden gegeven die alvast zijn ingevuld. Begin daarom bij de woorden van 12, 11 en 10 letters. Vul aan de hand van deze drie woorden de rest van de puzzel in. Let hierbij bijv. op de eerste of laatste letter van een woord.

De oplossing vindt u in de vier gele vakjes. Deze lettercombinatie wordt definitief van kracht, zo ongeveer wanneer dit nummer van **Kerkenwerk** verschijnt.

2 letters

au
in
ja
op
ov
ui

4 letters

snel
jhw
oase
koor
ijver

8 letters

gemeente
intreden

9 letters

predikant
ouderling

5 letters

kuisse
nogat

10 letters

winterswijk

6 letters

diaken

11 letters

rentmeester

7 letters

groenlo
toeters

12 letters

protestantse

3 letters

eed
eer
kat
lof
nijl
pro
rijm
tof
usb
vak
via

Oplossing Kruiswoordpuzzel 317



© BERKROEN