



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

22e jaargang nummer 320 - donderdag 14 november 2024



De volgende editie verschijnt op 19 december

Gedenk uw mensen

*Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.*

De laatste woorden van de grote voorbede 'Groter dan ons hart' van Huub Oosterhuis, op muziek gezet door Antoine Oomen. Voor mij misschien wel de indrukwekkendste bede die ik van Oosterhuis ken, Dat wij niet vergeefs geboren zijn... gedenk ons toch.

Het zingt in mij als een diep, hartstochtelijk verlangen dat wij gekend zijn, dat ons leven niet tevergeefs is. Dat er iemand is die ons gedenkt, ons in herinnering houdt, levend houdt...

*omdat Gij het zijt
groter dan ons hart
die mij hebt gezien
eer ik werd geboren.*

In de maand november gedenken wij onze lieve doden. Wij roepen hun namen om ze te ontrukken aan de vergetelheid. Wij brengen hun leven opnieuw in herinnering. In vooral katholieke streken gebeurt dat op 2 november, wanneer de graven van de gestorvenen verlicht worden met lichtjes. In de protestantse traditie is het meer en meer gebruik om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen te gedenken.

Het jaar loopt ten einde. De bomen hebben hun bladeren verloren, het zaad is in de aarde gestorven, het donkert om ons heen. En zo confronteert de natuur ons met onze eigen sterfelijkheid. De dag zal komen dat ook wij, uit stof genomen, tot stof zullen terugkeren.

'Laat de tweede dood niet over ons komen', zingt Oosterhuis in dezelfde voorbede. De tweede dood is die van vergetelheid. Dat er niemand meer is die jouw naam noemt, die jouw leven in herinnering brengt. Dat je uit het geheugen gewist bent in plaats van gegrift staat.

Gedenken is die tweede dood tegengaan. Je roept je dierbare in herinnering en ten diepste hoop je, verlang je dat dit leven niet vergeefs is geweest. En je vertrouwt, tegen alle weerwil in soms en tegen alle twijfel en onzekerheid, dat er iemand is die groter is dan ons hart.

In die ruimte te leven, ook als de dood ons treft – daarom gedenken wij.

Ds. Theo Menting

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactie

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder, Jan Wilterdink

Kopijdatum volgend nummer

Woensdag 4 december 16.00 uur.

De volgende editie van Kerkenwerk verschijnt op 19 december en beslaat tijdvak 19 december t/m 16 januari.

Kopij aanleveren via
kerkenwerk@pggw.nl

Coverfoto

Veld met pompoenen langs de Groenloseweg.

Foto: Peter Rhebergen

In deze uitgave...



5 - Uitnodiging



10 - Vleedingszondag

Het kwaad dat goede mensen treft

door Sjaak Stans

Het zal mij vergaan zoals velen in onze samenleving: complete verwarring. Hoe is het mogelijk dat er zulk groot onrecht in de wereld gebeurt? Kijk naar de ellende in Oekraïne, Israël, Gaza en Libanon. De gewone mens is het slachtoffer van machtspolitiek. Met z'n allen kijken we ernaar, maar snappen we echt wat er aan de hand is?

Vroeger las ik een boek Harold S. Kushner 'Als 't kwaad goede mensen treft'.

Het kwaad tréft goede mensen! Bijvoorbeeld mensen die jaren na de coronapandemie nog dagelijks lijden onder longcovid. En kijk naar de brandhaarden in de wereld! Waarom moeten de rechtvaardigen lijden, vraagt Harold Kushner zich af.

Sommige ellende is helder: 'Rusland heeft niets te zoeken in de Oekraïne', vind ik, maar toch! Andere ellende is minder eenvoudig op te lossen: Hamas pleegt een terreurdaad in Israël op 7 oktober 2023. Israël reageert, en lijkt niet meer te stoppen! Zouden we niet...? Ja, wat dan?

Wat moet ik met de onlosmakelijke band van de PKN met Israël? Met afschuw kijk ik -naast het onrecht van Hamas in Israël- naar het onrecht dat er in Gaza en Libanon gebeurt. Kunnen we vol blijven houden, dat de wereld goed is? Waarom moeten gewone mensen, niet bijzonder goed en ook niet bijzonder slecht, plotseling pijn en ellende ondergaan?

'Als het kwaad niet de wil van God is, maar gewoon tegenslag?' Deze vraag houdt ons op de zijns-momenten in ons leven bezig. Met welk antwoord zouden we tevreden zijn?

Wat ons treft kan bijzonder grillig zijn: je bent op het verkeerde moment op de plek waar iemand met een geweer ziekenhuisbezoekers doodt of door vertraging van de trein kwam je -gelukkig maar- te laat aan. Je realiseert je: als de trein op tijd was geweest... Wie heeft hier de hand in, God? Was HIJ wel met de verlate treinreiziger en niet met de onfortuinlijke bezoeker? Gebeuren dingen bij toeval, zonder een bepaalde reden?

Wat is 'kwaad'? In het woordenboek wordt het omschreven als: 1) slecht in een of ander opzicht 2) slecht in moreel opzicht. 'Kwaad' ondergaan we door het optreden van anderen zoals de schutter in het ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld door het geweld van de natuur (orkanen, overstromingen en bosbranden).

Veel kwaad op de wereld wordt bepaald door natuurwetten. Maar wat als er dingen gebeuren waar de natuur nog geen wetten voor had? Wat als we van de Schepping een rommeltje maken en er binnen een week twee verschrikkelijke orkanen over een gebied razen? Toeval? Twee 'orkanen van de buiten categorie' in hetzelfde gebied? De natuurkunde leert ons: ieder systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten zal zich ontwikkelen naar een evenwicht. Is het evenwicht verstoord, dan zoekt de natuur een nieuw evenwicht. Natuurwetten houden geen rekening met gewone, goede mensen. Laten we maar een ding aannemen: God is

er niet de oorzaak van dat een schutter mensen vermoordt in een ziekenhuis of op een school. Of dat de Hamas- en Hezbollahstrijders en de Israëlische militairen elkaar bestrijden op leven en dood. Dat wil HIJ niet. Net zomin als de mensen die omkomen bij natuurrampen. Niet Zijn wil.

De oorzaak van het onoplosbare conflict tussen Israël en Hezbollah/Hamas zal als eerste te maken hebben met de stichting van de staat Israël door de VN. In Jip en Janneke taal: "Jullie verdienen na de ellende van de holocaust een eigen stukje land om in vrede te leven." Hiermee werd een schuld ingelost en ontstond een nieuw probleem: hoe dat in de praktijk moest werken, werd op het bordje van de kolonisten en de Palestijnse inwoners gelegd: 'zie maar hoe je eruit komt'. Sindsdien moet er een nieuw evenwicht gevonden worden.

Zo ook met het klimaat dat opwarmt. Als de omstandigheden veranderen is er een nieuw natuurlijk evenwicht nodig. Dat regelt de natuur zelf, of we willen of niet...

Is er een antwoord op onze vraag, waarom het kwaad goede mensen treft?

Waar zouden de inwoners van Palestina, Libanon en Israël voor kiezen als ze geen last hadden van extreme partijen. Wat als de machthebbers in de hoofdsteden even geen rol zouden spelen? Effe op non-actief gesteld worden. Hoe wordt het nieuwe evenwicht dan gevonden?

Het kwaad heeft bij veel mensen zijn werk gedaan. Ik zag onlangs beelden van een journalist, die bij een aanval op Gaza zijn vier kinderen verloor. Mij viel op dat hij niet rancuneus overkwam in de reportage. Maar ik vroeg me af: "Hoe kijk je naar Israël nu jouw gezin is uitgemoord?"

Is God de Zender van wekelijks porties oorlog en natuurgeweld, willekeurig over de wereld uitgestrooid? Dat gaat er bij mij niet in. Wat biedt wel houvast? Bij ziekte een pannetje soep? De hulp van een non in Libanon, met een hand op de schouder, een gebaar en vooral er willen zijn?



GUV Crematorium Aalten

Landelijk en sfeervol maar hyper modern

- Sfeervol ingerichte ruimtes met natuurlijke uitstraling
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u - exclusief beschikbaar voor één familie
- Uniek Draaiboek waarmee nabestaanden zelf de uitvaart kunnen regisseren.
- Livestream en opname apparatuur van professionele kwaliteit.
- Dag en nacht bereikbaar voor uitvaartverzorgers door online-boeken.



Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) - www.guv.nl
Ook voor uitvaartbegeleiding

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

Alles hef zein uur en zien tied,
 alles in dit laeven,
 d'r is 'n tied um te baeren
 en d'r is 'n tied um te starven,
 'n tied um te planten
 en 'n tied um te rooien;
 'n tied um te doden
 en um te genezen,
 ene veur afbreken
 en ene veur opbouwen;
 er is 'n moment veur huulen
 en ene veur lachen,
 veur rouwen
 en veur dansen;
 er is 'n tied veur leefde
 en 'n tied van eenzaamheid,
 van kussen
 en van afwenden;
 er is 'n tied van zeuken
 en ene van verleezen,
 er is 'n tied van bewaren
 en 'n tied van wegdoon;
 er is 'n moment umme te scheuren
 en ene umme de scheure te naaien;
 'n moment veur zwiegen
 en 'n moment veur spreken
 er is 'n tied veur leefhebben
 en 'n tied veur haten;
 veur oorlog en veur vrede.

God hef veur alles het juuste moment bepaald.

Uut Prediker 3

Uitnodiging gemeentevergadering

d.d. 28 november 2024

aanvang 19.30 uur

agenda:

- Avondmaalsbekertjes
- Winterdiensten
- PowerPoint over Regio Kerkenraad (Jan Struijk)
- Klimop presenteert de plannen (Leander en kernteam)
- Stand van Zaken Jacobskerk
- Project Moldavië (Diaconie)

De Kerkenraad nodigt u van harte uit om deze vergadering aanwezig te zijn. Er staan erg belangrijke zaken op de agenda zoals de vorming van een regionale Kerkenraad en de vordering overdracht van de Jacobskerk. Uw aanwezigheid wordt zéér op prijs gesteld!

Bedankt

Na een verblijf van vier neken
 in Zevenaar, was er voldoende
 zorg in Winterswijk, zodat
 ik weer naar huis kon.
 Ik heb heel veel kaartjes
 gekregen, waarvoor hartelijk
 dank.

Groetjes Rikie Vosseberg

De Protestantse gemeente Groenlo-Winterswijk zoekt een

administratief medewerker voor het Kerkelijk Bureau

voor 16 uur per week

Gezocht wordt een enthousiaste collega die het kleine team van het Kerkelijk Bureau komt versterken en breed inzetbaar is op alle onderwerpen van administratie en beheer van de Protestantse gemeente Groenlo-Winterswijk.

Wie wij zijn

Het Kerkelijk Bureau is het administratieve hart van de Protestantse gemeente Groenlo-Winterswijk. Deze functie heeft een takenpakket dat zeer divers is. We voeren de financiële-, salaris-, leden-, kerkblad- en collectieadministratie. Dit doen we voor het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Kerkenraad. Daarnaast diverse baliewerkzaamheden, beantwoorden van mails en telefoon en het verzorgen van o.a. liturgiën en ondertiteling voor de kerkdiensten.

In deze functie is geen dag hetzelfde. Daarom kun je goed zelfstandig werken, bent dienstverlenend en communicatief sterk, je weet verbanden te leggen tussen werkzaamheden en slim de uitvoering op te pakken. Prioriteiten stellen, het overzicht houden en schakelen tussen verschillende taken gaan je makkelijk af. Je hebt ervaring met Microsoft 365 (Outlook, Word en Excel). Kennis van financiële administratie is een pré.

Ben jij wie we zoeken?

Dan nodigen we je van harte uit om te reageren.
 Mail je sollicitatie met CV voor 1 december naar kerkelijkbureau@pggw.nl
 t.a.v. A.M. Stans-van der Elst.
 Voor meer informatie over deze functie
 kun je contact opnemen met het
 Kerkelijk Bureau, telefoonnummer:
 0543-512395



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Wij verwelkomen

Vanuit Berkenwoude
Familie De Jong

Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen in Winterswijk en zeker ook in onze kerkelijke gemeente.



Levende adventskalender

Dag	Datum	Ochtend 10.00 – 11.30 uur	Middag 14.30 -16.00 uur
zondag	1-dec	Zonnebrink 11.00 uur is de koffie klaar.	
maandag	2 -dec	Christian Heesen De Starckenrode 51	
dinsdag	3-dec	Bert en Bea Mallegrom Lijsterstraat 5	
woensdag	4-dec	Chris en Hermien Wijnveen J. Vermeerstraat 3	
donderdag	5-dec		Susan te Paske Adamskampweg 2 Brinkheurne
vrijdag	6-dec	Joke Lammers Witstoom 27	
zaterdag	7-dec		Erna te Winkel Weurden 99

Dag	Datum	Ochtend 10.00 – 11.30 uur	Middag 14.30 -16.00 uur
zondag	8-dec	Jacobskerk 11.00 uur is de koffie klaar	
maandag	9-dec	Fam. Wientjes Morgenzonweg 68	
dinsdag	10-dec	Jan en Johanna Grevers Schaepmanstraat 88	
woensdag	11-dec	Durk en Anna Bouma Frerikshof 136	
donderdag	12-dec	Fam. Aalbers Zuilenesstraat 1	
vrijdag	13-dec	Dick en Janny v. Dijk De Savornin Lohmanstr 91	
zaterdag	14-dec	Henk en Barbara Poot Kottenseweg 38	

Dag	Datum	Ochtend 10.00 – 11.30 uur	Middag 14.30 -16.00 uur
zondag	15-dec	Zonnebrink 11.00 uur is de koffie klaar	
maandag	16-dec	Gerard en Joke Wieberdink Kloosterstraat 13	
dinsdag	17-dec	Riet Stuivenberg Weth. Bentstraat 39	
woensdag	18-dec	Aly Dekker Wooldseweg 66 Woold	
donderdag	19-dec	Ide en Annemarie de Boer Weth. Bentstraat 41	
vrijdag	20-dec	Ineke Ter Horst Brummelkampstraat 9	
zaterdag	21-dec	Rianne Korten Olmenstraat 33	

Dag	Datum	Ochtend 10.00 – 11.30 uur	Middag 14.30 -16.00 uur
zondag	22-dec	Jacobskerk Koffiedrinken om 11.00 uur.	Gerrie te Braake Misterweg 140 (Watertoren)
maandag	23- dec		Riek Tolkamp Leliestraat 40 A
dinsdag	24-dec		

Lichtjesticht 2024: 'Laat je verrassen!'

Ook dit jaar organiseren vier gezamenlijke kerken van Winterswijk weer een lichtjesticht in het dorp. Op maandag 23 december kan er tussen 17.00 en 20.00 uur worden deelgenomen. De opzet is dit jaar veranderd, zo speelt de lichtjesticht zich dit jaar af tússeen en ín het Doopsgezind Kerkje, de Jacobuskerk en de Jacobskerk.

In het Doopsgezind Kerkje zijn filmbeelden te zien van een zandkunstenaar en kan een kerstwens worden achtergelaten.

In de Jacobuskerk treden verschillende koren op en kan ondertussen de kerststal worden bewonderd. Ook wordt daar iets te eten en te drinken aangeboden.

In de Jacobskerk zal de mini-kerstmusical 'Een herder kijkt verder' worden uitgevoerd. De kerk wordt dan verlicht door honderden kaarsen en lampions. De voorstellingstijden van de musical zijn 17.00, 18.00 en 19.00 uur. De voorstelling duurt een half uur.

Ondertussen klinkt er in het centrum de 'roope' van midwinterhoorns en kerstliederen door blazers en op het carillon. De lichtjesticht wordt georganiseerd en gedragen door de Rooms Katholieke Kerk H. Jacobus, de Doopsgezinde Gemeente Winterswijk, Life Winterswijk en de Protestantse Gemeente Groenlo-Winterswijk.

Zie ook op www.helderlichtwinterswijk.nl



Musica Jacobi tijdens advent

Op zondagavond 8 december om 19.00 uur zal Musica Jacobi geheel in het teken staan van Advent. Deze periode én de Jacobskerk lenen zich bij uitstek voor een verstilde en tegelijkertijd verwachtingsvolle vesper. We zingen tegen het donker in van het Licht.

Aan de vesper wordt medewerking verleend door de Zonnebrinkcantorij.

Wim Ruessink



Kunst tegen vernietiging, over de schilderkunst van Felix Nussbaum

*Lezing door Ruud Bartlema in de Doopsgezinde kerk op 18 november
om 19.30 uur*

Het intrigerende werk van Felix Nussbaum wordt gekenmerkt door de verschrikkingen van de Holocaust, de systematische vernietiging van het Europese Jodendom die tijdens zijn leven zijn beslag kreeg. Nussbaum werd in augustus 1944 vermoord in Auschwitz. Felix Nussbaum, die in 1904 in Osnabrück geboren werd, kwam na een snelle ontwikkeling in zijn carrière als kunstenaar, door zijn Joodse afkomst in de jaren dertig steeds meer in de problemen. Vanuit Rome, via San Remo, Bazel en Parijs, belandt hij in het Belgische Oostende, waar hij op 10 mei 1940 door de Belgische autoriteiten wordt opgepakt en geïnterneerd in een kamp in het Zuid-Franse Saint Cyprien. Hij weet na twee maanden te ontsnappen en keert terug naar België, waar hij onderduikt en blijft schilderen. In mei 1944 wordt hij verraden en gedeporteerd naar Auschwitz, waar hij begin augustus wordt omgebracht. Zijn werk heeft een uitgesproken politiek karakter dat zich richt tegen de oorlog. Indrukwekkende schilderijen waarin eigen diepe oorlogs- en kampervaringen elkaar afwisselen. Kunst tegen vernietiging.

Ruud Bartlema vertelt aan de hand van beelden over het werk van Felix Nussbaum.

Opgave bij ds. Freerk Hovinga, fhovinga@xs4all.nl, 06 - 19 73 69 86 (vrije gift wordt op prijs gesteld).



Terugblik op een zeer geslaagde wandeling door de Willink Weust

Op zondag 22 september hadden zich 13 enthousiaste wandelaars aangemeld om mee te wandelen door de Willink Weust. Het weer was prachtig en de stemming opperbest. En met de wandelschoenen aan de voeten en een flesje water in de rugzak, gaat een kleurrijk gezelschap op weg.

Onderweg is het wisselende landschap van ons Winterswijk te zien. We zijn begonnen in het gecultiveerde landschap van het Vosseveld. Met zijn rechte percelen gras- en akkerland. Es-gronden met houtsingels. Om van daaruit de oversteek te maken naar de Willink Weust. Waar een landschap is te ontdekken en te zien als in vroegere tijden, toen Winterswijk werd omsloten door o.a. grote aaneengesloten veen- en heideschraallandschap. Staatbosbeheer als eigenaar, heeft de laatste jaren gewerkt aan verdere verschraving en verhoging van het grondwaterpeil.

De Willink Weust +/- 50 ha groot, is een Natura 2000 gebied, dat ligt op een flink kalkpakket met daardoor een flora en fauna dat uniek is in Nederland. In dit stiltegebied is het 'laarzenpad' aangebracht. Via dat pad komen we aan bij de achterzijde van de Steengroeve.



Vanaf het uitzichtpunt is prachtig de gelaagdheid van de Muschel-kalk in het landschap te zien. 240 miljoen jaar geleden gevormd in een toen ondiepe binnenzee. De afdaling naar beneden de groeve in, is warm en zorgt voor de nodige zweetdruppeltjes bij de wandelaars.

Beneden op de vloer, laten we het landschap even op ons inwerken. En stellen we onszelf op een diepte van 35 meter onder het maaiveld de vraag: "Wat is nu echt oud?" Terug op het startpunt, is de drinkfles leeg en onze benen misschien iets volgelopen. Maar we zijn een ervaring rijker. En we hebben een klein stukje Winterswijk mogen ontdekken op een bijzondere manier. Was het een geslaagde middag? Zeer zeker en voor herhaling vatbaar.

Na alle kosten te hebben voldaan is er nog een mooi bedrag van € 50,- over, dat wordt geschonken als een bijdrage aan het Moldavië project. De Diaconie heeft toegezegd dit bedrag te verdrievoudigen.

Een wandel-groet van:

**Wout Alserda
Geert te Paske**





Trefpunt Nieuws

We kunnen alweer terugkijken op twee gezellige middagen in het nieuwe Trefpuntseizoen. We begonnen **24 september** in de Zonnesaal met een dienst waarin ds. Freerk Hovinga ons voorging en Gerrit Hietkamp de liederen die we gezongen hebben dit keer op de piano begeleidde. De schriftlezing was uit Genesis 28: 10-22. In deze lezing ziet Jacob in een droom een ladder die tot in de hemel reikt. In de overdenking werd hier verder op in gegaan. Deze middag werd ook bezocht door enkele kerkleden vanuit Groenlo, die speciaal een warm welkom kregen.

Daarna was het tijd voor koffie of thee, terwijl ondertussen een buffet klaargezet werd met 2 soorten soep, broodjes, hapjes en fruit na. Er was voor iedereen voldoende te eten en tijd van bijpraten met elkaar.

We hebben Marietje Sloetjes bedankt voor haar jarenlange inzet bij het ondersteunen van de Trefpuntmiddagen met orgelspel bij de liederen die we zongen en haar namens ons allen een presentje overhandigd, om deze dank ook zichtbaar te maken.

Ook ds. Freerk Hovinga en organist Gerrit Hietkamp werden bedankt voor hun inzet voor deze openingsmiddag van het Trefpuntseizoen.



Op **dinsdag 15 oktober** konden we Ina Broekstra welkom heten. Zij gaat de liederen die we zingen vanaf nu muzikaal begeleiden. We begonnen deze middag met het lezen van een paar gedeeltes van de brief van Paulus aan de Romeinen 11: 25-30 en 33-36. *Vers 26: dan zal heel Israël worden gered, was het begin van een korte overdenking uit het dagboek Immanuel. God wilde vanaf de zondeval dat alle mensen gered zouden worden. Hij liet daarom de Verlosser in Israël komen. In Zijn liefde en geduld heeft God zijn uitverkoren volk nooit laten vallen als het zondigde. Zijn trouw is eeuwig. Paulus vertrouwt erop dat het ook nu goed zal komen. Daarom prijst hij Gods rijkdom en kennis.*

We zongen samen lied 122: 1 en 2.

Daarna mocht Anne-Marie Onstenk vertellen wie ze is. Zij vertelt als 'Buurtdeertje' de verhalen van haar vroegere buurman Frans Roes. Hij schreef onder het pseudoniem Herman van Velzen tussen 1935 en 1974 wekelijks een verhaal in de Graafschapbode in het dialect. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat hij overleed, maar desondanks verschijnen er nog steeds nieuwe verhalenbundels van hem. Zijn zoon Hero Roes, inmiddels ook 90 jaar, krijgt nog steeds verhalen toegestuurd vanuit erfenissen, soms zelfs uit Canada, ooit uit de krant geknipt, nog steeds zijn bewaard. Annemarie houdt op haar beurt de verhalen levend door ze heel beeldend te vertellen, voorzien van een bezem, hoge hoed, waaruit een muis piept en een houten beeld van Oarnt, met rode zakdoek om. We hebben echt genoten van deze mooie middag.

Tot slot zongen we lied 413: 1 en 3.

Op **dinsdag 19 november** is onze volgende bijeenkomst. Dan komen enkele medewerkers van Estinea vertellen over hun werk en laten ze ons zien wat de bewoners maken en verkopen in hun winkel TopArt in de Meddosestraat. Wellicht verkopen ze ook wel iets aan de Trefpuntbezoekers.

Bij dezen worden jullie allen van harte uitgenodigd.

De Trefpuntcommissie ontving via Riet Stuivenberg een gift van € 10,-, die we besteden aan de bekostiging van onze gezellige middagen.

Namens de Trefpuntcommissie met vriendelijke groet,



Ria van der Graaf

24 november: Voleindingszondag

November, altijd een gedenkwaardige maand en een soort van 'tussenmaand'. Een maand van grijze, donkere dagen. Maand van gedenken. Maand van bezinning. Dat zijn zo de eerste gedachten die bij mij opkomen bij deze maand. Na de lange 'lichte' zomer gaan we nu weer de wat donkere wintertijd in. 's Avonds (of 's middags!) gaan al vroeg de lichten aan en zetten we de verwarming weer aan, misschien wel een graadje lager. Zo proberen we het binnenshuis toch nog behaaglijk te maken. En in de kerk? Daar staan we aan het eind van deze maand (24 november) traditiegetrouw stil bij hen van wie we afscheid moesten nemen. Altijd weer een gedenkwaardig moment. De Oude Calixtus en de Jacobskerk met een gemêleerd gezelschap. Familie van overleden gemeenteleden wordt uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Er is het noemen van de namen en de vele kaarsjes die vervolgens worden aangestoken. Door de jaren heen is het een vertrouwde en dierbare vorm van gedenken geworden, waarbij nog een keer de namen klinken van de mensen van voorbij. Nu klinkt dit misschien allemaal wat 'zwaar op de hand' maar het is wel onmisbaar in ons kerkelijk leven. Als gemeente van Christus zijn we geroepen elkaar bij te staan, in lief en leed. En dát doen we! We hopen op een goede maar bovenal een troostvolle dienst.

In de dienst op 24 november worden in de Oude Calixtus te Groenlo de volgende gemeenteleden herdacht.

Overlijdensdatum	naam
05-11-2023	Gerrit Willem Jan Deunk
30-11-2023	Ellis Berthina Henriëtte Abbink
13-02-2024	Cornelia Johanna Freriks
11-04-2024	Arnoldus Andries Spin
03-05-2024	Aaltje Bisperink
21-05-2024	Jochem Jan Hendrik Luesink
12-07-2024	Hendrik Gerrit Slotboom
09-10-2024	Adriaan Johan Nijland

ds. Wout Alserda

Als vrienden overlijden

*Als vrienden overlijden
gaan er lichten uit
de knop wordt omgedraaid
gedooft wordt tijdgebonden licht
de cirkel om mij heen
draagt duisternis*

*als vrienden overlijden
steek ik in mijn ziel
hun lichten aan
de knop wordt omgedraaid
naar tijdgebonden licht
ontbonden in herinnering –
herinnering die weet heeft
van het eeuwig zijn*

*als vrienden overlijden
draagt mijn ziel doorlichtend
de luister der herinnering*

Oeke Krugthof

24 november: laatste zondag van het kerkelijk jaar

Op zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is in onze gemeente gebruikelijk om op deze dag de namen te noemen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn.

Wij sluiten hiermee aan bij een oude kerkelijke traditie en geven uitdrukking aan het geloof dat Gods liefde ons als mensen in leven en dood omvat. Zo houden we de herinnering aan de mensen die gestorven zijn levend en drukken we onze verbondenheid uit met de nabestaanden.

Familie van overleden gemeenteleden wordt uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Voorafgaand aan de dienst en na de dienst kan men een kaars aansteken in het stiltecentrum.

Wij noemen hier de namen van wie er een kerkelijke uitvaart geweest is en/of van wie bekend is dat vermelding op prijs wordt gesteld. Mist u een naam dan kunt u dit doorgeven aan het Kerkelijk Bureau.

Graag willen wij u als gemeente via deze weg uitnodigen om bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst wordt in de Jacobskerk te Winterswijk gehouden en begint om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens het koffiedrinken. De Jacobscantorij onder leiding van Wim Ruessink verleent haar medewerking aan deze dienst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, de dienst kan ook online gevolgd worden (via www.pggw.nl, link naar YouTube).

Overledenen uit de gemeente Winterswijk (van 1 november 2023 t/m 31 oktober 2024)

Overlijdens- datum	naam	Overlijdens- datum	naam
07-11-2023	Jan Albert Meerdink	01-05-2024	Jan Huetink
08-11-2023	Jan Willem Bentsink	03-05-2024	Grada Johanna Bollen - Prinsen
15-11-2023	Goukje Sloetjes - Klein Wolterink	12-05-2024	Cornelis Fokko Geert Visscher
16-11-2023	Carol Ann Vaags - Krienke	27-05-2024	Hans Joachim van Ommen
17-11-2023	Albertha Wilhelmina Wiederhold - Sloetjes	29-05-2024	Gesiena Elisabeth Helmink - Stapelkamp
25-11-2023	Harmina Berendina Droppers - Bollen	15-07-2024	Gerrit Hendrik te Voortwis
07-12-2023	Annie Ros - Kolstee	16-07-2024	Alberta Harmina ter Haar - Mengers
11-12-2023	Johan van Lochem	02-08-2024	Gerhard Johan Oonk
21-12-2023	Johanna Oonk - Heesen	11-08-2024	Gerrit Willem Simmelink
30-12-2023	Mattheus ten Wolde	19-08-2024	Gerrit Jan Willem Rauwerdink
30-12-2023	Dirk Hendrik van Eeden	28-08-2024	Gesina Aleida Grada B Tiemens
01-01-2024	Hendrika Gesiena Mennink - Reijmes	29-08-2024	Ottolina Sophia ten Hietbrink - Klein Hesse
05-01-2024	Gerrit Bernhard Veldboom	06-09-2024	Willemina van Dijk - Somsen
12-01-2024	Arent Jan te Lindert	06-09-2024	Co ter Linde - Calatz
23-01-2024	Marijke Bosman - van Erkelens	18-09-2024	Johanna Willemina Geurkink - Piek
27-01-2024	Hendrika Harmina Zieverink - Veldink	18-09-2024	Gesiena Berendina Hendrika Eeltink - te Winkel
07-02-2024	Janna Berendina Roeterink - Oonk	20-09-2024	Aleida Berna Willemina Klein Wolterink - Bruntink
16-02-2024	Johan Theodoor Lensink	27-09-2024	Pouwel Wind
06-03-2024	Jan Hendrik Bollen	02-10-2024	Johanna Grevers - Ruessink
07-03-2024	Cornelis Dirk Jan Kempers	11-10-2024	Janna Willemina Wassink - Bentsink
24-03-2024	Jan Willem Legters	14-10-2024	Hendrik Gerrit Jan Meulenkamp
28-03-2024	Gezina Hendrika Ebbers - Lammers	17-10-2024	Dirk Johan Lammers
30-03-2024	Gerrit Willem van Albeslo	22-10-2024	Gesina Johanna Wikkerink - Krieger
04-04-2024	Berendina Geertruida Kip - Sloetjes	23-10-2024	Antje de Vries - Westra
14-04-2024	Johanna Gesiena Berendina Kappers - Roerdinkholder	24-10-2024	Arent Jan Luiten
17-04-2024	Jan Willem te Winkel		
24-04-2024	Jan Willem Aarnink		



Persoonlijk
betrokken



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.

06 - 36 49 33 46

info@dienkenijboer.nl

www.dienkenijboer.nl

24
7



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V.



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij



Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

Bel daarom
altijd eerst GUV!

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:



Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) www.guv.nl

Ook voor uw uitvaart verzekering!



Bij de Bijbel

Ds. Janneke Pley-Inia

Zondag 17 november, de 9de van de herfst.

Het kerkelijk jaar loopt op een einde. Op het rooster staat Marcus 12: 38-13: 2.

Een arme weduwe bezoekt de tempel en Jezus ziet dat zij alles geeft wat zij heeft. Zij heeft God lief met haar hele hebben en houden. Zij geeft alles. haar twee kleine muntjes

Jezus ziet haar en zijn oog valt niet op het prachtige interieur van de tempel.

De weduwe geeft weinig maar alles waarvan zij leven moet.

Jezus Zelf gaat de Weg van overgave tot in de dood. Stelt de weduwe ons een vraag naar onze solidariteit, onze inzet voor mens en samenleving?

Zondag 24 november, zondag van de voleinding.

Op deze zondag worden de namen genoemd van hen die ons voor gingen. Kunnen we van hen iets leren?

Kunnen we leren van moderne heiligen zoals moeder Teresa, Titus Brandsma maar ook Aleksej Navalny?

Naast hen gaan zitten en van hen leren door bij hun levens stil te staan.

In de lezing uit Mattheus 5: 1-12 staat Jezus stil bij allen die de dupe zijn van heersers. Hij noemt de treurende, de zuiveren van hart, de vrede-stichters.

Want voor hun is het koninkrijk der hemelen.

De eerste advent, 1 december

De stola kleurt paars, kleur van inkeer, bezinning en verstillig. De eerste adventskaars wordt ontstoken om niet geheel aan het duister te worden overgeleverd.

In Zacharia 14: 4-9 lezen we over de dag die komen zal, de dag van de Heer.

In Lucas 21: 25-31 gaat het over de tekenen aan zon, maan en sterren, over al wat zal geschieden, want de nacht loopt ten einde, de dag komt dichterbij.

De tweede advent, 8 december

In Maleachi 3 lezen we over de bode die de weg voor de Komende zal effenen.

In Lucas 3: 1-6 kondigt Johannes de komst van de gezalfde aan.

Hij roept op tot bekering, omdenken, oog krijgen voor Gods levende realiteit.

De derde advent, 15 december

Zondag *Gaudete*, verheugt u. De eeuwige is nabij.

In Lucas 3: 7-18 lezen we de oproep van Johannes om ons voor te bereiden op komst van de Gezalfde met vreugde en ernst. Het wordt lichter, steeds lichter.

De vierde advent, 22 december

De kleur is paars en deze adventszondag heeft de naam: hemel laat gerechtigheid neerregenen.

In Lucas 1: 39-45 lezen we over het jawoord van Maria en Elisabeth. Zij begroeten elkaar in het bergland, een stad in Juda. Geestkracht, vreugde en zegening vallen vrouwen ten deel.

Het is de opmaat voor het naderende Kerstfeest.

De kerstnacht vindt plaats op 24 december.

In Psalm 2 zegt de Eeuwige, jij bent mijn Zoon, jij zult het gemurmeere doen verstommen, de ijdelheid en machtswellust tenietdoen.

Lucas schrijft over het kind dat tot ons komt, het kind in de kribbe. Dit kind is de Gezalfde, de Messias in wie de eeuwige tot ons komt.

Vandaag lezen wij

November

zo	17	Marcus 12: 38 - 13: 2
ma	18	Zacharia 10: 1-12
di	19	Zacharia 11: 1-9
wo	20	Zacharia 11: 10-17
do	21	Psalm 69: 1-19
vr	22	Psalm 69: 20-37
za	23	Marcus 13: 3-13
zo	24	Marcus 13: 14-27
ma	25	Marcus 13: 28-37
di	26	Psalm 74
wo	27	Zacharia 12: 1-8
do	28	Zacharia 12: 9 - 13: 1
vr	29	Zacharia 12: 2-9
za	30	Psalm 17

December

zo	1	Zacharia 14: 1-11
ma	2	Zacharia 14: 12-21
di	3	Psalm 115
wo	4	Jesaja 40: 1-11
do	5	Jesaja 40: 12-26
vr	6	Jesaja 40: 27-31
za	7	Psalm 126
zo	8	2 Petrus 3: 1-9
ma	9	2 Petrus 3: 10-18
di	10	Psalm 50
wo	11	Jesaja 35: 1-10
do	12	Psalm 64
vr	13	Sefanja 3: 1-8
za	14	Sefanja 3: 9-13

Het was een feestelijke viering op 6 oktober. Petra Schaap hield een welkomstwoordje en heette speciaal de doopouders welkom. Ze wees ook op de tien grote bouwstenen voorin de kerk en vertelde dat de kinderen in de kindernevendienst hiermee aan de slag zouden gaan, waarna Lisa de Paaskaars aan mocht steken. Ds. Freerk Hovinga leidde het thema van deze Israël zondag in. "In deze dienst zal het niet gaan over goed of afkeuren van wat Israël aan het doen is. Een kerkdienst leent zich er niet voor om te spreken over de Joods/Palestijnse zaak." Wel zou de hoofdmoot bestaan uit de aandacht voor de tien geboden, leefregels. Freerk stelde de vraag: "Wat is bij jullie thuis een belangrijke regel?" Antwoord van een kerkganger: "Mobieltjes uit tijdens het eten."

Het Joodse Volk, op weg naar het Beloofde Land, kreeg tien leefregels mee. De lezing van vandaag kwam dan ook uit Exodus 20: 1-17 naar een bewerking van Sjoerd Kuyper. Terwijl we zongen: We gaan voor even uit elkaar, namen de kinderen de tien bouwstenen mee naar de kindernevendienst. In de preek verhaalde Freerk dat vroeger de leefregels vaak werden opgevat als opgelegde beperkingen. "Je mag niet of je moet... Het eerste gebod herinnert ons er aan dat de Heer onze God ons uit de slavernij, uit Egypte heeft bevrijd. Tien wijzers voor onderweg, woorden ten leven. Ook wij zijn onderweg en kunnen een Beloofd

Land maken zodat het leven de moeite waard is en we als bevrijd mens kunnen leven. Joden gedenken eenmaal per jaar het geschenk van de tien woorden op Simchat Torah. In de synagoge dansen zij met de Thorarollen die voor hen het symbool van de Bron van het leven zijn, teken van God in ons midden."

Johan Klein Nibbelink en Wim Ruessink brachten een prachtige vertolking van: Lied van Mozes van Stef Bos. (De reis is voorbij en daar aan de overkant ligt het Beloofde Land. Het is onbereikbaar dichtbij.) De kinderen kwamen terug en droegen de tien bouwstenen met zich mee, daarmee werd een huis gebouwd. Petra vertelde dat er een goed gesprek was geweest over de leefregels, die op de dozen waren geplakt. Je vader en je moeder trouw zijn, niet stelen en niet doden werden het belangrijkste gevonden. De jongste kinderen maakten een boekje waarin (thuis) de leefregels konden worden geschreven.

Daarna mochten de doopouders naar voren komen: Danique en Aron te Paske met Joas, en Sanne en Gerben Elferdink met Gijs. Freerk stelde de doopvragen en sprak de volgende woorden: "Mogen de namen van Joas en Gijs geschreven staan in de palm van Gods hand." De kerkgangers spraken een geloofsbelijdenis uit en de dominee besloot het gebed met de volgende zin: "Mogen zij leven als vrije mensen die zich niet laten binden door macht of bezit."



Als getuigen van deze doop beleden ook wij ons geloof. Freerk sprenkelde water over de hoofdjes en sprak de doopwoorden en een zegenbede. De doopkaarsen werden aangestoken, waarna de ouders beloofden dat zij hun kinderen in liefde zullen opvoeden, in de Geest van het evangelie van Jezus Christus. De doopceremonie werd afgesloten met het lied: "Ik wens jou", gezongen door de PGW band. Na de voorbeden zongen wij het Onze Vader. Het slotlied was gezang 993: Samen op de aarde, dat beloofde land, God zal ons bewaren want Hij houdt ons in stand.



Advent

Heel lang geleden was er een stadje dat Nazareth heette. Nazareth lag in een glooiend heuvelland op een dagreis afstand van de zee. In dit rustig stadje woonde een jonge vrouw die Maria heette en een man die Jozef heette.

Toen Maria op een dag zat te naaien, lichtte de kamer op met een helder, maar veelkleurig schijnsel, net als het binnenste van een diamant. In het schijnsel stond de aartsengel Gabriël.

Maria schrok, maar Gabriël lachte haar vriendelijk toe. "Wees niet bevreesd, Maria," zei hij. "God heeft jou uitverkoren om een bijzonder kind te krijgen. Je zult hem Jezus noemen en hij zal de zoon van God worden genoemd."

"Ik zal doen wat God mij opdraagt," zei Maria. Daarop verdween de engel met geruis van zijn grote vleugels.

Maria's hart was vol van blijdschap en ze wachtte geduldig op de geboorte van Jezus.



En in de adventstijd wachten wij ook op de geboorte van de Here Jezus.

De doop

Waarschijnlijk ben je wel eens in de kerk bij de doop van een baby geweest, maar weet je ook waarom dat gebeurt?

Het is ontstaan in Israël. Johannes de Doper vertelde alle mensen over de Messias die zou komen en doopte de Here Jezus in de Jordaan. Op dat moment zagen ze de Heilige Geest, in de vorm van een duif boven het hoofd van Jezus en klonk er een stem uit de hemel die zei: "Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Hem vind ik vreugde."

Daarna werd iedereen die in Jezus ging geloven gedoopt, met de woorden: Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat waren allemaal volwassen mensen.

De apostel Paulus legt in een brief aan de Romeinen uit wat de doop betekent. Daar gebruikt hij wat moeilijke woorden voor, maar het betekent, dat de mens die je voor die tijd was niet meer bestaat en dat je een nieuw mens bent geworden die wil doen wat Jezus van hem vraagt.

Een baby die gedoopt wordt kan nog niet zeggen dat hij een nieuw mens wil worden, hij is net een nieuw mens. Maar de ouders zeggen hiermee, dat ze willen dat dit kindje een kind van God wordt en ze beloven dat ze hem zullen opvoeden zodat hij God en Jezus leert kennen. We geloven dat God belooft dat Hij dit kind kent en het bewaart in zijn handpalm.

De gemeente belooft dat ze de ouders zullen helpen om het kindje op te voeden in de zin van God.

Als het kind later groot geworden is, mag hij vertellen dat hij in God gelooft en doet dat dan door belijdenis te doen in de kerk.

Bij ons in de kerk dopen we bij de doopvont, waar water in gegoten is, soms is dat door mensen meegenomen uit Israël, uit de Jordaan.

Er zijn ook kerken waar alleen de volwassenen worden gedoopt en die gaan dan in een bad en worden helemaal ondergedompeld. Al het vuil is dan van ze afgewassen en ze komen als een schoon nieuw mens uit het water.





Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld
2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp
Groenlo



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 0543 - 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Hallo allemaal,

Nu we per 1 september zijn samengegaan met Winterswijk verandert er in Groenlo het één en ander. Zo nemen we afscheid van gastpredikanten en personen die zich jaren hebben ingezet voor de Hervormde Gemeente Groenlo. Daarom is er in december na iedere dienst koffie drinken.

- 1 december omdat het de eerste zondag v/d maand is.
- 8 december is er geen dienst.
- 15 december nemen we afscheid van Hans Bragt, Ina Bloemers, Harry en Diny Vennebekken.
- 22 december nemen we afscheid van onze organist Joop Abbink. 68 Jaar heeft hij het orgel bespeeld en ons begeleid in ere-, rouw- en trouwdiensten. En nu komt het moment om te stoppen. Vandaag is ook Dhr. Dijkman voor de laatste keer onze voorganger in Groenlo.
- 24 december de viering op kerstavond begint om 20.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Cobi Pleiter

Vanuit de wijkteams in Winterswijk is er niet zoveel te melden. Alhoewel... Wijkteam B2 heeft een extra vergadering ingelast omdat er niet genoeg wijkmedewerkers meer zijn om alle straten/secties te bemensen. Om het pastoraat in deze straten toch door te kunnen laten gaan, hebben we de adressen verdeeld over de andere wijkmedewerkers. Op deze avond hebben we met elkaar ook nagedacht over hoe we nu verder kunnen en moeten gaan. Tijdens de volgende vergadering praten we hier verder over.

Ds. Wout Alserda

Wijk A

Hartelijk dank voor navolgende giften: via Ine Sandmann € 20,=; via Riet Esselink € 8,=; via Annie Klein Brinke € 20,=; via Annie Wilterdink € 10,=; via Hennie Toebes € 10,=; via Henca Krusselbrink € 10,= en via Wim en Trijntje Dunnewold 1 maal € 20,=, 3 maal € 15,= en 2 maal € 10,=. Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B1

De volgende giften mochten wij weer ontvangen: Via Netty Klomp voor de wijkkas: € 20,= en € 5,=; via Gerda Ligtenberg : € 5,= voor de bloemencommissie; via Dinie

Vreeman € 10,= en via Gerrie Grievink € 25,= , allebei voor de bloemencommissie; via Cobi Jentink € 15,= voor de wijkkas. Allen onze hartelijke dank hiervoor! Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman € 20,=, en € 10,= , via Benno van Lochem €10,= en via Jan Grevers € 25,= en €10,= ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. Met vriendelijke groeten.

Helma te Grotenhuis

Huppel, Henxel, Meddo

De maand november is voor mij altijd een maand van terugkijken. De zomer is al lang voorbij; de warme dagen van oktober waren een laatste fijne oprisping van de natuur. De bomen worden in deze maand echt kaal: het naakte bestaan met alle kwetsbaarheden zijn zo zichtbaar in deze steeds donkerder wordende maand. De gezelligheid van december laat nog even op zich wachten.

Het is ook de maand van gedenken, van wie ons lief waren. Hun namen trekken als een lange stoet aan ons voorbij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (of zoals in veel andere kerken rond 2 november, Allerzielen. In Roemenië zijn de graven op deze dag voorzien van veel licht van kaarsen: die dag zijn de begraafplaatsen vol 'leven' en gedenken).

Begin december draait het perspectief naar voren, naar kerst. Vier weken van 'advent', van hopen en wachten op het Vredeskind. Onze bede is: Da Pacem Domine, in diebus nostris, geef vrede, Heer, in onze dagen!

Dat wens ik u toe, ook in de kring van gezin, familie, vrienden, buurt...

Een hartelijke groet van

ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
j.struijk@pggw.nl

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronsweide en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Uit de wijk

In september was de collecte voor de zorgboerderijen Panovenhuuske en Olden Goarden, met als opbrengst € 302,10.

De collecte in oktober voor de Stichting Joanne Foundation heeft € 330,82 opgebracht.

Een vriendelijke groet,

Chris Wijnveen



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
petraveerbeek@pggw.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Wijk C

Ontvangen voor de wijkkas: via Annie Oonk € 20,=; Wilma Wiggers € 20,= en Dinie Hoenink 2 x € 20,=. Hartelijk dank voor deze giften. Met vriendelijke groet,

Sandrien Huiskamp

Wijk D

In de afgelopen periode ontvingen we de volgende giften; Via Dini Wensink een gift van € 15,= voor de Kerk. Via Johanna Pennings een gift van € 10,= voor de wijkkas en via Bea Mallegrom een gift van € 10,= voor de wijkkas. Hartelijk dank voor uw gift. Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers





THOMA

POST

 makelaars

**Bekende gezichten
 en vertrouwde service**

Aankoop | Verkoop | Taxaties | Advies | Verhuisservice

Burgemeester Bosmastraat 2d - 7101 DG Winterswijk - 0543 51 61 51 - www.thomapost.nl



de **STRUKER**





 Winterswijk

Vakmanschap in
 keukens & badkamers

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Inmiddels zijn we diep in de herfst aanbeland. Als de blaadjes vallen, hebben velen het moeilijk. Het zien van dode bladeren leidt bij menigeen tot een mistroostig gevoel, soms tegen het depressieve aan. Maar na het donker, komt het licht. Daar hopen en vertrouwen we op! Als u ondertussen graag een gesprek wilt, dan kunt u mij contacteren.

Ik wens u een goede herfst toe, waarbij de warmte van het vuur, het licht van een kaars of de nabijheid van mensen u geeft wat u verlangt.

Ook bij Klimop gloort hoop, gloren nieuwe kansen in een nieuwe locatie. Per december huren wij het pand aan Spoorstraat 25 en gaan een samenwerking aan met Leger des Heils om gezamenlijk dat huis een plek van verbinding, ontmoeting en inspiratie te maken. Tot de Kerst kunt u nog terecht aan de Noteboomstraat, maar langzamerhand zal het steeds leger worden. Een nieuw pand geeft nieuwe

mogelijkheden, maar welke? Waar is behoefte aan in die buurt? Welke voorbijgangers doen ons daar aan? Net als toen we begonnen luisteren naar wat er gebeurt. Dat is geestelijk werk, en ook mensenwerk.

Dankbaar zijn we voor uw gulle giften op ons rekeningnummer. We hebben het hard nodig voor een verbouwing om ook aan de Spoorstraat te kunnen koken voor mensen. En om het huis een thuis te maken voor u en anderen. Blijf geven, we doen er goede dingen mee!

We zijn enthousiast over nieuwe vormen van kerk-zijn. Hierbij staan 5 pijlers voorop: ontmoeten, dienen, delen, leren, vieren. Wilt u meedenken en meedoen? Heeft u ideeën hoe we dat kunnen doen?

Ik drink graag een kopje koffie met u! Ook als u praktisch kunt helpen met schilderen, inrichten, koken, koffie schenken, enzovoorts!

Groet Leander Grooten

Openingstijden en activiteiten Klimop

Maandag 19.30 - 22.00 uur: spelletjesavond
Dinsdag 9.30 - 12.00 uur: inloop voor ontmoeting
Donderdag 10.30 - 12.00 uur: taalles voor asielzoekers
Donderdag 13.30 - 16.00 uur: Kletsproat & Droad en inloop voor ontmoeting
Vrijdag v.a. 15.00 uur: samen koken en ontmoeten
Vrijdag 18.00 uur: samen eten voor 2 euro (opgave via klimopwinterswijk@gmail.com)
Vrijdag 19.30 uur: weekafsluiting en stiltemoment (15 minuten)
Zaterdag 9.30 - 12.00 uur: inloop voor ontmoeting

Niet elke week: bijbelverdieping, zinzoekers-avonden, schilderworkshops, kinderactiviteiten, Kliederkerk,

Klimop zoekt doorlopend vrijwilligers voor ontmoeting, tuin, klussen, buurtwerk en sprankelende nieuwe ideeën! Meld je aan via 06 - 14 84 78 18 en we kijken samen naar de mogelijkheden.

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers beschik-

baar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeentelieden herdacht.



De Kerkenraad kwam bijeen

op 24 okt. jl. en besprak de volgende zaken:

Brief van een gemeentelid, waarin werd aangegeven de ontwikkelingen m.b.t. de overdracht van de Jacobskerk zeer te betreuren: de Jacobskerk is zo'n wezenlijke plek voor mij, dat ik iets persoonlijks aan het kwijtraken ben. De wijkpredikant en de scriba hebben een persoonlijk gesprek met het gemeentelid gevoerd. Dit werd zeer op prijs gesteld, maar toch werd de reactie van de leden van de Kerkenraad gemist. De Kerkenraad besluit de brief op de vergadering van 21 november a.s. inhoudelijk te bespreken.

Belijdenis: Met grote blijdschap stemt de Kerkenraad in met het verzoek van Eline Oltvoort in een KOM-dienst, waarin ds. Folkert de Jong voorgaat, belijdenis van haar geloof af te leggen. Zodra de datum bekend is, zal dit via **Kerkenwerk** en de Zondagsbrief bekend worden gemaakt.

Overdracht Jacobskerk: komt steeds dichterbij, maar keer op keer blijkt ook dat het traject meer haken en ogen kent dan voorzien. Tijdens de gemeenteavond d.d. 28 november zullen de vorderingen in het proces aan de orde komen.

Regio Kerkenraad: Al tijdens de samenvoeging van de HGG en PGW tot PGGW was duidelijk dat er meer samenwerking met andere protestantse gemeenten nodig om de PGGW in de toekomst bestuurbaar te houden. Ook voor de PG-ER (Eibergen-Rekken) en de PGRB (Ruurlo/Barchem) is dit zo. De Kerkenraad was al eerder akkoord gegaan om deze samenwerking in een regionale Kerkenraad te onderzoeken. We bespraken deze avond wat we als PGGW in die samenwerking in kunnen brengen. Ook van heel groot belang is: wat wil de KR van de PGGW gerealiseerd zien in de Regio Kerkenraad. Ook dit punt komt op de gemeenteavond uitvoerig aan de orde.

Beleidsplan 2025: uiteraard wil de Kerkenraad evalueren of het beleidsplan wordt ingevoerd zoals bedoeld was. Per vergadering zal een onderdeel van het beleidsplan worden geëvalueerd.

Vrijwilligersavond: het wordt weer tijd voor een gezellige avond! Let op de mededelingen!

Taakgroepen zullen op toerbeurt uitgenodigd worden op een KR-vergadering.

Klimop: de a.s. verhuizing naar het gebouw aan de Spoorstraat is in voorbereiding. Nieuwe mogelijkheden liggen in het verschiet, van sommige oude verworvenheden zal met enige spijt afscheid genomen worden.

Verduurzaming Zonnebrinkkerk: het College van Kerkrentmeesters heeft een subsidie ontvangen om ook de Zonnebrinkkerk te verduurzamen. Geert te Paske was aanwezig met een indrukwekkend goede presentatie. Nu is de keuze aan de Kerkenraad en de gemeente om te bepalen welke plannen er gerealiseerd kunnen worden.

Sjaak Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergaderingen

21 november, 19.30 uur
De vergadering vindt plaats in
het Zonnebrink Centrum.

19 december, 19.30 uur
De vergadering vindt plaats in Den Angang.

Toehoorders van harte welkom!

Gemeenteavond

28 november, 19.30 uur
Zonnebrinkkerk

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags
vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail:
zondagsbrief@pggw.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst
van de Zondagsbrief, zie www.pggw.nl (via het
menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**).
U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres
kunt doorgeven.

Collegebesognes

Vorige maand kon ik u op de valreep het toekennen van een subsidie voor de verduurzaming van de Zonnebrinkkerk... dit betekent vooral het energiegebruik terugschroeven door passende maatregelen en daarmee ook de verbruikskosten gas, elektriciteit en water fors verminderen. Plafondisolatie (veel minder tocht), nieuwe verwarmingsplaten (veel zuiniger en verbeterde warmteafgifte) en passend bij de nieuwe ketels: wat denkt u ervan?

Afgelopen week heeft kerkrentmeester Geert te Paske aan de Kerkenraad uitgelegd op welke manier hieraan vorm zou kunnen worden gegeven. We zullen moeten uitrekenen wat we wél en wat we niet kunnen bekostigen; met als basis de subsidie, die een beperkte gebruiksduur heeft. Niet op tijd de werkzaamheden gedaan te hebben betekent: teruggeven van het toegezegde subsidiebedrag. Bij een toegekende subsidie moet ook de kerk een behoorlijk bedrag bijdragen om met **de bedragen samen** de voorgenomen verduurzaming vorm te kunnen geven... u begrijpt vast dat dit weer een puzzel wordt van 'dit kan wel en dat kan niet'. Uhhh... Actie Kerkbalans 2025 zou wellicht...? wat als iedereen wat extra...?

Denkt **ú** dat wij er **samen** voor kunnen zorgen de komende jaren zuiniger, milieuvriendelijker en met meer comfort van de kerk gebruik te kunnen maken? Kunnen wij **samen** de kerk in beweging houden?? Of moeten we nu 'pas op de plaats' maken en zo lang mogelijk de huidige situatie in stand houden...?

Ik kan u ook laten weten dat in januari 2025 (± 3 weken) de fresco's op het koor van de Jacobskerk (bij het laatste Oordeel) zullen worden gerestaureerd. Eerder dit jaar is al een tijdelijke noodreparatie uitgevoerd omdat er stukjes van de tekeningen naar beneden vielen. Als het nog lukt zal ook het overige deel van het koor worden meegenomen. Hiervoor kan een bedrag van een speciale subsidie worden gebruikt.

Tot onze spijt moeten we opnieuw uitzien naar een medewerker voor de administratieve werkzaamheden t.b.v. het Kerkelijk Bureau. Annette blijft gelukkig wel als hulpkoster voor 3 uur per week werken, maar voor de kantoorwerkzaamheden hebben we afscheid van elkaar genomen.

Weer een heleboel om over na te denken: we doen onze best, maar hebben ook een heleboel niet in de hand...

Hartelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, Voorzitter

Kerkbalans

Toegezegd 2024: € 343.090,=
Ontvangen per 30 oktober: € 314.957,=
Dat is **91,8 %**.

Collectebonnen

Door collectebonnen te gebruiken (verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-) zijn ook deze giften in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. U helpt er bovendien de kerk mee, want de administratieve lasten nemen daardoor af.

Kortom: collectebonnen zijn een goed idee!
Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pgwinterswijk.nl.

Als u uw bestelbon tijdens openingstijden bij het Kerkelijk Bureau afgeeft, kunt u de collectebonnen meteen meenemen.



Werelddiaconaat

Giften kunnen gedaan worden op IBAN NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht onder vermelding van 'Bestemming werelddiaconaat' en 'Lid PKN Groenlo-Winterswijk'.




Monere
Uitvaartbegeleiding

24/7 bereikbaar
06-81419911

*leder mens is uniek.
 Laat het afscheid
 de weerspiegeling zijn
 van het leven.*

Monere werkt met alle uitvaart-
 verzekeringen samen.
 Transparant zijn is mijn werkwijze,
 zodat er voor u geen onnodige
 kosten worden gemaakt.

Transparant & Helder
Lokaal goed verzorgd
Winterswijk

Timmermans & Mulder
 BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
 Misterstraat 49, Winterswijk, tcl. 0543-512403
 E-mail: timmermansmulder@hetnet.nl





Waliënseweg 44
 Winterswijk Huppel
 0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl





Bouwbedrijf



Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Groencentrum
Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje




HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF

Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Medda T: 0543-569 302

In Memoriam

Pouwel Wind

14 maart 1927 - 27 september 2024

Op hoge leeftijd en na een periode waarin hij geestelijk en lichamelijk achteruit ging, overleed Paul Wind, enkele weken na het overlijden van zijn zoon. Hij voelde wel aan dat zijn einde gekomen was. 'Nu ga ik mij voorbereiden op de eeuwige slaap', had hij op de morgen van zijn overlijden nog gezegd.

Paul groeide op in een gezin met vier broers en twee zussen, één zus overleed al op hele jonge leeftijd. Na zijn militaire diensttijd kwam hij bij de belastingdienst te werken, waar hij tot aan zijn pensioen zou blijven. Hij trouwde met Betsie Wikkerink en samen kregen ze twee kinderen. Paul was altijd met muziek bezig, hij richtte het kinderkoor 'De Lenteklokjes' op en zong zelf vele jaren bij twee koren. Ook voor de kerk was hij zeer actief als diaken en ouderling. Voor al zijn vrijwilligerswerk kreeg hij een koninklijke onderscheiding. Paul was een strenge, maar zeker ook een liefde-

volle vader en opa. Hij heeft het heel moeilijk gehad met het overlijden van zijn schoonzoon, schoondochters en zijn vrouw. Toch wist hij zich er goed doorheen te slaan. Na het overlijden van zijn schoonzoon werd hij als een tweede vader voor de kinderen van zijn dochter. Paul was bovenal een heel tevreden en dankbaar mens, dankbaar voor alles wat hem gegeven werd. Hij had een groot vertrouwen en groeide meer en meer naar God toe, met Wie hij eens samen hoopte te zijn.

In de dankdienst voor zijn leven hebben stilgestaan bij woorden uit Psalm 138, zijn huwelijkspesalm, woorden die heel goed bij hem passen. 'Ik dank U, Heer, met heel mijn hart, voor U wil ik zingen'. Dankbaar voor zijn leven en vol vertrouwen op God, is Paul gestorven. Dat hij moge rusten in vrede.

Ds. Freerk Hovinga

Johanna Grevers – Ruessink

11 april 1936 – 2 oktober 2024

Op woensdag 9 oktober hebben we in de dankdienst voor haar leven afscheid genomen van Annie. Vanaf afgelopen februari werd het leven voor Annie steeds zwaarder. De laatste twee weken van haar leven was ze gebonden aan bed en op 2 oktober overleed Annie in alle rust.

Annie werd geboren in Meddo en groeide op in een liefdevol gezin met 9 kinderen. Na de lagere school ging ze 2 jaar naar de huishoudschool en vervolgens in betrekking in Ratum. Ze kreeg kennis aan Jan Grevers en met hem trouwde ze op 2 oktober 1959. Hoe bijzonder is het dat haar sterfdag, 65 jaar later, ook 2 oktober is geworden.

Annie en Jan gingen wonen in Miste en verzorgden meer dan 10 jaar het gehandicapte zontje van haar broer en schoonzus. Na zijn overlijden adopteerden Annie en Jan in 1976 Gerrit. Hij kreeg alle aandacht en liefde. Een groot verlies en verdriet was het onverwachte overlijden van Gerrit in 2002, nog maar 39 jaar oud.

In 2006 verhuisden Annie en Jan naar de Schaepmanstraat en daar heeft Annie Jan verzorgd tot aan zijn overlijden. Ook daarna was Annie er voor haar familie, de zorg voor een ander liep als een rode draad door haar hele leven. Toen er voor haar gezorgd moest worden omdat dementie werd geconstateerd, was dat moeilijk te accepteren voor Annie en hier worstelde ze enorm mee.

Haar geloof hielp haar in de moeilijke momenten. Annie leefde dicht bij God. Ze bracht in praktijk dat de liefde verbindt, dat hoop doet leven en dat het geloof kracht geeft.

"Toen God zag dat de weg te lang, de berg te hoog en 't ademen te zwaar werd, legde Hij zijn arm om mij heen en zei: "Het is goed zo.""

Dat Annies' vertrouwen op God en de vele herinneringen tot troost mogen zijn voor ieder die verdriet heeft om haar heengaan.

Petra Veerbeek

Mini Wassink-Bentsink

Janna Willemina

21 mei 1941 - 11 oktober 2024

Omringd door haar man, dochter en zoon is Mini Wassink uit het leven gegleden. Mini was wegens een longontsteking in het ziekenhuis opgenomen en het was haar duidelijk dat ze het niet zou overleven. Daarvoor was ze te zwak en ze had er vrede mee.

Mini werd geboren op Kampsman in Ratum, pal aan de Duitse grens en ze was de jongste in het gezin en had twee oudere broers. Na haar schooltijd ging Mini aan het werk bij de familie Tenkink. Ze had zich graag verder ontwikkeld maar dat was niet gebruikelijk. Mini werd zondagschooljuf; daar heeft ze veel plezier aan beleefd, ze was dol op kinderen.

In 1965 trouwde Mini met Jan Wassink en het jonge stel trok bij Jans ouders in, op Oud-Bovenhuis op het Waliën. Mini werkte volop mee op de boerderij,

haar schoonmoeder nam de zorg voor hun kinderen Jolanda en Erik op zich. Daardoor heeft Mini veel gemist van haar kleine kinderen. Mini was trouw in haar vriendschappen, familie en noaberschap waren belangrijk voor haar. Veel liefde heeft ze besteed aan haar kleinkinderen. Het leven van Mini stond in het teken van liefde, aandacht en zorg voor alles om haar heen.

In de afscheidsdienst werd het leven van Mini gememoreerd door Jolanda en met lieve herinneringen van de kleinkinderen. De liefde uit 1 Korinthe 13 was het thema in de dienst.

Mogen de vele lieve en dierbare herinneringen tot troost zijn voor al haar geliefden in de tijd die komt.

Erica Hijink-Elferdink

Dirk Johan Lammers

28 november 1950 - 17 oktober 2024

Lange tijd was Dick al ziek, maar vooral het afgelopen jaar ging hij hard achteruit en overleed hij op 17 oktober in het hospice. In een dankdienst voor zijn leven hebben we afscheid van hem genomen. Ondanks zijn ziekte was Dick vooral dankbaar voor het leven dat hem gegeven was.

Dick werd geboren in Sinderen, groeide op een boerderij op, samen met zijn drie zussen en een broer. Hij was het liefst buiten in de natuur of op de boerderij bezig, altijd in de weer, want stil zitten lag niet in zijn aard. Begin jaren zeventig leerde hij Joke Heideman kennen, met wie hij in 1973 trouwde. Samen kregen ze drie kinderen, voor wie hij een lieve en zorgzame en soms ook wel wat strenge vader was. Toen later de kleinkinderen werden geboren, was het strenge helemaal verdwenen en was hij een lieve en trotse opa.

Na een poos als vrachtwagenchauffeur gewerkt te

hebben, kon hij eerst bij de gemeente en later bij de Rova aan het werk als wegschaafmachinist. Het buiten bezig zijn paste helemaal bij hem. In zijn vrije tijd trok hij er evengoed nog op uit om te wandelen, hard te lopen of om te fietsen, vaak samen met zijn vrouw. Daarnaast werd hij actief als vaandeldrager bij muziekvereniging Eendracht.

Moedig ging Dick met zijn ziekte om door niet bij de pakken neer te zitten. Hij wist zich gesteund door zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en ook zijn geloof hielp hem om overeind te blijven. In de dankdienst voor zijn leven hebben we psalm 121 gelezen, over de hulp die komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij zal ons vast blijven houden, ook voorbij de grens van dit leven. Dick hield zich daaraan vast en vertrouwde daarop en wij mogen hem nu geborgen weten bij de Eeuwige.

Ds. Freerk Hovinga

Gesina-Johanna Wikkerink – Krieger

17 juni 1936- 22 oktober 2024

Op 22 oktober jl. werd Sinie Wikkerink-Krieger door haar Heer en Heiland thuisgehaald.

Sinie werd op 17 juni 1936 geboren, dochter van Dina en Willem Hendrik Krieger in Aalten aan de Kriegerdijk. Haar moeder werd ernstig ziek (tuberculose in de longen). Bij deze moeite kwam ook nog de oorlog. Sinie vertelde dat wanneer zij de schuilkelder in moesten vluchten, haar moeder samen met haar ging zingen, onder andere het lied 'Blijf bij mij Heer.' Later begreep ze waarom zij zelf ook mee moest zingen.

Op 16 augustus 1945 overleed haar moeder op 37 jarige leeftijd aan een longbloeding Sinie was toen net 9 jaar en mocht geen afscheid van haar nemen... In de jaren erna trouwde haar vader met Anna, het zusje van haar moeder. Het gezin breidde zich uit met een nichtje en 3 zussen en 1 broer en vormde één hecht, warm gezin. Sinie ging naar de MULO, werkte daarnaast in de huishouding bij de notaris en werd later gevraagd om te komen werken bij de bank.

Op 21 jarige leeftijd trouwde zij met Jan Wikkerink en gingen zij wonen aan in Aalten. De zwangerschappen waren niet makkelijk, vaak volgden maanden bedrust en hebben zij meerdere keren meegemaakt dat het na maanden alsnog misging. Maar ze mochten toch 2 zoons en 1 dochter krijgen. In het jaar 1964 verhuisden ze naar Winterswijk. Waar zij samen een prachtig bedrijf hebben opgebouwd, bij iedereen wel bekend als tankstation en garage Wikkerink. Vijfentwintig jaar

geleden overleed haar geliefde. Hoe ze dat verwerkte? Ze getuigde: "Ik ben niet alleen, God is bij mij"! Hij geeft mij kracht.

Zij was er altijd voor haar gezin. Daarnaast was zij ook actief op vele andere fronten. Ze deed o.a. jarenlang vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Na jaren alleen te zijn geweest kwam er toch weer een man in haar leven, een weduwnaar, Just Hebly. Samen hebben zij een fijne tijd gehad. Maar ook van hem moest ze afscheid nemen in 2014. In 2017 overleed haar zusje. Maar opnieuw ondanks haar verdriet en al haar vragen... raakte zij niet verbitterd, maar bleef zij DANKBAAR... Ze genoot van haar kleinkinderen, van de logeerpartijtjes, de etentjes en gewoon het samen kunnen zijn! En ze kon zelfs nog met haar achterkleinkind op de foto.

De laatste jaren van haar leven waren moeilijk... de vergeetachtigheid... het niet meer kunnen lopen, maar haar dagboekje en Bijbel weken niet van haar zijde...

Maandag 28 oktober hebben we in een dankdienst in een volle Zonnebrinkkerk afscheid van haar genomen in de wetenschap dat er een weerzien is. Kinderen en kleinkinderen getuigden van hun dankbaarheid, enkele kleinkinderen zongen het prachtige lied 'Ik herleef' (opwekking 730). En de boodschap was ' Sinie heeft nu een huis in de hemel'.

Familie Wikkerink

Agenda

November

15	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
18	19.30 uur	Lezing over Felix Nussbaum *	Doopsgezinde kerk
19	14.30 uur	Verrassingsmiddag Trefpunt	Zonnebrink Centrum
19	20.00 uur	Schatgraven	Klimop
27	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	R.K. Calixtus
28	19.30 uur	Gemeentevergadering *	Zonnebrinkkerk

December

3 - 24 dec.		Levende Adventskalender *	diverse locaties
11	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Oude Calixtus
12	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
17	14.30 uur	Kerstviering Trefpunt	Zonnebrinkkerk
20	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
23		Lichtjesticht *	

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerk ontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 19

Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 0543 - 51 23 95
kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
kosters@pggw.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 BR Groenlo

Vertrouwenspersoon PGGW

Dhr. A.K. Numan

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. (0543) 51 88 73

kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

mevr. A.M. Stans, tel. 0543 - 51 88 73

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers

kerkrentmeesters@pggw.nl

Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 0543 - 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal

diaconie@pggw.nl

Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl.

Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.

Kerkdiensten

	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Groenlo
17 november	geen dienst	10.00 uur Avondmaal ds. W. Alserda <i>m.m.v. Zonnebrinkcantorij</i> kindernevendienst	10.00 uur dhr. H. Dijkman
24 november <i>voleindingszondag</i>	10.00 uur ds. F. Hovinga <i>m.m.v. Jacobscantorij</i> kindernevendienst	geen dienst	10.00 uur ds. W. Alserda
1 december <i>1e advent</i>	geen dienst	10.00 uur Kik-dienst ds. W. Alserda <i>m.m.v. PGW band</i> kindernevendienst en oppas <i>geen ringleiding</i>	10.00 uur ds. R.B.W. Wentink
8 december <i>2e advent</i>	10.00 uur ds. J.S. Struijk 19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. Zonnebrinkcantorij</i>	geen dienst	geen dienst
15 december <i>3e advent</i>	geen dienst	10.00 uur ds. F. Hovinga kindernevendienst	10.00 uur ds. W. Alserda

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

- 19 nov. ds. J.T. Parmentier, Avondmaal
- 3 dec Evangelisatiekoor
- 17 dec mevr. P.M. Veerbeek

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

- 19 nov ds. J.T. Parmentier, Avondmaal
- 3 dec Evangelisatiekoor
- 17 dec mevr. P.M. Veerbeek

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

- 16 nov ds. J.T. Parmentier, Avondmaal
- 30 nov Evangelisatiekoor
- 14 dec mevr. P.M. Veerbeek

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

- 17 nov mevr. J. Huizinga
- 24 nov ds. H. Wassink
- 1 dec mevr. R. Luiten
- 8 dec ds. J. Pleij-Inia
- 15 dec mevr. J. Huizinga

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenestraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Kruiswoordpuzzel



© BERKROEN

Horizontaal

- 1 verduidelijking, verklaring, ook onderdeel van de preek (6)
- 5 gave, geschenk (4)
- 9 Utrechtse gemeente met grote zendmast (5)
- 10 camping, recreatie- en bungalowpark bij Groenlo (7)
- 11 lunchroom, bakker, ijssalon en terras op de Markt in Groenlo (7)
- 12 wie werd lopen geleerd door Liesje? (5)
- 13 kelk, gevuld met wijn, bij het Avondmaal (5)
- 15 aartsvader, die beslist niet de naamgever is van de kerk op de Markt in Winterswijk (5)
- 20 samenvoeging van bedrijven of ook kerken (5)
- 22 wrevel of ongenoegen uit het verleden (7)
- 24 heel dom, stom (7)
- 25 ook dit andere toetsinstrument wordt bij de eredienst gebruikt (5)
- 26 leeuwenjong, ook padvinder onder de hoede van een akela (4)
- 27 reukwater, huidverzorgingsproduct (6)

Verticaal

- 2 moeilijke situatie, patstelling (7)
- 3 hofdienaar, 'livreier' (5)
- 4 ik mik, jij mikte, wij hebben (6)
- 5 grootste mensaap (7)
- 6 party, festijn, fuif, ook wel van toepassing op bijv. Kerst of Pasen? (5)
- 7 pias, grapjas, ook Pipo (5)
- 8 voor welk 'gebroed' maakte Jezus zijn tegenstanders uit? (5)
- 14 houder(tje) voor een (gekookt) eitje (7)
- 16 Italiaans keukenkruid (7)
- 17 Baäl of Mammon bijvoorbeeld (5)
- 18 heer-van-stand Olivier (Ollie), die zijn intrek neemt in 10 hor. (6)
- 19 dit wordt bij het Avondmaal vanaf een schaal uitgereikt (5)
- 21 vervuilde rivier die door Parijs stroomt, te smerig om (Olympisch) in te zwemmen (5)
- 23 opslagplaats, magazijn, ook kunstopslag in Rotterdam (5)

Oplossing Kerkenwerk 319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
P	G	G	W	:	e	e	n	n	i	e	u	w	b	e	g	i	n