



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

22e jaargang nummer 321 - donderdag 19 december 2024



*Tien kleine christenen
ontvingen saam de zegen;
één nam aanstoot aan de preek,
toen waren er nog maar negen.*

De volgende editie verschijnt op 16 januari

Waar is het kindje Jezus

Het decoratieteam was net klaar met de kerststal. Het mos en plantjes waren neergezet, de belletjes opgehangen en mooie strikken met aandacht rond de kerststal opgehangen. In het midden van de kerststal stonden Maria en Jozef, rondom hen waren de dieren geplaatst en tussen hen in stond de kribbe waarin het kindje Jezus lag. Tevreden ging het team naar huis.

De dag na Kerst liep de dominee de kerk binnen. Wat later dan gepland want hij was eerst nog op bezoek geweest bij een aantal zieken in het ziekenhuis. Toen hij langs de kerststal liep zag hij dat het kindje Jezus niet meer in de kribbe lag. Wat kon er gebeurd zijn? De dominee begon overal te zoeken, maar vond het kindje Jezus niet. Toen hij uit het raam keek zag hij in de tuin de kleine Bobby.

Bobby reed met een mooi, gloednieuw rood autootje rond. In het wagentje zag hij het kindje Jezus zitten! De dominee liep naar buiten en vroeg aan Bobby: "Ik zie dat het kindje Jezus uit de kribbe nu bij jou in het wagentje zit."

"Nou, dominee", begon Bobby, "ik heb gebeden dat ik voor Kerstmis een nieuw, rood autootje zou krijgen, en ik beloofde God dat als ik er één kreeg, ik hem een ritje mee zou nemen. Maar ik zal hem weer terug in de kribbe leggen want hij heeft al lang genoeg gereden."

Bron: www.inspire21.com
Vertaling: Esther Kooij



Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactie

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder

Kopijdatum volgend nummer

Donderdag 2 januari 12.00 uur.

De volgende editie van Kerkenwerk verschijnt op 16 januari en beslaat tijdvak 16 januari t/m 13 februari.

Kopij aanleveren via kerkenwerk@pggw.nl

Coverfoto

Kerstboom in de Oude Calixtuskerk.
Foto: Diny Vennebekken

In deze uitgave...

*Negen kleine christenen,
ze baden dag en nacht;
één kreeg niet wat hij vroeg,
toen waren er nog maar acht.*

13 - Meedenk-avond

32/35 - Begrotingen



Hoe helder staat de morgenster

door Wim Ruessink

Tegenwoordig zul je vanuit Winterswijk ongeveer anderhalf uur onderweg zijn. Destijds, in de 16e-eeuw, was het toch wel een paar dagreizen gaans te paard naar het Duitse Unna. In dat plaatsje ten oosten van Dortmund, wordt Philipp Nicolai in 1596 beroepen als predikant. Hoewel Nicolai maar vier liederen naliet is hij een zeer belangrijke naam in de hymnologie, zoals de leer van het kerklied officieel heet. Nooit gerealiseerd dat er zo dicht bij Winterswijk een indrukwekkend verhaal voor het oprapen ligt!

Als domineezoon werd Philipp in de strenge Lutherse leer opgevoed, dat leidde onder andere tot veel schoolwisingen. Vader Nicolai was veelal ontevreden over het Lutherse gehalte van het onderwijs. Philipp en zijn broers waren voorbestemd om theologie te studeren en predikant te worden. Gesteund door de graaf van Waldeck die hem als mecenas steunde, kon de jonge student overstappen van de universiteit van Erfurt naar de universiteit te Wittenberg. Als student ontpopte hij zich als militant aanhanger van de Lutherse leer. Samen met zijn broer Jeremia zette hij zich fel af tegen Rome én Genève, want ook het calvinisme was een dwaalleer, zo meenden zij. Philipp had ook een scherpe pen, zijn gedichten (waarmee hij bijkluste) waren felle aanklachten tegen niet-lutheranen.

bezwangerde lucht een schadelijke geur verspreidt en het kerkhof niet zelden een stinkende damp uitademt. Mijn reukwerk bestaat hoofdzakelijk uit onafgebroken gebeden tot God. Door Gods genade ken ik geen vrees.” Als een paar maanden later, in het voorjaar van 1598 de pest voorbij is schrijft hij: *“De pest is voorbij en door Gods genade ben ik goed gezond. Gedurende de hele pesttijd heb ik alle strijd terzijde gezet en mij gewijd aan mijn gebeden en aan het goed nadenken over het eeuwige leven en de toestand der beminde zielen in het hemelse paradijs voor de jongste dag.”*

Om zijn gemeente en zichzelf in deze apocalyptische tijd te troosten schreef hij meditaties bij artikel 12 van het apostolicum: ‘Ik geloof het eeuwige leven’. Het boekje kreeg als titel mee: “Freudenspiegel des ewigen Lebens”. Het verscheen in 1599. [Om u een tijdsbeeld te vormen: in datzelfde jaar, op zondag 25 juli 1599, wierp pastoor Rauwertsz nabij de splitsing van de wegen naar Kotten en Woold de monstrans in de bosjes en was de reformatie in Winterswijk een feit. Dat gebeurde vast niet voor niets op de naamdag en tijdens de processie ter ere van Jacobus de Meerdere naar wie de Jacobskerk is vernoemd.] In Nicolai’s “Freudenspiegel des ewigen Lebens” staat een tweetal beroemde liederen, dat weleens het Koningspaar der kerkliederen wordt genoemd. Het zijn ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ (“Op waak op!” zo klinkt het luide’, Liedboek 749) en ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ (‘Hoe helder staat de morgenster’, Liedboek 518). Nicolai was zowel de dichter als de toonzetter van het lied. In die tijd was dat een vanzelfsprekende combinatie in de zogenaamde traditie van de zgn. ‘Meistersinger’.



Philipp Nicolai (1566-1608)

De eerste gemeente waar hij predikant werd, was Herdecke, iets ten zuiden van Dortmund. De wijze waarop Nicolai daar de ketters meende te moeten bestrijden, viel niet goed bij de Herdeckers en zeker niet bij de Spaanse troepen die daar vanuit Nederland verzeild waren geraakt. Die laatstgenoemden eisten dat de ‘Paapsche Mis’ in ere hersteld werd. Nicolai vluchtte naar Keulen, om daar in het geheim de Lutherse leer te prediken. Uiteindelijk bezorgde de weduwe van de graaf van Waldeck hem een nieuwe betrekking: hij werd de hofprediker van de gravin en ‘opvoeder’ van haar zoon, de jonge graaf Wilhelm Ernst von Waldeck. Uiteindelijk vertrok Nicolai naar Unna, die gemeente kon zijn strijd tegen de roomsen en calvinisten wel waarden. Hij was daar nog maar net werkzaam toen er in 1597 een pestepidemie uitbrak. Er werd een groot appèl gedaan op pastor Nicolai, zijn strijd tegen niet-Lutheranen staakte hij daarom noodgedwongen. Niet langer bracht hij zijn leven door tussen de boeken maar werd, zoals hij zelf schreef, *“...omgeven door huizen die met de pest besmet zijn, als het ware belegerd. Ik woon welhaast op het kerkhof, waar dagelijks wel 24, 27, 29, 30 lijken ter aarde worden besteld. Ik gebruik afweermiddelen tegen de pest, vooral wanneer de*

‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ is onlosmakelijk verbonden met het feest van Epifanie, de verschijning van de Heer. De morgenster is het klassieke beeld voor die verschijning. Nicolai heeft zich ook laten beïnvloeden door de mystieke traditie van Bernard van Clairvaux (die ook is afgebeeld in de gewelfschilderingen van het middenschip van de Jacobskerk, vlak voor het orgel). Zo speelt het bruidsmotief een belangrijke rol. En het ‘hemelse verlangen’ waarover dit lied spreekt, de eenheid met Christus, vindt de gelovige in het avondmaal. Daarom verwijst de typografie van de liederstrofen naar de vorm van een avondmaalskelk. Of Nicolai dit beeldgedicht zo bedoeld heeft, wordt overigens betwijfeld.

Nicolai dichtte het lied in rederijkersstijl: het is een acrostichon, waarbij de eerste letters van de Duitse strofen verwijzen naar diens protegé Wilhelm Ernst Graf Und Herr Zu Waldeck, die in 1598 op 14-jarige leeftijd overleed. Zo werd de activistische dominee Philipp Nicolai tot een spiritueel dichter en componist. Met zijn koninklijke liederenpaar ‘zingen we de hemel open’.



COLLEGA GEZOCHT!

Vanaf januari 2025 zijn wij op zoek naar een interieur-verzorgster voor Den Angang.

Het betreft een baan voor 3 uur per week. De dag en de tijd zijn samen te bepalen.

Uren worden betaald volgens CAO.

Voor informatie kunt u/je contact opnemen met Anita of Hanneke. Wij zijn bereikbaar op tel.nr. 06 - 23 53 05 08.

Acht kleine christenen,
op de smalle weg door 't leven,
één vond een and're weg zo mooi,
toen waren er nog maar zeven.

Wij wensen u fijne
feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2025.

Redactie Kerkenwerk



Wij hebben in de Zonnebrink een groepje van 4 vrouwen die om toerbeurt vrijwillig 1x per 4 weken op vrijdagmorgen meehelpen in de schoonmaak.

Vanaf januari 2025 moet iemand uit dit groepje opzeggen waardoor wij graag in contact willen komen met een vrouw (of man) die 1x per 4 weken haar plaats zou willen innemen.

Voelt u/je hiervoor dan zijn wij graag bereid hierover inlichtingen te geven (tel. 06 - 23 53 05 08).

Groetjes,

Anita en Hanneke

Medewerkers gezocht voor 1x per jaar



Wij zoeken voor de Actie Kerkbalans een aantal mensen die willen helpen met het bezorgen en ophalen van de (toezeggings)enveloppen.

Wat houdt dit in:

Op vrijdag 10 januari haalt u de enveloppen op in het Zonnebrink Centrum. Deze bezorgt u de week erop.

Weer een week later haalt u de toezeggingsformulieren op bij de mensen die een envelop van u hebben ontvangen. Mocht men niet thuis zijn of open doen, dan hoeft u niet nogmaals langs te gaan.

Op donderdag 23 januari brengt u de verzamelde toezeggingsenveloppen naar het Zonnebrink Centrum.

De wijken waar we mensen voor zoeken zijn:

1. Waliënsestraat, vanaf het bord einde Winterswijk tot aan Camping Klompenmakerij ten Hagen. (6 adressen)
2. Waliënsestraat (even nrs. van 2-82), Singelweg, Bloemstraat en Wethouder Bentstraat. (7 adressen)
3. Hakkelerkampstraat en Populierenstraat. (10 adressen)

Als u in 1 van de wijken uw medewerking zou willen verlenen, dan graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau 0543 - 51 23 95 of kerkelijkbureau@pggw.nl.

Het Kerkelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.



Oh dennenboom, oh dennenboom, wat zijn je takken wonderschoon!

Ook dit jaar heeft een vaste groep vrijwilligers, onder leiding van onze koster Jan Klein Wolterink de kerstboom in de Oude Calixtus opgezet. Ieder jaar kijken we er weer naar uit om de versierde boom in de kerk te zien staan. Vroeger werd er veel gediscussieerd hoe de lampjes in de boom goed verdeeld moesten worden, of de piek wel recht stond en meer van dat soort dilemma's. Het duurde dan ook uren, voordat de boom naar tevredenheid van de vrijwilligers werd goedgekeurd.

In de beginjaren zaten er nog echte kaarsen in de boom, die alleen op kerstavond en 1e kerstdag werden aangestoken, met als voorzorgsmaatregel een emmer water naast de boom. Ik betwijfel of de koster in die dagen wel echt van het kerstfeest heeft kunnen genieten...

Gelukkig hebben we de laatste jaren een kerstboom waar de lampjes al in zitten, dat scheelt een heleboel geharrewar!

En als de gemeenteleden dan vóór de dienst op de 1e advent binnenkomen, zie je ze genieten. Een kerstboom in de kerk hoort helemaal bij onze traditie.

Hierbij bedanken we de vrijwilligers die jarenlang op de 1ste zaterdag in december 's morgens om 09.00 uur aanwezig waren om de kerstboom op te zetten.

We hopen nog vaak een beroep op hen te mogen doen en nog jarenlang de versierde kerstboom te kunnen bewonderen in de Oude Calixtus.

Diny Vennebekken



Lichtjestocht 2024: "Laat je verrassen!"

Ook dit jaar organiseren vier gezamenlijke kerken van Winterswijk weer een lichtjestocht in het dorp. Op maandag 23 december kan er tussen 17.00 en 20.00 uur worden deelgenomen. De lichtjestocht speelt zich dit jaar af tussen en in het Doopsgezind Kerkje, de Jacobuskerk en de Jacobskerk.



In de Jacobskerk zal de mini-kerstmusical 'Een herder kijkt verder' worden uitgevoerd. De kerk wordt dan verlicht door honderden kaarsen en lampions. Kinderen uit Winterswijk en viool leerlingen van Miriam van Dixhoorn werken mee aan de musical. Ook andere muzikanten en zangers en spelers verlenen medewerking. De voorstellingstijden van de musical zijn 17.00, 18.00 en 19.00 uur. Een kwartier voor

aanvang gaat de deur open, de voorstelling duurt een half uur.

Ook het Doopsgezind Kerkje is geopend, daar zijn filmbeelden te zien van een zandkunstenaar en kan een kerstwens worden achtergelaten.

In de Jacobuskerk treden verschillende koren op en kan ondertussen de kerststal worden bewonderd. Ook wordt daar iets te eten en te drinken aangeboden in een Koek & Zopie-tent. Ondertussen klinken er in het centrum de 'roope' van midwinterhoorns en kerstliederen op het carillon. De lichtjestocht wordt georganiseerd en gedragen door de Rooms Katholieke Kerk H. Jacobus, de Doopsgezinde Gemeente Winterswijk, Life Winterswijk en de Protestantse Gemeente Groenlo-Winterswijk.



Kaarsjes op Kerstavond bij de oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats

Voor de zesde keer op rij zullen op Kerstavond weer kaarsjes branden bij de 49 oorlogsgraven op de Algemene Begraafplaats in Winterswijk.

Vijf jaar geleden werd dit initiatief genomen en een grote groep belangstellenden zorgde ervoor dat er kaarsjes geplaatst werden. Het was een indrukwekkende bijeenkomst. Een kring van mensen in het schemerdonker rondom de graven met de brandende kaarsjes.

In de twee coronajaren was het niet mogelijk gezamenlijk kaarsjes bij de graven te plaatsen. Toch brandden ook die Kerstavonden de kaarsjes. Belangstellenden hadden verspreid over de dag kaarsjes geplaatst. De werkgroep zorgde ervoor dat aangevuld werd waar niets stond en dat alle kaarsjes aangestoken werden.

Sinds 2022 is het weer mogelijk gezamenlijk kaarsjes neer te zetten bij de oorlogsgraven.

U wordt van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Op dinsdagmiddag 24 december lopen we om 16.45 uur vanaf de ingang van de Algemene Begraafplaats naar de graven waar we samen onze kaarsjes kunnen neerzetten.

U wordt verzocht uw eigen kaarsje mee te nemen.

Bent u verhinderd maar wilt u wel meedoen, dan kunt u op een ander moment een kaarsje bij een graf zetten.

De leden van de werkgroep zorgen ervoor dat alle kaarsjes in de kerstnacht zullen branden.

Niet alleen in Winterswijk zullen op Kerstavond bij de oorlogsgraven kaarsjes branden.

Wat in 1990 als een initiatief in Holten begon, is nu uitgegroeid tot een gebeurtenis waarbij op meer dan 500 locaties in Nederland, België en Frankrijk lichtjes worden geplaatst. In 2023 brandden lichtjes bij meer dan 26.500 graven en 200 monumenten.

Landelijke informatie is te vinden op de Facebookpagina 'Lichtjes op Oorlogsgraven'. Hierin wordt het ontstaan van deze lichtjesactiviteiten en grote deelname eraan, ook in de Achterhoek, beschreven en is ook een lichtjes kaart te vinden.



Beamisten gezocht

In de Zonnebrinkkerk gebruiken we tijdens de kerkdiensten graag de beamer. Het zingt gemakkelijk en we hoeven niets meer op te zoeken in het liedboek. Lieder uit andere bundels of afbeeldingen kunnen we gemakkelijk projecteren. De komende periode zullen we, in verband met de winterkoude, meer in de Zonnebrinkkerk bij elkaar komen. Dan kunnen we dus nog meer de beamer gebruiken. Er is alleen wel een maar...

We zijn op zoek naar mensen die voor de zondagse kerkdienst een powerpointpresentatie willen maken en/of de beamer op zondagmorgen willen bedienen. Als je nu denkt, ik maak graag een powerpointpresentatie, maar ik zit liever niet op zondagmorgen achter de knoppen, dan is dat prima. Zit je liever achter de knoppen op zondagmorgen, maar heb je geen tijd om een powerpointpresentatie te maken, ook dat is goed. Als we maar genoeg mensen hebben, is dat geen enkel probleem. Zonder extra hulp gaat het niet. Dan zullen we niet altijd de beamer kunnen gebruiken en zullen we vaker gebruik moeten maken van het liedboek.

Oh ja, heb je belangstelling, dan mag je je bij mij aanmelden. Wil je eerst meer informatie, dan kun je ook bij mij terecht.

Freerk Hovinga

06 - 19 73 69 86 / fhovinga@xs4all.nl





Musica Jacobi met Oostenwind Collectief

Op zondagavond 12 januari is er om 19.00 uur een muziekvesper in de Jacobskerk. Medewerking wordt verleend door het Oostenwind Collectief, bestaande uit Henri Lammers en Chiel te Loeke (bugel) en Wim Ruessink (orgel). Er zal o.a. muziek worden gespeeld die past bij de periode na Kerst: Epifanie. Verder is er ruimte voor Schrift, liederen, gebed, inkeer en verstilling. Liturg is Henk Vis. Uiteraard is Musica Jacobi vrij toegankelijk. Bij de uitgang wordt een gift gevraagd.

Wim Ruessink



“Dichtbij”

In de laatste dagen van het jaar staat op heel wat plaatsen de radio afgestemd op de Top 2000. De afsluiter op oudejaarsavond, net voor 24.00 uur, is stevast de Bohemian Rhapsody van Queen.

Wij hebben al diverse jaren de uitdaging opgepakt om in een kerkelijke setting aan de slag te gaan met mooie liederen en inhoudsvolle teksten uit deze Top 2000. En het enthousiasme lijkt alleen maar te groeien!



Dit jaar hebben we, in een wereld waarin mensen steeds verder uit elkaar lijken te drijven, gekozen voor het thema: Dichtbij. Hoe dit uitgewerkt gaat worden? Dat is de uitdaging voor vier verschillende voorgangers, in vier verschillende kerkdiensten!

Op 19 en 26 januari 2025 zullen we weer een viertal Top 2000-diensten organiseren: op 19 januari zingen we met een groot koor en een liveband in Aalten (10.00 uur) en Winterswijk (19.00 uur Zonnebrinkkerk) Op 26 januari zullen we met een klein koor en een live band de diensten verzorgen in Lichtenvoorde (10.00 uur) en Dinxperlo (19.00 uur).

4 locaties, 4 voorgangers, Top 2000-nummers die variëren van stevig tot liefelijk en van rustig tot up-tempo, een groot/klein koor en een live band: genoeg ingrediënten om er weer prachtige diensten van te maken!



Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 325 na Chr. in Nicea werd gehouden. Met een oecumenische viering kunnen we als lokale geloofsgemeenschappen laten zien dat we eenheid willen vieren.

Komend jaar zal de oecumenische gebedsdienst op zondag 19 januari gehouden worden in de Zonnebrinkkerk, aanvang 10.00 uur. Met als thema: Ja, ik geloof.

De week volgend zal er elke avond om 19.30 uur in verschillende kerken een gebedsmoment zijn. Welke dag op welke locatie kunt u in de volgende **Kerkenwerk** lezen of in de Zondagsbrief.

We nodigen u hierbij alvast van harte uit deze week van Gebed voor eenheid met ons mee te vieren.

**Taakgroep
Missionair Gemeente Opbouw**

Sociaal Steunpunt aan de slag voor Winterswijkers

'Het geeft ons altijd een voldaan gevoel om samen met Present iemand heel concreet te kunnen helpen'. Dit zegt een van de vrijwilligers van Sociaal Steunpunt Winterswijk, een particulier initiatief gericht op het bieden van hulp aan mensen die, om welke reden dan ook, zich alleen niet goed kunnen redden.



Het eerste project betrof een hulpvraag van een jonge vrouw die een woning met een sterk verwaarloosde tuin kreeg toegewezen. De vrijwilligers gingen aan de slag. In één ochtend haalden zij de hele tuin leeg en voerden al het afval af. 'Deze hulp is echt geweldig, nu zie ik het weer zitten om zelf de tuin mooi te maken en te onderhouden', zegt mevrouw enthousiast.

De tweede ploeg vrijwilligers hielp een andere alleenstaande vrouw waarvan het huis wordt gerenoveerd door De Woonplaats. Daarvoor moest zij de zolder leegruimen. De zolder lag vol met kleding die zij had verzameld voor familieleden in haar geboorteland. Samen met mevrouw zochten ze de kleding uit. De kleding die weg mocht is gedoneerd aan de Kringloop en de Kledingbank. Als dank voor de geboden hulp werden de vrijwilligers door mevrouw getrakteerd op heerlijke hapjes.



Het is dankbaar werk en zo belangrijk'

Het voelt echt goed om zo zinvol bezig te zijn', zegt een medewerker van Theater De Storm in Winterswijk. Onlangs zette zij zich, samen met een collega, in voor een alleenstaande vrouw. De mevrouw kampt met gezondheidsproblemen en heeft geen netwerk waar ze op terug kan vallen. Haar schuur staat vol met oude spullen. Mevrouw is al jaren niet meer in de schuur geweest. Ze zou zo graag haar fiets onder dak willen zetten en de schuur opgeruimd hebben. Maar het opruimen en het afvoeren lukt haar niet alleen. Theater De Storm is al jaren partner van Present en medewerkers hadden aangegeven dat zij wel eens een project met Present wilden doen. Toen het sociaal team van De Post Present benaderde met deze hulpvraag, was de verbinding dan ook snel gemaakt.



Aan het eind van de middag was de schuur leeg en zijn de spullen naar de ROVA gebracht.

De fiets past nu weer in de schuur. Een van de vrijwilligers: 'Je beseft weer eens hoe goed je het zelf hebt. En hoe makkelijk je samen veel voor een ander kan betekenen. Het is dankbaar werk en zo belangrijk. Ik ben echt blij dat ik dit samen met mijn collega heb kunnen doen'.

Help ons mee met een donatie

Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Present helpt al ruim vijf jaar mensen in Winterswijk die leven in armoede en gezondheidsproblemen en een klein netwerk hebben. Dit doen we door vrijwilligers te verbinden met deze kwetsbare mensen die praktische hulp en een moment van aandacht nodig hebben. Om dit werk te blijven doen heeft Present Winterswijk jouw hulp hard nodig. Voor een blijvende impact in jouw woonplaats zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Steun ons daarom met een donatie via: <https://stichtingpresent.nl/winterswijk/steun-ons/>, rechtstreeks op IBAN NL94 RABO 0313 6678 45 t.n.v. Stichting Present Winterswijk o.v.v. 'gift'.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van onze projecten, kijk dan op onze facebookpagina: [facebook.com/PresentWinterswijk/](https://www.facebook.com/PresentWinterswijk/). Wil jij ook iets betekenen voor iemand anders of ken je iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Kijk dan op www.presentwinterswijk.nl of neem contact op met Annemarie Jansen, projectcoördinator van Present Winterswijk, annemarie.jansen@presentwinterswijk.nl of 06 - 14 74 73 45.

Bij het Sociaal Steunpunt telt iedereen mee

Het Sociaal Steunpunt Winterswijk is er voor iedereen die in nood verkeert, financieel of materieel. Hierbij speelt politieke- of geloofsovertuiging geen enkele rol. Het Steunpunt helpt armoede in Winterswijk te bestrijden, door mee te denken in het plaatselijk en landelijk beleid en vooral door mee te doen. Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de geldelijke steun van diaconie, caritas en allerlei donaties.

De armoedegrens is onlangs bijgesteld en geeft aan dat 540.000 mensen in armoede leven, dat is zo'n 3,5% van de bevolking. Deze mensen houden na het betalen van de vaste lasten te weinig over om in hun basisbehoeften te voorzien. Daarnaast zitten veel mensen net boven de armoedegrens, hebben geen vermogensbuffer en zijn dus heel kwetsbaar. Het aantal werkenden binnen deze groep neemt toe.

Al 18 jaar lang weten velen de weg naar ons te vinden en konden we hulp bieden, te denken valt aan onverwachte kosten bij ziekte, overlijden of scheiding (een kapotte wasmachine, problemen met de energierekening, dreigende uithuiszetting, enz.). We zijn geen professionele hulpverleners, maar wel een mooie aanvulling op de dienstverlening van professionele instellingen, zoals De Post, Humanitas, Stichting Hier, Fijnder, enz. We hebben veelvuldig contact met hen. Niet alle problemen zijn direct op te lossen, maar vaak kunnen we verlichting bieden in een moeilijke situatie.

De drempel voor onze doelgroep proberen we zo laag

mogelijk te houden. Mensen kunnen vrijblijvend op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in Den Angang binnenlopen en hun verhaal doen, zonder allerlei ingewikkelde procedures te doorlopen en documenten in te vullen. Ondanks dit beseffen we dat veel mensen in armoede zich uit schaamte niet durven te melden. Hoe jammer is dit, want de zware steen die op hun maag drukt, zouden we aanzienlijk kunnen verlichten.

We faciliteren ook de uitgifte van de voedselpakketten van de Voedselbank Oost-Achterhoek. De uitgifte vindt elke vrijdagmiddag plaats in 't Kreil aan de Dingstraat. Mensen die bij de voedselbank aangesloten zijn, komen tevens in aanmerking voor allerlei extraatjes, b.v. met Sinterklaas en Kerst. Plaatselijke bakkers voorzien ons van brood en tevens ontvangen we groenten en fruit uit de tuin van particulieren, hoe mooi zijn zulke gebaren! Heel blij zijn we met royale giften van de Rotary. Hierdoor kunnen we extra dingen doen en konden vorig jaar 15 gezinnen een week vakantie houden op vakantiepark 't Wieskamp. De reacties van de vakantiegeers waren nadien hartverwarmend en ontroerend. Daarnaast mogen kinderen van onze doelgroep in de zomervakantie meedoen aan de Winkieweek en kunnen zij kiezen uit een keuzemenu (kartbaan, zwembadarrangement, bioscoop e.d.). Samen met onze vele vrijwilligers hopen we zo wat licht te brengen bij mensen in nood.

Mariejan Wientjes, coördinator

tel. van het Steunpunt: 06 - 23 50 08 18

Inzameling Voedselbank Product van de maand



Boodschappenbriefje (niet vergeten te halen)

Januari: koffie

Februari: tandpasta | tandenborstel

Maart: houdbare zuivelproducten

April: rijst, macaroni, spaghetti

Mei: schoonmaakmiddelen

Juni: suiker

Juli: mix voor macaroni | rijst ed.

Augustus: nootmuskaat, peper, kerrie ed.

September: broodbeleg jam, hazelslag ed.

Oktober: blikjes leverpastei, kwijpjes smeerkaas

November: blikgroente

December: blikjes ragout | vis ed.

Dank u wel!

**Deponeren in de krat. Bij de ingang van de
Jacobskerk, H. Jacobuskerk en Zonnebrinkkerk!**

Zes kleine christenen,
actief in het kerkbedrijf;
één miste het echte protestantse,
toen waren er nog maar vijf.



Hoe leuk is het om vrijwillig iets te doen voor de kerk, waar je een ander een plezier mee doet

De mensen van de kerstattentie-commissie weten er alles van. Op 3 december waren ze met 7 vrouw- en 5 man-sterk in het Zonnebrink Centrum. Daar gingen ze weer gezellig bezig met één onderdeel van het kerstpakket: uren lang een cellofaanzakje met 5 bonbons vullen en een strikje er omheen doen. Rond de 730 verpakkingen wel te verstaan. Voor sommigen was het de eerste keer, maar anderen doen dit al vele jaaaaren! Het is een gezellige groep.



Cobi Pleiter van de nieuwe samenwerking PGGW is er voor het eerst. Benno van Lochem gaat het grootste deel van zijn taken afstoten. Zijn opvolger is Henk Eeltink. En Wim Droppers volgt Jan Ros op, die ook nog wel een klein deel van zijn taak blijft doen. Verder staan op de foto's Rikie Boerman, Riek Tolkamp (voor de Diaconie), Anja Sikkink, Hermien Boeijink, Henk en Siny Abbink en Ali Nijman. Het kerstpakket is intussen afgeleverd bij alle adressen. Dat is gedaan door 90 'lopers', meestal wijkmedewerkers. Voor Groenlo is dat eveneens bij adressen van kerkleden in de buurgemeenten.

Tekst en foto's Ans ter Horst



*Vijf kleine christenen,
traditie in het banier,
één werd het allemaal teveel,
toen waren er nog maar vier.*



Trefpuntnieuws

Op dinsdagmiddag 19 november hadden we weer een Trefpuntmiddag. Na een kopje koffie of thee werd eenieder welkom geheten. We gaan over enkele weken de adventstijd in. Dat is een tijd van hoop en verwachting. Tegelijkertijd gebeurt er nog steeds van alles in de wereld waar we soms echt vragen over hebben. We lazen uit de Groot Nieuws Bijbel Lucas 18: 1-8; de gelijkenis van de rechter en de weduwe. Jezus wilde met deze gelijkenis zijn leerlingen duidelijk maken dat ze moesten blijven bidden en het nooit moesten opgeven ook al is er nog zo weinig perspectief. In de gelijkenis laat de rechter zich noch aan God noch aan de mensen gelegen liggen. Hij geeft alleen maar toe aan de weduwe, die haar recht vraagt, omdat hij bang is. Dit in tegenstelling tot God die de mensen die hijzelf heeft uitgekozen hun recht geeft en hoopt dat er geloof op aarde te vinden blijft. We zingen daarna Psalm 19: vers 1 en 3.

Daarna vertelden enkele medewerkers van Estinea, samen met een drietal van zowel bewoners als deelnemers wat er in Winterswijk is van Estinea. We kregen te zien op welke locaties er gewoond en gewerkt kan worden. En wat voor werk dat is. Ook geeft Estinea begeleiding op maat als je nog thuis woont of al op jezelf, maar hulp nodig hebt bij vasthouden van een fijn dagritme of ingewikkelde formulieren. Estinea regelt ook het vervoer van woonlocatie naar werklocatie met eigen bussen waarop dan bijvoorbeeld een vrijwilliger rijdt. Estinea heeft naast professionals dus ook vrijwilligers waar ze heel blij mee zijn. Eén van de werklocaties is de winkel van TopArt in de Meddösestraat.

Achterin de Zonnesaal was een mooie uitstalling te zien en en we konden wat kopen van alles wat er gemaakt wordt op de diverse locaties. Op Hesselink in Ratum wordt bijvoorbeeld iets uit hout gezaagd, wat bij TopArt verder bewerkt wordt. Ook is er samenwerking met Zozijn, zodat de door hen gemaakte kaarsen ook bij TopArt verkocht kunnen worden, omdat ze zelf geen winkel hebben. Het was heel mooi om te horen wat de deelnemers zelf over hun werk konden vertellen. Nieuw is dat ze bij TopArt sinds kort ook een plantenasiel hebben, waar ze ongewenste en treurige kamerplanten weer opkweken en een nieuw thuis kunnen bieden als ze weer verkocht worden aan nieuwe liefhebbers. Dus als u planten wilt doneren, dan kunt u bij TopArt informeren. Nadat alle vragen waren beantwoord hebben we de medewerkers en deelnemers bedankt voor alle uitleg met een envelop met inhoud voor "Vrienden van Estinea" waaruit extraatjes gefinancierd worden, die niet met de gewone budgetten betaald kunnen worden.

Tot slot zongen we lied 218: 1, 2, 4 en 5 als afsluiting van een hele mooie leerzame Trefpuntmiddag.

Als u deze editie van **Kerkenwerk** ontvangt, is de kerstviering al geweest. De nieuwjaarsmiddag is op dinsdag 21 januari 2025.

Namens de Trefpuntcommissie wens ik u gezegende kerstdagen en veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,

Ria van der Graaf





Wat is Kliederkerk ook alweer? Midden in de chaos, het geklieder van het dagelijks bestaan, is God aanwezig. Vanuit die chaos wil God iets moois creëren. Met al ons geklieder, mogen we elkaar ontmoeten (kerk-zijn) in de naam van Christus. De naam Kliederkerk geeft al aan dat het een creatieve boel is, waar kinderen zich thuis kunnen voelen. Een Kliederkerk bestaat uit drie delen waarin zij samen ontdekken, samen vieren en samen eten. De ideeën voor de Kliederkerk worden door de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk samengesteld. Geprobeerd wordt om aan te sluiten bij de leefwereld van jonge gezinnen. Kliederkerk kan een laagdrempelige manier zijn voor iedereen die door eigen ervaring wil ontdekken dat de Geest ook op deze manier kan werken. Onze Kliederkerk is er één van de bijna 200 Kliederkerken in Nederland.



Op 3 november kwamen er 13 kinderen (van 3 tot 12 jaar) met hun ouders of grootouders naar Klimop. We werden welkom geheten door dominee Freerk en zongen het kliederkerk lied: Klieder maar, klieder maar... dat enthousiast werd begeleid door Johan en Ellies. Daarna ging iedereen naar een ontdekactiviteit. Het Bijbelgedeelte kwam uit Marcus 4: 35-41. **Jezus steekt met zijn leerlingen in een boot het Meer van Galilea over.** We deden de volgende activiteiten. Het maken van een bootje dat later op het binnenplein in water kon varen had veel aftrek bij de kinderen. Op dit plein was met stoepkrijt het Boter, Kaas en Reddingsboeienspel getekend. Er kon met rubberen bandjes worden gespeeld. Bijbeltekst: **'Zelfs de wind en het water doen wat hij zegt. Wie is deze man?'** Vraag: 'Heb jij, als het even wat moeilijker met je gaat, ook reddingsbandjes nodig? Weet je een andere manier om hulp te vragen?' Knikkerstorm in een oude schoendoos. Er werd gekleurde verf op de bodem van de doos aangebracht en daarop konden enkele knikkers worden gerold. Het resultaat was verrassend. Bijbeltekst: **'De golven sloegen over de boot en Jezus zei tegen wind en water: "Houd op! Wees stil!"'** Slapend in de storm. Kussenslopen versieren. Bijbeltekst: **Jezus lag op een kussen te slapen in de boot.** Storm maken. Van een dennenappel, touw en crêpe papier een slinger maken die je in het rond kunt slingeren. Na ruim een uur kwamen we weer bij elkaar in de grote ruimte om te vieren. Er werd gezongen en Freerk vertelde het Bijbelverhaal dat vandaag centraal stond. Ook legde hij een link met de activiteiten van de kinderen. "Durven wij erop te vertrouwen dat als we Jezus om hulp vragen, dat we ons dan gesteund voelen?" Dan is het tijd om pannenkoeken te eten (gebakken door de werkgroep en Merle Kruisselbrink en haar oma) en tijd om buiten in het vuur broodjes te bakken!



De volgende Kliederkerk is op 2 februari.
Namens de werkgroep van Kliederkerk,

Freerk, Marion, Petra, Hille, Janneke, Corrie



Kort verslag gemeenteavond 28 november

In **Kerkenwerk** kan er slechts een beknopte weergave komen van de besproken punten op de gemeenteavond. Als we alles moeten opnemen in het verslag hebben we alle bladzijden van **Kerkenwerk** nodig.

Eerst maar even de 'beslis'punten: gebruik **kleine avondsmaalsbekertjes**: de situatie van voor corona wordt hersteld: gebruik van de grote bekers. Voor gemeenteleden die om voor hun belangrijke redenen een klein bekertje wensen, blijft de mogelijkheid aanwezig. Willem van den Berg legde met een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing uit, waarom dit een verstandige keuze is.

Winterdiensten: in januari en februari 'kerken' we in de Zonnebrinkkerk i.v.m. de energiebesparende maatregelen. In de zomermaanden gebruiken we de Jacobskerk; 2025 is een uitzonderingssituatie i.v.m. de werkzaamheden in de Jacobskerk. De Musica Jacobi bijeenkomsten zijn geen reguliere kerkdiensten, die worden wel in de Jacobskerk aangeboden tijdens de wintermaanden.



Overdracht Jacobskerk: Hans Smit presenteerde de herziene aanpassingen: geen toiletten aan de Noordzijde van het gebouw buiten, maar op de plek van de consistorie; geen kelder, maar in het koor een 'hefpodium' en het herstel van een uitgang naar buiten, mogelijkheid om in de (verre?) toekomst een buitenterras aan de Zuidzijde te creëren,

een bescheiden keuken, geen doorgang achter het orgel van de ene entresol naar de andere, maar daarvoor twee trappen met liftje naar de eerste verdieping, stiltecentrum wordt gehandhaafd. Hans schilderde wat nog nodig is om

alles klaar te hebben voor de start van de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2025: van notaris t/m vergunningen, ophalen van geld, openen van rekeningen en nog veel meer. De bestuursleden hebben een forse klus op zich genomen, voortgang wordt geboekt (en gevoelsmatig mag het allemaal best sneller).

Regionale Kerkenraad: In **Kerkenwerk** is al een informatief artikel verschenen. Jan Struijk legde uit wat de noodzaak is om te komen tot de vorming van een Regionale Kerkenraad. De PGGW blijft bestaan, houdt de eigen identiteit, krijgt een eigen locatieraad, maar het bestuur = de Kerkenraad wordt gevormd uit 7 personen, die verantwoordelijk wordt voor de PG-gemeenten in Ruurlo-Barchem, Eibergen-Rekken en Groenlo-Winterswijk.

Moldavië: Gerda Osinga presenteerde namens de Diaconie het Moldavië-project, dit duurt 3 jaar, er is al € 13.500,- opgehaald door de leden in Groenlo en Winterswijk. Het geld is hard nodig om de bewoners van basisbehoeften te voorzien. Jan Klein Gunnewiek gaat namens de Diaconie in het voorjaar met andere diakenen uit het gehele land op werkbezoek. Daarna komt hij graag uitleggen, waarom deze actie zo hard nodig is.

Klimop: De verhuizing naar de Spoorstraat komt met grote sprongen dichterbij. In de maand december zijn er nog mooie activiteiten, maar moet het huidige gebouw ook ontruimd worden. Het is alle hens aan denk!

Sjaak Stans,
scriba

Uitnodiging informatie en mee-denkvond overdracht Jacobskerk

Tijdens de bespreking van het agendapunt overdracht Jacobskerk op de gemeenteavond bleek dat gemeenteleden vragen om meer informatie en tijd voor dit onderwerp. Tijdens een gemeenteavond staan er meer onderwerpen op het programma.

Vragen als "We zien wel wat tekeningen over hoe het wordt, maar hoe moet je daarnaar kijken?" "Hoe gaat het verder na de aanpassingen van het monumentale kerkgebouw?" "Hoe huren we als PGGW het gebouw terug?" "Wat kunnen we wel en niet in het gebouw verwachten?" en nog andere opmerkingen... Daar was te weinig tijd voor.

Dus daarom een uitnodiging:

Wilt u ook in een ontspannen sfeer geïnformeerd worden over de ontwikkelingen omtrent de Jacobskerk en ook in de gelegenheid zijn uw eigen opmerkingen/ideeën/suggesties in te brengen? Meldt u zich dan aan voor 24 december aan via het emailadres van de scriba:

scriba@pggw.nl. De datum wordt **15 januari, 19.30 uur** in de Zonnebrinkkerk.



DANKBAARHEID VOOR SAMENGAAN en OOGST EN ARBEID

Zondag 10 november waren velen naar de Jacobskerk gekomen om een historisch moment te beleven: het vieren van de samenvoeging van de Ned. Herv. Gem. Groenlo en de Prot. Gem. Winterswijk. Na een intensieve tijd van voorbereiding, waarvan Henk Korenberg de motor was, heeft deze op 12 september jl. namens de Kerkenraad de acte ondertekend. Voor zijn werkzaamheden ontving Henk die dag thuis een blijk van waardering. Tijdens de dienst mocht hij de kaars aansteken, die de fusie verbeeldde. Aan het eind van de dienst overhandigde scriba Sjaak Stans hem een groot boeket (mede voor zijn vrouw..)

Meteen bij binnenkomst van de kerkzaal viel de prachtig opgemaakte tafel van het liturgisch centrum op. Hier werd symbolisch verbeeld hoe de twee kerken naar elkaar zijn gegroeid en verbonden. En bovendien lagen er in het kader van 'Dankdag voor de oogst van het land en voor het werk van onze handen' allerlei etenswaren, van brood tot bloemkool en maiskolven tot wortels. Bezoekers konden die na afloop meenemen. Daar had Gerda Osinga van de Diaconie voor gezorgd. De opbouw betreffende het samengaan is gemaakt door Ada Schreurs en Alie Smit. Zij zijn door ds. Hovinga benaderd omdat ze al een paar jaar de liturgische schikking met Pasen verzorgen. Beiden hadden meteen een idee om die verbinding uit te beelden: 'voortborduren' op een houten constructie van Jan Cooy met o.a. bananenbladeren. Hij had die voor een workshop bloemschikken gemaakt, die zij bezochten. Bovenop staan twee bolle gele kaarsen van bijenwas, voorstellend een dennenappel. Symbool voor de beide gemeentes. Gemaakt door Jan Schreurs.

Krachten bundelen

Voorgangers waren ds. Freerk Hovinga en ds. Wout Alserda.

In zijn overdenking, na het welkom door Erica Hijink en de schriftlezing door Ineke Vis en Cobi Pleiter, ging ds. Hovinga in op het samengaan. **'We zijn dankbaar dat beide kerkelijke gemeentes elkaar gevonden hebben en hun krachten bundelen.'**

Het kon anders niet meer constateerde hij. In Groenlo is de gemeente te klein om nog zelfstandig te kunnen bestaan. Winterswijk is wel groter al zijn er ook zorgen. (Groenlo telt 275 leden, Winterswijk 4003/AtH)

Hij benoemde, dat we dankbaar zijn voor het kerkelijk leven hier, het omzien naar elkaar, de vele vrijwilligers.



Koster Hanneke Hoftink steekt de Kaarsen aan.



v.l.n.r.: Til Veenendaal, Henk Eeltink, Geert te Paske, ds. Freerk Hovinga, ds. Wout Alserda, Henk Korenberg, Hans Bragt en Sjaak Stans



*Erica Hijink,
Ineke Vis en Cobi Pleiter*





V.l.n.r. Sjaak Stans tijdens zijn toespraak, Henk Korenberg steekt de samengaan-kaars aan en Hans Bragt vertelt over de geschiedenis van de Calixtuskerk en de Grolse Protestanten

ZAAIEN en OOGSTEN

In zijn overdenking sloot de predikant soepel aan op de gelezen bijbelgedeeltes.

Over het begin en de opbouw van de Christengemeenten na de terugkomst van Christus op aarde. Over het zaad, dat Jezus uitstrooit over de mensen.

Woorden over het koninkrijk van God, over een wereld zoals HIJ die bedoeld heeft: van liefde, vrede en gerechtigheid.

Maar onzeker is wat de oogst wordt. 'Al worden we kleiner, we moeten toch maar blijven zaaien. Als we zien dat het er toe doet, dat we als een kerkelijke gemeenschap bestaan, dan kan en mag ons dat dankbaar stemmen,' aldus ds. Hovinga.

Meer toekomstige samenwerking belangrijk

Hierna gaf scriba Sjaak Stans uitleg over de stappen die de laatste 1,5 jaar zijn gezet om tot deze huidige definitieve samenwerking te komen. Er zijn nl. meer Protestantse Gemeentes in Oost-Achterhoek die dat graag willen. Met Groenlo werd al langer samengewerkt bij bijv. beroepingen van predikanten. Al gauw werd besloten eerst hier mee door te gaan.

Vanaf 1 januari 2025 zal in de Oude Calixtus nog één reguliere kerkdienst per maand zijn. Meer mogelijkheden worden nog bekeken. De samenwerking met Eibergen-Rekken en andere gemeentes blijft hoog op de agenda staan.

Sjaak Stans: "Willen we het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus ook in de toekomst kunnen belijden, dan is het nodig de krachten te bundelen."

Voor dit moment geldt dankbaarheid. Laten we als PGGW samen verder gaan als gemeente van onze Here Jezus Christus, van Hem ontvangen we de kracht.

HGG dankt voor warme ontvangst PGW

Hans Bragt, oud-voorzitter van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Groenlo vertelde over zijn kleine gemeenschap in het Rooms Katholieke Bolwerk in zijn stad. Maar... al wel heel oud!

Al tussen 1627 en 1672 werd hierover geschreven. Met het verdrijven van de Spanjaarden kwam de Calixtus in het bezit van de protestanten.

Rond 1970 werd de kerk wegens te hoge kosten overgedragen aan de Stichting Oost-Gelderse Kerken. Daar huurt men het gebouw sindsdien van. Gezien het dalend aantal leden werd het steeds moeilijker kerkelijke functies te bekleden.

Hans Bragt: "Bij de PG Winterswijk vonden we een luisterend oor." Er volgden goede gesprekken en het samengaan kreeg zijn beslag. "We zijn blij, dat alles geregeld is en we samen verder kunnen gaan."

Hij bedankte alle mensen, die dit mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder Henk Korenberg, die als adviseur veel werk heeft verzet. En hij bedankte de mensen van de PGW voor het warme onthaal.

Tekst Ans ter Horst

Foto's Ans en Marinus ter Horst



Muzikale medewerking aan deze bijzondere dienst verleenden organist Klaas Jan Tigelaar en het Christelijk Gemengd Koor Winterswijk o.l.v. Timo Beek.

Sommige liederen, zoals bij het loflied, waren in wisselzang met de kerkgangers. Aan het slot zong het koor het prachtige 'God bless you' van J.Rutter. En gaf ds. Alserda de zegen.

Bij het verlaten van de kerk speelde de organist Jesu, meine Freude van J.G. Walther



GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders woonachtig in Winterswijk

- Persoonlijke begeleiding door één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en aandacht voor u
- Betrokken en professioneel
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u



*Bel daarom
altijd eerst GUV!*

Wij maken graag vrijblijvend een afspraak met u.
Ook als men elders verzekerd is, kunnen wij de uitvaart begeleiden!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) www.guv.nl

OOK VOOR UW UITVAARTVERZEKERING!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten

0543-491230 info@gravengroep.nl



Stervormig kaastaartje met pit

Tekst en foto's: Tini Brugge

De geboorte van Jezus vieren we als de dagen weer langer worden en de kracht van de zon terugkeert op het noordelijk halfrond.

Jezus plaatste zijn leven in het Licht van God. Hij wordt herkend door Simeon als hij in de tempel wordt opgedragen als 'het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.' (Johannes 1: 9)



Zijn openbaring op aarde wordt in Numeri 24: 17 beschreven als 'Ik zie hem (...) een ster komt op uit Jacob' en in Openbaring 22: 16 als 'Ik ben (...) de stralende morgenster'.

Daarom een recept met als basis een achtpuntige ster. Acht is het getal van een nieuw begin, de eerste dag van een nieuwe week: de dag van de opstanding. Pijnboompitten herinneren aan de parasolden die in het land van de Bijbel vrucht draagt.



Kaastaartje

Voor twee taartjes (hartig voorgerecht voor 8 personen)

Ingrediënten

2 el. roomboter
400 g. rode of gele uien
1 el. honing
1 el. rozemarijn, fijngesneden
4 vierkantjes bladerdeeg
6-8 rondjes geitenkaas met honing
50 g. pijnboompitten
nootmuskaat

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 210 °C.
Smelt de boter in een koekenpan.
Voeg de uienringen, rozemarijn, honing en de helft van de pijnboompitten toe en smoor ca. 10 minuten glazig.
Laat dit op een bord afkoelen. Leg het ontdooide bladerdeeg - twee plakjes op elkaar - in een 8-puntige stervorm.
Rol uit tot een binnencirkel van ca. 18 cm. Prik er gaatjes in met een vork.
Leg de twee stervormen met in het midden het uienmengsel op bakpapier op de bakplaat.
Bak ze ca. 20 minuten in het midden van de oven. Neem ze uit de oven en verdeel de rondjes geitenkaas erover.
Bak nog 5-6 minuten.
Bestrooi de sterren met de rest van de pijnboompitten, rozemarijn en nootmuskaat.

Bron: naar een recept van Janny de Moor, zie www.jannydemoor.nl

Vier kleine christenen,
zongen "abide with me"
één meende niet wat hij zong,
toen waren er nog maar drie.

de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

'mijn ziel prijst en looft de Heer' (Lucas 1: 46b)

Ds. Wout Alserda

Wanneer u deze **Kerkenwerk** krijgt, leven we nog in de donkere dagen voor Kerstmis. En zo voelen we het ook wel. De dagen zijn kort, de avonden lang. Maar ook de wereld om ons heen is donker. We horen en zien van alles wat ons angst aan kan jagen. En misschien maakt u zich ook zorgen om uw eigen privé-leven.

In onze donkere wereld, waar niet zo veel licht straalt, lijkt het zo misplaatst om het feest van het licht te gaan vieren. Optimisme – het zal wel goed komen – het lijkt er op dat we het daar niet mee redden. Het loopt stuk op de werkelijkheid om ons heen. Het lijkt wel alsof alles wat je probeert om het beter te maken in de wereld, dat alles je bij de handen afbreekt. De werkelijkheid is veel te weerbarstig.

Maria zingt haar loflied. Zij zingt: "Mijn ziel prijst en looft de Heer." Maria zingt, te midden van die donkere tijd aan het begin van onze jaartelling. Maria zingt van haar af. Te midden van onderdrukking. Maria zingt van datgene wat haar door de Geest wordt ingegeven. Maria doet geïnspireerd door die Geest, de allergrootste ontdekking die je als mens doen kan. Maria zingt de lof van de God die haar volk heeft uitgeleid uit het diensthuis. Maria zingt de lof van die God die in beweging kwam, die zich het lot van mensen aantrok.

Maar de belangrijkste ontdekking van Maria is misschien wel dat diezelfde God nu haar betreft in zijn plan. De God van Abraham, van Mozes, de God van de uittocht, is ook haar God. De god van de Exodus is in haar leven bezig. Zij mag delen in het geheim van het verbond van bevrijding. Daar mag zij partner en bondgenoot in zijn. Ze weet zich door God ingeschakeld. En opeens ziet ze de geschiedenis in een heel ander perspectief. Haar lofzang spreekt revolutionaire taal. "Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien."



Het zijn zaken die je niet zomaar gelooft. En menselijkerwijs gesproken is ook niet mogelijk wat er in de lofzang van Maria wordt gezegd. Maar Maria stelt zich wel open voor God. Ze laat zich inschakelen. Ze stelt zich open voor datgene wat haar van de andere kant, van Godswege, wordt aangereikt. Dat maakt haar groot, dat maakt haar bijzonder, het maakt haar voor ons tot een voorbeeld. Het maakt dat zij kan zingen.

De vraag aan ons, aan u, jou en mij is of wij ons zo durven openstellen als Maria. Of we Maria durven navolgen. Misschien dat we dan met Kerst ook durven te zingen van 'vrede op aarde'. Ook al is dat soms tegen beter weten in.

Vandaag lezen wij

December

zo 22 Lucas 1: 39-56
ma 23 Lucas 1: 57-66
di 24 Lucas 1: 67-80
wo 25 Lucas 2: 1-21
do 26 Psalm 98
vr 27 Psalm 97
za 28 Psalm 8

zo 5 Psalm 87
ma 6 Titus 2: 11-3:7
di 7 Titus 3: 8-15
wo 8 Psalm 136
do 9 Lucas 2: 41-52
vr 10 Lucas 3: 1-9
za 11 Lucas 3: 10-20

zo 29 Lucas 2: 22-35
ma 30 Lucas 2: 36-40
di 31 Psalm 90

zo 12 Lucas 3: 21-38
ma 13 Psalm 42
di 14 Spreuken 1: 1-19
wo 15 Spreuken 1: 20-33
do 16 Spreuken 2: 1-22
vr 17 1 Korintiërs 11: 1-16
za 18 1 Korintiërs 11: 17-34

Januari 2025

wo 1 Psalm 92
do 2 Titus 1: 1-4
vr 3 Titus 1: 5-16
za 4 Titus 2: 1-10

Drie kleine christenen,
ieder met zijn eigen idee;
één dacht alleen maar aan zichzelf,
toen waren er nog maar twee.



Kerstkind



KIK

Kik en de muizen verheugen zich op Kerstmis, vooral op het kerstspel 's middags. Heel veel kleine en grote kinderen komen er verkleed aan meedoen. Er zal ook een echte baby zijn. Hij heet Jeppe en is bijna een jaar. Zijn papa en mama heten Theo en Vera. Maar straks in de stal zijn ze Jozef en Maria en het kindje Jezus. Er zullen schapen omheen staan, herders en engelen. En ook rumoerige muizen en een kalme Kikker. Wat verheugen ze zich op die middag! Maar een week voor Kerstmis horen ze slecht nieuws. De dominee komt in paniek naar de kosteres toe rennen. 'Brenda,' zegt hij, 'we moeten snel op zoek naar een nieuw kerstkind! Vera en Theo hebben vannacht hun tweede kindje gekregen. Ze is vijf weken te vroeg geboren!

Alles is goed, maar ze spelen nu natuurlijk niet mee!' Kik en de muizen zitten sip bij elkaar. 'Geen kerstspel dit jaar,' zucht Kik. 'Ze kunnen toch een pop nemen!' zegt Mindy muis. Die week gonst de kerk van bedrijvigheid. Ook de spullen voor het kerstspel worden klaargezet, met EXTRA voorpret lijkt het wel! De muizen zijn stikbenieuwd wat er gaat gebeuren. Tot hun verbazing zien ze Vera en Theo de kerk inkomen. Met Jeppe. En een piepklein baby'tje, verborgen in een doek. Jeppe mag bij Maria op schoot, en in de kribbe ligt het pasgeboren kerstkind. Noëlle heet ze. En dat Maria in een stoel met wielen zit, dat vindt niemand raar.



Versje

Kindje, lief kindje, zo lang verwacht,
Kindje, lief kindje, geboren vannacht,
niet in een wiegje, een huis, een paleis,
maar in een stal, in een kribbe, op reis.
Kindje, lief kindje, zo kwetsbaar en teen
Wondere gestalte van God, onze Heer.
Welkom jij, Kind, in ons lief en ons leed.
Wie weet deze nacht hoeveel jij al weet?
Kindje van vrede, een vleug paradijs.
Kindjelief, slapend, onwetend, zo wijs.



Uit de Bijbel

De engel zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.'
Matteüs 1:20b



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Een leuk liedje om gezellig mee te zingen.
De melodie kun je vinden op You Tube

Knoop het even in je oren

*Knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start*

*halleluja halleluja (4x)
gloria gloria (4x)
ere zij God ere zij God (4x)*

*knoop het even in je oren
Jezus de koning van je hart
is in Bethlehem geboren
het begin van een nieuwe start*

Tekst: Ellen Laninga-van der Veer &
Muziek: Joost Laninga



Een leuk knutselwerkje voor de allerkleinsten

Nodig:
een vel tekenpapier
verf in de kerstkleuren
handen en vingers



De kerstboom maak je door de handjes in de groene verf te dopen en plat op het papier te leggen in de vorm van een boom.
De versiering maak je door de vingers in de verschillende kleurtjes te dopen en op de kerstboom te drukken.
De stam met de bruine kleur en een vinger aanbrengen.

Een mooie kersttekening voor opa en oma

Rudolf kerstsnacks

Nodig:

vetvrij bakpapier, schaar, bakplaat, plastic zak, deegrol, bord, grote mengkom, houten lepel, zeef, rooster

Ingrediënten:

50 gr. cornflakes
100 gr. boter of margarine op kamer temperatuur
25 gr. kristalsuiker
1 eidooier
enkele druppels vanille-essence
125 gr. zelfrijzend bakmeel
25 gr. maïsbloem
7 gekonfijte kersen, in tweeën gesneden, om te garneren



1. Verwarm de oven voor op 190 graden en bedek de bakplaat met bakpapier
2. doe de cornflakes in een plastic zak en maak ze met de hand of de deegrol fijn. Doe het in een bord en zet weg voor later.
3. doe de boter en de suiker in de mengkom en roer dit met de houten lepel tot een wit en romig mengsel
4. roer er de eidooier en de vanille-essence door. Plaats de zeef boven de kom en doe het bakmeel en maïsbloem erin en tik het zachtjes in de kom. Roer nu alles door elkaar.
5. maak je handen nat zodat het mengsel niet aan je handen gaat plakken. Scheur een stukje van de deeg af en maak 14 balletjes ongeveer zo groot als een walnoot.
6. rol de balletjes in de cornflakes tot ze er helemaal mee bedekt zijn. Leg ze dan met genoeg tussenruimte op de bakplaat. Leg op de bovenkant een gekonfijte kers.
7. bak de gebakjes 15 minuten tot ze goudgeel zijn. Haal ze uit de oven en laat ze eventjes afkoelen op de bakplaat voor je ze op het rooster legt.

Eet smakelijk



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes

wijk A



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Dit jaar is alweer bijna tot een einde gekomen. Voordat we oud- en nieuwjaar vieren, is het eerst nog Kerst. Ik ervaar bij velen een grote behoefte aan warmte en licht, juist omdat zoveel donkerte wordt ervaren. 'Zal er ooit een dag van vrede, zal er ooit bevrijding zijn?' vraagt lied 462 zich af. We blijven erop hopen, vertrouwen en geloven. Met Kerst vieren we dat het licht kwam en dat het kwam in de nacht, niet toen het al licht begon te worden. In het donkerste van de tijden werd het duister verdreven door een kind dat kwam. Dat is een wonderlijke, eigenlijk niet te bevatten, maar wel een hele mooie boodschap. Het kan dus, dat het donker wijkt en dat het lichter wordt.

Twee diensten staan er gepland voor de kerstnacht in de Jacobskerk: in de eerste dienst om 21.00 uur zal het Christelijk Gemend Koor zingen en aan de tweede dienst om 23.00 uur werkt Eendracht mee. De dag daarna, om 10.00 uur, vervolgen wij het feest van Kerst in de Zonnebrinkkerk.

Wijkteam

Alweer even geleden, maar vanwege een vakantie schrijf ik er nu pas over, kwamen we als wijkteam bij elkaar. We hebben afscheid genomen van Ingrid Lammers als bezoekmedewerker. Ingrid heel erg bedankt voor de trouwe bezoeken die je bracht! Verder hebben we het reilen en zeilen van het wijkteam besproken en gaan we weer vrolijk verder. Stelt u een bezoekje op prijs, laat het ons weten.

Ik wens u en jullie allen gezegende Kerstdagen toe en een fijne jaarwisseling!
Hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

B1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld B2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp E Groenlo

wijk B & wijk E



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 0543 - 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Kerstavond (dinsdag 24 december) hoop ik voor te gaan in de Oude Calixtus te Groenlo. De dienst begint om 20.00 uur. Naast de (bekende) kerstliederen zal uiteraard ook de kerstboodschap uit Lucas 2 voluit klinken.

Kerstochtend (woensdag 25 december) mag ik voorgaan in de Zonnebrinkkerk te Winterswijk. Ook hier zal, naast de kerstboodschap, muziek en zang een centrale plaats innemen. Bovendien zal er zeker volop aandacht zijn voor de kinderen in deze dienst. De leiding van de kindernevendienst heeft al het één en ander enthousiast voorbereid en zal o.a. een kerstspel opvoeren. Ik verheug me op twee feestelijke diensten.

De eerste zondag in het nieuwe jaar (5 januari) zal ik voorgaan in Groenlo. Het kerstfeest gaat deze zondag over in het feest van Epifanie. Deze zondag dus de eerste: Openbaring, de verschijning van de Heer aan 'alle volken'. De wijzen uit het Oosten brengen een bezoek aan het kind. Jesaja zinspeelt er al op en heeft het over koningen die hun geschenken meebrengen: goud en wierook. De traditie voegt er een derde aan toe. Matteüs laat in zijn verhaal Jesaja meeklinken. Na afloop van de dienst kunnen we elkaar verder ontmoeten bij de koffie/thee. Hopelijk mag ik ook u deze ochtend ontmoeten.

"Alweer bijna een jaar voorbij", hoorde ik de afgelopen week iemand al zeggen. En inderdaad, het is alweer december. Een maand met twee gezichten. Zo is met name de maand december een donkere en sombere maand. De dagen zijn kort en de avonden lang. Toch is de maand december ook de maand van de lichtjes. De versieringen binnen worden steeds meer en mooier. De tuinen worden steeds meer verlicht. Een prachtig gezicht maar laten we de werkelijke bedoeling van Kerst hierdoor niet uit het oog verliezen. De engelen kondigden het volgens de overlevering eeuwen geleden aan. Aan de herders toen, maar ook aan ons nu: "Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer."

Ik wens u/jou vanaf deze plaats fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

Ds. Wout Alserda



Huppel, Henxel, Meddo

De maand december is een volle maand met veel evenementen, ook in de kerk. Van 'Levende adventskalender' naar Kerstmis met allerlei kerstvieringen in met name de huizen; de feestelijke nachtdienst op 24 december in de sfeervol versierde Jacobskerk; de overgang van oud naar nieuw. Het geluid van de midwinterhoorn komt van alle kanten! Het kan niet op!

Sommigen – misschien hoor ik wel bij die groep... – zien uit naar 2 januari. Dan is alles weer voorbij, hoe leuk ook geweest! Januari is voor mij echt een heerlijke wintermaand, zeker als mijn vrouw en ik een kleine week een retraite houden in een klooster: een grote tegenstelling met de drukte van december! Heerlijk...! Het is vooral fijn, juist na al de feestelijkheden van december!

Ik wens u allen dan ook fijne feestdagen met wie u lief zijn! Maar ik denk ook aan hen, die opzien tegen de maand, juist als geliefden gemist worden en je alleen thuis bent. Laten we hen niet vergeten.

Een hartelijke groet en alvast een gezegend nieuw jaar gewenst!

Ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
j.struijk@pggw.nl



Wijk A

Hartelijk dank voor navolgende giften voor de wijkkas: via Annie Klein Brinke 2 maal € 10,-; via Anita Jentink € 10,-; via Wilma Overkamp € 10,- en via Hennie Toebes € 5,-. Gezegende Kerstdagen en een goed, gezond en liefdevol 2025 gewenst!

Annie Klein Brinke

Wijk B1

Via Ina Steremdink mochten wij € 15,- ontvangen voor de wijkkas. Hartelijk dank voor deze gift!

Namens de bezoekermedewerkers van wijk B1, indien mogelijk, gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst!

Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink-Vos

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Rikie Boerman € 5,- en via Jan Grevers € 10,- ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk C

Ontvangen voor de wijkkas: via Fieke Holleman € 10,-; via Dinie Hoenink € 10,- en via ds. Jan Struijk: € 20,-.

Hartelijk dank voor deze giften.

Groet,

Sandrien Huiskamp

Wijk D

In de afgelopen periode hebben we de volgende giften mogen ontvangen:

Via Roelien Hemink een gift van € 10,- voor de wijkkas. Via Willy te Winkel een gift van € 5,- voor de wijkkas. Via Dini Wensink een gift van € 20,- voor de Kerk.

Allen hartelijk dank voor uw gift.

Namens alle bezoekermedewerkers wens ik u een gezegende kerst en een voorspoedig 2025!

Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers



Giften

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleeswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswoningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Op weg naar Kerst

Het jaar 2024 nadert zijn einde en we leven toe naar Kerst.

In de afgelopen tijd hebben er vieringen op weg naar Kerst plaatsgevonden.

De eerste viering was op 14 december in *Pelkwijk*, waar Gerrit Hietkamp het orgel bespeelde en Voices of Joy prachtige kerstliederen zong. Daarna volgde op 17 december het Prins Hendrikhuis. Hier was muzikale medewerking van Ina Broekstra aan de vleugel. Dezelfde dag volgden de *Vredense Hof* en *Berkhof*. In de Vredense Hof begeleidde Jan de Ruiter ons op het orgel en Klaas Jan Tigelaar deed dit in de Berkhof. In beide vieringen zongen Dokter M en de Zusters prachtige kerstliederen. De viering in *Sleeswijk* op 21 december is de laatste in de rij. Hier zal Wim Mensink de liederen op het orgel begeleiden.

Het was fijn dat ik velen van u heb ontmoet bij deze vieringen en ook bij de viering in Sleeswijk.

*Advent is dromen dat Jezus zal komen,
dromen als 't moet dat Hij komt voorgoed!
Advent is dromen dat Jezus zal komen
omdat het bijna Kerstfeest is.
Wat wij al weten uit oude verhalen:
herders en sterren, een stal en een kind,
omdat het kerstfeest weer begint.*

(AWN 4-13:2)

*Moge het wonder van Kerstmis
uw hart vullen met vreugde, vrede en liefde.
Gods' zegen voor u en uw dierbaren*

Petra Veerbeek

Uit de wijk

In onze vergadering eind november hebben we terug gekeken op de Voleindingszondag en stil gestaan bij de eerste zondag van Advent. Vol verwachting gaan we op weg naar het Licht van Kerst.

Enkele onderwerpen uit de vergadering:

Riet Stuivenberg gaat naast haar bestuurstaken in het Ouderenpastoraat een aantal gemeenteleden bezoeken in de Berkhof. Petra Veerbeek meldde dat haar detachering voor één dag in de week naar de Protestantse Gemeente van Dinxperlo is verlengd tot 30 juni 2025. We bespraken enkele zaken uit de Taakgroep Pastoraat. Petra gaf de data door van de zes Kerstvieringen in de woonzorgcentra.

We ontvangen aan giften:

De Berkhof 1 x € 5,-; 3 x € 10,-. De Vredense Hof 1 x € 10,-. De Pelkwijk 2 x € 5,-; 6 x € 10,-; 1 x € 20,-. Via Petra Veerbeek 2 x € 5,-; 1 x € 10,-.

Hartelijk dank!

De collecte in september voor de zorgboerderijen Panovenhuuske en Olden Goarden heeft € 302,10 opgebracht. In oktober is gecollecteerd voor de Stichting Joanne Foundation met als opbrengst € 330,82.

Ik wens u allen Gezegende Kerstdagen.

Een vriendelijke groet,

Chris Wijnveen



wijk D

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
petraveerbeek@pggw.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl



Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Noteboomstraat 20
7101 MG WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

GOED NIEUWS!!

Naast het Goede Nieuws van Kerst ook vanuit Klimop 3x goed nieuws.

Verhuizing

Vele handen maken licht werk en maakt dat de verhuizing tot nu toe soepeltjes verloopt. Speciale dank voor Henk Damkot en Mehmet Bulut die tijd en vakmanschap inzetten om ons nieuwe onderkomen mooi te maken. Maar ook Ben Lieverdink en Dick van Dijk mogen genoemd worden. Hun kundige oog in het overleg met de verhuurder (Leger des Heils) en de samenwerkingsrelatie die wordt opgebouwd is een belangrijk fundament voor de toekomst. En daarmee noem ik velen niet bij naam. Maar ze horen er allemaal bij!

Giften

Klimop heeft afgelopen tijd meerdere giften mogen ontvangen uit de PGGW. We kennen niet alle gulle gevers 'zomaar'. Hartelijk dank op deze manier, en we broeden op een meer persoonlijke manier u te bedanken. Giften betreffen: 3x € 100,=, 1x € 1000,=, 1x € 2500,=. Steunt u ons ook? Dat kan via NL49RABO 0354 7563 03 t.n.v. Protestantse Gemeente Winterswijk.

Inspiratie

We staan in verbinding met andere pioniersplekken in Nederland. Recentelijk bezochten we Pleisterplaats Ressen waar met

ochtendgebed, stilte en pelgrimswandelingen gezocht wordt naar waar de Eeuwige is. Ook spraken we met Zin in Soest, een vergelijkbare plek als Klimop, met meer jaren ervaring. Inspirerend om hun zoektocht mee te maken om er voor de ander en met de Ander in deze wereld te zijn. Zelf doe ik een weekend in januari inspiratie op in het klooster in Egmond.

Klimop is onregelmatig geopend door verhuizing en inrichting. In elk geval blijven de koffiemomenten op dinsdagochtend en vrijdagochtend geopend zolang en zover dat kan. Bel of app gerust als je wilt weten wanneer we goed van start zijn gegaan aan de Spoorstraat. (of spreek één van de andere kernteamleden aan)

Top 2000

Op 19 januari 2025 ga ik voor in de 'andere' kerkdienst: de Top 2000 dienst. Alle liedjes worden live gespeeld door de bands en zijn allemaal van Nederlandse bodem, van Frank Boeijen tot Claude, en van Within Temptation tot Roxanne Hazes. Het thema is dan ook 'dichtbij', en daarmee ook over afstand (tot wie of wat?). Graag ook tot dan.

Groet,

Leander

(ook namens het kernteam Tineke Dunnewold, Esther Sonderen, Carla te Voortwis, Wout Alserda, Anne-Mieke Tijsseling)

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGW zijn verschillende voorgangers

beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.



Eeuwigheidszondag 24 november 2024

De tafel met 51 stenen met de namen van onze gemeenteleden, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dat is officieel van 1 november 2023 t/m 31 oktober 2024. Bij de afkondiging van het overlijden wordt de gedachteniskaars aangestoken en de steen in de handen van God gelegd. Na afloop konden de nabestaanden deze meenemen. Evenals een kaarsje, zoals dit na het oplezen van de namen door Annemarie de Boer, ds. Freerk Hovinga, en Erica Hijink (van de uitvaartgroep) werd aangestoken. Bovendien kreeg men een boekje met troostende woorden: Geborgen tranen, Ik heb verdriet of Voor wie los moet laten.

De koster Hanneke Hoitink en Anita Visser staken om beurten een aantal kaarsen aan. Ongetwijfeld niet alleen een bewogen moment voor de nabestaanden, maar ook best voor de vele andere kerkgangers. Men kon alle namen meelesen in het uitgebreide tekstboekje van de dienst.



Anita stak tot slot een kaarsje aan 'voor alle andere overledenen, van wie wij de namen niet noemen, maar met wie wij ons verbonden voelen. Tussendoor zong de gemeente na elke serie namen 'Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken. Hoedt hen God tot in eeuwigheid',



Een kaarsje aansteken in het stiltecentrum



Daarna was er bericht van overlijden van Antoon Olbach, voor wie Annemarie de Boer de gedachteniskaars aanstak en de steen met zijn naam in Gods handen legde. (foto re. onder)

Na het consistoriegebed en het welkomstwoord door ouderling van dienst Annemarie de Boer werd er vooral ook veel gezongen. Lector Erica Hijink las uit Johannes 11: 17-36.

Wie in mij gelooft zal leven

Voorganger Freerk Hovinga belichtte dit verhaal van Martha en Maria en hun broer Lazarus, die ernstig ziek was. Zijn naam betekent 'God helpt' maar of dit echt wel zou gebeuren...

Een gemoedstoestand die velen herkennen, die zich zorgen maken over hun zieke dierbaren. Soms sterft iemand onverwacht, dus geen afscheid kunnen nemen, terwijl een ander al een lange lijdensweg is gegaan.

Lazarus sterft inderdaad en de beide zussen roepen de hulp van Jezus in. Hij is te laat, en heeft eveneens verdriet maar troost hen met de woorden 'Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.' En het nauwelijks te bevatten wonder geschiedde: Jezus roept bij het graf Lazarus toe 'Kom naar buiten' en dat deed hij!! Voor de predikant was dit de betekenis van de gelezen psalm 103: 'Gij kent ons toch, Gij zult niet vergeten dat wij mensen zijn en Gij onze God'.



Tekst en foto's Ans ter Horst





Foto links: De kaarsjes, herinneringssteentjes en boekjes worden bij de tafel uitgereikt door Annemarie en Erica. In zijn zijn inleiding had ds. Hovinga de gang van zaken tijdens de dienst uitgelegd. Rechts: De predikant geeft de zegen mee.

Foto onder: Cantor-organist en pianist Wim Ruessink (hier achter de vleugel) bracht met zijn Jacobsantorij prachtige liederen ten gehore-soms in wisselzang met de gemeente. Na het noemen van de namen zong het koor 'All the ends of the World' van William Boyce. (Overal, tot aan de einden der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot Hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken.) Het slotlied was 'Ga met God en Hij zal met je zijn. Organist was Klaas Jan Tigelaar. Hij speelde na afloop 'Voor al de heiligen in de heerlijkheid' van A.J Schuurman.

De bloemboeketten waren voor het SKB en Hospice de Lelie.



Voleindingszondag: dienst in de Oude Calixtus te Groenlo

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zondag voleinding 24 november, klonken in de Oude Calixtus te Groenlo de namen van 8 gemeenteleden van wie wij in het afgelopen kerkelijk jaar afscheid moesten nemen.

Wij hebben hen herdacht in het vertrouwen dat God nooit loslaat wat hij met ons begon.

Wij zijn hen, die ons voorgingen, niet vergeten. Naast het verdriet dat er ongetwijfeld zal zijn, mogen we weten dat het geloof ons allen toekomst biedt.

Ds. Wout Alserda sloot de preek af met enkele woorden van Claudia de Breij:

Als het nergens anders kan...als ik moet huilen....mag ik dan bij jou?

Als het einde komt....en als ik dan bang ben....mag ik dan bij jou?

Als het einde komt....en als ik dan alleen ben....mag ik dan bij jou schuilen?

We kunnen terugkijken op een troostrijke en gedenkwaardige dienst.

Na afloop konden de nabestaanden de kaars en het steentje met de naam van de overledene meenemen naar huis. steentje mee naar huis nemen.





Monere Uitvaartbegeleiding

24/7 bereikbaar
06-81419911

*leder mens is uniek.
Laat het afscheid
de weerspiegeling zijn
van het leven.*

Monere werkt met alle uitvaart-
verzekeringen samen.
Transparant zijn is mijn werkwijze,
zodat er voor u geen onnodige
kosten worden gemaakt.

**Transparant & Helder
Lokaal goed verzorgd
Winterswijk**

EBBERS
MECHANISATIE BV

HUISKAMP b.v.
WINTERSWIJK



Waliëneweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Mistierstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail timmermansmulder@hetnet.nl

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

**Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje**



HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302



De Kerkenraad kwam bijeen

Erica Hijink en Annemarie de Boer zijn al jàààren kerkenraadslid. Graag willen ze blijven functioneren in de uitvaartgroep en verlost worden van de vergaderdruk. Er is veel begrip voor deze wens.

Een **ingekomen brief** over zorgen bij de overdracht van de Jacobskerk wordt besproken. Er is veel begrip voor de inhoud van de brief. De kerk overdragen aan een stichting is nogal wat. Het gevoel speelt daarbij een grote rol. Toch moet de realiteit ook onder ogen gezien worden. We kunnen op niet al te lange termijn geen verantwoording meer dragen voor dit monumentale gebouw. Belangrijk is dat de sacrale sfeer in de kerk blijft. Maar onvermijdelijk zal het gebouw ook andere huurders als de PGGW kennen. Inderdaad, het proces is pijnlijk, maar gaat echter wel door.

Onlangs was er een **bezinningsdag** voor de Kerkenraad. De dag heeft niet opgeleverd waarop gehoopt was. Maar wel hebben we gelegenheid gehad inhoudelijk met elkaar te delen wat we geloven, wat er in de kerk gezocht wordt en we belangrijk vinden. We willen echter ook kijken naar de toekomst en bedenken hoe we verder moeten. Momenteel zijn we vaak heel zakelijk bezig: gebouwen, financiën. We nemen ons voor de inhoud van het kerkzijn meer aandacht te geven.

Verduurzaming Zonnebrinkkerk: Om dit te bereiken zijn er forse kosten nodig. Een overweging bij de verduurzamingsoperatie is, dat de Zonnebrinkkerk niet eenvoudig te verbeteren is in isolatieklasse. Er is een goede subsidie verkregen, de eigen bijdrage is echter niet mis. Dus op tafel ligt de volgende afweging: Kunnen we zonder subsidie hetzelfde bereiken? Geen tijdsdruk, geen bonnetjes te overleggen, enz., maar alles in eigen regie en tijdsplanning, wellicht op te delen in verschillende fases. In januari hopen we veel gegevens verzameld te hebben en zullen het onderwerp dan wee op de agenda plaatsen.

Regionale Kerkenraad: op de gemeenteavond is gepeild hoe erover deze ontwikkeling gedacht wordt. De Kerkenraad wil echter ook weten of de PKN de gemeenten tegemoet kan komen op het gebied van de kosten. Stand van zaken wordt besproken tijdens de gemeenteavond.

De **vrijwilligers** worden weer bedankt via gezellige avond in het voorjaar 2025. Op het programma staat iets heel gezelligs en ook om te lachen. Let op de extra informatie en reserveer alvast de datum: vrijdag 28 februari 2025.

Voorbeden tijdens de kerkdienst: Sinds Corona konden deze nog kort voor het slotgebed online ingediend worden. Er wordt al heel lang geen gebruik van gemaakt. Daarom neemt de Kerkenraad het voorstel aan dit af te schaffen.

Sjaak Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergadering

16 januari, 19.30 uur
De vergadering vindt plaats in
het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

*Twee heel oprechte christenen,
aan het werk met veel plezier;
ze vroegen niets maar deelden uit,
toen waren er weer vier.*

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags
vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail:
zondagsbrief@pggw.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst
van de Zondagsbrief, zie www.pggw.nl (via het
menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**).
U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres
kunt doorgeven.



Persoonlijk
betrokken



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.

06 - 36 49 33 46

info@dienkenijboer.nl

www.dienkenijboer.nl

24
7



Tolkamp
keukeninrichting



De Keuken Designers

Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

Bouwbedrijf



Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

GUV CREMATORIUM AALTEN

Tijd en aandacht voor u

Sfeervol gelegen in het mooie Achterhoekse landschap

Thanatopraxie
opbaren zonder koeling

Thanatopraxie, ook 'lichte balseming' genoemd, is een moderne behandeling die het koelen van een overledene overbodig maakt.

De bijkomende voordelen van deze techniek:

- * De overledene voelt niet koud aan
- * Verkleuringen kunnen worden weggewerkt
- * Minder risico op verkleuring tijdens opbaring
- * Geen geluid of warmte van koeler



Etienne Icking
gediplomeerd thanatopracteur

Na een intensieve opleiding heeft Etienne als eerste en enige in de Achterhoek dit diploma behaald. Inmiddels heeft hij als zeer ervaren thanatopracteur en reconstrucent vele overledenen mogen verzorgen, zowel voor GUV alsook voor verschillende collega ondernemingen. Zo maakt GUV facilitair haar bijzondere dienstverlening mogelijk voor iedereen.

Meer weten? Bel GUV! 24/7 en gratis

0800 - 0809 www.guv.nl

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Collegebesognes



Overmorgen is het St. Nicolaasfeest in Nederland...

Ik heb eens opgezocht waarom wij feest vieren vanwege zijn geboortedag: hij was een man van rijke komaf, die gul (en anoniem) gaf aan hen die het nodig hadden en die er met zijn functie voor zorgde dat mensen -die onschuldig waren- niet ter dood werden gebracht.

En dit is maar een hele kleine samenvatting.

Ter gedachtenis aan deze goede bisschop worden in ons land ook kinderen (en volwassenen...) voorzien van allerlei gaven en snoepgoed, hoewel wij meestal niet echt tekort komen, lijkt mij.

Soms zou ik graag een verlanglijstje voor de kerk 'ergens' willen inleveren...

Dan zou het geen probleem zijn om onderhoud van de kerk(en) te organiseren en dat zou, met de koude periode rond december, veel schelen in de temperatuur binnen...

Maar wij zullen onze hoop moeten richten op de Actie Kerkbalans in januari 2025 a.s..

Een groep mensen is samen bezig deze actie weer vorm te geven, ook al mogen we eerst nog met zijn allen het feest van de geboorte van onze Heer vieren: Kerstmis!

Dus willen wij u alvast hele fijne, warme kerstdagen toewensen, met oog voor een ander die het wellicht niet ruim heeft of zich eenzaam voelt!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, voorzitter

Vier heel bescheiden christenen,
ze hielpen dag en nacht,
en die geholpen werden hielpen mee,
toen waren er weer acht.

Kerkbalans

Toegezegd 2024: € 341.000,=
Ontvangen per 4 december: € 336.128,=
Dat is **98,6 %**.

Van de Diaconie



Nu de drukte van Kerstmis nadert, toch maar even een stukje schrijven voor **Kerkenwerk**. Er is wel het nodige te melden.

Allereerst de **bekertjes of kelken in een Avondmaaldienst**. Er is op de gemeenteavond besloten om weer de wijn in de grote kelken te schenken. Ook zal er voor een aantal gemeenteleden een klein bekertje klaar staan. De druivensap wordt in ieder geval wel in kleine bekertjes geschonken, de bekende blauwe bekertjes. Het is voor ons moeilijk in te schatten hoeveel mensen er een klein bekertje willen, maar hier geldt wel: op is op, we kunnen tijdens de dienst niet bijschenken.

Dan **Moldavië**. Deze actie loopt goed, maar het kan altijd beter. We collecteren in de kerstnachtdienst op 24 december weer voor Moldavië. Er zijn twee diakenen naar een dag, georganiseerd door Kerk in Actie, geweest. Ze hebben daar meer informatie gekregen en er gaat iemand van de Diaconie in april met een door KIA georganiseerde reis naar Moldavië. Dan zullen wij u op een nader te bepalen tijdstip weer inlichten. De collecte op 24 december bevelen wij van harte aan.

Natuurlijk zijn de mensen van de actie **Kersttenties** alweer druk bezig geweest om een leuk pakket samen te stellen. Er wordt hard gewerkt en ik hoorde tijdens de diaconievergadering dat er meer dan 730 pakketten samengesteld worden. Het is 4 december dat ik dit stukje schrijf, maar als u **Kerkenwerk** krijgt heeft iedereen, die recht heeft op een pakketje, dit al ontvangen. Dames en heren van deze actie: heel hartelijk bedankt voor uw hulp. Ook de bezorgers van dit pakket, hartelijk dank.

Schoef 's an, dit loopt als een tierelier, 50 deelnemers bijna iedere keer. Het is een geweldig resultaat. Binnenkort staat het Kerstdiner weer te wachten en ik hoorde dat het maximale aantal van vijftig al weer is bereikt. Het zal heel vervelend zijn om te horen, maar ook hier geldt vol is vol.

Kerstinloop op de tweede kerstdag dan nu. Dit wordt op een andere manier geregeld. Vorig jaar was er niet veel belangstelling en we hebben getwijfeld of het dit jaar door kan gaan. Het komt nu in een andere vorm terug, we gaan samenwerken met de Whemer Hof. Daar zijn ook sjoelbakken en meer dan voldoende spelletjes om de middag in te vullen. Traditiegetrouw sluiten we wel af met een koffietafel. De inloop kan de hele middag. De Whemer Hof is vanaf 10.00 uur geopend, maar wie wil deelnemen aan de koffietafel, moet zich wel opgeven in verband met de inkoop. We hopen er een gezellige middag van te maken. De Diaconie en het bestuur Whemer Hof nodigen u van harte uit. Opgave bij voorkeur per mail bij kerkgerda@gmail.com of telefonisch (0543) 78 50 72.

Genoeg te doen en namens de Diaconie wens ik u een heel gezegend Kerstfeest en een goede jaarwisseling.

Gerda Osinga, voorzitter

College van Diakenen

Begroting 2025



De begroting voor 2025 van de Diaconie laat een negatief operationeel resultaat zien van € 163.779,-. Dit is een bewuste keuze, omdat er in het boekjaar 2025 een aanzienlijk bedrag aan incidentele baten wordt verwacht. Ook in 2024 hebben we een aanzienlijk bedrag aan incidentele baten ontvangen. Daardoor zal het boekjaar 2024, in tegenstelling tot wat er is begroot, ook een positief resultaat laten zien.

Opbrengsten en baten

De opbrengsten onroerende zaken zijn nagenoeg gelijk aan de uitkomst van 2023 en wat hoger dan begroot in 2024. In verband met het project Moldavië verwachten we dat de collecte opbrengsten zullen toenemen.

Uitgaven en kosten

Kosten niet kerkelijke eigendommen

Kosten niet kerkelijke eigendommen zijn gelijk aan de uitkomst van 2023 en € 16.000,- lager begroot voor 2024. Vooral de overige kosten zijn lager begroot omdat in 2024 rekening is gehouden met de aanleg van een riool bij een boerderij.

Pastoraat/Diaconaal Pastoraat

De kosten voor Pastoraat/Diaconaal Pastoraat zijn hoger dan begroot in 2024. De bijdrage aan het ouderen pastoraat zijn toegenomen en de kosten voor een predikant waar de Diaconie 25% aan bijdraagt.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

De kosten voor kerkelijke activiteiten zijn veel hoger begroot dan voor 2024. Vanaf 2024 is de bijdrage aan de pioniersplek verhoogd.

Diaconaal werk landelijk/regionaal/wereldwijd

Het negatieve operationeel resultaat van ruim € 163.000,- wordt veroorzaakt doordat we hebben gekozen om het diaconale werk hoger te begroten dan in 2024. De hogere uitkomst in 2023 komt voort uit een aantal bijzondere donaties. (Orgel Pronswede en diepvriezers voor de Mini Manna)

Ook het diaconaal werk wereldwijd is hoger dan begroot en in lijn met de werkelijke uitkomst in 2023. Vooral de uitgaven voor noodhulp zijn toegenomen. Het gevolg van de onrust in de wereld (Oekraïne en Middenoosten)

Zoals al eerder vermeld wordt het negatieve operationele resultaat € 163.000,- door incidentele baten meer dan goed gemaakt.

De begroting van de Diaconie voor het jaar 2025 vindt u hiernaast in verkorte vorm. De uitgebreide versie ligt ter inzage van 20 t/m 30 december op het Kerkelijk Bureau.





	Begroting 2024	Begroting 2023	Rekening 2022
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	320.000	320.000	274.123
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	21.700	27.300	22.634
Opbrengsten levend geld	16.500	6.000	20.246
Door te zenden collecten en giften	8.000	4.600	7.716
Totaal baten A	366.200	357.900	324.720
Uitgaven en Kosten			
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	86.379	78.479	51.497
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	54.000	52.000	28.397
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	39.350	21.250	31.758
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	22.000	20.000	17.552
Salarissen en vergoedingen	800	600	761
Kosten beheer, administratie en archief	24.200	23.800	22.606
Rentelasten/bankkosten	15.000	17.200	14.062
Diaconaal werk plaatselijk	96.000	100.000	84.955
Diaconaal werk regionaal/landelijk	80.000	93.000	66.444
Diaconaal werk wereldwijd	80.000	85.000	64.673
Afdrachten door te zenden collecten en giften	8.000	4.600	7.716
Totaal lasten A	505.729	495.929	390.422
Operationeel resultaat (A)	-139.529	-138.029	-65.702
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	0	-	1.183.501
Incidentele lasten	-	-	-
Incidentele baten en lasten (B)	0	-	1.183.501
Resultaat verslagjaar (A+B)	-139.529	-138.029	1.117.799
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	30.000	2.328.322
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Toevoegingen bestemmingsreserves	-	-	-3.366.106
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-	-	-
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-	30.000	-1.037.784
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-139.529	-108.029	80.015

College van Kerkrentmeesters Begroting 2025

Ontwikkelingen

In de begroting van 2025 zijn door de samenvoeging van de Hervormde Gemeente Groenlo en de Protestantse Gemeente Winterswijk voor het eerst ook de begrote kosten van de voormalige Hervormde Gemeente Groenlo opgenomen.

De verwachting is dat medio mei 2025 de Jacobskerk zal worden overgedragen. Bij de begroting is dan ook uitgegaan van de kosten en opbrengsten tot met half mei 2025.

De Zonnebrinkkerk zal worden verduurzaamd, hiervoor is subsidie verkregen. Het deel van de verduurzamingskosten dat voor eigen rekening komt bedraagt circa € 260.000,=. De verduurzaming zal plaatsvinden over een termijn van 24 maanden. Voor 2025 zijn hierdoor de onderhoudskosten met circa € 130.000,= gestegen.

De verwachting is dat de personeelskosten in 2025 verder zullen stijgen dit door indexatie van de lonen. Door verkoop van de beleggingen zijn de opbrengsten van de beleggingen vervallen. Daartegenover staat dat de rente opbrengsten van de bank en deposito ten goede stijgen. De kosten die samenhangen met het vermogensbeheer (van de beleggingen) zijn vervallen.

Resultaat en vermogen

Het begrote negatieve resultaat bedraagt € 299.423,=.

De gezamenlijke algemene reserve per 31-12-2023 bedraagt € 2.267.892,=. Door de opgebouwde reserves uit afgelopen jaren is het tekort goed op te vangen.

De begroting van de Kerkrentmeesters voor het jaar 2025 vindt u hiernaast in verkorte vorm. De uitgebreide versie ligt ter inzage van 20 t/m 30 december op het Kerkelijk Bureau.



*Acht vriendelijke christenen,
ze vroegen om Gods zegen;
maar vroegen ook een mens erbij,
toen waren er weer negen.*

*Negen kleine christenen,
ze hadden in mensen God gezien;
en zongen zich samen de misère uit,
toen waren er weer tien.*



	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
Opbrengsten en Baten			
Opbrengsten onroerende zaken	121.000	121.000	152.065
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen	22.200	26.500	49.747
Opbrengsten levend geld	400.490	424.000	427.171
Door te zenden collecten en giften	1.425	1.500	3.161
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	98.000	70.000	113.554
Totaal baten A	643.115	643.000	745.698
Uitgaven en Kosten			
Kosten kerkelijke gebouwen	204.745	89.160	164.479
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen	21.975	17.500	23.245
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.	14.800	12.000	15.083
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat	330.396	291.500	301.129
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten	21.065	20.250	20.370
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen	35.000	30.500	31.425
Salarissen en vergoedingen	255.972	230.300	228.456
Kosten beheer, administratie en archief	50.560	45.500	40.841
Rentelasten/bankkosten	2.600	15.500	14.986
Afdrachten door te zenden collecten en giften	1.425	1.500	3.161
Totaal lasten A	938.538	753.710	843.175
Operationeel resultaat (A)	-295.423	-110.710	-97.477
Incidentele baten en lasten			
Incidentele baten	-	-	142.388
Incidentele lasten	-	-	-5.396
Incidentele baten en lasten (B)	-	-	136.992
Resultaat verslagjaar (A+B)	-295.423	-110.710	39.515
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen			
Onttrekkingen bestemmingsreserves	-	-	23.767
Onttrekkingen bestemmingsfondsen	-	-	4.744
Toevoegingen bestemmingsreserves	-2.000	-2.000	-109.695
Toevoegingen bestemmingsfondsen	-2.000	-2.000	-1.435
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)	-4.000	-4.000	-82.619
Resultaat naar Algemene reserve (D)	-299.423	-114.710	-43.104

In Memoriam

Arent Jan Luiten

2 februari 1940 – 24 oktober 2024

Op 24 oktober jl. is Jan heel plotseling in zijn slaap overleden.

Jan is geboren in Vragender. Hij was enig kind. Na de lagere school en een paar jaar Landbouwschool werd hij melkrijder. Hij trouwde in 1963 met Annie van Lochem en zij verhuisden samen met zijn ouders naar Dedemsvaart.

Jan heeft verschillende beroepen gehad, eerst melkrijder, daarna met een compagnon aardappelboer. Begin 1980 is hij voor zichzelf begonnen met een melkveebedrijf. Het was hard werken. Toen in 1992 bleek dat zijn zoon er niet voor voelde hem op te volgen in het bedrijf heeft hij zijn koeien verkocht en werden de schuren omgebouwd tot caravanstalling. Zelf ging hij handelen in paarden.

Toen hij meer vrije tijd kreeg ging hij fietstochten maken; in de zomer waren ze meestal op de camping in Corle. Hij fietste wel 30.000 km per jaar.

In mei 2014 zijn ze naar een appartement in Winterswijk verhuisd.

Op vrijdag 1 november hebben we afscheid genomen van Jan in het crematorium in Haarlo. Dochter Jolanda vertelde over het leven van haar vader.

We hebben een gedeelte uit Psalm 139 gelezen, liederen gezongen die Jan mooi vond. Jan liet niet gemakkelijk in zijn hart kijken, maar God kende hem en wist wat in hem leefde.

Laten de mooie herinneringen tot troost zijn voor zijn vrouw Annie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem liefhadden.

Annemarie de Boer-Niemeijer

Willemina Geertruida Meerdink-Klomps

9 oktober 1935 - 13 november 2024

'Ik ben met u alle dagen...' (Mattheüs 28: 20). Deze tekst stond in haar keuken in een lijstje, geborduurd. Dag in dag uit zag zij deze tekst, die vertelt, dat God met je mee gaat in moeilijke en mooie dagen.

De laatste maanden waren voor haar en haar naasten zwaar. Begin september hadden we bij – haar thuis aan de Meddosestraat 5b – al afscheid van haar genomen, met een zegen, een gebed; zo slecht was ze er aan toe! Maar ze knapte weer op, vierde begin oktober nog haar 89ste verjaardag! Op een zondagmiddag was ze buiten en viel; dat was dan toch het begin van het einde. Ziekenhuis en later Hospice de Lelie volgden; ze werd liefdevol verzorgd; de gebroken heup was niet meer te behandelen: ze zou het ook mentaal niet meer kunnen begrijpen. Zo gleed ze langzaam uit het leven; op 13 november mocht ze zich overgeven in Gods armen.

Mien was een sterke vrouw, met 'bewonderenswaardige levenskracht', zo staat op de rouwkaart.

Ze gaf zich moeilijk over, want het leven was nog fijn; het huis met de mooie en verre uitzichten onvergelijkbaar; ze woonde er zo graag, waarbij ze alles netjes hield: het aanrecht leeg en opgeruimd, het erf netjes aangeveegd, de dorre blaadjes uit de planten. Mien hield van alles netjes aan kant. Haar levenshouding is altijd geweest: het gaat wel; het kan nog wel. Ze schrok ervan in september, dat ze zo ziek was en zou komen te overlijden; ze dacht nog zo...

'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen', zo lazen we in de afscheidsdienst in de Zonnebrinkkerk op 21 november. Deze woorden typeren haar! Maar ook; 'Zoek eerst het Koninkrijk van God': geloof, zorg, liefde, samen het Onze Vader bidden... Het gaf haar steun en kracht! Zo namen we afscheid van haar, een lieve moeder en zus, vriendin en buurvrouw. Moge haar gedachtenis Harrie, Lies en kleinzoon Joep Jan, allen die haar lief waren tot zegen zijn!

Ds. Jan Struijk

Johanna Berendina Meerdink

14 november 1941 – 24 november 2024

Op 2 december namen we in Hart van Berkelland afscheid van Jo Meerdink. Zij overleed op 24 november op haar kamer in de Vredense Hof. Jo groeide op in Meddo, op de boerderij. Van jongs af aan hield ze van het werk op de boerderij, de moestuin, de dieren.

Jo werd de trotse moeder van drie kinderen. Toen in later jaren hun partners kwamen en er vijf kleinkinderen werden geboren, werd ze een trotse schoonmoeder en oma. Ze was gek met haar kinderen en kleinkinderen, stond altijd klaar, alles kon, niets was te gek.

Het leven van Jo kende ook moeite en dieptepunt. De scheiding van haar echtgenoot was pijnlijk en verdrietig. Dat laat sporen na in een mensenleven.

Met de komst van Gerhard kwam er nieuw geluk in Jo's leven. Ze verhuisde naar de boerderij van Gerhard in Harreveld.

Toen Gerhard plotseling overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, kwam er abrupt een einde aan deze gelukkige tijd. Jo besloot terug te keren naar Winterswijk. Ze had een groot sociaal netwerk, werd lid van de wandelclub en vrijwilliger in de Pelkwijk.

De laatste jaren van Jo's leven waren moeilijk. Tijdens het afscheid van Jo lezen uit Prediker: *"Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel."*

Wij leven in de dimensie van de tijd, dus ook van onze begrensde tijd.

En dan is het levenskunst om het leven te leven zoals het komt, op de goede én op de kwade dagen.

Dat de vele mooie herinneringen aan Jo tot troost mogen zijn voor ieder die verdriet heeft om haar heengaan.

Petra Veerbeek

Johanna Theodora Lensink-Stronks

15 augustus 1932 - 27 november 2024

Na een korte opname elders kwam er vrij plotseling een einde aan het leven van Jo Lensink-Stronks. Bijna heel haar leven heeft zich afgespeeld op de boerderij aan de Meester Meinenweg te Kotten. Ze is er geboren en opgegroeid en het scheelde niet veel of ze was er ook overleden. Jo had één zus met wie ze het goed kon vinden, maar die helaas veel te jong is overleden, nog maar 42 jaar oud. Vele jaren daarvoor was haar vader al gestorven, nog geen 40 jaar oud. Hun beider dood was voor Jo zeer aangrijpend. Toch ging het leven ook verder.

In de oorlogsjaren maakte ze mee dat het spoor dat vlakbij de boerderij liep enkele keren werd gebombardeed. Beangstigend moet dat geweest zijn, gelukkig brachten zij het er goed af. In 1956 trouwde ze met Jan Lensink uit Corle met wie ze heel gelukkig is geweest. Samen kregen ze een zoon voor wie ze een zorgzame moeder was. Jo was snel tevreden, als het goed ging op de boerderij, het erf en de tuin er verzorgd bij lagen,

dan was het haar goed. Met vakantie gaan of een dagje weg, was er niet bij en hoefde van haar ook niet. Jo heeft haar hele leven hard gewerkt, tot op het laatst en ze bijna niet meer kon. Daarnaast zorgde zij graag voor wie haar dierbaar waren. Naast het vele werken en zorgen dat ze deed, vond ze nog wel tijd om te lezen en ze was graag in de weer met het stekken van plantjes.

Wanneer ze niets meer zou kunnen, zo zei ze vaak, dan hoefde het voor haar niet meer. Toen ze dan de laatste twee weken van haar leven ook echt niets meer kon, ging het snel bergafwaarts met haar. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij woorden uit Prediker die weergeeft hoe er voor alles een tijd is. *Evenals men na een welbestede dag, blij ter ruste gaat, zo sterft men na een welbestede leven.* Na een lang en welbestede leven is Jo gestorven. De herinnering aan wie zij was, zij haar man en zoon tot troost en tot steun.

Ds. Freerk Hovinga

Agenda

December

20	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
23	17.00 uur	Lichtjesticht *	diverse locaties
24	16.45 uur	Kaarsjes op Kerstavond *	Algemene Begraafplaats

Januari

8	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Calixtusbasiliek
9	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
15	19.30 uur	Meedenken Jacobskerk *	Zonnebrink Centrum
16	19.30 uur	Kerkenraad	Zonnebrink Centrum
17	11.30 uur	Schoef 's an	Zonnebrink Centrum



* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkcontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum



Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 0543 - 51 23 95
kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08
koters@pggw.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 CZ Groenlo

Vertrouwenspersoon PGGW

Dhr. A.K. Numan
06 - 20 02 93 89

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. (0543) 51 88 73
kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

mevr. A.M. Stans, tel. 0543 - 51 88 73

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 0543 - 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal
diaconie@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl. Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.



Kerkdiensten



	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Groenlo
22 december <i>4e advent</i>	10.00 uur ds. W. Alserda <i>m.m.v. Jacobscantorij</i>	geen dienst	10.00 uur dhr. H. Dijkman
24 december <i>Kerstavond</i>	21.00 uur ds. F. Hovinga <i>m.m.v. Chr. Gemengd Koor</i> 23.00 uur ds. F. Hovinga <i>m.m.v. Eendracht</i>	geen dienst	20.00 uur ds. W. Alserda
25 december <i>1e Kerstdag</i>	geen dienst	10.00 uur <i>gezinsdienst</i> ds. W. Alserda kinderoppas en -nevendienst <i>m.m.v. PGW-band</i> <i>geen ringleiding</i>	geen dienst
29 december	geen dienst	10.00 uur <i>Avondmaal</i> ds. F. Hovinga	geen dienst
5 januari	geen dienst	10.00 uur ds. F. Hovinga kindernevendienst	10.00 uur ds. W. Alserda
12 januari	19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. Oostenwind Collectief</i>	10.00 uur ds. F. van Keulen	geen dienst

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Winterdiensten

In januari en februari zijn er 's ochtends géén kerkdiensten in de Jacobskerk. Alle diensten zijn in de Zonnebrinkkerk; dit vanwege de energielasten. De Musica Jacobi zijn wel in de Jacobskerk.

Denk aan warme kleding!



*Tien kleine christenen,
wanneer zij leven net als HIJ
dan komen er weer net als toen,
in één dag duizend bij!*

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur
14 jan mevr. R. Luiten

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur
14 jan mevr. R. Luiten

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur
11 jan mevr. R. Luiten

Pronsweide

zondag, 10.45 uur
22 dec dhr. Kuipers en/of CGKW
25 dec ds. H. Wassink-Pluimers
29 dec pastor Nagelmaeker
5 jan mevr. Huizinga
12 jan pastor Nagelmaeker

