



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

22e jaargang nummer 323 - donderdag 13 februari 2025



De volgende editie verschijnt op 13 maart

Kintsugi

Kintsugi (kin = gouden en tsugi = verbinden) is een eeuwenoude Japanse kunstvorm waarbij gebroken aardewerk met goudlijm gerestaureerd wordt. Het feit dat het aardewerk hersteld is, wordt niet weggemoffeld maar juist tot kunstvorm verheven, zo wordt gebrokenheid mooi gemaakt.

In Psalm 147: 3 lezen we:

Hij geneest de verbrokenen van hart en verbindt hun wonden.

Wij zijn allemaal van tijd tot tijd als een stuk aardewerk waar een scherf van afgeslagen is. Gebeurtenissen in het leven kunnen soms diepe wonden slaan. Dit kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen er wel voor kiezen om te herstellen. Een proces van herstel samen met de Heilige Geest. Hij raapt alle stukjes van je leven op, voegt ze bij elkaar en verbindt ze met goud. De Heilige Geest is de grootste kintsugi-artiest die er bestaat. Soms is het makkelijk om het goud te zien in het leven van de ander. Soms zien we voornamelijk scherven in iemands leven. Wij mogen leren kijken zoals God kijkt. Hij ziet geen scherven maar een prachtig aardewerk met gouden details, nog mooier en kostbaarder dan het al was.

De Japanse traditie van kintsugi wordt soms als metafoor voor het paasverhaal gebruikt. Met Pasen lijkt het of het werk van Jezus opeens niets meer waard is. Hij is gebroken door de doodstraf en het lijkt of zijn boodschap van liefde niet meer bestaat. Jezus en zijn boodschap lijken helemaal kapot. Maar na zijn opstanding wordt zijn boodschap nog waardevoller. Iets wat kapot leek (kruisiging) wordt iets heel moois (opstanding). Jezus' lijdensverhaal krijgt zo een gouden (lijm)randje met de opstanding.

Wij zijn geen perfecte mensen, bij lange na niet. Als we gebroken zijn, al is het maar een flinter of een scherf, mogen we ons laten herstellen. We mogen ons verzoenen met de breuken in ons eigen leven. Dan komt de schoonheid naar voren die God in ons ziet. Onze gebrokenheid krijgt via God zijn glas. Singer-songwriter Leonard Cohen verwoordde het in het lied Anthem als volgt:

'There is a crack in everything; that's how the light gets in'.

Zo is het ook met God. Hij maakt zich kenbaar via het licht, juist op de breekpunten in ons bestaan.



Bron: gelovenindestad.nl

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk.

De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Redactie

Angelique Zweerink (eindredacteur),
Ans ter Horst, Freerk Hovinga, Wil Mulder

Kopijdatum volgend nummer

Woensdag 26 februari 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 13 maart en beslaat tijdvak 13 maart t/m 10 april
Kopij aanleveren via
kerkenwerk@pggw.nl

Coverfoto

Foto: Annie Wilterdink

In deze uitgave...



5 - Samen op weg naar Pasen!



11 - Klimop

Wek mijn zachtheid weer

Geef mij terug de ogen van een kind...

door Anne-Mieke Tijssink

Enkele weken geleden kwam mij onder ogen dat een oud-studiegenoot (Pedagogische Academie Doetinchem), inmiddels koster van een Remonstrantse Kerk, een link geplaatst had over hun viering die zondag. Het thema van de viering was: *Wek mijn zachtheid weer... Dat deed mij meteen denken aan lied 925 uit ons liedboek. Een prachtig lied met de tekst van Huub Oosterhuis en de melodie van Antoine Oomen.*

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de o - gen van een kind...
Dat ik zie wat is.
En mij toe - ver-trouw.
En het licht niet haat.

Met name de regel 'Geef mij terug de ogen van een kind' deden mijn gedachten terugkeren naar de Lichtjesticht op 23 december jongstleden.

Zoveel kinderogen die dag. Kinderogen met een graagte in het opnemen van al het licht. Glimmende kinderogen met verwondering, met zachtheid.

In het compendium bij het liedboek valt te lezen over dit lied: De tekst van het eerste gedeelte van het lied vraagt om opnieuw leren kijken als een kind: onbevangen, vol verwondering, nog niet vervuld van een eigen mening, om zo terug te keren naar het eigen oorspronkelijke bestaan en in alle kwetsbaarheid de wereld opnieuw te kunnen ontdekken. Het tweede gedeelte verwoordt waarom dat gevraagd wordt: te zien wat er is en de wereld te zien als iets wat geschonken wordt. Dan kan een mens zich toevertrouwen aan wat aan het licht mag komen en letterlijk het daglicht kan verdragen. De laatste regel, 'en het licht niet haat', wil dat zeggen.

Kippenvel...

De landelijke actie Kerkbalans van dit jaar (2025) heeft als thema 'Muziek'. Muziek verbindt.

Tijdens de Lichtjesticht zongen we samen: 'Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen...' Dit samen muziek maken ontlokte een willekeurig bezoeker de opmerking: "Met kippenvel op al mijn ledematen zong ik de liederen mee."

Muziek verbindt... jong en oud. Dit mochten we, met zoveel kinderen in ons midden, tot 3x toe in een volle kerk, meebelevens tijdens het Lichtjestichtgebeuren in december. Als vanzelf keken we tevens door de ogen van kinderen mee naar het Licht/licht. Licht dat tastbaar en zichtbaar was gemaakt in de lampions voor de kinderen en de brandende kaarsen in de kroonluchters in de Jacobskerk. Maar zeer zeker ook in de lichtbeelden van de zandkunstenaar in het Doopsgezinde kerkje en het licht dat gericht was op de kerststal in de Jacobuskerk en op de muziek die daar klonk.

Het Latijnse woord 'lumen' (licht) leerde ik, als student, van mijn docent kerkmuziek/Gregoriaans en latijn, op het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht. Dagelijks mochten we daar, naast ons eigen zingen, de zang en muziek van

basisschoolleerlingen van de koorschool, die bij ons in het gebouw huisden, door de ruimtes horen gaan. Ook daar waren kippenvelmomenten bij...

Aan het begin van de uitvaart van deze zelfde docent, 18 januari j.l., klonk uit de monden van (oud)-studeevrienden, die het uitvaartkoor vormden:

*'Licht van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.*

*Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind...*

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt

*waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.'* (lied 601)

Vijf voor twaalf

Oudejaarsavond bekeken we samen met vrienden, bijna ademloos, de oudejaarsconferentie van Pieter Derks die eindigde met een 'spoken word' over het begrip 5 voor 12. De tijdsplek waar we ons, gezien de situatie in de wereld en ons land, momenteel zomaar zouden kunnen bevinden?

Pieter Derks zei het zo:

"Ik ben op mijn best om vijf voor twaalf als ik het gevoel heb dat het moet kan daar zelf soms ook wel van balen maar het komt verbazingwekkend vaak nog goed.

Met het water aan de lippen kan ik ineens een heleboel waarvan ik eerder nog niet wist dat ik het kon ook wel een geruststellend gevoel..."

Zijn we dan, zoals Pieter Derks beschrijft, op ons best om vijf voor twaalf?

Misschien zouden onze gedachten, juist op dit tijdstip, uit moeten gaan van de woorden van lied 925: 'Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is en mij toevertrouw en het licht niet haat...'

Inmiddels zijn we aan een nieuw jaar begonnen.

Wat dat jaar ons brengen zal?

'Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt.'

Dat wij allen de 'graagte' in het opnemen van licht mogen overnemen vanuit de ogen van kinderen.

En dat we dan, daarna, de ogen van kinderen in oorlogsgebieden of welke rampgebieden ook, weer mogen zien 'lichten' door onze volwassen 'lichtende' daden.

De cirkel weer rond maken wat betreft kijken door de ogen van een kind.

Samengaand met de bede:

*'Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind...'*



Foto: Jetske Dierdorp

'de Bloemendames'

...zo noemen wij de Bloemencommissie, bestaande uit 4 dames, die er iedere week voor zorgen, dat de bloemen van de kerkdienst kunnen worden bezorgd bij iemand die wat steun kan gebruiken.

Per wijk is er een meldpunt, waar namen hiervoor doorgegeven kunnen worden.

Voor wijk B is dit Nannie Pampiermole, maar zij heeft nu moeten besluiten om -na een hele lange tijd- deze taak per 1 maart a.s. neer te leggen. Daarom hier de oproep voor een vervangend **meldadres voor wijk B**.

Wie wil met deze taak een steentje bijdragen??

Graag z.s.m. een reactie per mail of telefoon naar het Kerkelijk Bureau!!

Postbezorger(s) gezocht



Om kosten te besparen wordt (een groot deel van) de post binnen Winterswijk bezorgd door vrijwilligers. Wij zijn voor Meddo op zoek naar iemand die hier enkele keren per jaar (rond begin april, begin september en eind november) wat post wil bezorgen.

In september hebben we de meeste post in verband met de solidariteitskas. Dit zijn ongeveer 60 adressen. De andere keren betreft het heel wat minder enveloppen.

Als u in Meddo (of een deel van Meddo) post zou willen bezorgen dan graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau 0543 - 51 23 95 of kerkelijkbureau@pggw.nl. Het Kerkelijk Bureau is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur.



Wie komt de redactie versterken?

Als redactie zoeken wij versterking van ons team.

Kerkenwerk verschijnt 1x per maand (in de zomer wordt een maand overgeslagen, omdat de uitgever dan dicht is).

De werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van de artikelen die worden aangeleverd door diverse bronnen (deze komen binnen in een mailbox waar alle redactieleden toegang tot hebben). De artikelen worden geplaatst in een online opmaakprogramma, dat diverse mogelijkheden heeft.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met de redactie via kerkenwerk@pggw.nl.



40 dagentijd, Samen op weg naar Pasen!

Het thema van de veertigdagentijd is dit jaar 'Als nieuw! Heilig je leven.'

Het is een uitnodiging om ons in deze bijzondere tijd op weg naar Pasen te bezinnen op onze relatie met God, onszelf en onze naaste.

De Gezamenlijke kerken in Winterswijk wil dit samen met u/jou beleven.

Vanaf woensdag 5 maart (Aswoensdag) tot aan Pasen houden we elke woensdag om 19.30 uur in de verschillende kerken een bezinningsmoment. Wees welkom!

Houd de Zondagsbrief of social media in de gaten voor de exacte tijd en in welke kerk dit plaatsvindt.

Namens de Gezamenlijke kerken Winterswijk wensen wij u/jou een gezegende Veertigdagentijd!



Uitnodiging bijeenkomst over dementie

Graag nodigen we u uit voor een themabijeenkomst over dementie op woensdagavond 19 februari in het Zonnebrink Centrum

Door dementie verandert het denkvermogen en het begrip en daarmee de reactie op gebeurtenissen in het dagelijks leven. Bij mensen met dementie kun je dan ook allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen tegenkomen. Dit alles heeft grote invloed op degene met dementie maar ook op de mensen om hem heen. Partners of kinderen komen in de rol van mantelzorgers en dat is vaak een zware taak.

Ds. Hanny Wassink-Pluimers neemt u deze avond mee in de wereld van dementie en geeft handvatten om het leven met dementie zo waardig mogelijk te houden voor degene met dementie en de mantelzorger.

Programma 19 februari:

- 19.00 uur inloop
- 19.30 uur start presentatie
- 20.15 uur pauze
- 20.30 uur vervolg programma
- 21.30 uur einde

Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. We hopen die avond velen te mogen ontmoeten in het Zonnebrink Centrum. Namens het pastoresteam,

Petra Veebeek

Trefpunt nieuws

Dinsdagmiddag 21 januari 2025 konden we elkaar het beste wensen voor het komende jaar. We begonnen met koffie of thee met een 'knieperken'.

Daarna zongen we samen Lied 913: 1 en 4: 'Wat de toekomst brengen moge'. Dit was als verzoeknummer aangevraagd. Gelukkig kon Ina Broekstra zonder extra voorbereiding dit lied begeleiden.

Daarna lasen we een Bijbellesing uit Lucas 6: 27-38. Jezus onderricht hier zijn leerlingen en wat hij hen leert is voor ons nog steeds actueel: Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden... vergeef, dan zal je vergeven worden. Over deze woorden lasen we ook een overdenking van A.F. Troost.

De meezingmiddag begon onder leiding van het duo H en T. Dit staat voor de heren Henny Oesterholt en Theo Brinke. Zij zongen met gitaarbegeleiding tal van bekende en mooie liedjes, van Nederlandse en buitenlandse zangers.

Daarna hielden we een pauze en mocht er (voor wie dat wilde) een verzoeknummer ingediend worden. Dit leidde zelfs tot een gastoptreden, waarin we naar het nummer:

'Jungen komm bald wieder...' mochten luisteren, dat spontaan uit het hoofd werd gezongen vóór én met ons. We hadden samen een fijne interactieve en gezellige middag. Tot slot zongen we samen nog lied 423: 1, 2 en 3 'Nu wij uiteengaan...'

We zien eenieder graag weer op dinsdag 18 februari. Dan hebben we een verrassingsmiddag met mevrouw Rikie Heersink.

Namens de Trefpuntcommissie met vriendelijke groet,



Ria van der Graaf



Met een drukbezochte oecumenische dienst begon op zondag 19 januari in de Zonnebrinkkerk de Week van Gebed voor Eenheid met als credo "Ja, ik geloof". Ds. Freerk Hovinga was de voorganger en er werkten ook vele anderen van de deelnemende Winterswijkse geloofsgemeenschappen mee. Een bijzondere dienst, met veel afwisseling, die het gezamenlijk beleven van het geloof in God zeker versterkte.



Muzikale medewerking verleenden organist Wim Ruessink en de PGW-band met zang van de zussen Ellies en Joëlle. Ben Stevens zong solo bij het gebed om ontferming, het Kyrie-lied, herhaald door de kerkgangers. Bovendien waren Ben **Jesus** en Mieke Hermesen **Martha** in een rollenspel over de dood en opstanding van Lazarus. **Met de vraag van Jezus:** 'Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Geloof je dat?' En tot de zaal: 'Geloven jullie dat?' Mieke stak later, waarbij gezongen werd 'Als alles duister is', de kaarsen van de vijf kerkelijke gemeenten aan, die dit jaar meedoen aan de Week van Gebed.



Ds. Hovinga legt aan de kinderen, voordat ze naar de nevendienst gaan, uit wat voor dag het is: Dat er kinderen en volwassenen van diverse kerken van Winterswijk nu in EEN kerk bijeenkomen.. "EN DAT IS HEEL FIJN, VIND IK "

Carla te Voortwis heette de vele bezoekers welkom. Zij wees op komende activiteiten binnen de PGGW. En dat de lector Ria v.d. Graaf is.

Ds. Hovinga bracht een votum en groet: 'Christus komt in ons midden, onze hulp komt van hem.' En er werd gezongen: 'Met open armen wordt je ontvangen'.



Michaël Souisa stak de kaars in de lantaarn aan. (zie jeugdpag.) Bij het weggaan zongen alle kerkgangers: 'Wij gaan voor even uit elkaar.'





José Kampshof vertelde over de voorgeschiedenis van één geloofsbelijdenis van alle christenen op de wereld. Het initiatief nam keizer Constantijn de Grote. Hij organiseerde precies 1700 jaar geleden (van 20 mei t/m 25 juli 325) voor de christelijke leiders over de hele wereld het concilie van Nicea in Turkije.

In die belijdenis staat wie Christus is en hoe Hij met God de Vader en de Heilige Geest verbonden is. 'Vandaag komen we samen als christenen uit verschillende culturen om ons gemeenschappelijk geloof te vieren,' aldus José.

Ds. Hovinga belichtte in zijn preek de ongetwijfeld (ook) politieke drijfveren van Constantijn om dit concilie te houden. Het was onrustig in zijn rijk. De christenen werden vervolgd. In 313 bekeerde hij zich tot het christelijk geloof. Hij hoopte dat de christenen zouden bijdragen tot eenheid. O.a. werd ook de dag waarop Pasen wordt gevierd vastgelegd, want dit was een belangrijke dag voor hen. Het werd op de eerste zondag na volle maan na 21 maart. En dat is nog steeds zo.

'We kunnen, zo veelkleurig en veelzijdig wij ook zijn, op zoek gaan naar wat ons verbindt.

Samen ons bezinnen, samen ons geloof belijden, samen ons geloof vieren. Dat kunnen wij van onze zusters en broeders van 1700 jaar geleden leren,' aldus de predikant.

NIEUWE LEEFREGELS voor CHRISTENEN

Tony Dekker las uit het nieuwe testament Kolossenzen 3: 9b-17 over 'de oude mens die zijn leefwijze heeft afgelegd en de nieuwe mens heeft aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn Schepper en zo tot inzicht komt .

Daar horen nieuwe leefregels bij zoals innig medeleven, geduld en goedheid. En elkaar vergeven, zoals de Heer je heeft vergeven.

En verder bovenal over het belang van de liefde en dat je de vrede van Christus laat heersen in je hart, dankbaar moet zijn en Gods lof zingen.

Dat laatste werd deze morgen veelvuldig gedaan. Bijvoorbeeld met

U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met U en elkaar. Wij brengen U lof, geven U alle eer: eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Carla te Voortwis las vervolgens uit Johannes 11: 17-27.

Het deel, waar het optreden van Ben Stevens en Mieke Hermsen over ging: de dood en de opstanding van Lazarus door Jezus. Martha gelooft in een leven na de dood voor haar broer.

Hierna werd het luisterlied 'Jezus overwinnaar' gebracht door de PGW-band.

Voorganger Eli Pietersz

las de geloofsbelijdenis voor.

Kort samengevat:

Wij geloven in één God, in één Heer, Jezus Christus en in de Heilige Geest en in één kerk

Tussendoor werd gezongen

'Christus ons licht, schijn door ons heen Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in Uw huis



Herdenking overledenen

Hierna las ds. Hovinga de namen voor van alle leden van de deelnemende kerken, die onlangs zijn gestorven. Scriba Sjaak Stans stak de herinneringskaars aan en legde de stenen met de naam van de overledenen in Gods Hand. De dominee: 'In Gods hand geborgen.'

Voorbeden door Mishaël Pietersz

Hij bad tot God om o.a. steun voor die mensen, die een dierbare hebben verloren. Bemoeding voor christenen die vervolgd worden, voor regeringen.. Kortom voor het hele wereldgebeuren. **En ook dat Winterswijk mag zien dat HIJ leeft en dat er in het nieuwe jaar bloei mag zijn. Hierna werd het Onze Vader gezongen.**



Vervolg op pagina 9

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

GUV CREMATORIUM AALTEN

Tijd en aandacht voor u

Sfeervol gelegen in het mooie Achterhoekse landschap

Thanatopraxie opbaren zonder koeling		Etienne Icking gediplomeerd thanatopracteur
--	---	---

Thanatopraxie, ook 'lichte balseming' genoemd, is een moderne behandeling die het koelen van een overledene overbodig maakt.

De bijkomende voordelen van deze techniek:

- * De overledene voelt niet koud aan
- * Verkleuringen kunnen worden weggewerkt
- * Minder risico op verkleuring tijdens opbaring
- * Geen geluid of warmte van koeler

Na een intensieve opleiding heeft Etienne als eerste en enige in de Achterhoek dit diploma behaald. Inmiddels heeft hij als zeer ervaren thanatopracteur en reconstructor vele overledenen mogen verzorgen, zowel voor GUV alsook voor verschillende collega ondernemingen. Zo maakt GUV facilitair haar bijzondere dienstverlening mogelijk voor iedereen.

Meer weten? Bel GUV! 24/7 en gratis
0800 - 0809 www.guv.nl



OXENER

SCHOENMODE

MISTERSTRAAT 29-31 WINTERSWIJK T 0543-512285 | WWW.OXENER-WINTERSWIJK.NL

Opbrengst van de collecte gaat naar 'Samen Senang'

Elke tweede vrijdag van de maand is er sinds enkele jaren een inloopochtend van 'Samen Senang' in een zaal van de Molukse kerk op de hoek Pijnboomstraat/Kloetenseweg. Het is dé ontmoetingsplek voor de bewoners van Hakkelerkamp-Oost geworden. Iedereen is er overigens welkom, ook van buiten de wijk. Ongeacht geloof, geaardheid, leeftijd of inkomen,

Suzie Dekker, lid van de werkgroep 'Samen Senang' legde uit waarom en hoe het tot deze ontmoetingsplek is gekomen. Een dergelijke faciliteit was er namelijk toen niet in de wijk en die werd door de bewoners wel erg gemist. De 'Stichting Samen Senang' is namelijk ontstaan uit de behoefte om de eenzaamheid van de bewoners weg te nemen. Men kan komen om er een bakje koffie te drinken, voor een praatje en te luisteren naar elkaars verhalen.



En als men hulp nodig heeft wordt er bemiddeld of doorverwezen, bijv. naar de gemeente. Ook is er wel eens een themabijeenkomst.

Suzie: 'Het doel van 'Samen Senang' is dus: meer mensen uit de wijk te betrekken en van betekenis te zijn voor elkaar'. Het zit 'm al in de naam **SAMEN SENANG**. Dat is je daar **samen** goed, tevreden, op je gemak voelen.

Na de uitleg werd de collecte voor 'Samen Senang' gehouden en 'Dank, dank nu allen God' gezongen. Ds. Hovinga wenste iedereen een goede dag en week toe en wees op de gebedsmomenten, die nog in het kader van de gebedsweek in diverse kerkgebouwen zouden worden gehouden. En hij gaf iedereen de zegen van God mee op de weg die men moet gaan. Afsluitend zong men nog het lied 'Samen in de naam van Jezus', heel toepasselijk voor de gezamenlijke viering met zoveel geloofsgenoten. De tekst van de liederen werd door Erna te Winkel met de beamer op twee schermen geprojecteerd. Thuis kon men dankzij de opnames van de crew JKN Music

Productions de dienst op You Tube mee bekijken of via Kerkomroep beluisteren.

Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.

Afsluiting Week van Gebed voor Eenheid JA, IK GELOOF was bij LIFE WINTERSWIJK

Na de startzondag bij ons in het Zonnebrink Centrum waren er in het kader van de **Week van Gebed voor Eenheid** eveneens korte bijeenkomsten in gebouwen van andere deelnemende geloofsgemeenschappen van Winterswijk. Deze begonnen alle om half 8 's avonds.

Op maandag 20 januari was er een bidstond in de Rooms-Katholieke Kerk aan de Misterade. Op dinsdag 21 jan. in de Molukse Kerk Immanuel aan de Kloetenseweg/Pijnboomstraat. Op woensdag 22 jan. was dat door onze Protestantse Gemeente Groenlo-Winterswijk in de Jacobskerk op de Markt.

Op donderdag 23 jan. in de Doopsgezinde Kerk in de Torenstraat.

De week werd vrijdagavond afgesloten met een drukbezochte bijeenkomst in het gebouw van Life Winterswijk aan de Jeugdkerkstraat. Deze dienst werd geleid door hun voorganger Mishaël Pietersz. Op onderstaande foto van André Grevers van Life Winterswijk, gaat hij voor in gebed.

De foto van de gemeentekaarsen en de OECUMENE-kaars heeft daar die avond Diny Korenberg (PGGW) gemaakt.

Teksten en overige foto's ANS TER HORST





Valentijnkoeken

Ingrediënten

300 g meel (bijv. tarwe patentbloem)
70 g suiker
150 g (magere) margarine
1-2 eieren
1 zakje bakpoeder
1 zakje vanillesuiker
4 theelepels kruid of specerij

Bereidingswijze

Knead alle ingrediënten tot een soepel deeg. Voeg op het laatst de gedroogde smaakmakers toe en knead nogmaals goed door. Laat het deeg afgedekt een uur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 180° C. Steek met een vorm hartjes uit en leg die op bakpapier op een ovenplaat. Bak ca. 10-15 minuten.

Dit is een recept van zusters in het Limburgse kloosterdorp Steyl dat dit jaar 150 jaar bestaat.

Bron:

Krauterküche – Kochen met der Natur, Steyler Kloosterküche, Steyler Missionare SVD z.j.

Valentijnkoeken

Op veel plaatsen wordt Valentijnsdag gevierd met kaartjes of bloemen. Valentijn is vermoedelijk de naam van Valentinus van Rome (of Terni) die in 496 heilig werd verklaard. Volgens een legende zegende hij als bisschop het huwelijk in van een christelijk meisje met een ongelovige. Dat was destijds wettelijk verboden. Valentijn vond liefde belangrijker dan de regels van de wet. Ook de barmhartigheid van God kent geen grenzen.

Liefde gaat door de maag

Daarom een recept met zoete koekjes in de vorm van hartjes en met een smaakje dat bij de ander in de smaak valt. Kies bijvoorbeeld gedroogde kruiden of specerijen waar de ander van houdt. Bruikbare Bijbelse smaakmakers zijn bijvoorbeeld koriander, komijn, munt of kaneel. Passend bij de winter kan anijs gebruikt worden, of de geurige zaden van lavendel of gedroogde rozenblaadjes.

Tekst en foto's: Tini Brugge



Het onbekende Oost-Europa



In een tijd waarin het niet onbelangrijk is om kennis te nemen van wat er zich in diverse landen afspeelt komt, op uitnodiging van de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente in Lichtenvoorde, op donderdag 20 februari mevrouw Marie-Thérèse ter Haar, Oost-Europadeskundige, naar de Johanneshof.

'Onbekend maakt onbemind.' Als deze uitspraak op één gebied op waarheid berust, is het wel onze kennis en waardering voor de geschiedenis, kunst, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen van Oost-Europese landen. De culturele rijkdom van deze landen voltrok zich voor ons altijd als een onbekende wereld achter het 'IJzeren gordijn'. Marie-Thérèse ter Haar is Oost-Europa-deskundige. Vanaf de communistische tijd verbleef ze ieder half jaar in het Slavische blok (dus in Oekraïne én Rusland) en de andere helft van het jaar in Nederland. In 2001 richtte zij de Rusland & Oost-Europa Academie op. Marie-Thérèse ter Haar probeert al ruim 10 jaar meer aandacht te vragen voor dit voor velen

onbekende Europa. Juist ook in deze tijd wil zij met passie aan haar gehoor duidelijk maken wat de werkelijke leefsituatie van de 'gewone' bewoners van de betrokken landen is.

Ze heeft het leven van de 'gewone man' persoonlijk leren kennen en weet boeiend te vertellen hoe we onze kijk op onze 'verre oosterburen' zouden kunnen verrijken. Een avond die ons vooroordeel, of misschien wel ons oordeel, over een groot deel van Europa wat kan bijstellen. Iedereen is van harte welkom!

De avond begint om 20.00 uur. De toegang tot de Johanneshof (naast de Johanneskerk) is gratis, maar een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer informatie? Bel of mail met Sjors Tamminga, 0544 - 37 27 52, e-mail: sjors.tamminga@kpnmail.nl

Sjors Tamminga



Bedankt!

Namens het SKB wil ik de PGGW hartelijk bedanken voor het mooie bloemstuk dat wij voor Kerst mochten ontvangen. Wij en bezoekers van het Stiltecentrum hebben weken kunnen genieten van het mooie bloemstuk in het Stiltecentrum.

Mede namens mijn collega Amale Zerouali, Gerrie Slütter-Peterkamp
Geestelijk verzorgers SKB

Samen lunchen bij Klimop!



Klimop is verhuisd!

Op Spoorstraat 25 is een huiselijke woonkamer verzezen en een serre die is ingericht voor allerlei doe-activiteiten.

Vanaf begin februari 2025 starten we weer volop met verschillende bekende en nieuwe activiteiten.

Eén van die nieuwe activiteiten start op donderdag 20 februari. Vanaf die dag is iedereen, elke donderdag, van harte welkom om tussen 12.00 uur en 13.30 uur te komen lunchen. Er wordt soep geserveerd met brood erbij, tegen een vrije gift.

Van harte welkom!





*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.

06 - 36 49 33 46

info@dienkenijboer.nl

www.dienkenijboer.nl

24

7



Waliënseweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



Europalaan 111, 7102 AC Winterswijk
Tel. 0543-515200, www.tolkamp-keukens.nl

De Keuken Designers

GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze betrokken uitvaartbegeleiders:

Waarom GUV Uitvaartzorg?

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht echt bereikbaar voor u

*Bel daarom
altijd eerst GUV!*



Ook bij elders verzekerden kan GUV de uitvaart verzorgen!

Wij hanteren daarvoor speciale tarieven!

Tel. 0800 - 0809 (24/7 gratis) www.guv.nl

Ook voor uw uitvaart verzekering!



Evangelie naar Lukas

ds. Fokko Helder

Nog altijd lezen we verder in het Evangelie naar Lukas. Die naam laat zien, dat we lezen in een persoonlijk verslag, en dat hoeft niet een feitelijk verslag te zijn. Elke evangelist heeft dus op zijn eigen manier de hoofddaccenten aangegeven van het verhaal rond Jezus. Daardoor lees je dus bij de een dingen, waar de ander niet over spreekt.

Op **16 februari** komen we in Lukas 6: 17-26 de zaligsprekingen tegen, woorden die niet iedereen gemakkelijk overneemt. Het leven is niet zo erg 'zalig'. De roostermakers hebben er Jeremia 17: 5-10 naast gelegd daarom: die zaligheid is geen algemeen goed, maar is verbonden aan geloof en vertrouwen in de Heer.

Op **23 februari** lezen we, wat (denk ik) het moeilijkste stukje van de Bijbel is: je vijanden liefhebben, Lukas 6: 27-38. Als voorbeeld is Genesis 45: 3-15 er bij gezet, het moment waarop Jozef zijn broers laat zien, dat hij geen misbruik maakt van zijn macht in Egypte, maar hen accepteert met alles wat ze hun broer hebben aangedaan.

Op **2 maart** wordt in de woorden van Lukas 6: 39-49, duidelijk gemaakt, dat ons leven een stevig fundament moet hebben, anders verdwijnen we in de stormen van het leven. Als voorbeeld wordt verwezen naar Jeremia 7: 1-15, waar de Tempel op een rovershol lijkt.

Vanaf **9 maart** gaan we met Lukas 4: 1-13, het verhaal van verzoeking in de woestijn, de 40-dagentijd in, de tijd dat we ons, ter voorbereiding op Pasen, 7 zondagen lang meer verdiepen in de weg die Jezus is gegaan naar Jeruzalem, waar Hij gekruisigd werd, maar de dood overwon.

Op **12 maart** is het Biddag voor gewas en arbeid, teken dat we niet alles in eigen hand hebben. We lezen dan Lukas 11: 1-13, een kortere vorm van het Onze Vader. Daar zie je dus die eigen weergave heel duidelijk, waar ik mee begon in dit artikeltje.

En tenslotte is er nog **16 maart**, waar een bijzonder visioen wordt verhaald, Lukas 9: 28-36, een verhaal waar je niet rationeel over kunt praten: het gaat immers om een innerlijke beleving van de diepste geloofsgeheimen. Terecht wordt er in het rooster het verhaal van Mozes in Exodus 34 bij gelegd. Al met al genoeg stof ter overdenking, de komende weken.



Vandaag lezen wij

Februari

zo	16	2 Kronieken 7: 11-22
ma	17	2 Kronieken 8: 1-11
di	18	2 Kronieken 8: 12-18
wo	19	2 Kronieken 9: 1-12
do	20	2 Kronieken 9: 13-31
vr	21	Lucas 6: 12-26
za	22	Lucas 6: 27-38

zo	23	Psalm 83
ma	24	Ester 1: 1-12
di	25	Ester 1: 13-22
wo	26	Ester 2: 1-14
do	27	Ester 2: 15-23
vr	28	Ester 3: 1-11

Maart

za	1	Ester 3: 12-15
----	---	----------------

zo	2	Joël 1: 1-14
ma	3	Joël 1: 15 - 2: 2a
di	4	Joël 2: 2b-11
wo	5	Joël 2: 12-17
do	6	Ester 4: 1-17
vr	7	Ester 5: 1-14
za	8	Ester 6: 1-14
zo	9	Psalm 81
ma	10	Ester 7: 1 - 8: 2
di	11	Ester 8: 3-17
wo	12	Ester 9: 1-15
do	13	Ester 9: 16-26a
vr	14	Ester 9: 26b - 10: 3
za	15	1 Korintiërs 13: 1-13



God is liefde



KIK

Er hangt iets in de lucht, voelt Kik bij zijn ochtend-wandeling. De bomen dragen al lenteknoppen. Maar wat is dat voor geroffel? Zrroef! Het komt vliegensvlug voorbij. Even later opnieuw. Aha! Het zijn de muizen, die een nieuw spel hebben bedacht. Ze rennen een rondje langs het plein en wie als eerste boven op het fietsenrek is geklommen, is de topmuis en mag een opdracht geven. Maartje zit hijgend op de hoogste fietsklem. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... elkaars RUG KRABBEN!' Giechelend rollen de zusjes en broers over elkaar heen. 'En stóp!' zegt Maartje, '... en rénnen!' Dan draven ze weer weg. Nu komt Maarten Muis als eerste boven. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... een MUIZENTOREN bouwen!'

Er wordt geworsteld, geklommen en er ontstaat een wiebelende toren. 'En ... rénnen!' roept Maarten. Nu wordt Missy de topmuis. Ze kijkt rond en roept: 'Mijn opdracht is: 'KIK-TIKKERTJE!' O nee! Ineens ziet Kik een horde muizen op zich afkomen. Hij springt weg, maar ze proberen hem allemaal aan te raken, en al gauw ligt Kik onder een krioelende muizenberg. 'Auw!' roept hij. De muizen knokken door. 'En stóp!' gilt Missy. Bont en blauw zit Kik op de grond. 'Het was LIEF bedoeld, Kik!' roept ze. Kik snikt: 'Maar hoe zou JIJ het vinden als een groep kikkers 'MISSY-TIKKERTJE' ging doen?' 'O. Sorry, Kik!' zegt Missy beteuterd. Ook de anderen roepen 'Sorry!' en ze knuffelen Kik. 'Auw,' lacht hij zuurzoet.



Rebus

Hier zie je een rebus, kun je lezen wat er staat? Vul dit in op de regel, die niet voor niets goud gekleurd is!

-ER + hand + bell (-B) + leg (-B) + pot (-P) + tree (N=R) + sun (-N) + head (-H)
 AM=E + Band-Aid (A=E) + bed (D=H) + sand (-Z) + money (-G) + man (K=W) + ring (ST=D) + pen (-P)

Uit de Bijbel

Wij hebben Gods liefde,
die in ons is, leren kennen.
Vertrouw daar maar op.
God is liefde! Als je in de liefde blijft,
blijft je in God, en blijft God in jou.

Naar 1 Johannes 4:16



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Junniëns



De kindervevendienst was op 19 januari tijdens de Week van het Gebed heel goed bezocht. Dertien kinderen gingen, nadat de kaars in de lantaarn met een beetje hulp van de dominee was aangestoken, met de leidsters Tiny Roeterink en Nicolette Westrum naar hun eigen ruimte in de kelder. Daar vertelde eerst Tiny het verhaal over een grote bruiloft in Kana. Ook Jezus, zijn discipelen en zijn moeder Maria waren daar. Zij zag na het al dagen lang feestvieren dat er geen wijn meer was en vertelde dat aan Jezus. Deze ging op een gegeven moment naar de bedienden toe en vroeg hen de lege wijnvaten met water te vullen.

De leider van het feest proefde het water en er was een wonder gebeurd: Het was geen water meer maar de lekkerste wijn van de wereld! Dit was het eerste wonder van de zeven wonderen die Jezus heeft verricht.



De activiteit 'borduurde door' op dit verhaal: Er stonden tekeningen hierover op papier, die de kinderen konden inkleuren. Maar... ze moesten deze daarna ook in de goede volgorde uitknippen en opplakken. Duidelijk was dat het deel met een grote PROOST erop geschreven de laatste was. En het was in de vlinderzaal dit keer ook een beetje feest. De kerkdienst duurde langer dan verwacht. Joke Droppers kwam drinken brengen en een lekker koekje.



Bij de oppasdienst vermaakten Benjamin en Luuk zich onder het toezien van Anita Jentink zich heel goed met al het leuke speelgoed.

Foto's: Ds. Freerk Hovinga in de kerkzaal met de bezoekers van de kindervevendienst en het kaars aansteken.

Onder: De kinderen druk met tekenen. En terug in de kerkzaal.



**Tekst
en
Foto's
Ans
ter
Horst**



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes



Ds. F. Hovinga

W. Dreeslaan 44
7103 JG Winterswijk
tel. 06 - 19 73 69 86
fhovinga@xs4all.nl

Wijkvergadering

Aan het eind van deze maand komen we als wijkteam weer bij elkaar. Bijzonder is dat we deze keer bij elkaar komen in Klimop op de nieuwe locatie aan de Spoorstraat 25. Dan kunnen we met eigen ogen zien hoe mooi het nieuwe onderkomen geworden is. Dat is echt de moeite waard! Veel mensen hebben zich daar heel hard voor ingezet.

Veertigdagentijd

Over niet al te lange tijd begint de Veertigdagentijd, om precies te zijn op 5 maart. Het zijn veertig dagen (de zondagen niet meegerekend) om ons voor te bereiden op wat als het grootste christelijke feest gezien wordt: Pasen. Vanouds was het een periode van vasten en onthouding. Als protestanten doen we daar meestal niet zoveel aan, alhoewel, het gebeurt wel. Sommigen gebruiken hun mobiele telefoon minder in deze periode, minder op WhatsApp, minder aan het scrollen. Je wordt er ook wat socialer van en dat lijkt me niet verkeerd.

Nascholing

Van ons als predikanten wordt verwacht dat we ons regelmatig laten bijscholen. Op dit moment volg ik een basisopleiding voor begeleiding bij seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Het is geen leuk onderwerp, maar helaas is het wel noodzaak dat we ons daarmee bezighouden. Seksueel misbruik vindt plaats, ook binnen de kerk. Bij het Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relatie (SMPR) komen ongeveer 20 meldingen per jaar binnen. Dat is nogal wat. Na deze basisopleiding kun je opgeleid worden tot vertrouwensverpersoon (ook voor voor groepen en verenigingen buiten de kerk). Belangrijk is dat er aandacht voor dit onderwerp is, omdat op die manier slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Ook een kerkelijke gemeente waarin het misbruik heeft plaatsgevonden en zelfs de daders kunnen zo beter begeleid worden. Dat alles in de hoop om toekomstig misbruik te voorkomen.

Hartelijke groet,

ds. Freerk Hovinga

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld 2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp Groenlo



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 0543 - 53 88 02
woutalserda@gmail.com

Vanuit de wijken is er niet zoveel te vermelden. Zowel wijkteam B1 als B2 kwamen in januari bij elkaar. Het waren weer goede ontmoetingen. Ook vanaf deze plaats dank aan Gerda Lichtenberg (B1) dat we bij haar thuis mochten vergaderen en daarna werden getraakteerd op een drankje en hapje. In beide bijeenkomsten deelden we ook onze zorgen over de voortgang van het pastoraat: zijn er straks nog wel genoeg vrijwilligers om mensen thuis te bezoeken? Of moeten we toch een andere vorm kiezen voor het pastoraat? De beide pastoraatsteams uit Groenlo zijn woensdag 12 februari bij elkaar geweest. U begrijpt dat ik op dit moment van schrijven (29 januari) daar nog niets over kan vermelden.

Vanaf woensdag 5 maart (Aswoensdag) bereiden we ons weer voor op Pasen, 40 dagen zoeken wij ons een weg. Al of niet vastend. Zo langzamerhand ben ik me daarop al een beetje aan het voorbereiden. Hoewel er nog niet zoveel bekend is over deze periode, is al wel zeker dat het Christelijk Gemengd Koor aan de dienst van 9 maart haar medewerking zal verlenen. Wat ook zeker is dat er in de Veertigdagentijd weer bezinningsmomenten worden gehouden. Iedere week bent u bij één van de kerken welkom, we beginnen om 19.30 uur. Meer informatie vindt u elders in **Kerkenwerk**.

Op dit moment van schrijven merk ik (of ik wil het graag opmerken) dat de dagen alweer lengen. Soms zit er al weer iets van lente in de lucht. Het licht wordt weer wat helderder, her en der verschijnen al weer wat knopjes aan de struiken. Het doet een mens weer goed.

Ds. Wout Alserda

Huppel, Henxel, Meddo

Er is veel gaande in de wereld, wat ons onzeker maakt. Als ik dit schrijf, is een klein teken van hoop het bestand in Gaza. Trump is net begonnen aan zijn 2e presidentschap. Persoonlijk hoop ik, dat de soep niet zo heet wordt gegeten, als hij die opdiert.

In ons leven dichtbij kan ook veel onzekerheid zijn, als ouderdom mensen kwetsbaar maakt of ziekte en gemis het leven op z'n kop zet! Het is hartverwarmend en inspirerend om uw verhalen te horen van hoop en doorzetten en licht zien! En soms is het verdrietig makend, als er veel te verstouwen is.

Er is dus veel om de hoop te verliezen, maar dat doen we niet! We leggen ons niet neer bij 'hoe het nou eenmaal gaat'. In februari horen we traditioneel verhalen uit het leven van Jezus, met als motto de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5: gelukkig de troosters, de zachtmoedigen, zij die hongeren naar gerechtigheid, de barmhartigen, de vreedstichters. Desnoods tegen de klippen op vertellen, geloven, bidden, hopen we de liefde!

Een hartelijke groet van

ds. Jan Struijk



wijk C

Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
j.struijk@pggw.nl

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronsweide en groeps-woningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
petraveerbeek@pggw.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl



wijk D

Wijk A

We mochten voor de wijkkas ontvangen: via Annie Klein Brinke € 20,= en € 10,= en via Barbara Poot € 20,= en € 40,=. Via ds. Hovinga vanuit Ratum (kerstfeest) € 40,= voor de wijkkas en een gift van € 20,= voor de kerk. Hartelijk dank hiervoor!

Annie Klein Brinke

Wijk B2

In de afgelopen tijd mochten wij via Binie Leeuwerke, Rikie Boerman en Jan Grevers € 10, = ontvangen (3 maal € 10, =) voor de wijkkast. Onze hartelijke dank hiervoor! Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk C

Ontvangen giften voor de wijkkas: twee maal € 10,= via Fieke Holleman, € 10,= via Rianne Ruessink en € 20,= via Henk Dunnewold.

Hartelijk dank, groet

Sandrien Huiskamp

Wijk D

In de afgelopen periode zijn de volgende giften binnen gekomen;

Via Bea Mallegrom € 20,= voor Trefpunt. Via Riek Bargeman € 25,= voor de kerk. Via Roelien Hemink € 10,= voor de wijkkas. Allen hartelijk dank voor uw gift! Met vriendelijke groet,

Mieke Hermsen-Grevers

Giften




Monere
Uitvaartbegeleiding

24/7 bereikbaar
06-81419911

*leder mens is uniek.
Laat het afscheid
de weerspiegeling zijn
van het leven.*

Monere werkt met alle uitvaart-
verzekeringen samen.
Transparant zijn is mijn werkwijze,
zodat er voor u geen onnodige
kosten worden gemaakt.

Transparant & Helder
Lokaal goed verzorgd
Winterswijk

Bouwbedrijf



*Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk*

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl

Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECIAALZAAK - CADEAU'S
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail timmermansenmulder@hetnet.nl

Groencentrum
Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje




Hoveniers & GROENTRUM
WENNINKHOF
Hoeninkstegge 5 Winterswijk-Meddo T. 0543-569 302

Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Spoorstraat 25
7101 GP WINTERSWIJK
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com



Met uw bijdrage kan de Groene Praatplek er zo uit komen te zien

Klimop is verhuisd!!

Het is officieel: Klimop zit nu op Spoorstraat 25 en heeft met vele vrijwilligers een huiskamer ingericht waar je 'u' tegen zegt. De gezelligheid en knusheid straalt ervan af. Zonder onze prille, maar o zo betrokken gemeenschap van mensen van alle soorten en maten, afkomsten en geloven, was dit nooit gelukt. Ik ben erg dankbaar voor alle Henken, Muhmen, Mehmet, Martin, Egge, Rein, Kökcal, Barbara, Hidde, Bert, Wilma, Tineke, Anne-Mieke, Dick en wie ik hier nu nog allemaal vergeet te noemen. Ook Bouwbedrijf Tenbergen, Veenstra Meubelstoffering en Hoveniersbedrijf Wikkerink danken wij voor alles.

Crowdfunding Samen voor de Buurt

Tot april zamelt Klimop geld in om in samenwerking met de Regiobank een 'Groene Praatplek' te realiseren in de voortuin van Klimop. De plek wordt voorzien van een overkapping, een minibieb en deelkast. We willen € 2.000,- ophalen middels crowdfunding. Draagt u bij? Ga naar www.samenvoordebuurt.nl, klik op 'Steun campagnes' en zoek op Klimop of locatie Winterswijk. Elk tientje telt!

Openingstijden

Op dit moment ziet ons standaard weekprogramma er zo uit:

Maandag 19.30 - 22.00 uur: Spelletjesavond
Dinsdag 9.30 - 12.00 uur: koffie inloop
Dinsdagavonden: afwisselend Zinzoekers, Schatgraven en Twintigers-groep
Woensdag 9.30 - 12.00 uur: koffie inloop
Woensdag 15.00 - 16.30 uur: Klimop Kids (maandelijks)
Donderdag 10.00 - 12.00 uur: Taalgroep voor nieuwkomers
Donderdag 12.00 - 13.30 uur: Lunch (zie elders voor uitnodiging)
Donderdag 13.30 - 16.00 uur: Kletsproat & Droad, handwerk ontmoeting
Vrijdag 9.30 - 12.00 uur: koffie inloop
Vrijdag 18.00 - 20.00 uur: De Eetclub (€ 3,50 deelname kosten, max. 20 personen)

Met onze tuiniers maken we een programma om een moestuin te maken. Wil je meewerken, meld je aan! We hebben je nodig.

Gulle Gevers

Afgelopen maand mochten wij de volgende giften ontvangen: 2 x € 100,- en 1 x € 250,- van gemeenteleden; 1 x € 100,- van een vrijwilliger van Klimop; 1 x € 50,- van een vrijwilliger van Klimop; opbrengst collecte derde advent van de Diaconie: € 431,75.

Leander Grooten

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaart-telefoon van de PGGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGGW zijn verschillende voorgangers

beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.

De Kerkenraad kwam bijeen

... op 16 januari. De start van de bijeenkomst was in de Jacobskerk. De opening was een avondgebed. Meestal is de start een bezinning n.a.v. een inleiding van een kerkenraadslid. Mooi om een kerkenraadsvergadering ook eens met een avondgebed te beginnen. Er was een extra reden voor. De opstelling van de stoelen in de kerk was veranderd: niet de sinds 1972 vertrouwde busopstelling met het gezicht naar het koor, maar via de noord- en zuidzijde naar elkaar kijkend. De stoelen stonden in een ellipsvormige opstelling. Aan de orgelzijde was een lessenaar, aan de koorzijde tafel met kaars en in het midden het doopvont. Waarom? De verbouwing van de Jacobskerk in de komende tijd maakt dat er ook nagedacht kan worden over andere mogelijkheden. De restauratie van 1972 had ook gevolgen voor het bankenplan en de plaats van de preekstoel. Trouwens, het gebruik van het monumentale gebouw leidt van tijd tot tijd tot andere inzichten. Wim Ruessink vertelde dat er -echt wel heel erg- lang geleden 2.700 kerkgangers de kerkdienst bezochten... dat waren echt andere tijden!

Een ander agendapunt is het gebruik van de Zonnebrinkkerk. De komende maanden neemt de Kerkenraad de tijd om goed na te denken over de verduurzaming van het kerkelijk centrum. Er is al veel gedaan aan het binnenklimaat, wat moet er nog en een andere belangrijke vraag: moet alles wat kan? De inkomsten en uitgaven van de PGGW vertonen dezelfde trend als het ledenaantal: dalend. En wat is dan verantwoord gedrag, ook als het om verduurzaming gaat? De eerste stap in het nadenkproces is een gesprek met het College van Kerkrentmeesters. U hoort nog van ons.

Sjaak Stans

Volgende kerkenraadsvergaderingen

20 februari, 19.30 uur

20 maart, 19.30 uur

De vergaderingen vinden plaats in het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail: zondagsbrief@pggw.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst van de Zondagsbrief, zie www.pggw.nl (via het menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**). U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres kunt doorgeven.

Bloemencommissie	692,14
Diaconie	3.986,35
IKA zomervakanties	490,01
Jeugdwerk	522,02
Kerk	4.648,20
Kersttenties	593,60
KIA: Israëlzondag	302,87
KIA: kinderen in de knel	276,79
KIA: najaarszending	223,82
KIA: vredeswerk	264,41
KIA: werelddiaconaat	50,00
KIA: wereldvluchtelingendag	272,91
KIA: zending	43,65
Klimop	531,75
Moldavie	4.366,39
Multimedia	850,10
Musica Jacobi	1.436,07
Orgelfonds	859,28
Ouderenpastoraat	742,63
PKN: missionair werk	361,17
Sectiewerk eigen gemeente	345,79
Sociaal Steunpunt	285,60
Vakantieweken Soc.Steunpunt	479,15
Totaal	22.574,70

Collegebesognes

De eerste maand van 2025 is alweer voorbij... Wat gaat dat toch enorm snel!!

Voor de Kerkrentmeesters is de Actie Kerkbalans met alle bijbehorende druktes weer achter de rug: wij starten elk jaar op volle snelheid!

Het Kerkelijk Bureau heeft gelukkig weer versterking en hopelijk heeft Josje het 'wat - hoe en wanneer' van alle werkzaamheden snel door, zodat er weer wat minder druk komt voor Angelique, die hééél hard heeft gewerkt de afgelopen maanden in haar eentje...

Super bedankt Angelique!!

Nu we toch met het personeel bezig zijn: in maart a.s. neemt Ineke Schurink afscheid wegens haar pensionering: al bijna 15 jaar zorgt ze o.a. voor een altijd schone Jacobskerk!

► *Dat zij gaat vertrekken zorgt er ook voor dat wij op zoek zijn naar een nieuwe kracht (m/v) op die plaats: Heeft u belangstelling of weet u iemand voor een paar uur per week: de koster is heel blij met een telefoontje!!*

Elders in dit blad leest u ook dat de Bloemencommissie op zoek is naar een vervanger voor wijk B, omdat mevrouw Pampiermole afscheid gaat nemen. Zo ziet u maar: de kerk is gelukkig nog een bedrijvig instituut, waar u zomaar persoonlijk een steentje aan kunt bijdragen.

Samen kerk zijn is op heel veel manieren mogelijk en gewenst!

P.s. Voor alle vrijwilligers:

Op vrijdagavond 28 februari a.s. is de voorstelling van 'DE DOE-HET-ZELVER'

N I E T V E R G E T E N, het belooft heel gezellig en leuk te worden!!

Hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters,

Anneke Stans, voorzitter



Van de Diaconie

Hierbij dan de eerste bijdrage voor het jaar 2025. De eerste maand is bijna voorbij en eindelijk is daar de zon.

Bij de Diaconie is het kerstfeest en nieuwjaar ook weer achter de rug, de collecten in de kerstavonddiensten hebben een mooie bedrag opgeleverd € 1.432,37. In totaal is er in 2024 € 4.823,98 opgehaald voor Moldavië. Dank aan alle gulle gevers. Het bedrag is inmiddels, vermenigvuldigd met drie, overgemaakt naar Kerk in Actie. Zij zullen dit goed besteden in Moldavië.

Gisteren was op de televisie een bericht dat men in Moldavië nu geen gas meer heeft, omdat ze afhankelijk zijn van Russisch gas. Momenteel is het daar 10 graden onder nul. Voor ons is dit onvoorstelbaar, maar het kan.

De Kerstinloop op tweede kerstdag was niet goed bezocht. We gaan hierover in gesprek en dit zou wel eens de laatste geweest kunnen zijn.

De Kerstattenties zagen er weer goed uit, het was op de inpakdagen erg druk en alles was goed geregeld. Het SKB en de verzorgingshuizen kregen ook weer hun deel en dit werd in dank aanvaard. Drie van de werkgroepleden hebben voor het laatst meegewerkt. Zij werden op de evaluatie ochtend door mij toegesproken en ik heb hun een kleine attentie overhandigd voor de jarenlange deelname aan deze activiteit. Benno van Lochem, Jan Ros en Ali Nijman, nogmaals bedankt voor jullie hulp. Opgeteld waren het heel veel jaren.

Momenteel is er verder niet zo veel meer te vertellen. Ik wens een ieder namens de hele Diaconie een heel gezond en gezegend 2025.

Met een hartelijke groet

Gerda Osinga, voorzitter

Kerkbalans

Toegezegd 2024: € 346.725,=

Ontvangen per 29 januari: € 345.362,=

Dat is **99,6 %**.

Het totale toezeggingsbedrag voor de Actie Kerkbalans 2025 is op dit moment nog niet bekend. Aan het eind van de dag waarop de enveloppen konden worden ingeleverd (23 januari), was de stand € 286.039,=. Op dat moment waren nog ongeveer 800 toezeggingsformulieren en digitale toezeggingen niet retour ontvangen.

de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380

WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

In Memoriam

Johanna Berendina Bouwmeester – Nahuis

21 maart 1920 - 31 december 2024

Op de laatste dag van het oude jaar is overleden mevrouw Johanna Berendina Bouwmeester - Nahuis, in de leeftijd van 104 jaar. Anna Bouwmeester woonde lang in de Molenberg.

We hebben afscheid genomen van haar op woensdag 8 januari, in de Oude Calixtus.

Mw. Bouwmeester had uitgebreid op papier gezet wat ze wilde laten zingen en welke tekst centraal moest staan. We lazen uit de brief van Paulus aan de Galaten 6: 1-10, vanwege de trouwtekst waarmee zij en haar man Arend Jan hun huwelijk waren begonnen.

'Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.' Die wet is gestoeld op de liefde en de genade van God uit. Vanuit dit geloof kon Anna veel dragen en verdragen. De moeilijke periodes, verdriet en verlies. Ze droeg en bleef blijmoedig over het goede dat haar ook ten deel viel: fijne ouders en een goede opvoeding, mooie kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, een lang leven in relatief goede gezondheid, een scherpe geest.

Interesse voor de wereld waarin ze leefde, voor de gemeenschap die de Molenberg is. Meelevendheid met wat ieder meemaakte.

We lazen de bede die zij zelf had geformuleerd, in haar sierlijke handschrift geschreven.

Uit dit gebed volgt hier een gedeelte:

*Leer mij Heer in leed en zorgen
Als het donkert om mij heen
Nergens hulp en uitkomst zoeken
dan bij U, bij U alleen!
En dan laat mij, trouwe Vader
Al mijn droefheid, al mijn smart
Fluisterend aan U vertellen
Rustend aan uw Vaderhart.*

Mag zij nu zo rusten in vrede.

Petra Speelman
geestelijk verzorger en predikant

Gerda Harmina Dunnewold-Heideman

10 maart 1928 - 2 januari 2025

Harmien werd geboren in Lintelo waar ze opgroeide in een gezin met 7 broers en zussen. Na de lagere school volgde ze de huishoudschool en daarna ging ze werken in de huishouding.

Dat werk heeft ze haar hele leven met veel plezier en enthousiasme gedaan, zowel bij haarzelf thuis als bij andere mensen.

Door een briefwisseling tussen Harmien en Johan Dunnewold, die in Indië zat, bloeide de liefde tussen hen beiden op.

Op 25 mei 1956 trouwden Harmien en Johan en ze gingen wonen aan de Stationsstraat. Tot juni 2024 is Harmien daar blijven wonen.

In de loop der jaren werden ze de ouders van vier kinderen, later volgden schoonkinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Harmien was gek op haar familie, ze was altijd blij wanneer ze op bezoek kwamen en ging zelf ook graag naar hen toe.

Harmien was een behulpzame vrouw, ze stond klaar voor iedereen die een beroep op haar deed. Zo heeft ze tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk ge-

daan in de Pelkwijk.

Via het werk van Johan bij Coberco leerde ze een groepje vrouwen kennen waar ze veel fietstochten mee heeft ondernomen. Hier genoot ze van.

Ook zingen deed ze graag, bij de Lofstem en later op de Haart. Toen haar gehoor steeds slechter werd, moest ze hier noodgedwongen mee stoppen. Thuis verveelde ze zich nooit, ze heeft veel gebreid, las uitgebreid de krant en voor een spelletje doen was ze ook altijd in. En toen de laatste jaren het bezoeken van de kerkdiensten niet meer mogelijk was, leerde Harmien hoe ze met de Ipad moest omgaan om toch betrokken te blijven.

Eind december ging de gezondheid van Harmien snel achteruit. Nadat ze afscheid had genomen van haar hele familie overleed ze in de vroege ochtend van 2 januari.

Na de afscheidsdienst in de Zonnebrinkkerk hebben we Harmien te ruste gelegd bij Johan, in het volle vertrouwen dat ze geborgen is in Gods' hand.

Petra Veerbeek

Bernard Jan Jansen

28 juni 1936 - 7 januari 2025

Na een periode van ongemak, lijden en pijn kwam het leven van Ben Jansen toch nog onverwacht snel ten einde. Het was een bewogen leven waarin veel verlies en verdriet voorkwam. Op 10 jarige leeftijd verloor Ben zijn moeder, het grote gezin viel uit elkaar. Ben werd bij familie ondergebracht en was zijn vertrouwde plek kwijt. Ben trouwde met Dina van der Ploeg, samen kregen ze drie kinderen: Elly, Werner en Dick. Helaas overleed Dina in 1996, na enige jaren hertrouwde Ben met Stientje Lunenburg. Stientje overleed in 2013. Ben hertrouwde in 2015 met Minie te Nahuis.

Ben was een harde werker, ook na zijn pensionering kon hij niet stilzitten. Op een gegeven moment had hij 28 adressen waar de tuin verzorgde. Ben was niet altijd gemakkelijk in de omgang. Het verlies

van veiligheid in zijn kinderjaren en zijn karakter zullen daar invloed op hebben gehad.

Het bijbelse dagboekje was een houvast in Ben zijn leven, op oudejaarsdag las hij voor het laatst de overdenking van 2024. Aan het nieuwe jaar en het nieuwe boekje is hij niet meer begonnen; het was genoeg geweest. De laatste overdenking was over Psalm 116 en met die Psalm is het leven van Ben herdacht. Op 13 januari was de afscheidsdienst en daarna werd Ben te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats en herenigd met zijn eerste vrouw. Mogen zijn vrouw, zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen getroost worden door goede herinneringen en Gods liefdevolle nabijheid.

Erica Hijink-Elferdink

Gesiena Harmina Joling-Beernink

13 december 1927 - 12 januari 2025

'Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem' (psalm 37:5). Met dezelfde Bijbeltekst als bij haar man (zo wilde zij) hebben we afscheid genomen van Sien. Het zijn mooie woorden om haar over te geven in de handen van de Eeuwige! Op zondagavond 12 januari is zij, 97 jaar geworden, ingeslapen in woning 5 bij de Pronsweide. Daar woonde ze het laatste jaar vanwege haar dementie. Ze wilde ook gaan, zoals ze verzuchtte: 'Hoe lang mot ik nog, ik zit hier maor te wacht'n op d'n dood'. Die zondag hebben de kinderen en kleinkinderen afscheid kunnen nemen met een kus, een paar woorden, even bij haar zijn: het is goed! Ze mocht gaan!

Vele jaren heeft zij, eerst met haar man, gewoond op de Pelkwijk. Het was een goede tijd. Ze kon soms wel de sombere kant van het leven benadruk-

ken – haar 'ja-maar-als-syndroom', zoals de kinderen zeiden – maar vooral benadrukken zij, dat ze het goed hebben gehad met haar, haar liefde en zorg! Met plezier vertelde dochter Ria over de tijd, dat zij woonden in het huis bij de school, waar haar vader conciërge was; zoals gewoon in die tijd, hielp Sien mee.

Op 18 januari hebben we haar herdacht in Hart van Berkelland, met lieve verhalen en passende muziek. Sien was gelovig, maar niet kerkelijk meer. Haar geloof was ook het goede doen, zorgen (zoals ook in psalm 37 verwoord wordt).

We bidden de kinderen en kleinkinderen, allen die haar lief waren, Gods troost en nabijheid toe. Moge haar gedachtenis hen tot zegen zijn!

Ds. Jan Struijk

In memoriam Annie Thé - Braam

30 maart 1937 - 13 januari 2025

Op 13 januari 2025 kwam er plotseling een einde aan het leven van Annie Thé-Braam. Ze zou die dag nog geopereerd worden, maar zover is het niet meer gekomen.

Annie werd geboren in Winterswijk en was de jongste van een gezin van zeven kinderen, dat oorspronkelijk uit Drenthe kwam. Vader en moeder Braam hadden een bloemenwinkel aan het spoor in Winterswijk en ook Annie moest regelmatig meehelpen in de winkel. Ingrijpende gebeurtenissen zijn haar niet bespaard gebleven. Toen ze nog maar 9 jaar oud was, overleed haar vader. Haar moeder zette de bloemenzaak voort, wat in die tijd bijzonder was.

Annie ontmoette haar man Kim, die van Indonesische afkomst was, wat voor haar moeder geen enkel punt was. Ze trouwden in 1960 en kregen samen vier kinderen. Met elkaar maakten ze een gelukkige en mooie tijd mee. Hier kwam plotseling een einde aan, toen haar man onverwacht op

49-jarige leeftijd kwam te overlijden. Hoe moeilijk dat ook voor haar was, na verloop van tijd pakte Annie de draad van het leven weer op. Samen met de kinderen trok ze er veel op uit, met de caravan of camper maakten ze grote reizen. Annie hield van briden en deed dat verschillende keren per week. Ze genoot van de vier kleinkinderen die later geboren werden. Ze was een lieve en zorgzame moeder en oma, altijd belangstellend en vol aandacht. Haar leven lang had ze een kwetsbare gezondheid, maar Annie hield zich krantig en klaagde daar niet over.

In de afscheidsdienst hebben we Psalm 91 gelezen en gezongen. 'Wie de in schaduw van God mag wonen, hoeft niet te vrezen voor de dood. Engelen zullen je op handen dragen waar je ook gaat.' Zo hebben we Annie Thé-Braam toevertrouwd aan Gods liefdevolle zorg.

Ds. Freerk Hovinga

Agenda

Februari

18	14.30 uur	Trefpunt verrassingsmiddag *	Zonnebrink Centrum
18	20.00 uur	Schatgraven	Klimop
19	19.00 uur	Bijeenkomst over dementie *	Zonnebrink Centrum
20	19.00 uur	Kerkenraad	Zonnebrink Centrum
21	11.30 uur	Schoef's an	Zonnebrink Centrum
26	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Calixtusbasiliek
26	19.30 uur	De zin of onzin van rituelen	Zonnebrink Centrum
28	19.30 uur	Vrijwilligersavond *	Zonnebrinkkerk

Maart

5 mrt - 16 april	Bezinningsmoment 40 dagentijd *	Diverse locaties	
12	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Calixtusbasiliek
13	20.00 uur	Lectio Divina	Jacobskerk
20	19.30 uur	Kerkenraad	Zonnebrink Centrum

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkcontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 19

Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 0543 - 51 23 95

kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma-vr 09.00-12.30 uur

Kosters

Winterswijk:

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08, kosters@pggw.nl

Groenlo:

Jan Klein Wolterink
tel. 06 - 22 26 91 96,
j.kleinwolterink7@kpnmail.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 BR Groenlo

Vertrouwenspersoon PGGW

Dhr. A.K. Numan
06 - 20 02 93 89

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. J.S. Struijk, tel. 0545 - 47 29 87

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. (0543) 51 88 73
kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

mevr. A.M. Stans, tel. 0543 - 51 88 73

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 0543 - 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal
diaconie@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl. Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.

Kerkdiensten

	Jacobskerk	Zonnebrinkkerk	Groenlo
16 februari	geen dienst	10.00 uur Avondmaal ds. F. Hovinga kindernevendienst	geen dienst
23 februari	geen dienst	10.00 uur ds. W. Alserda	geen dienst
2 maart	geen dienst	10.00 uur ds. R.B.W. Wentink kindernevendienst	10.00 uur ds. W. Alserda
9 maart	10.00 uur ds. W. Alserda Chr. Gemengd Koor 19.00 uur Musica Jacobi <i>m.m.v. Zonnebrinkcantorij</i>	geen dienst	geen dienst

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

25 feb dhr. E. Pietersz
11 mrt dhr. J. Kuipers

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

25 feb dhr. E. Pietersz
11 mrt dhr. J. Kuipers

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

22 feb dhr. E. Pietersz
8 mrt dhr. J. Kuipers

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

16 feb mevr. J. Huizinga
23 feb ds. H. Wassink
2 mrt dhr. E. Pietersz
9 mrt mevr. A. de Boer

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 51 77 63
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

tot 1 maart
Nannie Pampiermole, Crocusstraat 37, tel. 51 59 36,
e-mail: BGPampiermole1934@kpnmail.nl
vanaf 1 maart vacant

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredenseweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

Sudoku

9	6			3		4	2	
5		4		7	9	6	1	
		9	6					
	3		9					1
	4				3	5		2
	9		5			1		4
4	5			1	2			
		1	3		4			8

© RON GEBREK

Voor de liefhebbers van de Sudoku.

Vul het diagram in met de cijfers 1 tot en met 9.

Deze cijfers 1 tot en met 9 komen slechts één keer voor in:

- elke horizontale rij;
- elke verticale kolom;
- elk blok van 3 x 3 vakjes.

Bij een ordelijke invulling krijgt u een heel ordelijke oplossing!